

Allerslev ^{Sofne} Blad

NR.3

2008

1.årgang



Allerslev Sogne Blad Redaktion



Ansvh. Redaktør
Ove Rye Jørgensen
Tlf.: 55 99 60 16
Mail: overeye@post.tele.dk



Margot Christoffersen
Tlf.: 55 99 63 89
Mail: margot@casualsoft.dk



Annelise Harsmann
Tlf.: 55 99 60 14
Mail:
annelise.harsmann@privat.dk



Bjarne Arvidsen
Tlf.: 22 57 13 42
Mail: bjarne@arvids1.dk



Torben Møllenbach
Tlf.: 55 99 60 17
Mail: tom@km.dk



Inge Jensen
Tlf.: 55 99 60 01

Allerslev Ungdoms- & Idrætforenings telefonliste

Klubhuset:

Enghavevej 2 A, Allerslev,
4720 Præsto - Tlf.: 55996226

Formand Kiosk:

Jette Fredkilde
Tlf.: 55996337

Andre nyttige telefonnumre

Formand for Dyrskuet
Jørgen Sørensen Tlf.: 55992763

Bestyrelsesmedlemmer:

Formand Badminton:
Jasper Møller Nielsen
Tlf.: 50975921

Formand Petanque
Lars Gross Hyltoft
Tlf.: 55313366

Formand for AUIF

Bent Harsmann
Tlf.: 55996014

Formand Kulturelt:
Dennis Grundtvig
Tlf.: 55996180

Formand Håndbold
Susanne Tjørnskov
Tlf.: 5591525

Næstformand,

& kontaktperson for Gymnastik
Inge Jensen Tlf. : 55996001

Formand Fodbold:
Erik Arvidsen
Tlf.: 58591939

Formand IT:
Benjamin hansen
email: frozen36@hotmail.com

Hovedkasserer

Formand for Banko:
Ena Skovbæk Tlf.: 55996142

Kontaktperson Petanque
Martin Andersen
Tlf.: 27499080

Formand for Gymnastik
Heidi Holm Cort Jensen
Tlf.: 41137401

Sekretær

Berit Eeg
Tlf.: 55991331

Kontaktperson Håndbold
Annette Hyltoft
Tlf.: 55313366

Beboerforening for Allerslev gl. Sogn

Formand

Annelise Harsmann
Tlf.: 55 99 60 14

PR

André Overgaard Kyrval
Tlf.: 32 46 18 98

Næstformand

Knud Skovbæk
Tlf.: 55 99 61 42

Bestyrelsesmedlem

Jan Werenfeldt
Tlf.: 56 14 32 69

Sekretær

Thomas Isaksen
Tlf. 55 99 94 97

Bestyrelsesmedlem

Stina Møllenbach
Tlf.: 55 99 60 17

Kassér

Riber Moser Hansen
Tlf. 55 99 50 46

Suppleant
Else Karlshøj
Tlf.: 55 99 60 07

Suppleant

Janne Gotfredsen
Tlf. 55 99 63 21

Allerslev Kirke

Sognepræst

Torben Møllenbach
Tlf.: 55 99 60 17

Formand for menighedsrådet

Tove Grundtvig
Tlf.: 55 99 60 92

Kirkeværge

Helle Johansen
Tlf.: 55 99 62 90

Graver

Leon De Jong
Tlf.: 55 94 30 50

Forord

af *Ove Rye Jørgensen*

Det sprudler med spændende indslag..

Det var vi alle i redaktionen enige i, da vi satte os samme her forleden for at lægge sidste hånd på dette blad. I sidste blad havde vi fornøjelsen, at bringe en artikel af Preben Vang Jensen, der levende fortalte om sin mor-
mor og morfars hus i Allerslev. Selv blev jeg meget begejstret, da jeg læste den første gang, og jeg ved at mange af vores læsere har haft samme oplevelse. Så derfor er det med stor glæde, at vi igen kan bringe en artikel af Preben Vang Jensen, men denne gang handler den om hans barndom i Allerslev, hvor han blev født i 1933. Hele artiklen er så stor, at vi desværre må bringe den over 3 - 4 gange. Det er altid spændende at se fotos som en anden har taget, men inderst inde ærgrer man sig jo nok lidt over, at man ikke selv var på pletten.

Og det var jeg så heller ikke denne gang, men det var Henrik Sparholt Pedersen fra Allerslev, der en tidlig morgen den 2.juni 2007 opdagede 3 storke spankulerende rundt på en mark uden for Allerslev. Henrik var hurtig med sit apparat og fik taget nogle fine billeder.

Hvis han ikke havde haft denne dokumentation i orden, havde vi andre jo nok bare rystet på hovedet og sagt, ... ja, ja...*det er godt med dig, det har nok bare været et par krager du har set.* Men se selv, - vi bringer det bedste billede på forsiden.

Energi er noget mærkeligt noget, for det kan jo optræde på mange måder, helt afhængig i hvilken forbindelse ordet bliver brugt. For i marts måned udskrev SEAS-NVE en konkurrence. Den gik ud på at gennemføre en travetur på 5 km med et hold på min. 20 personer.

Ena Skovbæk tog action for at samle et hold, for der var en stor pengepræmie på højkant. Så læs om hvem de gæve travere var, - og fik de mon gennemført turen, og vandt de!!

Vi har så også en lille historie fra Allerslev vandværk, og den er jo nok mest interessant for dem der får deres vand derfra, men hvad er det de mon vil fortælle os, er der nu udgifter i vente forude. Ja - du må fordybe dig i teksten.

Efteråret er ved at være over os, og kursuskatalogerne vælter ind af døren. Også i dette blad har vi nogle gode tilbud på gymnastik og anden motion. Heller ikke sangmusklen kommer til at gå fri, for igen i år vil der være Sangcafe i Allerslev gl. skole..

Hvad laver et menighedsråd, det er jo nok ret ukendt for de fleste. Men det giver formanden for Allerslev Menighedsråd Tove Gruntvig os en lille orientering om.

Håndbold

af Susanne Tjørnskov Jensen

Så er håndboldsæsonen startet den 19. august, men der er altid plads til nye spillere.

TRÆNINGSTIDER

2008/2009 i Præstø Hallen.

TIRSDAGE

17.00 – 18.30 Puslinge
Årgang (1997-1998)

Trænere: Pernille Møller og
Pernille Weber

18.30 – 20.00 Dreng
Årgang(1995-1996)

Træner: Henrik Thaysen

20.00 – 21.00 Senior (1990 eller før)

TORSDAGE:

17.00 – 18.00 Mini mix
Årgang (2001 -)

Træner: Pia Nielsen

18.00 – 19.00 Puslinge
Årgange (1997-1998)

Trænere: Pernille Møller og
Pernille Weber

18.30 – 20.00 Dreng
Årgang (1995-1996)

Træner: Henrik Thaysen.

NB! Vi mangler holdere til mini mix og til dreng. Har det interesse kontakt: Susanne Jensen 22 25 40 40 eller pr. mail s-jensen@tdcadsl.dk.

Gymnastik

af Heidi Holm Cort Jensen

Ja, så starter endnu en dejlig sæson i gymnastikkens tegn. Denne gang med nye hold, nye trænere og ikke mindst 3 foreninger, som er gået sammen om Junior-mix. Så endnu flere unge mennesker kan mødes og gøre noget gymnastik sammen. Så hvis du/I derude synes, at det må du/I da prøve, ja – så kig efter vores nye program eller mød op den første uge i september på det hold, du/I kunne tænke dig/er at prøve på.

Det bliver noget af en super dejlig sæson, vi går i møde på alle hold- så pøj pøj.

Roskilde Dyrskue

tekst af Tommy Pedersen(blikstuden)

Foto: Ena Skovbæk

Jeg er blevet opfordret til at skrive om det at være med AUIF til Roskilde Dyrskue.

Det hele starter med, at vi frivillige tager til Roskilde lørdagen før skuet og stiller op. Det vil sige bl.a. at rejse en æbleski-vebod og beklæde kroen. Vi er ca. 15-20 personer og det er ganske hyggeligt, og der er mange sjove ideer.



Sanne nyder en velfortjent pause i solen.

Vi mødes så igen torsdag for at gøre det sidste klar til fredag kl. 9,00, hvor skuet åbner. Så håber vi ellers på godt vejr, og det fik vi år. 3 dage med høj sol og 25^o, då er det rigtigt sjovt, og der er gang i det med en masse glade mennesker dagen igennem. Fredag kl. 20.00 lukker skuet, så skal der hygges. Joel og Lars griller, og der var god stemning, god mad og lidt til ganen.

Lørdag morgen kl. 7.30 – 8.30 er der morgenmad, og når pladsen åbner kl. 9.00 er alle klar, og det vil sige 85 mænd/kvinder fordelt på 2 hold. Fredag og lørdag var der mange mennesker både ved motocrosserne, æbleski-vehuset og i kroen. Køkkenet havde meget travlt med at smøre mad til salg i kroen. Søndag gik det mere stille af.

Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med, vi har det skideskægt alle sammen, så jeg håber at blive spurgt, om jeg vil med til næste år. Jeg kan anbefale andre at melde sig, det er en oplevelse og et fantastisk sammenhold.



Her hygger Lise og Pia sig gevaldigt i Æbleskiverne

Sankthans i Allerslev

af Annelise Harsmann

Vanen tro holdt AUIF og Allerslev gl. Sogns beboerforening sankthans-bål ved klubhuset.

På trods af den kraftige blæst var der fint fremmøde. Efter at børnene havde kørt på cross-cykler og ”plantet et flag”, og alle havde spist æbleskiver, gjorde vi klar til bålet. Riber Moser Hansen holdt en meget informativ båltale om baggrunden for sankthans, hekse mv.

Herefter blev bålet tændt, og det brændte smukt og hurtigt i vinden. Inge Jensen havde fremstillet en flot heks, der blev sendt af sted med masser af heksehyl.

Derpå var der fællessang, hvor Tony Zinck som sædvanlig akkompagnerede på trompet og afsluttede med et par solonumre.



Rid Sommer i By 2008

af Riber Moser Hansen

Solen skinnede, flagene blafrede lysteligt for en let brise, det samme gjorde båndene på den med bøgegrene og kulørte bånd festklædte majstang i Ugledige grusgrav søndag den 25. maj. Der var på denne måde rigtigt lagt op til en festlig og fornøjelig "Rid sommer i by" arrangement med store, små, gamle, ældre og ganske unge deltagere fra hele sognet.

Anne Grete Pedersen, Kjeld Nielsen og Ebbe.... havde forinden spændt deres to små fjordheste for den grønne vogn. Ved den gamle skole blev den fyldt med passagerer og turen gik fra klubhuset, rundt i sognet. Hestevognen blev i år efterfulgt af indtil flere ihærdige cyklister. Et festligt indslag, når nu man ikke kan finde nogen heste med ryttere som har lyst til at følge en gammel tradition.

De deltagere, der ikke kom med hestevogn, ankom næsten samtidig med den officielle hestevogn og vel ankommet til Ugledige grusgrav, blev de medbragte frokost- og kaffekurvene pakket ud ved de faste borde og bænke, ja nogle havde endda deres eget bord og stole med. I hyggeligt samvær lod deltagerne deres frokost, kaffe og kage vederfares retfærdighed medens snakken gik lystigt.

Og så skulle der som traditionen byder, synges og danses om majstangen, og det blev der, festligt anført af Anne Grete som forsanger og danser.

Som førstegangs deltager, var det en sjov og dejlig oplevelse at opdage hvor let der var at komme i kontakt med de andre fra begyndelsen ukendte deltagere i årets arrangement. Det er synd at der næsten er et helt år til næste gang vi skal ride sommer i by.



Anne Grete Pedersen, Kjeld Nielsen og Ebbe havde forinden spændt deres to små fjordheste for den grønne vogn.

OK-benzinkort?

af Bent Harsmann

Mange af læserne har mødt nogle flinke mennesker fra AUIF ved OK-tanker og Brugsen i Ugledige. De har spurgt jer, om I har et OK-benzinkort. Hvis ikke, bliver I spurgt, om I vil have et – naturligvis uden at det koster noget.

Hvorfor? Fordi AUIF får 6 øre for hver liter, der bliver solgt. Det betyder et tilskud til AUIF på ca. 9.000 kr. om året. Problemet er nu bare, at der efterhånden er rigtig mange af kunderne, der allerede har et OK-benzinkort, og derfor går det ikke så hurtigt med at tegne nye kort.

Vi vil altså gerne i kontakt med alle jer, der vil støtte AUIF og samtidig ønsker benzin eller diesel til konkurrencedygtige priser.

Hvis I vil have et OK-benzinkort og samtidig støtte den lokale idrætsforening, kan I kontakte vores næstformand Inge Jensen på tlf. 5599 6001 eller undertegnede på 5599 6014, så skal vi nok hjælpe jer med det praktiske.

Hvis I er medlemmer af AUIF og har et OK-benzinkort, der ikke er tegnet gennem foreningen, kan det uden besvær registreres som støtte til AUIF. Kontakt blot Inge eller mig.

På forhånd tak.

Et besøg i kirken og på kirkegården

tekst af Annelise Harsmann

Allerslev gl. Sogns Beboerforening har planlagt et spændende arrangement til torsdag, den 18. september, hvor vi mødes på Allerslev Kirkes parkeringsplads kl. 19.00.

Aftenen indledes med en tur på kirkegården, hvor Steffen Lyng Sørensen tager os med til fortiden. Steffen Lyng er 10. generation på Pilegaard i Allerslev, og med hans store interesse for lokalhistorie er vi sikre på at høre interessante historier.

Efter turen på kirkegården går vi ind i kirken, hvor vores præst Torben Møhlenbach vil fortælle om kirken og dens historie.

Aftenen slutter med kaffe og kage i kirkens Tårncafé, hvor vi kan tale videre. Prisen er kr. 25 pr. person og alle er velkomne.

På gensyn til en hyggelig aften



Kugleskøre indslag

af Karen Margrethe Christiansen

Torsdag 17. april: det er første gang vi spiller om aftenen efter vinteren.. Normalt starter vi med aftenspil når sommertid starter, men vi valgte i år at trække det i 3 uger.

Tirsdag 22. april: havde vi Næstved firma sport på besøg for at spille 6-tete (i alt 11 kampe). Kanon godt.

Tirsdag 29. april: Næstved firmasport afholder tirsdagsmix for D.G.I. (32 personer), deres baner er lavet ude på den gamle kaserne et smukt anlæg.

Torsdag 1. maj: Kr. Himmelfartsdag afholdt Faxe Ladeplads stævne(48 personer) vi deltog med 4 spillere (5 runder) men kun præmier til de 3 bedste hold, og det klarede vi ikke.

Lørdag 3. maj: 12 personer kørte til klubhuset for at læsse og pakke borde, stole, telt etc. Alt skal stilles op den nyudsprungne skov. Allerede kl. 8:30 kommer de første spillere søndag morgen.

Søndag 4. maj: så kom dagen hvor vores stævne skulle løbe af stablen for 7. gang. Vi var glade og stolte 112 personer har meldt sig til. Der spilles over 5 runder, og Margot har lovet sammen med Finn Olsen, Næstelsø at føre resultaterne, da Joel var forhindret, i år skulle vi prøve Swiss stige system, og det fungerede godt, dog er systemet bedre til mindre stævner, da der ellers går for længe mellem runderne.

Men vejret var perfekt m/høj sol og alle træerne var lysegrønne. Igen i år bestod vi et stævne til ug, Tak alle sammen.

Lørdag 17. maj: Bandholm afholdte forårsstævne (5 runder 56 personer), det er nogle rare mennesker at besøge, og de er glade, når vi kommer så langt som ned til dem. Her havde vi lidt flere spillere med bl.a. Tove W, Holger, Preben, Torben, Henrik og K M, det er ikke nemt at få folk med ud, men vi må gøre det, ellers besøger de jo heller ikke os. Henrik og K M vandt 3 kampe

Søndag 18. maj: ja allerede dagen efter Dalby afholder double stævne (5 runder 64 personer), denne dag var vi kun 2 spillere deroppe, det var svære kampe, men så lærer vi noget.

Søndag 25. maj: afholdt D.G.I. landdelsstævne i double, og Egon og K M havde forvildet sig til Lolland (Stokkemarke) (5 runder 56 personer). Det gik ikke så godt, for alle spillerne var mødt op, men vore kampe var gode og krævende.

Søndag 1. juni: D.G.I. afholdt "Feddet open" ca. 80 spillere deltog der spilles holdmatch 6 personer

Arne's	pulje blev nr. 1
Lone's	pulje blev nr. 2
K M's	pulje blev nr. 3
Jørgen C's	pulje blev nr. 4
Knud's	pulje blev nr. 5

Så det gik os rigtigt fint.

Søndag 8. juni: Møn afholdt forårsstævne Nanny og K M var lige en tur derover.

Søndag 15. juni: Næstelsø afholdt den årlige grillfest 1 hel pattedgris, det var åh så lækkert. I alt 18 personer var kørt hjemmefra og til Næstelsø, det er et eftertragtet stævne.

Søndag 15. juni: D.G.I. afholdt det årlige stævne i Bøgeskoven på Stevns 60-70 var samlet (3 runder). I den anledning var Joel og Margot indkaldt som petanque assistenter for at hjælpe D.G.I. med stævnet. Eneste deltager fra os var Jørgen C. Hele arrangementet i Bøgeskoven blev aflyst pga. regn. Men petanque fortsatte PETANQUE-SPILLER ER BARE SEJE.

Søndag 6. juli: afholdt D.G.I. Herre – Dame double som åbent stævne samme sted på Møn's baner (5 runder 68 personer) Allerslev deltog med 3 dame hold og 2 herrehold. Nordfalster løb med de fleste præmier, men deres klub har også eksisteret i 22 år.

Mandag 7. juli: blev der afholdt udvalgs møde i klubhuset udover de 6 udvalgsmedlemmer deltog AUIF's nye formand Bent Harsmann, efter ønske om at se hvordan udvalget arbejdede. Ligeledes deltog Martin Andersen bestyrelsesmedlem.

Søndag 20. juli: D.G.I. måtte aflyse deres åbne doublestævne i Rudbjerg på Lolland da tilmeldingen var for ringe.

Landsstævne i Petanque afholdt DGI 1.-3. aug. i Hårby på Fyn. Det blev stort set et godt ophold for de fleste. (350 deltagere) deraf 12 fra Allerslev. Der var deltagere fra Skotland, Tyskland - mange fra Slesvig og Flensborg, - Bornholm og så alle os andre.

Der var nåleprøve og vinspil fredag. Lørdag spil over 6 runder fra 9.30 - 17.30 i kogende hede og bagende sol. Kun en fik et mindre hedeslag, til gengæld skete der noget kedeligt. 3 telte var gennemrodet selvom der gik 350 spillere 20 meter derfra, så måtte der sættes vagter på.

Festmiddag Lørdag aften 3 retters menu, kaffe, musik, overrækkelse af præmier og aftenens "CLOU" 6 flotte mavedanserinder "festligt indslag". År 2009 afholdes det store landstævne med ca. 30.000 deltagere i Holbæk, der er stadig plads til dig.



Jørgen Christoffersen øjemål fejler nu ikke noget – bare man er tæt nok på.

Vinsmagning

af Ove Rye Jørgensen

Oktober er årets første rigtige efterårs måned med tidlig mørke aftener og megen regn. Se så er det jo hyggeligt at kunne sidde indendørs, med en knude i brændeovnen, og måske et enkelt glas rødvin, imens regnen trommer på ruderne.

Så for at kunne hjælpe lidt på det, inviterer Ugledige Brugs igen i år til en vinsmagningsaften

**I Allerslev UIF klubhus fredag
d. 24.oktober kl.18.45.
Enghavevej 2 i Allerslev.**



Karsten Riis

I år har man fået den meget anerkendte vinkender og vinskribent Karsten Riis til at komme og fortælle om aftenens vine. I skrivende stund kan der desværre endnu ikke oplyses om, hvilke vine det drejer sig om. Men glæd dig og tilmeld dig i god tid, for vanen tro plejer der at være rift om pladserne. Tilmeldingsskema kan afhentes i brugsen efter d. 15.september. Efter vinsmagningen vil Ugledige brugs stå for et let traktement med tilhørende vin. Det vil være muligt at kunne bestille de vine der har været til bedømmelse, til en senere levering.

Fart over feltet

af Line Frydensberg

I år på motocrossbanen på Roskilde Dyrskue gik det ikke stille for sig. Børn og unge i alderen 6-14 år kørte rundt på banen, som en anden Schumacher. Selvom topfarten ikke kunne måle sig med Formel 1, måtte flere hentes i rabatten. Dog kunne en flyvetur eller de vilde stunts ikke vælte ungdommen af de store maskiner.

Der var flere og flere af kørerne, som skulle prøve 2-3 gange rundt på banen sidst på eftermiddagen. Søndag havde vi en dreng, som kørte en hel time på maskinerne.

På banen var vi del hjælpere, og alle hænder blev flittigt brugt. Vi var hjælpere i alle aldre. Der var nok nogle, som ville mene, at det ville være problematisk, at flere generationer skulle løse en fælles opgave. Men sådan var det ikke, vi hyggede, snakkede og grinte sammen.

Den bedste tid var, når vi hyggede over et par æbleskiver, der blev virkeligt fortalt historier – især historier om de vilde stunts - fartbøllerne, vi havde oplevet i løbet af dagen.

Der var virkelig et rigtig godt sammenhold, og desværre var de 4 dage hurtigt overstået.

Noget om Petanque

af Knud Holm Nielsen

Dette ”spilleri”, der finder sted tirsdag, torsdag og søndag på banerne i Allerslev – synes hovedsagelig at tiltrække pensionister, men petanque er nu for alle aldersgrupper!

På afstand kan man høre en sagte mumlen, klikken med metalkugler eller højlydte smeld af stål mod stål når en kugle skydes væk – bombes som vi kalder det. Så er der rigtig fart på kuglerne – men denne kasten med de 700 g. tunge jernkugler er ellers ganske fredelig, endnu er ingen kommet til skade under spillet, heller ikke i vor klub.

Sportsskader som petanque- albuer eller maste tær kender vi heller ikke, og vi bruger ikke engang sikkerhedssko.

Det hele begyndte i Frankrig i 1907, så det er over hundrede år siden. I Frankrig spiller alle med, så pensionisterne der er bare en lille del af flokken. Allerede i 10-års alderen begynder børnene, og de bliver jo gode til det, når de begynder så tidligt, for her gælder også, at øvelse gør mester.

Reglerne er så enkle, at selv en pensionist kan forstå dem. Det gælder om at få placeret sine eller sin medspillers kugle (kugler) tættere på målkuglen end modstandernes.

Målkuglen kalder vi altid grisen her i DK., den er normalt af træ, oftest malet, så den er lettere at se.

Hver spiller har 3 kugler, og de bruges alle 3, når man spiller single – to spillere mod hinanden. Der er altså 6 kugler på banen, udover grisen.

Oftest spiller man double, 2 mod 2, og også her bruges man 3 kugler, d.v.s. at der er 12 kugler på banen. Og det er det højeste antal kugler der må være i et spil!

Spiller man triple, altså 3 spillere mod 3, bruger hver kun 2 kugler, så der stadig er 12 kugler i spillet.

Ved start trækkes lod mellem de to hold, og en fra det vindende hold tegner en lille cirkel i gruset, og kaster grisen ud, så den ligger mellem 6 og 10 meter ude på banen.

Derefter kastes den første kugle, og da den er den eneste på banen, er den også den der ligger nærmest grisen.

Så er opgaven for det andet hold at kaste en kugle, så den ligger placeret nærmere grisen end den først kastede kugle. Og de må fortsætte, også selv om det koster dem alle deres 6 kugler.

Det er sjældent det går så galt, oftest har det andet hold en bomber – en skytte - der kan skyde den første kugle væk, eller en god indlægger, der kan placere sin kugle nærmere grisen end den første kugle. Når alle 12 kugler er kastet, får det hold point, som har den kugle der ligger nærmest. Kort sagt får de det antal point, som de har kugler der ligger nærmere end modpartens nærmeste kugle. Og kun det ene hold får point.

Det er tit nødvendigt at bruge et målebånd, når dette skal vurderes, for en afstand på 1 m.m. er afgørende. Man

spiller til 13 point, og det er næsten det hele.

Jo, det skal også siges, (skrives) at banerne er 15 x 4 m., helst hårdt grus. Og at man kan spille på grusveje, på parkeringspladsen ved banerne i Allerslev, skovvejene ved Lekkende, strengt taget også på asfalt, brosten, græs – det kræves bare, at man kan se grisen fra kastecirklen! Og de evt. dårlige- svære forhold er jo ens for begge hold.

Petanque er en gentleman/woman sport, og ingen rigtig petanquespiller kan finde på at snyde –(hvad ville en sådan sejr iøvrigt være værd).

Den mumlen - eller de glædesudbrud – der høres under spillet, består i høj grad af ”roseri” – spillerne elsker at rose hinanden for deres mere eller mindre heldige kast, og man bliver aldrig bebrejdet en skævert, ikke engang hvis den farer ind på nabobanen. Vi hygger os under spillet, men er samtidig opmærksomme og ønsker sørme at vinde, og vi gør alt hvad vi kan for sammen med makkeren at nå de 13 point før modspillerne. Etikken siger, at man ikke forstyrrer når der skal kastes, specielt når der skal bombes kræves der koncentration.

Men det ene hold skal jo tabe – og når de 13 point er nået, giver man hånd og siger tak for kampen til modspillerne, og tak for spillet til makkeren.

Og når man så har glædet sig over sejren, er den glemt igen – for i næste kamp bliver man sikkert dukket.

En anden af fordelene er, at unge og ældre, mænd og kvinder, kan mødes

og spille på lige fod. Den berømte lille forskel har ingen indflydelse her.

Måske er spillet ikke så fysisk hårdt, eller andet spiller ind, i hvert fald kan pigerne sagtens banke mændene – og det sker hele tiden – og sommetider omvendt.

En kamp tager ca. en time, og efter første kamp holder vi pause, drikker kaffe og snakker, og ikke kun petanque, inden næste kamp starter. Godt socialt samvær både under spillet og i pausen. Og rygere har et fristed her, vi spiller i det fri, så det er ok. Det er ikke så smart at ryge under selve kampen - man kan få røg i øjnene - man det er så en fordel for modspillerne. Spillet begynder kl. 7 aften – eller kl. 10 formiddag – 2 kampe + pause tager et par timer, godt og vel.

I Frankrig vises der petanque i fjernsynet, og hele nationen går op i det. Der er en masse penge på højkant, og vi ved, at det kan være superspændende.

Selvfølgelig spilles der også i DK med alle grader af seriositet, fra os hyggespillere i Allerslev, til der hvor ambitionsniveauet er højere – også her i Sydsjælland.



De helt seriøse der er blandt landets bedste kan vel også give stormestrene fra Frankrig en rimelig modstand, men der kræves rigtig meget øvelse at nå så langt.

Overvej til slut en ny tanke – jeg har aldrig spillet golf, men ved, at der i spillet findes et begreb der kaldes handicap, og mange golfspillere taler med selvfølelse om deres lave handicap, og stoltheden er desto større, jo mindre handicap de har.

Tænk hvis Tiger Woods af kærlighed til en mønsk godsejerinde besluttede at slå sig ned på Møn, og gerne ville spille på golfklubbens smukke baner uden for Keldby. Selvom han mødte klubbens bedste spillere, ville det blive en alt for ulige kamp, hvor resultat var givet på forhånd, skulle man tro. Men grundet T.W.s lave handicap, (kan det være mindre end 0, gå i minus?), kunne de alligevel spille med udbytte. T.W.s handicap ville betyde, at han skulle gøre det så meget bedre end mønboerne, at de havde en reel chance. Og T.W.s ambition ville være at vinde på *trods af* sit handicap, og hvis han vandt, ville han være glad for sejren.

Kunne en eller anden form for handicap vedr. pointgivning indføres i Petanque? Men her skal skarperne hjerne end min nok involveres!

D. 6. september er det netop 10 år siden, Allerslev Petanque-klub startede, og weekenden fejres sammen med spillere fra en lang række andre klubber, og mad og drikke selvfølgelig

Sang Café

af Annelise Harsmann

Efter en succesfuld serie sang-caféer i vinterhalvåret starter vi nu på vores 2. sæson.

Første gang bliver fredag, den 3. oktober, kl. 19.00 i Allerslev gl. Skole på Enghavevej 2, hvor vi samles til fællessang med akkompagnement af musikere fra Præstø Harmonikaforening. Halvvejs i programmet drikkes der kaffe/te med kage, og snakken vil helt sikkert gå livligt.

Herefter synger vi videre indtil omkring kl. 21.30.

Alle er velkomne, og deltagelse koster 30 kr., som også dækker servering i pausen.

De kommende sang-caféer bliver fredage, den 7. november og 5. december.

Vi glæder os til at se jer.

Jørgen Christoffersen. tlf: 55996389
og Annelise Harsmann tlf.: 55996014.



Allerslev Gymnastik

af Heidi Holm Cort Jensen

2008-2009 start uge 36

Tilmelding sker på holdet

ABILDHØJSKOLEN

TIRSDAG

Puslinge 3-6 år. Tid: 17:00-18:00.
Kontingent: 400 kr. Trænere: Mie og Dianna. Hjælpetrænere: Linda, Mille.
Vi skal i løbet af sæsonen lege med alle de redskaber vi har i redskabsrummet, trille, rulle, krybe, rutsje, hoppe og springe.

Motionsdamer. Tid: 15:00-16:00.
Kontingent: 400 kr. Træner: Else
Så starter vi igen på gymnastikken, håber der er mange, der er glade for at røre kroppen på en anden måde end i dagligdagen.

Supermix 6-9 år. Tid: 17:00-18:30.
Kontingent: 500 kr. Trænere: Line.
Hjælpetrænere: Jonas og Amalie
Vi skal både springe på springbane, airtrack, redskaber og trampolin, samt lave lege, stafetter og rytme.

ONSDAG

Ropeskipping: fra 6 år. Nybegyndere.
Tid: 17:30-18:30. Kontingent: 400 kr.
Øvede Tid: 18:30-20:30. Kontingent: 600 kr. Trænere: Camilla og Susanne.
Ropeskipping er amerikansk sjipping, hvor man beskæftiger sig med forskellige sjippetove i en masse kombinationer.

SØNDAG

Mor, far og barn 0-3 år.
Tid: 10:00-11:00. Kontingent: 450 kr.
Træner: Birgitte. Vi skal alle have det sjovt, børn og forældre. Vi skal krybe, kravle, trille, løbe, hoppe og frem for alt lege sammen med mor og far.



Mor, far og barn 0- 3 år.

KLOSTERNAKKESKOLEN

ONSDAG

Step-aerobic. Tid: 19:00-20:30
Kontingent: 500 kr. Træner: Lene. Opvarmning, glad musik, sved, steppe op og ned af bænken, grin, prust og støn, arme op, ned, ud og ind.



ALLERSLEV KLUBHUS

MANDAG

Linedance for øvede Tid: 17:00-18:30. Kontingent: 500 kr. Træner: Jette. Linedance, hvor folk danser alene på rækker, som regel på et bestemt sted på gulvet, hvor man udfører identiske planlagte bevægelser.

ONSDAG

Linedance Begynder Tid:18:00-19:00. Kontingent: 400 kr. Træner: Jette. Linedance, hvor folk danser alene på rækker, som regel på et bestemt sted på gulvet, hvor man udfører identiske planlagte bevægelser.

VÆRESTEDET

ONSDAG

Linedance for udviklingshæmmede Tid:16:30-17:30. Kontingent: 400 kr. Træner: Jette. Linedance, hvor folk danser alene på rækker, som regel på et bestemt sted på gulvet, hvor man udfører identiske planlagte bevægelser.



Linedancerne gæstede Adelgade i Præstø.

Juniormix 12-17 år er lavet som et samarbejde mellem Gymnastikforeningen Præstø Fjord, Mern UIF og Allerslev UIF.

Tid: 18:00-20:00 Kontingent: 600 kr.
Sted: Abildhøjskolen. Er du dreng/pige mellem 12-17? Klar på nye venner og udfordringer indenfor gymnastikkens verden, så kom og vær med!

Vi starter tirsdag d. 2/9 kl. 18.00 på Abildhøjskolen.

Er du til rytme, så arbejder vi med udtryk, bløde og hårde bevægelser, samt håndredskaber.

Er du til spring, så arbejder vi med teknikken i alt fra begynder til øvede.

Vi ligger vægt på fællesskab og sammenhold, også udenfor gymnastikken.

Rytmetræner:

Signe Duus, træner i 5 år, gået på idrætsefterskole, går på Rep. hold.

Springtræner:

Mathias Karlshøj, træner i 2 år, gået på idrætsefterskole, tidligere konkurrencegymnast på højt plan.

Henning Karlshøj, træner i 30 år, tidligere gymnast på konkurrence og Rep. hold.

Ved behov for yderligere oplysninger henvendelse til Heidi Holm Cort Jensen Tlf.: 47 33 93 11.

SEAS Energidag

af *Ena Skovbæk*

Engang i marts måned fik AUIF og mange andre foreninger en opfordring fra SEAS NVE om at deltage i deres energidag d. 4. maj.

Foreningerne skulle samle mindst 20 personer hver, som skulle gå 5. km, og så ville man være med i en lodtrækning om store pengepræmier.

Dette blev drøftet på et bestyrelsesmøde, om det var noget, AUIF kunne deltage i.

Beslutningen blev taget, selvfølgelig kunne AUIF det, og det var så heldigt at Petanqueafdelingen havde stævne i Lekkende skoven den dag, så hvad var mere nærliggende end at lave ruten forbi dem, så man gik i gang med at samle personer, der syntes, det var en god ide` og som gerne ville være med. Berit påtog sig det administrative med tilmelding, lave rute, som godt nok blev over 7 km. men det måtte man godt, den måtte bare ikke være mindre end 5 km.

Vi fik hurtigt samlet de 20 personer, som havde en aldersspredning på 70 år. Vi kunne have fået mange flere med, hvis vi havde reklameret noget mere med det. Nogle dage før dagen, fik Berit tilsendt en kasse med drikke-dunke og bluser til alle med påtrykt: ”Energidagen 2008.”

Kl. 10 samledes vi ved klubhuset og med gode travesko begav vi os på vej mod Ugledige og Lekkende Skoven. Vi havde forinden fortalt Petanqueafd. at vi kom, og bedt dem om at lave lidt flere lagkager og mere kaffe, for hos dem ville vi holde en pause og ligeledes se lidt på deres petanquespil, som havde samlet over 100 spillere.

På turen var der rig lejlighed til at sludre med de forskellige, der deltog. Vejret var fint, humøret var højt, alle gennemførte hele turen, så da vi kom tilbage til Klubhuset, satte vi os på trappen og sludrede om løst og fast og spiste frugt og slik, som Berit havde sørget for. Vi var alle enige om, vi havde haft en god oplevelse.

AUIF blev ikke udtrukket som vinder af en af præmierne, men vi ved, de 20.000 kr. faldt til en rideklub, der havde trukket deres heste med rundt på turen, og så var de omkring 40 personer og 40 heste



Orientering til forbrugere og medlemmer af Allerslev - Ammendrup Vandværk.

af Alex Rasmussen

Vandværket afholdte ordinær generalforsamling den 28. marts 2008. Af vandværkets 230 medlemmer deltog 9. Formand Alex Rasmussen orienterede om vandværkets drift i 2007. Der var foretaget større reoveringer af filter og pumpesystemer for at imødegå problemer med vandkvaliteten. Der var investeret for godt kr. 200.000 i disse reoveringer. Derfor er økonomien i vandværket anstrengt og derfor anbefalede bestyrelsen en stigning i fast afgift på kr. 100,00 pr. år, og en stigning i m³ pris på kr. 1,00. Dette blev vedtaget og fra 2009 vil der blive opkrævet kr. 700,00 pr. år i fast afgift og kr. 11,00 pr. m³ vand. Disse beløb tillægges moms.

Vi må konstatere at driften af vandværket bliver dyrere som meget andet i vores hverdag. Og det er medlemmerne der skal betale.

I 2007 blev der udpumpet 33.812 m³ vand. Ringforbindelsen til Skibinge Vandværk har vist sig at være en god investering. Den benyttes af begge vandværker, når der er problemer med opretholdelse af vandforsyningen pga. strømafbrydelser, driftsproblemer etc.



Der var genvalg til bestyrelsesmedlemmerne Henrik Rolsted, Poul Viurum og Preben Sindahl samt genvalg til suppleant Bjarne Jensen. Derudover består bestyrelsen af Hans Erik Johansen og Alex Rasmussen.

Fra bestyrelsens side opfordres alle medlemmer der sælger deres ejendom til straks i forbindelse med salg at meddele dette skriftligt til vandværkets kasserer Hans Erik Johansen, Rekendevej 14, 4720 Præstø



Mine Erindringer om barndommen i Allerslev

Del 1

af Preben Vang Jensen

Jeg blev født den 6. april 1933 i Allerslev, den lille landsby i Sydsjælland mellem Præstø og Mern. Far var arbejdsmand og arbejdede mange forskellige steder, enten på Oremandsgård med forefaldende arbejde som malkning og pasning af dyrene, eller han arbejdede for en entreprenør (dræningsmester) med at grave dræningsgrøfter, den gang var der ikke meget med mekanisering, så det var hårdt manuelt arbejde.

Far var normalt den, der tog de sidste spadestik med en spidsspade, og skovlede det sidste jord op med en speciel trækskovl, der passede til drænrørens facon, og far var ligeledes den, der lagde dræningsrørene på plads. Dræningsarbejdet foregik af praktiske grunde på tidspunkter, hvor der ikke var afgrøder på markerne, det vil sige sent om efteråret og om vinteren, hvis der ikke var for meget frost i jorden, så det kunne være noget beskidt arbejde, og der var heller ikke så meget med arbejdstilsyn, der kontrollerede om arbejdssikkerheden var i orden, ligesom der heller ikke var opvarmede arbejdssture.

Der var i mine første år meget

arbejdsløshed, men jeg havde indtryk af, at far altid havde arbejde, jeg tror heller ikke, han var særlig kræsen men tog, hvad han kunne få.

Når far havde arbejdet på Oremandsgård i løbet af året, blev vi inviteret til juletræ af kammerherreinde Hage, men inden da fik vi besked på at sende en ønskeliste over, hvad vi kunne tænke os at få i julegave, og det jeg bedst husker, jeg ønskede og fik, var et meget flot tryllesæt, som jeg blev meget glad for. Juletræet blev enten afholdt i hovedbygningen til Oremandsgård, eller hvis der var rigtig mange deltagere, blev det afholdt i et forsamlingslokale, som vi kaldte Snit-skolen (Husflidsskolen i Kragevig, tilføjet af red.)



Mor og far omkring 1929



Oremandsgård hovedbygning i forbindelse med kammerherre Hages solvbryllop 1939

Da krigen startede i 1940 arbejdede far i tørvemoserne, det kunne ligesom dræningsarbejdet være hårdt og beskidt arbejde, men til forskel fra dræningsarbejdet foregik det for det meste om sommeren, da der skulle være mulighed for at få tørvene tørret. Tørvejorden blev med håndkraft gravet op i en transportør, og derfra videre op i en æltemaskine, hvor jorden eller tørvemulden blev blandet med vand, hvorefter blandingen blev kørt med tipvogne trukket af heste eller på skinner trukket af et lille lokomotiv ud til tørrepladsen, hvor blandingen blev hældt ud i forme. Her skulle de så tørre så meget, at de enkelte tørv kunne hænge sammen, hvorefter de manuelt blev stablet i nogle røjler, som man kaldte dem, det vil sige nogle små stakke med luft mellem de enkelte tørv, så de kunne stå her til tørvene var helt tørre. Engang imellem, når jeg havde fri fra skole, hjalp jeg til med

dette arbejde, hvor jeg kunne tjene lidt lommepenge, som i skolen blev omsat til sparemærker.

Mor havde ingen uddannelse, selvom hun altid havde ønsket at blive lærerinde, hed det vist dengang, men da hun var eneste pige blandt 7 brødre, der traditionsmæssigt først skulle have en uddannelse, var der ikke råd til mors uddannelse. Mor var tidligt ude og tjene som pige hos bønderne, og efter far og mor var blevet gift, tog hun ud og vaskede storvask for folk, blandt andet på Allerslev Kro, hvor hun også "vaskede glas", når der var bal på kroen. Det var om aftenen, når der var bal eller anden fest på kroen, så stod min mor bag ved skranken og vaskede glassene, efterhånden som serveringspersonalet bar de brugte glas ud til hende.



Far, nr. 3 fra venstre og hans arbejdskammerater i tørvemosen omkring 1942.

Som en slags bibeskæftigelse havde mor kontrol af arbejdsløse mennesker fra Dansk Arbejdsmands Forbund, som det hed dengang. Kontrollen foregik hver dag mellem klokken 9 og 10, hvor de arbejdsløse skulle komme og få et stempel i deres arbejdsløshedskort, og hvis de ikke kom, fik de heller ingen dagpenge. Det var så også mors opgave at anvise dem arbejde, hvis en arbejdsgiver havde henvendt sig til mor, far eller formanden for den lokale fagforening, og det var ikke alle arbejdsløse, der var lige interesserede i at blive sat i arbejde, og engang imellem måtte mor have hjælp af far eller formanden for at få dem til acceptere, at de skulle i arbejde.

Mens vi havde kontroljobbet anskaffede mor og far en lille hund, det var et rigtigt gadekryds af alle mulige hund racer, jeg tror vi fik den fra "Kromarie", som vi kaldte hende, der ejede Tatol, men selv om det ikke var nogen

racehund, så var den meget lærenem, og jeg kunne få den til at lave forskellige kunster, som f.eks. at sitte og mange andre kunster, men den var også en god vagthund, der gav hals hvis, der kom uvedkommende ind til huset, dog måtte de arbejdsløse komme mellem 9 og 10 om formiddagen, uden at den sagde noget, men kom de uden for tiden, blev de skældt ud, og kom der skærslippere eller sprittere, blev de skældt ud og bidt i benene, hvis de ikke forsvandt, også selvom det var mellem 9 og 10. Jeg husker selvfølgelig ikke så meget fra mine første år, men alligevel er der visse ting fra mine år inden jeg begyndte skolen, der har printet sig i mine erindringer. Vi boede i et lille hus i udkanten af Allerslev ved foden af en bakke på vejen, der fører fra Præstø til Mern og Kalvehave, og dengang foregik meget transport på cykel, og jeg kan stadig tydeligt huske, når folk var på

vej sydpå, passerede et skilt med teksten "Kalvehave 13" foran vores hus, stod af cyklerne på grund af bakken og sukkede "Kalvehave 13".

Far og mor havde selv ladet huset bygge i Allerslev omkring 1930, det var et traditionelt murermesterhus, det havde samlet kostet 3.500 kr. inkl. alle udgifter til grund og byggemodning og diverse omkostninger, men det var alligevel lige i overkanten af hvad deres økonomi kunne klare, så for at forbedre økonomien en smule, havde de lejet den lille stue til en ældre original, der hed Jacob, og han havde for vane at gå helt ind i stuen med træsko på, hvis ikke min søster Rita nåede at stoppe ham med: Nej, nej Jacob ikke ind med træsko på. Han lavede sin mad ved hjælp af et primusapparat, som en dag væltede, mens der var ild i det, og han var tæt på at brænde hele

huset af, men de nåede at få slukket, og der kom kun brændemærker på gulvet, som senere blev dækket af et tæppe.

Nogle år senere fik vi så bygget en træskogang, som blev indgangen til køkkenet ud mod gården, og udgifterne til denne lille tilbygning kostede mere, end huset i sin tid havde kostet, men det var en stor fordel både af hensyn til varme, men også til, at vi ikke fik så meget snavs med ind i køkkenet.

I starten havde vi ikke elektrisk lys, men installationen var forberedt, det vil sige, at der var indhugget rør og underlag til afbryderne i væggene og rørene var ført til lampesteder i loftet således, at der kunne trækkes ledninger på et senere tidspunkt.



Mit barndomshjem i Allerslev. Mønvej 150.

Murstenene ved gavlen af huset skulle bruges til en "træskogang" ved indgangen til køkkenet.

I huset var der en spisestue, et soveværelse og en lille stue mere, som i de første år var lejet ud, da mor og far ikke havde så mange penge, jeg kan huske, de har fortalt, at de engang havde indbrud, hvor udbyttet havde været 10 kroner, men det var hele deres formue.

I spisestuen kom vi kun, når vi havde gæster. Men den lille stue blev møbleret med nogle brugte plysmøbler, da Jacob ikke mere boede der, de var rigtig hyggelige, og det var her vi opholdt os, hvis vi da ikke var i køkkenet. I stuerne var der kakkelovne, hvor der kun blev fyret, hvis det var absolut nødvendigt, ellers kom varmen fra komfuret i køkkenet, i soveværelset og på vores værelse var der ingen form for opvarmning.

I køkkenet var der brændekomfur, der det meste af vinteren var husets normale opvarmning, til gengæld var der næsten ild i komfuret døgnet rundt, og kun ved særlige lejligheder blev der tændt op i kakkelovnen i stuen. Ved siden af køkkenet var der et lille spisekammer, det var jo før køleskabenes tid, og endelig var der i forbindelse med spisekammeret en lille kælder under trappen til 1. sal.

Første salen var i de første år ikke udnyttet, dog var der fra starten af gulv over det hele, så det kunne benyttes til opbevaring af forskellige ting, men efter at Rita og jeg var begyndt i skolen, blev der heroppe indrettet et fælles værelse til os.

...fortsættes i næste nummer

Storkene ved Rekkendevej

af Ove Rye Jørgensen

Her går vi alle og ved at det er storken der kommer med de små børn, og det har de jo travlt med. Men at de ligefrem går og daser i en helt flok, det er næsten for meget, - næh, de skal bare arbejde..



Men ikke desto mindre var det et syn og oplevelse som en af vores lokale beboere Henrik Sparholt Pedersen fik sidste år d. 2.juni, da han en morgen så en flok på 3 storke gå på en mark, på højre side efter Lygtevej mod Rekkende. Ved middagstid var flokken så flyttet lidt vestpå til markerne ved Rekkendevej 43 – 45, hvor der var et vandhul ved skovstykket. Om eftermiddagen kom Henrik så lidt for tæt på dem ved grusvejen fra Rekkendevej mod Oremandsgård, hvor de så fløj af sted og ikke siden set.

Det var en oplevelse der jo nok er de færreste blevet forundt, så nyd billederne.

Konfirmationsforberedelse

En ny sæson med nye konfirmander

af *Torben Møllenbach*

Når sommerferien er forbi, begynder et nyt skoleår, men for de fleste elever i 7. klasse begynder også konfirmationsforberedelsen hos den lokale præst. Når dette blad udkommer, er konfirmationsforberedelsen allerede i fuld gang i de tre pastorater Bårse-Beldringe, Præstø-Skibinge og Allerslev-Jungshoved sogne hos sognepræsterne Søren Schiøler Linck, Marianne Gaarden og Torben Møllenbach.

For vi tre præster deles om konfirmanderne fra den samme skole, og vi begynder derfor også samtidig.

Det er Abildshøjskolen i Præstø, der har alle eleverne fra de seks forskellige sogne i den gamle Præstø Kommune, og disse elever er af forskellige grunde blandet godt og grundigt sammen i skolens 7. klasser. Derfor går der i hver klasse elever fra alle tre pastorater. Men mindre end 10 procent af eleverne er bosiddende i Bårse-Beldringe, omkring tyve procent hører til Allerslev-Jungshoved, og godt 70 procent hører til Præstø-Skibinge sogne.

Pga. den ujævne fordeling er det ikke muligt at opdele konfirmanderne kun efter bopæls sognet. Præstø-Skibinge holdet ville blive alt for stort og Bårse-Beldringe holdet og Allerslev-

Jungshoved holdet ville blive for små. Derfor har vi tre præster som udgangspunkt valgt at fordele 7. klasserne mellem os.

Det betyder, at nogle elever fra Præstø-Skibinge kommer til at følge undervisningen her i Allerslev sogn sammen med de elever fra de andre klasser, der bor i enten Allerslev eller Jungshoved sogne.

Uanset hvilken klasse, man går i, kan man således blive konfirmeret i sin egen sognekirke, også selvom man har gået til forberedelse hos en anden præst end sognets.

Vi tre præster håber trods de lidt indviklede forhold, at det bliver en god og lærerig forberedelsestid for alle konfirmander.

Forårets konfirmationer

Konfirmationsforberedelsen begynder i begyndelsen af september i præstegården, og konfirmationerne i 2009 finder sted i Jungshoved Kirke d. 3. maj, kl. 10.30 og i Allerslev Kirke d. 10. maj også kl. 10.30.

Alle konfirmationer finder sted i Jungshoved Kirke den 1. søndag i maj og i Allerslev Kirke den følgende søndag. Når der er konfirmation i den ene kirke, holdes der ikke en tidlig gudstjeneste i den anden kirke samme søndag.

Man er iøvrigt velkommen til at kontakte mig efter nærmere oplysninger på tlf. 55 99 60 17.

Kirkens arrangementer

af Torben Møllenbach

Fælles provstigudstjeneste, d. 5. okt. kl. 11.00, Køng Kirke.

Mens Folkekirkens gudstjeneste søndag formiddag har været for den trofaste menighed, har en lang række mere tematiske gudstjenester set dagens lys. Disse gudstjenester spænder fra familie- og spagettigudstjenester, rockgudstjenester, kæledyrsgudstjenester, meditations- og stille gudstjenester, musikgudstjenester, gudstjenester der knytter sig til årets mærkedage, gudstjenester i samarbejde med foreninger og netværk.

I Stege-Vordingborg provsti vægter vi samarbejdet højt. Provst Mette Magnusson er også i år med til at arrangere en fælles provstidag, som indledes med en gudstjeneste.

Alle er velkomne til fællesgudstjeneste i Køng kirke kl. 11:00, hvor prædikanten er Marianne Gaarden, sognepræst i Præstø-Skibinge kirker.

På provstiets vegne
Provst Mette Magnusson

Høstgudstjeneste i Allerslev

14. sept. er der høstgudstjeneste i Allerslev Kirke kl. 10.30. Denne gang har vi valgt at afholde gudstjenesten sammen med de nye konfirmander, der som en festlig optakt marcherer ind i kirken med frugten af nogle af årets afgrøder. Under gudstjenesten vil der efter gammel tradition blive samlet ind til et godt formål.

Foredrag om Jeppe Aakjær, d. 7. okt. i Allerslev Præstegård kl. 19.30

Jeppe Aakjær (1866 – 1930) blev måske sin tids mest betydningsfulde visedigter. Fra de beskedne kår fra barndomslandsbyen i Aakjær ved Skive nåede han vidt omkring i Danmark som provokatør, højskolelærer, foredragsholder, journalist og særligt hans sange nåede vidt omkring og blev folkeeje ikke alene i hans egen generation, men også i de følgende generationer.

Denne aften vil jeg fortælle om Aakjærs liv, og sammen med kirkens organist, Elena Stilling, og kirkens sanger, Bodil Agerbo, synger vi en del af Aakjærs sange.

Foredrag: Yrsa Grünning, d. 19. nov. Rejsestalden i Jungshoved, kl. 19.30

Børnehjem i Indien, drevet af en dansk kvinde. Yrsa Grünning fortæller om sit arbejde blandt indiske børn og viser lysbilleder fra sine ophold i Indien. Alle er velkomne.



Yrsa Grünning ses her i baggrunden medvirke ved vaccination af børn imod smitsom leverbetændelse

Teatertur til foråret 2009:

Til foråret arrangerer vi endnu en tur til en teaterforestilling til København. I øjeblikket har vi endnu ikke lagt os fast på en dato eller forestilling, men det ved vi mere om i næste nummer af sognebladet. I tilslutning til teaterturen vil vi ligesom i sidste sæson arrangere en foredragskreds som opakt til teaterforestillingen.

Stina og Torben Møllenbach

Menighedsrådsvalget i nov. 2008

Der afholdes orienteringsmøde i Allerslev præstegård d.16.sept. kl. 19.30.

Hvorfor være med i menighedsrådet?

af Tove Grundtvig

Formand for Allerslev Menighedsråd

Jeg kan ud fra mine egne erfaringer anbefale, at man går ind i menighedsrådet som medlem eller stedfortræder for den næste 4 års periode i Allerslev Menighedsråd. Det er et interessant arbejde at være med i. Det er ulønnet, men meget givende at være med til at præge de aktiviteter, der skal medvirke til sognets liv og vækst.

Vi holder ca. 6 møder om året. Der er altid en humorfyldt og afslappet stemning ved møderne, og vi hjælper hinanden med at løse de opgaver, der opstår. Herunder er der tilbud om at deltage i de mange inspirerende møder, som arrangeres af Stifts- og Distriktsforeningen.

Jeg har været glad for at være i med i rådet i en årrække og kan varmt anbefale andre til at stille op til orienteringsmøde med opstillingsmøde den 16. september 2008 kl. 19.30 i Allerslev Præstegård, Rekkendevej 39 i Allerslev.

Allerslev Menighedsråd siger velkommen til den nye graver ved Allerslev Kirke. **Leon de Jong** er tiltrådt d. 15. juli. Telefontid vil fremover være mellem 12.00 og 12.30.

Sognebladets data

Ansvarshavende:

Ove Rye Jørgensen

DTP arbejde:

Bjarne Arvidsen

bjarne@arvids1.dk eller

bjarne@tele2adsl.dk

Kasserer:

Birgit Frederiksen

Oplagstal:

Allerslev gl. sogn: 425

Løsblade: 175

Samlet oplag: 600

Udkommer i feb. maj. sep. nov.

Produktion

Sats og Tryk: Nordfalsters Bogtryk

Deadline:

1. oktober 2008

Typografi:

Overskrifter: Garamond 16 pkt. fed

Brødtekst: Garamond 11 pkt.

Kopiering eller affotografering af annoncer eller andet af bladets indhold, må kun ske med kildehenvisning.

Indholdsfortegnelse

Adresseliste	2
Forord.....	3
Håndbold	4
Gymnastik.....	4
Roskilde Dyrskue.....	4
Sankthans i Allerslev.....	5
Rid Sommer i By 2008	6
OK-benzinkort.....	7
Et besøg i kirken og på kirkegården	7
Kugleskøre indslag.....	8
Vinsmagning.....	10
Fart over feltet.....	10
Noget om Petanque.....	11
Sang-café	13
Allerslev gymnastik.....	14
SEAS Energidagen	16
Orientering til forbrugere og medlemmer af Allerslev - Ammendrup vandværk	17
Mine Erindringer om barndommen i Allerslev - Del 1	18
Storkene ved Rekkendevej	22
Konfirmationsforberedelse	23
Kirkens Arrangementer	24
Hvorfor være med i menighedsrådet?	25
Indholdsfortegnelse	31
Aktivitetsskalender	32

Forsidefoto

Det smukke billede på forside er af storkene ved Rekkendevej og taget af Henrik Sparholt Pedersen



Aktivitetskalender

Dato	Begivenhed	Tidspunkt	Lokation
16. sep.	Opstillingsmøde til menighedsrådet ³	19.30	Allerslev Præstegård
18. sep.	Tur ved Allerslev Kirke ³	19.00	P-plads ved kirken
3. okt.	Sang Café ¹	19:00 – 21.30	Allerslev gl. skole
5. okt.	Fælles provstigidstjeneste ³	11.00	Køng Kirke
7. okt.	Foredrag om Jeppe Aakjær ³	19.30	Allerslev Præstegård
24. okt.	Vinsmagning ⁴	18.45	Allerslev Klubhus
7. nov.	Sang Café ¹	19:00 – 21.30	Allerslev gl. skole
19. nov.	Foredrag Yrsa Grünning ³	19.30	Rejsestalden Jungshoved
5. dec.	Sang Café ¹	19:00 – 21.30	Allerslev gl. skole

1. Beboerforeningen - 2. AUIF - 3. Allerslev Kirke - 4. Andre

Gudstjenester

Dato	Begivenhed	Allerslev	Jungshoved
3. aug.	11. s. e. trin.		9.00 ved JB
10. aug.	12. s. e. trin.	9.00 ved JB	
17. aug.	13. s. e. trin.	10.30	9.00
21. aug.		19.30	
24. aug.	14. s. e. trin.		10.30
31. aug.	15. s. e. trin.	10.30	9.00
2. sept.	Indskrivnings- gudstj. Konf.	19.00	
7. sept.	16. s. e. trin.	9.00	10.30 Høstgudstjeneste
9. sept.			18.30 Aftengudstjeneste 19.30 orienteringsmøde ang. menighedsrådsvalg i nov. '08
14. sept.	17. s. e. trin.	10.30 Høstgudstjeneste	9.00
21. sept.	18. s. e. trin.	9.00 ved JB	Ingen
28. sept.	19. s. e. trin.	10.30	9.00
5. okt.	20. s. e. trin.	Ingen	Ingen
12. okt.	21. s. e. trin.	Ingen	10.30
19. okt.	22. s. e. trin.	Ingen	9.00 ved JB
26. okt.	23. s. e. trin.	10.30	9.00
2. nov.	24. s. e. trin.	19.00	10.30
9. nov.	25. s. e. trin.	10.30	Ingen
16. nov.	26. s. e. trin.	9.00	10.30
23. nov.	Sidste s. i kirkeåret	10.30	Ingen
30. nov.	1. s. i advent.	Ingen	9.00 ved JB

JB: Sognepræst Jesper Bo Blomgren, Udby-Ørslev