

Allerslev ^{Sofne} Blad

NR.3

2010

3. årgang



Allerslev Sogne Blad Redaktion



Ansvh. Redaktør
Ove Rye Jørgensen
Tlf.: 55 99 60 16
Mail: overeye@gmail.com



Margot Christoffersen
Tlf.: 55 99 63 89
Mail: jcmc@mail.dk



Annelise Harsmann
Tlf.: 55 99 60 14
Mail:
annelise.harsmann@privat.dk



Bjarne Arvidsen
Tlf.: 22 57 13 42
Mail: bjarne@arvids1.dk



Torben Møllenbach
Tlf.: 55 99 60 17
Mail: tom@km.dk



Inge Jensen
Tlf.: 55 99 60 01

Allerslev Ungdoms- & Idrætforenings telefonliste

Bestyrelsesmedlemmer:

Formand for AUIF

Bent Harsmann
Tlf.: 55996014

Næstformand,

Inge Jensen
Tlf.: 55996001

Hovedkasserer & Formand for Banko:

Ena Skovbæk
Tlf.: 55996142

Formand Kulturelt Kontaktperson Håndbold

Dennis Grundtvig
Tlf.: 55996180

Annette Hyltoft
Tlf.: 55 31 33 66

Sekretær

Berit Eeg
Tlf.: 55941331

Formand Kiosk

Jette Fredkilde
Tlf.: 55996337

Formand Badminton

Jasper Møller Nielsen
Tlf.: 29907711

Kontaktperson Oldboys

Jesper Nordahl
Tlf.: 23487403

Kontaktperson Petanque

Torben Hansen
Tlf.: 55996130

Andre nyttige telefonnumre

Formand for Dyrskuet

Jørgen Sørensen
Tlf.: 55992763

Formand Petanque

Bent Pedersen
Tlf.: 56577160

Formand Håndbold

Susanne Tjørnskov
Tlf.: 5591525

Formand for Gymnastik

Heidi Holm Cort Jensen
Tlf.: 45932425

Klubhuset:

Enghavevej 2 A, Allerslev,
4720 Præsto - Tlf.: 55996226

Beboerforening for Allerslev gl. Sogn

Formand

Annelise Harsmann
Tlf.: 55 99 60 14

Næstformand

Knud Skovbæk
Tlf.: 55 99 61 42

Sekretær

Rita Larsen
Tlf.: 55 99 60 30

Kasserer

Riber Moser Hansen
Tlf. 55 99 50 46

Suppleant

Ole Frederiksen
Tlf. 43 73 73 90

PR

Johnny Pedersen
Tlf.: 2084 8437

Bestyrelsesmedlem

Sandra Pedersen
Tlf. 2084 8437

Bestyrelsesmedlem

Inger Frederiksen
Tlf.: 43 73 73 90

Suppleant

Else Karlshøj
Tlf.: 55 99 60 07

Allerslev Kirke

Sognepræst

Torben Møllenbach
Tlf.: 55 99 60 17

Formand for menighedsrådet

Tove Grundtvig
Tlf.: 55 99 60 92

Kirkevæрге

Knud Skovbæk
Tlf.: 55 99 61 42

Graver

Leo de Jong
Tlf.: 55 99 61 68
Træffes: 12 - 12:30. Mandag fri

Forord

af *Ove Rye Jørgensen*

Lige nu lyser kornmarkerne i landskabet, men inden længe er de høstet og markerne pløjet. Det første synlige tegn på, at efteråret er lige om hjørnet. Mange har jublet over den dejlige sommer med de mange solskinstimer, andre har våndet sig under varmebølgen, og lige nu kæmper mange lande med vandproblemer, nogen har for lidt andre får for meget.

Men vi har nu endnu et sogne-blad klar. Petanqueafd. har igen haft travlt og Roskilde dyrskue uden AUIF-holdet med deres æbleskiver og cross-maskiner, hvad ville den være uden dem! Historien om dyrskuet bliver i år fortalt af Rita og Vang Larsen, der for første gang var med som hjælpere, tak for det.

Knud Skovbæk der altid er god for en fortælling om gamle dage har gjort det igen med en artikel om Overdrevet og en om Balle Lars, da det jo til oktober er 150 år siden han blev henrettet.

Tidlig på sommeren havde godsejer Daniel Hage og frue inviteret indenfor i hovedbygningen på Oremandsgård, den historie fortæller Annelise. Og Skt. Hans-aften som var en smuk og dejlig aften, hvor vi og alle de mange gæster også fik en flot solnedgang, den står Bent Harsmann for.

Artikelserien 'Erhvervs livet i Allerslev Gl. Sogn' fortsætter denne gang

med et besøg på Ny Holmegård Hundepension.

Rid sommer i by, kom i år til at hedde 'Kør' sommer i by, da der ikke kunne skaffes nogen hestevogn, så det blev med Knuds traktor. Vellykket, men en regnvejrsdag af de fugtige, som det også tydeligt fremgår af billederne.

Som noget helt nyt, starter vi et indslag, fortalt af Holger Jensen fra Ugledige, den hedder 'Udpluk fra min scrapbog' der udelukkende handler om naturoplevelser, hvor de ikke alle er her fra sognet og heller ikke fra i går eller i dag. Holger er god til at beskrive oplevelserne og han har øjne og øre for det, så velkommen til Holger.

AUIF's gymnastik melder ud med program og prisen og badmintonafdelingen er også klar, så hvis du til vinter har ønsker i den retning, har du hermed mulighed for at få dem indfriet

Så bliver der inviteret til guitarkoncert i Jungshoved kirke, Rundvisning og Koncert i DR-byen, en teatertur til 'Misanthropen' i Skuespilhuset, foredrag i Allerslev Præstegård, foredrag i Rejsestalden ved Jungshoved kirke og studiekredse med temaet 'Kristendommen i med- og modspil' i Allerslev præstegård.

Så med alt dette in-mente vil jeg ønske dig god læsning.

Kugleskøre indslag

af Karen Margrethe Christiansen

April uge 15.: (Altid ulige uger) begynder D.G.I.'s turnering for 6-mands hold (sekste`te`). Tirsdag d. 13. april. Allerslev 1 mod Dalby 1 hos os. Allerslev vandt 7 kampe – imod 4 kampe.

April uge 16.: (Altid lige uger) starter D.G.I.'s turnering for 4 mands hold (kvartet). Vi har her 3 hold tilmeldt, som sommeren igennem tager ud for at kæmpe mod andre klubber i region Storstrømmen. I finalen går de bedste hold til DM finale og de næstbedste spiller øst finale – altså på denne side af Storebælt, så vi kæmper bravt.

Lørdag d. 1. maj. I A.U.I. F petanque, nu er det forår, der sættes hvide pinde langs stierne i Lekkende dyrehave, for at markere banerne. Poul Brugsmand med mandskab rejser telt og 10 spillere rejser 1 telt mere. Så er vi flyttet ud i skoven med alt vores grej. Og stævnet kan begynder.

Søndag d. 2. maj. Møder alle medlemmer kl. 8.00. Klokkeren 8.30 ankommer de første gæster der serveres morgenkaffe til alle, (Superbest sponsorerer franskbrød). I år deltog 88 spillere, som hver spiller 5 kampe af 1 times varighed. Efter 3 runde holder vi en frokostpause, hvor vi nyder frokost fra Lise Lotte fra klubhuset. I år er det 9 år, vi har afholdt dette arrangement.

Hvert år har vi haft samme gode tilslutning samt dejligt solskinsvejr og en smuk nyudsprungen skov.

Søndag d. 30. maj. Afholdt D.G.I. (Sydsjælland åben) på Feddet, der deltog ca. 45 pers. Mindre end år 2009.

Søndag d. 6. juni. Blev der afholdt grillstævne i Næstelsø. En 1/1 gris på spid ca. 60 deltagere over 5 runder. Allerslev deltog med 12 spillere. Egon & Karen Margrethe fik en 6 plads.

Søndag d. 13. juni. D.G.I. afholdt landsdelsmesterskab i single på Nyk. F.'s baner. Joel og Lars var stævneledere blev nr.?, Ja! Ja! De styrede tingene.

Weekend d. 19-20. juni. Afholdt Søgård petanque i Åbenrå stævne på Rømhø, hvor vi var 172 deltagere, der spilles på åbne baner, på den flotte sandstrand det er en specieloplevelse, der er sand, sand, sand og til sidst Vadehavet. Det er 3 gang vi deltager i det. I år havde vi en tur til Mandø, netop den dag traktoren væltede og 3 blev dræbt derude, det var et frygteligt uheld. Vi valgte at spare 360 kr. og kørte selv ud og hjem inden vandet steg. Men ellers en dejlig ferie.

Søndag d. 20. juni. D.G.I. afholdt stævne i Bøgeskoven v/Gjorslev igen var Joel og Lars der som Stævneledere, og vores Joel blev nr. 2. der deltog ca. 40 – 50 spillere.

Onsdag d. 23. Juni. Fejrede vi Skt. Hans aften på petanquebanerne. Lars & Joel stegte nakkekam, og vi andre lavede salatbord. Desserten blev købt i skolen (æbleskiver og kaffe). 28 deltagere ud af 38 medlemmer er et flot fremmøde.

Lørdag d. 26. Juni. Nordfalster petanque i Lillebrænde afholdt indvielse af deres nye udendørsbaner i alt 25. Men – men – men de har også 16 indendørs baner i et gammelt drivhus. Var det bare os. Men ak og ve vi må spille i den frie natur året rundt med blå næser. Stævnet var et double stævne over 5 runder (fast makker) 84 pers. deltog så der var ikke fuldt hus. Preben, Nanny, Svend Z. og Karen Margrethe deltog, men ingen præmier med hjem. Dagen sluttede med grill arrangement i solskin. Sidst på aftenen spillede man rødvinns petanque. Det var en 12 timers petanque dag.

Søndag d. 4. Juli. Møn petanque havde arrangeret double stævne over 5 runder m/fast makker i alt 56 deltagere, de 8 kom fra Allerslev. Hyggeligt stævne men ingen præmier.

Søndag d. 25. Juli. Stokkemarken åben blev afholdt men fra Allerslev deltog ingen denne gang. Siden Foråret har vi besøgt Ellemarken i Køge, Faxe Ldpl., Trolden Næstved, Næstved Firmasport, Dalby, Tapernøje, Stensved, Møn, Nordfalster, Nyk. F., Marielyst, Vester Ulslev, Stokkemarken, Næstelsø, Bøgeskoven og Rømø tror I, vi får spillet petanque? - nogen gør – py – ha.

Søndag d. 1. August. Spilles der dog D.G.I.'s landsdels mesterskab i herre double og dame double (det tidligere Amtsmesterskab) fra os er tilmeldt Preben & Egon, Lars & Joel og kvinderne er Nanny og Karen Margrethe. To store begivenheder venter forude.

Weekend d. 6-8. august. Afholder D.G.I. Landspetanque stævne i Græsted/Gilleleje og fra Allerslev deltagere Joel, Lars og Annette.

OGSÅ

Lørdag d. 4. september. På vore baner spilles natpetanque stævne, der spilles 4 runder triple m/skiftende makkere og først middag. Herefter 2 runder, så kaffe og lagkage, så 2 runder derefter natsuppe og præmie uddeling. Tillige er det vores 12 års fødselsdag. Forløbet bliver refereret i næste blad. I år har vi fået en Junior spiller Jessie på 10 år og hendes far Jacob hende/dem venter vi os meget af.

Allerslev Ungdoms &

Ildrætsforening

Gymnastiksæson 2010/2011

Starter i uge 36.

Tid:	Hold:	Instruktør:	Kontingent:
<u>ABILDHØJSKOLEN PRÆSTØ:</u>			
Tirsdage kl. 15-16	Motionsdamer	Else	400 kr.
Tirsdage kl. 17-18	Puslinge 3-6 år	Signe, Mie, Jonas	500 kr.
Tirsdage kl. 18-20	Juniormix 12-18 år	Lars, Pia, Brian, Sissel	725 kr.
(samarbejde med GPF og MUIF)			
Onsdage kl. 17.30-18.30			
Ropeskipping fra 6 år		Camilla, Susanne	500 kr.
Onsdage kl. 18.30-20.30			
Crazy Jumpers		Camilla, Susanne	700 kr.
(udtaget hold – Ropeskipping)			
Søndage kl. 10-11	Mor-far-barn	????	550 kr.
<u>KLOSTERNAKKEN PRÆSTØ:</u>			
Onsdage kl. 19-20.30	Step-aerobic	Lene	600 kr.
<u>ALLERSLEV KLUBHUS:</u>			
Mandage kl. 17-18.30	Linedance – øvede	Jette	35 kr. pr. gang
Onsdage kl. 17-18	Linedance – begyndere	Jette	25 kr. pr. gang
Onsdage kl. 18-19	Linedance – let øvede	Jette	25 kr. pr. gang
Mandage kl. 19-20	Movement of Dance	Bruno	500 kr.
NYHED (dreng og piger fra 8-16 år)			

Tilmelding sker direkte på holdet. Yderligere oplysninger: ring til Heidi 42339311 eller kig på hjemmesiden

www.allerslevgym.dk

Erhvervslivet i sognet

Ny Holmegaard Hundepension

af Ove Rye Jørgensen

Der var helt stille da jeg lidt over kl. 14 kørte ind på parkeringspladsen ved Ny Holmegård Hundepension på Mønvej og parkerede min bil. To uger før havde jeg ringet og aftalt med Lone Larsen, gift med Kristian Larsen, ejerne af hundepensionen, at jeg kunne komme den dag og lave dette interview med dem om deres hundepension. Så da jeg mødte Lone i døren til privaten spurgte jeg undrende, jamen .. *hvor er hundene henne??* Og fik det venlige svar, *de er alle inde på deres 'værelser' her om eftermiddagen*, for lige nu hviler de og sover. Hunde sover i gennemsnit omkring 18 timer i døgnet fortalte Lone, *men kom indenfor ...*

Indenfor i stuen var der dækket op med kaffe, her blev jeg budt velkommen af Kristian. *Nå.. indledte jeg, du har måske ferie nu. Nej* fik jeg svaret, fra en undrende Kristian, det er fuldtidsarbejde at have en hundepension, så vi er her begge til daglig. Lone og Kristian er begge lige passeret de 50år, Kristian sidste år og Lone her i år. To søde og sympatiske yngre mennesker, der nu var klar til at svare på alle mine nysgerrige spørgsmål.

Hvordan startede det hele...

Det var min oldefader der i sin tid købte og fik udstykket jorden her på 20 tønder land fra gården Holmegård i Allerslev, hvor gården stadig eksisterer. Det er min farmoders far der byggede gården her, og hvor gården om 12 år kan kaldes en slægtsgård, for da har den eksisteret i 100 år. Derfra er navnet 'Ny Holmegård' opstået, fortsætter Kristian.

FAKTA OM NY HOLMEGAARD HUNDEPENSION

Mønvej 152, 4720 Præstø.
Tlf.: 55 99 60 91
www.nyholmegaard.dk

Lone er født 24. april 1960 i København og uddannet som kontorassistent

Kristian er født 8.oktober 1959 på Ny Holmegård og uddannet som Planteskolegartner

De har børnene Jacob på 20 år og Thomas på 14år

Hundene Bertha på 6 år og Magda på 1½ år, der er familiens egne.

Stedet her har jo tidligere været drevet som en almindelig gård med dyrkning af jorden og dyr, men da tiderne ændrede sig og en gård på denne størrelse i midten af 1970'erne var for lille til at være rentabel, måtte der findes en løsning. Enten skulle mine forældre investere og udvide gården eller gå andre veje.

Som dreng havde vi altid hund og min fader gik på jagt med hund. Hunde var en del af vores hverdag. Så da de fik idéen om at indrette gården til hundepension, gik det stærkt. Først måtte markedet undersøges, om det overhovedet ville være rentabelt nok til at leve af og hvor stort det så skulle være osv. Efterfølgende var mine forældre og jeg så ude og besøge adskillige hundepen-

sioner, for der at se hvordan de var indrettet og fungerede.

Herefter blev der søgt om tilladelse i Præstø kommune og som efter en nabohearing gav tilladelsen. Sagen er nemlig den, at der skal minimum være 100 m. fra hundegård til nærmeste nabo før en tilladelse kan udstedes.

Gårdens længer blev indrettet og hundepensionen startet op og de første kunder indfandt sig, det var omkring 1980. Siden da er det gået støt fremad, for som årene er gået er perioden hvor folk holder ferie og skal have deres hund passet ikke kun i sommerferien, men også efterårs- og vinterferie. Så i de perioder er der stort rykind her på adressen af de firbenede pensionærer.



Lones og min historie her startede omkring 1992, hvor mine forældre Frede og Gerda, der dengang havde hundepensionen og som de på det tidspunkt havde drevet i 12 år, nu var ved at køre træt og ønskede at stoppe. De stillede os børn spørgsmålet, om en af os kunne tænke sig at overtage forretningen.

Da ingen af mine søskende var interesseret, slog Lone og jeg til og sprang ud som selvstændige. Først foretog vi en udvidelse af hovedbygningen, hvor vi fik indrettet vores nuværende bolig og Frede og Gerda fik indrettet en lejlighed, *hvor de overvintrer*, som Lone udtrykte det med et grin, *når de ikke er i deres sommerhus*. Samtidig udvidede vi hundepensionen, således at der blev 40 'enkelt værelser' og 10 'dobbeltværelser', opvarmet med tilsvarende løbegårde.

Hvad er jeres egen baggrund...

Jeg er uddannet som kontorassistent, fortæller Lone og arbejdede i et Rejsebureau, hvor jeg måtte sige min stilling op, da vi startede her.

Min grunduddannelse fortæller Kristian, som er Planteskolegartner, uddannet på Flemmings planteskole i Ugledige. Derefter har jeg arbejdet som planteskolegartner og anlægsgartner, og senere undervist på fagskolen i Slagelse i Anlægsgartneri i 10 år. Da jeg så blev udnævnt som overlærer, fik jeg tilbudt en stilling som forskningsassistent på Forskningscentret for Skov og Landskab i Hørsholm, hvor jeg senere blev projektleder. I 2004 stoppede jeg der og

arbejder i dag her hjemmefra for et par grønne foreninger, bl.a. Branche-foreningen for Danske Anlægsgartnermestre og Dansk Planteskoleejerforening.

Kræves der en uddannelse for at passe hunde

Nej, man skal ikke have nogen speciel uddannelse. Man skal have en miljøgodkendelse og den bliver så også godkendt af Politiet og der skal indhentes en dyrlægetilladelse. Så når disse ting er i orden, kan den starte, men *man skal kunne lide dyr og ikke mindst hunde*, kommenterer Lone med et smil.

Farvel og tak..

Da der var gået 45 min var kaffen drukket og jeg var på vej ud af døren, bad Lone og Kristian mig lige nævne, at man altid var velkommen til at komme og kigge og at en's hund godt kunne få et 'prøveophold', bare man ringede og aftalte nærmere. Tak til Lone og Kristian.



Kør sommer i by

af Johnny Pedersen

Den 16. Maj 2010 var på alle måder en oplevelse ud over det sædvanlige. Arrangementet startede klokken 10, hvor Knud havde spændt vognen med bænke fast på traktoren.

Vi var så heldige at nogle af vores trofaste beboere i sognet havde medbragt deres heste og da Majvejret har været lidt anderledes i år, må vi sige at det var virkeligt flot.

Vinden og det pletvise regnvejr, tog lidt pusten fra os og vi havde en mistanke om, at vi ville blive alene. Jeg personligt havde glædet mig rigtigt meget til turen med vogn, for at se mere af det fantastisk smukke landskab, der omringer os i sognet og som ellers kun bliver set af deres ejere.

Gudskelov blev vores frygt gjort til skamme, der kom ikke så mange som vi havde håbet, men, men vi var ikke alene, trofaste beboere kom og var med til at gøre vores tur endnu bedre. Ind imellem stoppede Knud traktoren og fortalte gavmildt dele af den historie vi alle i sognet deler om nogle af de nuværende seværdigheder som de fleste af os ikke kender til. Men meget kort vil jeg blot sige, *syned ikke jer selv for den køretur* hvis vi igen får chancen til næste år.

Anden del af vores arrangement var jo årsagen til det hele. Majstangen som meget flittige hænder havde brugt morgenen på at lave var flot. Den og dannebrog skulle være med til at holde en ældgammel tradition i hævd. Selvom min familie og jeg nu har boet i sognet i 5 år og har været med til flere arrangementer så overraskes og glædes jeg lige meget hver gang over at se det fantastiske sammenhold, der trives her og hvor let nye ansigter bliver modtaget og inviteret ind i det.

Jeg ankom til Ugledige grusgrav lidt for sent og de fleste var i fuld gang med at spise, men vi var så heldige at regnen holdt pause og selvom det var køligt og mange sad med tæpper om sig, så var humøret helt i top.

Majstangen er jo en fest, hvor vi fejrer frugtbarheden i jorden, men også hos mennesker og dyr. Derfor har det i tidernes morgen været en af de helt store fester og denne dag bar da også præg af, at lidt regn ikke kunne stoppe det. Vi havde et par fantastiske spillemænd i Annegrethe der sang smukt for og Ebbe og Susanne hvis musik, virkeligt fik både børn og voksne til at knytte hænder sammen, så de kunne danse og synge med, og de flotte bånd blev flettet ikke bare en gang men flere, humøret var højt og latteren kunne høres, *der var fest i Allerslev sogn.*



Der blev trods alt et lille ophold i regnen, og så kunne man jo nå at spise sin medbragte mad.

Foto: Riber Moser Hansen



Traditionen tro, danses der også om majsstangen.

Foto: Johnny Pedersen

Besøg på Oremandsgaard

af Annelise Harsmann.

Efter nogle regnfulde dage blev den 2. juni en af årets første lune sommeraftener. Netop denne aften havde Beboerforeningen aftalt et besøg på Oremandsgaard med godsets ejer Daniel Hage, så ca. 30 deltagere fik en dejlig og spændende aften. Medens vi fik et let traktement indenfor, fortalte Daniel Hage om godsets og ejernes historie, der går tilbage til 1300-tallet, og som i mange tilfælde har sat sit præg på Danmarkshistorien. Daniels slægt overtog godset i 1860.

I 1869 opførtes en ny hovedbygning på den nuværende placering. Den brændte imidlertid i 1933, hvorefter den nuværende hovedbygning blev opført.

Vi fik herefter fortællinger om forskellige malerier og møbler og blev nok alle betaget af det spændende bibliotek med især de mange, meget gamle bøger. Aftenen indbød herefter til at fortsætte snakken på terrassen og til en gåtur i parken. Beboerforeningen sender en stor tak til Daniel Hage og fru Kirsten for et dejligt arrangement.



Oremandsgaard
Foto: Bent Harsmann

Roskilde Dyrskue

tekst af Rita Larsen, foto af Vang Larsen

Ved beboerforeningens 'Kør sommer i by' i Ugledige grusgrav i øsen-
de regnvej i maj, mødte vi Ena,
som spurgte om Vang og jeg ikke
kunne tænke os at hjælpe til på
Roskilde dyrskue. I vores erhvervs-
aktive tid, talte vi tit om at vi egent-
lig godt kunne tage en tårn med
som frivillig i AUIF, så vi behøvede
ikke lang betænkningstid, det ville
vi meget gerne.

Den 26. maj var vi til introdukti-
onsmøde i klubhuset, hvor vi fik
udleveret arbejdsplan og som noget
nyt navneskilt til brystlommen, det
syntes Vang og jeg var en god ting,
især for alle os nye hjælpere.

Vang havde meldt sig til opryd-
ningsholdet og jeg i Æbleskivehu-
set.

Lørdag den 5. juni, tidlig morgen,
drog vi hjemme fra i herligt sol-
skinsvej, kl. ca. 8.30 var vi på dyr-
skuepladsen, som var ved at vågne
op til en ny skuedag. Det summede
af stille liv. Udstillerne var ved at
gøre klar til en ny skuedag. Velan-
kommet til AUIF's stand, som var
midt i morgenkaffen, mødtes vi af
de mest morgenfriske af de 80 del-
tagere, med et højlydt godmorgen
og velkommen, tag en kop kaffe.



Langsomt sivede alle ud til deres stande, crosserne blev gjort klar, æbleskive panderne varmede op, "Den gl. kro" fik fyldt depoterne op med øl og vand, smørbrødspigerne gik i gang i køkkenet. Vang begyndte oprydning rundt på standen,

Patrick og Niklas fik på en kvik og god måde sat ham ind i proceduren og standard rundt om AUIF's stand, det vil sige i top. Meget hurtigt kom der gang i salget i boderne, der røg rigtigt meget kaffe og æbleskiver over disken og næsten hver anden skulle have mælk i kaffen, det er den ny trend. Pigerne ved panderne have nok at gøre med at følge med efterspørgslen. Med 38.000 tusinde dyrskuegæster og godt vejr, havde de nok at gøre.

Den Gamle Kro havde også god søgning, Vang sørgede for forsyninger til kroen af øl og vand, serverede pigerne i køkkenet. Kl. 12 havde vi fri og kunne slentre en tur på dyrskuepladsen. Kl. 15 var vi på igen, efterspørgslen var stadig stor, for at sige det mildt, der var meget tryk på, det var dejligt, når der var godt gang i salget. Kl. 18 sluttede vores første dag, og vi kørte godt trætte hjem til Ammendrup og dynerne, efter en travl og indholdsrig dag.

Søndag den 6. juni drog vi atter til Roskilde. Morgenkaffen var klar, og nogle sad og hang med morgenhår, og andre var super friske. Lørdagens fest sad i kroppen, kunne man

se. Stille drev alle ud til deres gøre-mål, og langsomt kom kunderne til. Mange af de andre udstillere ville gerne have morgenkaffe. Dagen forløb lidt mere stille end om lørdagen, knapt så mange gæster på pladsen. Det lignede lidt fredagen med ca. 25.000 gæster. Vang fik tid til at slutre lidt med gæsterne ved bordene og besøge motocrossbanen, hvor ungerne var helt vilde med de maskiner. Der var ingen, som gik i tomgang der. De unge mennesker der styrede det, havde ikke mange pauser. I Æbleskivehuset gik det stille og roligt, men tænk, en kunde købte æbleskiver 3 gange, hun elskede dem og måtte have opskriften til sidst, nej hvor dejligt.

Kl. 18 sluttede skuet. Nedpilning af standene kunne starte, man kunne se, at dem, der havde været med i mange år, vidste lige, hvordan man greb det an. I løbet af ret kort tid var pladsen ryddet og crossmaskinerne læsset. Da klokken var ca. halv ni, var vi stort set færdige og vi samlede alle sammen til en tak for denne gang. Derefter kunne vi drage godt trætte og brugte hjem, til en velfortjent lur i egen seng, men også i bevidsthed om, at det havde været indsatsen værd.

Vang og jeg havde to dejlige dage, hvor vi mødte rare kollegaer. Hvis ikke der kommer en sten el. andet i på tværs, gælder vi os allerede til næste år.

Landsbytræf aflyst

af *Annelise Harsmann*

Det har desværre været nødvendigt at aflyse "Landsbytræf" i år, men vi kommer tilbage igen næste år.

Allerslev Badminton

af *Jasper Nielsen*

Allerslev badminton starter sæsonen 2010-2011 mandag d. 6-9-2010. Hvis du/I har lyst til at få en bane hos Allerslev badminton bedes i kontakte formanden for Allerslev badminton Jasper Nielsen på telefon 29 90 77 11. Allerslev badminton ønsker alle en god sæson.

Sang-café

af *Annelise Harsmann*

Når dette læses, er der kun ca. en måned til, at Beboerforeningen starter på sin 4. sæson med sangcafé.

Som sædvanlig er det den første fredag i måneden, og for resten af 2010 bliver det derfor den 1.oktober, 5. november og 3. december kl. 19.00 i Den gamle Skole i Allerslev.

Reserver allerede nu disse aftener til fællessang og hyggeligt samvær. Deltagelse koster 30 kr., der som sædvanligt dækker kaffe og kage.

Alle er velkomne.



Foto: Bent Harsmann

Sankt Hans Aften

tekst af Bent Harsmann

foto af Ove Rye Jørgensen

Sankt Hans aften var som sædvanlig arrangeret af Beboerforeningen og AUIF, og var i år begunstiget af et usædvanligt flot vejr.

Der var derfor fin tilslutning og antallet af deltagere steg støt, da tidspunktet for bålet antænding nærmede sig.

Båltaler i år var tidligere borgmester i Præstø Kommune Peter Madsen, der i dag bl.a. er medlem af regionsrådet i Region Sjælland.

Peter fortalte om baggrunden for de danske traditioner for at fejre midsummer, men havde også kommentarer til velfærdsstatens aktuelle situation.

Derpå blev bålet antændt, hvorefter heksen blev sendt af sted på sin sædvanlige rute. Da de sidste solstråler svandt, spillede Tony Zinck op til den traditionelle fællessang af Midsommervisen og andre sange, der passede til en lun, dansk sommeraften.





Plant et flag er nu tradition ved året Skt. Hans



Der er nu ikke noget som at varme sig på bålet.

Helt ude på overdrevet

af Knud Skovbæk

Noget om da Allerslevs bønder blev slæbt i retten og dømt til at sætte udviklingen i stå. Men først nogle bemærkninger om forholdene for 300 år siden. Gennem århundreder har der mellem de forskellige bondelandsbyer, i alt fald i denne del af landet, ligget nogle fælder eller overdrev. Det var arealer hvor bønderne kunne sende deres dyr, det være sig heste, der dengang kaldtes bæster, kreaturer, får og grise på græsning sommeren igennem.

De næringsstoffer dyrene kunne samle op derude blev så delvist ført hjem til landsbyen og var så de eneste næringsstoffer, der udefra, kom til landsbyens jorder, og omvendt blev overdrevene med hensyn til næringsstoffer udpint. Fra gammel tid havde bønderne ret til græsningen og buskene, herunder hassel kæppene der skulle bruges til stråtagene, men træerne og jagten var kongens eller godsejerens. Dette kunne godt give anledning til splid, om noget var *busk* altså bondens ejendom eller *træ* og dermed kongens ejendom.

Jeg forestiller mig bevoksningen på disse overdrev som arealer med græsdækkede lysninger med kratholme imellem og fugt elskende træer og planter ved talrige huller.

De rigtig store træer var værdifulde til skibs og husbyggeri, så dem har der nok ikke været så mange af.

Overdrevene var en slags ingenmandsland, men samtidig også noget der bandt de omliggende landsbyer sammen. Ingen kendte sin part, men alle vidste hvor mange dyr man havde ret til at sende på græs.

Der findes malende beretninger om, hvorledes det er foregået, når man en gang om sommeren har drevet dyrene sammen for at lave en optælling af, hvor mange dyr den enkelte bonde havde på overdrevet eller *fanget*, som det også kaldes. Små overskridelser kunne måske klares ved øltønden. Men større uenigheder om udnyttelsen af overdrevene var så vigtige at der blev klaget til jordejeren, der måske lod sagen gå til afgørelse ved birketinget.

Tjørnehoved Overdrev var et stort område mellem Allerslev i vest og Ambæk i øst, Egebjerg og Skovhuse i nord og mod syd Kragevig, Neble, Skalsby, Gederød, Rekkende og Tjørnehoved. Altså arealer rundt om Rævsholm mose. Det var således et meget stort område at gå ud og lede efter køer til malkning eller heste, der skulle bruges til arbejde. Det skete vist også, at unge mennesker tog pauser i eftersøgningen, og at unge piger et års tid efter ved kirkedøren måtte berette om det hændte.

Omkring år 1700 var der af forskellige årsager blevet mangel på arbejdskraft i landsbyerne. Alting skulle gå stærkere. Så Allerslev bønderne fandt på at sætte et gærde tværs over overdrevet, og på den måde dele det i 2 stykker, *så var det nemmere at finde, det man søgte.*

Desværre var der nogen, der mente, at der var bedre græsning på den anden side af gærdet, og derfor lukkede deres dyr derind. Når det blev opdager, blev dyrene optaget, og der forlangtes løsepenge. Vi har det vel fortsat sådan at det græs, vi ikke kan nå, er det grønneste, og at andre har det bedre end en selv. Der blev ofte klaget til godsejerne, der jo ejede både landsbyerne og arealerne imellem, over disse indgreb i gamle rettighe-der.

I 1718 blev det så galt at Kragevig folkene indgav en rigtig klage over forholdene. For at få en ende på alle disse stridigheder indkaldte regimentskriver Hans Madsen vidner fra hele overdrevet rundt for at få klarhed på om gærdet tværs over var lovligt.

Forfatteren Holger Munk beskriver i er artikel i Historisk Samfund for Præstø Amts årbog fra 1951 meget malende hvorledes det foregik ved Tinghuset på Jungshoved torsdag den 7. juli 1718.

Der var indstævnet 20 vidner af begge køn, flere kunne huske 60 år tilbage, en enkelt 80 år. De fleste vidner boede forsat på egnen men en-

kelte var flyttet helt til Præstø. Det var, som pladsen omkring tinghuset var fyldt af ungdom, i alt fald mindedes de ungdoms dage med sang og latter og gode minder. Men vidnerne kunne også berette om, hvorledes det var, da de var unge, og hvad gamle bønder havde fortalt dem om deres barndom sidst i det århundrede, der begynder med 15. Alle vidnerne kunne berette, at det med gærdet tværs over var en ny ting, og at det ikke var der i de gode gamle dage. Kendelsen måtte derfor blive, at alle, også dem fra Kragevig, måtte lade deres dyr gå over hele overdrevet.

Situationen var uholdbar og midt i århundredet blev man enige om en deling, så hver landsby vidste, hvad de havde, og de begyndte straks at hegne deres part ind.

Overdrevens opdyrkning

Langsomt begyndte man at opdyrke dele af arealerne. Måske blev udviklingen fremskyndet af, at kvægstævet omkring 1740 bortrev godt 200,000 stk. kvæg eller det halve af landets besætninger. Så der har virkelig været behov for at foretage sig noget for at overleve. Det er ofte sådan, at det er nød, der sætter en udvikling i gang. Fuldstændigt som vi skifter tøj efter vejret og kører langt på arbejde, hvis det er nødvendigt. Og i årene omkring 1800 blev man enige om, at nogle gårde skulle flytte væk fra fællesskabets tryghed og flytte helt ud på overdrevet. Ved delingen af overdrevet må Allerslev have fået en kile langt ud mod de fugtige arealer mod



Svanegården fra haven 2010. Foto: Ove Ryge Jørgensen



Arkivfoto fra lokalarkivet i Præsto. Overdrevsgården fra ca. 1950 – 1955.

øst. Der blev dannet 4 gårde næsten på række. De har fået navne og 2 af dem har givet vejnavne. I række fra vest mod øst først Svanegård dernæst Nihøjgård så Allerslevgård og yderst Kullegård. Overdrevsgården fik jord fra flere landsbyer. Der er næsten 3 kilometer fra den yderste mark hjem til landsbyen.

Kullegården ligger lige øst for Præstø Kalvehavevejen. Men den vej blev først lavet 150 år senere. Så adgangsvejen gik indtil den nye vej kom, ned forbi det der nu hedder Tjørnehoved By nr. 7-23 og så ind gennem skoven eller over marken fra Allerslevgård.

Prøv at gå ned af den blinde vej Tjørnehoved by 7-23 og fortsæt ad skovvejen og så forestille, dig at landevejen ikke eksisterede, så har man en lille ide om, hvor langt ude, man var. Hvor langt man var fra fællesskabet. Hvad med at gå 3 km hjem en vinter aften fra et gilde i Allerslev? Eller hvad med kirke og skole. Og tænk på transport problemer med korn til mølle og senere mælk til mejeri.

Vejen har næppe været andet end et spor med lidt sten i de største huller, eller sporet blev lagt uden om de værste huller. Vi har nu i mange år været forvænt med, at det offentlige sørgede for langt de fleste veje. Nu er der planer om, at nogle tyndt befolkede veje igen skal være private. Så måske skal vi igen klare os selv ude på overdrevet.

Spildte Guds ord på Balle Lars

af Knud Skovbak

Det er mærkeligt at samtalen mellem en præst og en stakkels forhutlet mand for 150 år siden er blevet til en talemåde som netop spildte ord eller kræfter. Den 16. oktober 2010 er det 150 år siden at flere tusinde mennesker strømmede til Ugledige for at overvære det, der blev en af de sidste offentlige halshugninger i Danmark. Galgebakken ved Ugledige er lagt lige op ad landevejen, som oprindeligt var hovedfærdselsåre mellem København og Vordingborg, således at alle der færdedes der, med gru kunne se hvad der skete, hvis man brød loven.

Allerslev sogns Beboerforeningen har fået Kaj Christiansen, Præstø til at levendegøre tiden, personerne og hændelserne bag forbrydelserne på hele egnen. Ligeledes vil sognepræst Torben Møllenbach give os et par ord med, forhåbentlig ikke *spildte ord*. Præstø Lokalhistoriske Arkiv vil vise materiale fra arkivet om Balle Lars.

Vi regner med at begynde ved Præstø Gl. Rådhus lørdag den **16. oktober kl. 14** med besøg ved celle nr 1. Senere kører vi til Galgebakken i Lekkendeskoven, hvor vi forhåbentlig kan afsløre en informationstavle og med musikledsagelse synge en gammel skillingsvisen om Lars Nielsen. Alle er velkomne, men se nærmere Ugebladet, da alle aftaler endnu ikke er i hus.

Efteråret i kirken

af Torben Møllenbach

Tirsdag d. 21. september 2010 kl. 19.30, Jungshoved Kirke

Massage til sindet – Guitarens poesi **Koncert med Guitaristen Mikkel Andersen (bill.)**



Aftenens musikalske rejse tager sit udgangspunkt i digtet ”La Guitarra” af den spanske poet Federico Garcia-Lorca, der med indledningsstofen ”El Llanto de la Guitarra” (guitarens gråd) slår tonen an til en stemningmættet og intens aften i Kirkeby Kirke. Guitaristen Mikkel Andersen har stor succes med sine koncerter han kalder for ”Massage til Sindet – guitarens poesi”.

I juni 2009 udgav han sin debut CD med titlen – El Llanto de la Guitarra- som med det samme blev kåret som ugens CD i P2. Denne aften vil man kunne høre musik af Albeniz, Villa-Lobos, Bach og Turina m.fl. Musik af sydamerikanske og spanske komponister.

Der er med andre ord åbnet op for en poetisk aften - der stemmer sin-det.

Pressen skrev:” *Mikkel Andersens koncert var et møde med skønheden, som åbner mod andre verdener og gør et stærkt indtryk på sjælen.*” *Monica Papazu, mag. art., anmelder for Randers Amtsavisen*

Mikkel Andersen er uddannet ved konservatorierne i Aalborg og Århus samt ved Royal College of Music i London. Han er fast medlem af flere ensembler, men helliger sig for tiden solokarrieren med sine koncerter, der begejstrer overalt i Danmark og i udlandet.

Sogneudflugt: Fredag d. 8. okt. DR-byen med rundvisning og koncert i koncertsalen.

Som noget nyt har menighedsrådene fået den gode ide at invitere interesserede til at deltage i en tur til DR-byen.

Vi får på rundvisningen et indblik i Danmarks største medievirksomhed. På rundvisningen besøger vi bl.a. tv-avisens studier og Studie 5, hvor Talent- og X-Faktorshows bliver produceret. Efter rundvisningen skal vi besøge koncerthusets restaurant og have et måltid mad.

Senere kl. 19.30 skal vi til koncert, hvor Malmö symfoniorkester er på besøg. På programmet står ouverturen til vores nationalopera Maskerade af Carl Nielsen.

Derpå vil orkestret spille noget svensk musik. Og det bliver den med Maskerade samtidige Klaverkoncert nr. 1 af Adolf Wiklund, som skrev to klaverkoncerter i alt. Koncerten er fra 1906 og blev revideret i 1935.

Og nu hvor vi fejrer musikken som den så ud for lidt over 100 år siden, så afsluttes aftenen med noget af Bela Bartoks første musik fra 1905. Den helt unge Bartok skrev tidligt to suiter fra orkester, hvor MSO spiller den første.

Aftenens solist er den unge svenske pianist, Martin Sturfält.

Alle er velkomne.

Tilmeldingsfristen er den senest fredag d. 24. sep. og skal ske til Torben Møllenbach, tlf. 55 99 60 17 eller på e-mail tom@km.dk.

Ved tilmelding fås nærmere besked ang. betaling og andre praktiske ting. Pris pr. deltager: kr. 350,00.

Vi kører i bus fra Jungshoved v. Brugsen kl. 14.30 og fra Allerslev kirke kl. 14.45

Allerslev præstegård, tirsdag d. 12. okt. kl. 19.30.

Emory Lou Thomsen fortæller om sit liv i bogen "Alle regnbuens farver".

Emory Lou Thomsen er hovedpersonen i bogen 'I alle regnbuens farver'. Hun voksede op i USA, er farvet og har en stor slægt i mange kulører. Hendes foredrag handler om at være fremmed, og om hvordan det gik til, at hun som 80-årig kunne

fejre sin fødselsdag omgivet af sine venner i 'alle regnbuens farver'. I de senere år har hun kreeret strikkede frakker og dragter, og en del af dem har hun med til foredraget.



Emory Lou Thomsen

**Konfirmandernes gudstjeneste
Tirsdag d. 9. nov., kl. 19.30,
Jungshoved Kirke**

Gudstjenesten er denne gang tilrettelagt sammen med årets konfirmander. Det bliver en alternativ gudstjeneste i øjenhøjde med konfirmanderne med noget andet musik end det almindelige og efter en anden form end den vi kender fra søndagens gudstjenester.

Gudstjenesten er for konfirmandernes og deres familier og alle andre interesserede.

Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved et mindre traktement.

Den katolske kirke i dag
Onsdag d. 17. nov., kl. 19.30
Rejsestalden v. Jungshoved Kirke. Foredrag ved Anders Rude

Er den katolske kirke en topstyret, ensrettet størrelse, der taler med en stemme og har en holdning? Det indtryk kan man godt få, når man ser mediernes overskrifter, hvad enten de nu er negative eller positive, med deres stadige henvisninger til, hvad paven eller Vatikanet siger. Men kan det virkelig være tilfældet i en kirke med over en milliard medlemmer fordelt over alle klodens lande, forskellige kulturer og politiske systemer? Bestemt ikke. I dette foredrag skal vi se nærmere på de meget forskellige strømninger og bevægelser indenfor kristendommens største kirke - fra traditionalisterne, der elsker latinen og de gode gamle dage, til vor tids rebeller, der hører til blandt kirkens skarpeste interne kritikere.

Andreas Rude (*bill.*) er mag. art. i Literaturvidenskab, og har i næsten ti år kommenteret internationale kirkelige forhold i Kristeligt Dagblad. Han er også forfatter til den alternative turistguide, "Troen går til Paris" (2010).



Studiekreds:
Centrale temaer i kristendommen i med- og modspil til andre religioner

Som noget nyt begynder en studiekreds i Allerslev præstegård over 4 gange den første onsdag i oktober, november, i januar og i februar. Hver gang kl. 19.30 – 21.00.

Studiekredsen henvender sig til dåbsforældre og konfirmandforældre og i øvrigt alle interessere, der gerne vil høre nærmere om bla. den kristne dåb, om vigtige bibelske fortællinger, om kirkens ritualer, for hvad prøver de at fortælle menigheden, og ikke mindst om forholdet til fremmede religioner som f.eks. islam eller New Age.

Deltagerne er i øvrigt velkomne til at bringe emner på banen, der måtte have interesse.

Nærmere henvendelse og tilmelding til: Sognepræst Torben Møllenbach, tlf. 55 99 60 17 el. e-mail: tom@km.dk

Teatertur: Skuespilhuset 'Misanthropen', fredag d. 18. marts 2011

Komedie af Moliere (1622-1673), der handler om falskhed og ægthed. Hovedpersonen Alceste hader nemlig alverdens falskhed, og han er efter enhver, der forstiller sig, inkl. hans venner, ja sågar hans egen kone. Alle vegne oplever han folk, der smisser overfor alle for at opnå fordele for sig selv. Han synes, at ver-

den er det rene hykleri. Han tørster efter sandhed, og han skåner ingen. Det kommer der megen drilleri og morskab ud af.

Stykket, opført første gang i 1666, har været opført utallige gange over hele verden.

Det beskriver et menneskes fornemmelse af, at verden er gået af lave, men stykket stiller samtidig spørgsmålet om, hvorvidt idealisme og moralisme er et passende svar.

For hovedpersonen har nok et skarpt blik for det overfladiske, men måske er han selv blevet det, man på moderne danske kalder for 'politisk korrekt' eller for 'selvfed'. Hvordan det går ham, kan man se ved selvsyn d. 18. marts 2011.

I hovedrollerne ses bl.a. Lars Mikkelsen, Mille Hoffmeyer Lehfeldt) og Tammi Øst. Thomas Bendixen står for instruktionen.

Henvendelse og bestilling af billetter til: Torben Møllenbach,
tlf. 55 99 60 17
el. på mail: tom@km.dk

Pris: 550,00 kr. pr. person
Prisen dækker billet, bustransport fra Allerslev Kirke og retur, sandwich, øl og vand i bussen.

Tilmeldingsfrist mandag d. 1. nov.

Et udpluk fra min scrapbog

af Holger Jensen

En aften omkring månedsskiftet juli/august i 1999, gik jeg min sædvanlige tur med mine hunde i Lekkendeskoven. Jeg var kommet frem til ca. 100 m før det sted, hvor man drejer fra vejen, som går fra juletræspladsen op til Ugledigevej og fortsætter hen forbi jagthytten, da jeg fik øje på en død spidsmus, som lå lidt inde på skovvejen. Pludselig, ligesom vuggede musen,- så jeg stoppede naturligvis op for at se hvordan det kunne gå til. Det viste sig at være en lille bille, ca. på størrelse med en bænkebider, sort med to røde eller orange striber på tværs over ryggen.

Den asede og masede med musen alt imens den ligesom knurrede højlydt. Ind imellem tog den en pause ved at 'lunte' rundt i et par cirkler på ca. 15 cm for at samle kræfter, inden den igen gik i gang. Klokkeren var omkring 21.30 og jeg iagttog dette skue i omkring 10 min. I den periode havde billen trillet musen to omgange, som jo nogenlunde svarer til, at én selv trillede rundt med et hus. Det var en fantastisk oplevelse, som man næppe får lov til at opleve igen. Desværre var jeg alene om iagttagelsen af dette skue.

Sognebladets data

Ansvarshavende:

Ove Rye Jørgensen

Layout:

Bjarne Arvidsen

Kasserer:

Birgit Frederiksen

Oplagstal:

Allerslev gl. sogn: 425

Løssblade: 125

Samlet oplag: 550

Udkommer i feb. maj. sep. nov.

Produktion

Sats og Tryk: Nordfalsters Bogtryk

Deadline næste blad:

31. oktober 2010.

Materialet sendes til redaktøren:

overye@gmail.com

Fotografens navn skal fremgå, hvis der leveres foto.

Typografi:

Overskrifter: Garamond 16 pkt. fed

Brødtekst: Garamond 11 pkt.

Kopiering eller affotografering af annoncer eller andet af bladets indhold, må kun ske med kildehenvisning.

Indholdsfortegnelse

Adresseliste	2
Forord.....	3
Kugleskøre indslag.....	4
Allerslev UIF Gymnastikprogram.....	6
Erhvervslivet i sognet – Ny Holmegaard Hundepension	7
Kør sommer i by.....	10
Besøg på Oremandsgaard.....	12
Roskilde Dyrskue.....	13
Landsbytræf aflyst.....	15
Allerslev Badminton.....	15
Sang-café	15
Sankt Hans Aften.....	16
Helt ude på overdrevet	18
Spildte Guds ord på Balle Lars	21
Efteråret i kirken	22
Et udpluk fra min scrapbog	25
Indholdsfortegnelse	31
Aktivitetsskalender	32

Forsidefoto



Denne udgave af bladet, har fået dette årstidsbillede fra Ugledige, som forside. Billedet er taget af Ove Rye Jørgensen.

Aktivitetskalender

Dato	Begivenhed	Tidspunkt	Lokation
06. sep.	Fodbold Allerslev – Langebæk All ²	18:45	Allerslev Stadion
20. sep.	Fodbold Allerslev – Ørlev ²	18:15	Allerslev Stadion
21. sep.	Koncert med Guitaristen Mikkel Andersen	19:30	Jungshoved Kirke
27. sep.	Fodbold Præstø - Allerslev ²	18:00	Præstø Stadion
01. okt.	Sang-café ¹	19:00	Allerslev gl. skole
04. okt.	Fodbold Bårse - Allerslev ²	17:45	Bårse Stadion
08. okt.	Udflugt til DR-byen samt koncert ³	14:30	Jungshoved Brugs
12. okt.	Emory Lou Thomsen – Foredrag	19:30	Allerslev Præstegård
16. okt.	I Balle-Lars' fodspor ¹	14:00	Det gamle rådhus i Præstø
05. nov.	Sang-café ¹	19:00	Allerslev gl. skole
17. nov.	Den katolske kirke i dag v/ A. Rude ³	19:30	Rejsstalden
03. dec.	Sang-café ¹	19:00	Allerslev gl. skole

1. Beboerforeningen - 2. AUIF - 3. Allerslev Kirke - 4. Andre - Med forbehold for ændringer efter bladets udgivelse.

Gudstjenester

Dato	Begivenhed	Allerslev	Jungshoved
5. sept.	14. s. e. trin.	9.00	10.30 Høstgudstjeneste
Tirs. d. 7. sept.	Konfirmand- indskrivning	19.00	
12. sept.	15. s. e. trin.	10.30 Høstgudstjeneste	9.00
19. sept.	16. s. e. trin.	9.00	10.30
26. sept.	17. s. e. trin.	10.30	Ingen
3. okt.	18. s. e. trin	9.00	10.30
10. okt.	19. s. e. trin.	Familiegudstj. arrangement, kl. 12.30-16.30	10.30
17. okt.	20. s. e. trin.	JB: 9.00	Ingen
24. okt.	21. s. e. trin	10.30	9.00
31. okt.	22. s. e. trin.	Ingen	JB: 9.00
7. nov.	Allehelgensdag	19.00	10.30
Tirs. d. 9. nov.			19.30 Konfirmandernes gudstjeneste
14. nov.	24. s. e. trin.	10.30	Ingen
21. nov.	25. s. e. trin.	9.00	10.30
28. nov.	1. søndag i advent	10.30	9.00

JB: Sognepræst Jesper Bo Blomgren, Udby-Ørlev