

# Allerslev *Sogne* Blad

NR. 3

2013

6. årgang



- *Mindeord for Daniel Hage*
- *Et epitafium*
- *Kragevig Skovbørnehave*
- *Dilettant*
- *Præstegården - 90 år*



*Dyrskuet s.13*



*Sommer I by s.13*



*Gadekær istandsattes s.6 og s. 10*



*Ny Teaturlur s.21*



# Allerslev Sogne Blad Redaktion

## Ansvh. Redaktør

Ove Rye  
Jørgensen  
Tlf.: 55 99 60 16  
overye@gmail.com

Inge  
Jensen  
Tlf.: 55 99 60 01  
ingeanbilime@gmail.com

Stine  
Rasmussen  
Tlf.: 55 99 0 770  
ammendrup@yahoo.dk

Anja  
Wesselhoff  
Tlf.: 41 57 66 68  
anja@ploumann.dk

Bjarne  
Arvidsen  
Tlf.: 22 57 13 42  
bjarne@arvids1.dk

Torben  
Møllenbach  
Tlf.: 55 99 60 17  
tom@km.dk

Peter  
Storm  
Tlf.: 24 80 92 16  
peterandreasstorm@gmail.com

---

## Allerslev Ungdoms- & Idrættforenings telefonliste

### Formand for AUIF

Dennis Grundtvig  
Tlf.: 55 99 61 80

### Næstformand,

Berit Eeg  
Tlf.: 55 94 13 31

### Sekretær

Stine Rasmussen  
Tlf.: 55 99 07 70

### Øvrige medlemmer

### Badminton

Annette Hyltoft  
Tlf.: 55 31 33 66

### Flaskecontainer, Kiosk, Bladudvalg samt Udlejning af Klubhus

Inge Jensen  
Tlf.: 55 99 60 01

### Kulturelt

Gitte Jensen  
Tlf.: 55 99 65 85

### Gymnastik

Heidi Cort Jensen  
Tlf.: 23 92 00 58

### Andre:

Torben Hansen  
Tlf.: 55 99 61 30

### Petanque

Bent Pedersen  
Tlf.: 24 24 52 42

### Andre nyttige telefonnumre udover bestyrelsen

Hovedkasserer samt Banko  
Ena Skovbæk  
Tlf.: 55 99 61 42

### Formand for Dyrskuet

Bo Møller Petersen  
Tlf.: 31 54 68 64

### Bowls

Erik Arvidsen  
Tlf.: 22 37 93 73

**Klubhuset:** Enghavevej 2 A, Allerslev, 4720 Præstø - Tlf.: 55 99 62 26 - [www.auiif.dk](http://www.auiif.dk)

---

## Beboerforening for Allerslev gl. Sogn

### Formand

Knud Skovbæk  
Tlf.: 55 99 61 42

### Næstformand & PR

Inger Frederiksen  
Tlf.: 43 73 73 90

### Sekretær

Sandra Pedersen  
Tlf. 20 84 84 37

### Kasserer & Sognebladsrepræsentant

Peter Storm  
Tlf. 24 80 92 16

### Bestyrelsesmedlem

Ole Frederiksen  
Tlf. 43 73 73 90

### Bestyrelsesmedlem

Lars Østergård  
Tlf.: 20 19 24 62

### Bestyrelsesmedlem

Vang Larsen  
Tlf.: 55 99 60 30

### Suppleant

Hans Erik Johansen  
Tlf.: 20 19 24 62

### Suppleant & Udlån af skolen

Else Karlshøj  
Tlf.: 55 99 60 07

## Allerslev Kirke

### Sognepræst

Torben Møllenbach  
Tlf.: 55 99 60 17

### Formand for menighedsrådet

Tove Grundtvig  
Tlf.: 55 99 60 92

### Kirkeværge

Rita Larsen  
Tlf.: 55 99 60 30

### Graver

Leo de Jong  
Tlf.: 55 99 61 68  
Træffes: 12 - 12:30. Mandag fri

## Sognebladets data

**Ansvarshavende:**

Ove Rye Jørgensen

**Layout:**

Bjarne Arvidsen

**Kasserer:**

Birgit Frederiksen

**Oplagstal:**

Allerslev gl. sogn: 425

Løsblade: 125

Samlet oplag: 550

Udkommer i feb. maj. sep. nov.

**Produktion**

Sats og Tryk: MicroForma

**Deadline næste blad:**

13. oktober 2013

**Materialet sendes til redaktøren:**

overye@gmail.com

Fotografens navn skal fremgå, hvis der leveres foto.

**Typografi:**

Overskrifter: Garamond 14 pkt. fed

Brødtekst: Garamond 11 pkt.

Kopiering eller affotografering af annoncer eller andet af bladets indhold, må kun ske med kildehenvisning.

**Indlæg**

Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal.

Indlæg udtrykker ikke redaktionens mening, med mindre dette helt klart er angivet.

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Adresseliste .....                                 | 2  |
| Indholdsfortegnelse .....                          | 3  |
| Forord .....                                       | 4  |
| Sidste nyt fra AUIF .....                          | 5  |
| Allerslev gadekær .....                            | 6  |
| Sommerturen til Næstved .....                      | 6  |
| Julemarked Reminder .....                          | 8  |
| Allerslev & Ammendrup Vandværk .....               | 8  |
| Ammendrup gadekær .....                            | 10 |
| Sangcaféen i Allerslev .....                       | 10 |
| Mindeord for Daniel Hage .....                     | 10 |
| Dilettant: Affæren om Hotelblivogdø .....          | 11 |
| Glad aften i godt selskab .....                    | 12 |
| Skt. Hans i Allerslev .....                        | 12 |
| Sommer i by .....                                  | 13 |
| En weekend på Roskilde Dyrskue .....               | 13 |
| Gymnastik sæson 2013/2014 .....                    | 17 |
| Kragevig skovbørnehave .....                       | 18 |
| Loppemarked .....                                  | 20 |
| Kirkens Aktiviteter .....                          | 21 |
| Praktiske oplysninger .....                        | 25 |
| Den hvide ligsten – et epitafium .....             | 26 |
| Efterskrift om artiklen .....                      | 29 |
| Drage- & Haloweendag .....                         | 30 |
| En virksomhed i sognet –<br>BAHHE Chinchilla ..... | 31 |
| Allerslev Præstegård før og nu .....               | 35 |
| Nyt fra Allerslev-Skibinge<br>Lokalråd .....       | 37 |
| Udlejning af Allerslev klubhus .....               | 37 |
| Aktivitetsskalender .....                          | 44 |

**Forsidefoto**

*Det store flotte forsidefoto taget af Ove Rye Jørgensen*

## Forord

af *Ove Rye Jørgensen*

Mejetærskerne brummer omkring os, det er høsttid. Snart er det igen pløjede og tilsåede marker der præger landskabet. Sommeren er ved at gå på hæld, det må vi erkende. Bladet du nu sidder med har også denne gang mange interessante artikler, for her spænder vi helt fra året 1753 til 2013. Men her drejer det sig om historien og baggrunden for et epitafium, der blev opsat i Allerslev kirke i 1753 og som nu er placeret på kirkegården. Men læs den og find forklaringen på hvad er et epitafium?

Ved Kragevig, nok nærmere Gederød ligger der en Skovbørnehave, og det har den gjort i mange år. Men hvor mange ved det og hvem kender den, den historie får du, med nogle dejlige billeder.

Igennem årene har vi fokuseret på de virksomheder der ligger i vores område, og stadig finder vi emner til denne serie, *skønt vi hver gang siger nu er der ikke flere*. Denne gang er det om en af gårdene i Allerslev, der har specialiseret sig i avl af chinchillaer. Den er interessant, ikke mindst hvordan en gammel produktion bliver omlagt til en helt ny. Jo, der skal nytænkning til i disse tider.

AUIF's dyrskuehold stillede igen i år op til dyrskuet i Roskilde. Det er imponerende så mange der melder sig under fanen for at drage til Roskilde og være der flere dage, væk fra sine hjemlige dyner. Men de må jo kunne

lide det, for sammenholdet er i top og det er næsten det samme hold år efter år. Men nye kommer dog også til, og fra en sådan grønskolling ud i AUIF's dyrskue regi, har vi fået en rapport om turen, og vi kommer hele vejen rundt. Flot arbejde, tak for det.

Vores gadekær har trængt til en 'ansigtsløftning', og det har det ene nu fået og det andet får det i løbet af efteråret. De skal se pæne ud, for de præsenterer området. Nu er der blevet sammensat to hold, der hver har ansvaret for deres eget gadekær.

Torbén Møllenbach melder ud med mange spændende og interessante arrangementer, ikke mindst at Allerslev præstegård i år er blevet 90 år. Det skal markeres. Historien om da den skulle flyttes og hvor den skulle have været lagt, for senere at blive lagt et andet sted, det kan du også læse her.

Vores 'lille sogn' er stort, og når jeg skriver dette, så er grunden den, at vi igen efterlyser indspark til artikelforslag om nye emner, hobby, virksomhed o.a. Vi der arbejder med bladet kommer jo ikke ud i alle sognets kroge, så giv os en mail eller ring. Det er ikke for, at du skal skrive artiklen, men må meget gerne. Vi renskriver den også gerne hvis du skriver den med *pen og blæk*. Ikke alle er jo lige glade for at skrive på en computer. Så hold dig ikke tilbage.

Jeg ønsker dig god læsning.

## Sidste nyt fra AUIF

af *Ena Skovbæk*

Efter en stille sommer, hvor kun Petanque og Banko har haft aktiviteter i AUIF er de andre afdelinger nu i arbejdstøjet igen.

Gymnastikafdelingen begynder tirsdag d. 3. sept. kl. 9,30 i klubhuset med Else Karlshøj's motionshold, og derefter i den følgende uge starter andre hold. (se omtale i bladet)

Af kulturelle aktiviteter er der planlagt Loppemarked – Dragge/Græskardag (aktivitetsdag for børn og voksne.) – Julemarked og Dilettant. (Se omtale i bladet)

Aktiviteterne på Roskilde Dyrskue er diskuteret kraftigt både i bestyrelsen og udvalget. Det økonomiske resultat er ikke tilfredsstillende i år efter alle de arbejdstimer, der blev brugt og det gode vejr, som vi havde i år. Forslag og ændringer er kastet på bordet, og som forhåbentlig vil munde ud i et bedre økonomisk resultat i 2014.

AUIF lejer klubhuset ud til private fester og huset er godt efterspurgt. Hidtil har lejeindtægten skulle oplyses til Vordingborg kommune, som så har modregnet sin andel i foreningens lokaletilskud, når året var omme.

Det bliver nu ændret pr. 1. januar 2014, så al lejeindtægt går til driften af klubhuset.

Desværre bliver straffen for at have ældre medlemmer i div. foreninger stadig bibeholdt, men jeg tror og håber, at det nye folkeoplysningsudvalg vil presse på for at få ændret denne regel også i Vordingborg Kommune.

AUIF har meldt sig som hjælper til ”Broløb” ved Farøbroens fødselsdag d. 28. september 2013, og afventer nærmere om opgaven.

Når dette blad udkommer, vil Regentparret have været på besøg i Vordingborg, d. 5. september.

AUIF er blevet udvalgt sammen med 4 andre foreninger, til at repræsentere foreningslivet, dvs. stå med faner på kajen i Vordingborg, når skibet kommer ind. AUIF's fanebærere har påtaget sig denne opgave.

AUIF har tegnet 5 nye benzinkort i O.K, hvor AUIF hvert år får en stor sum penge via Ugledige Brugs.

Bestyrelsen har besluttet, at der skal nye vinduer i klubhuset ud mod sportspladsen, de nuværende er rådne og utætte, deraf også meget varmespild. Dette håndværkerarbejde vil blive udført i efteråret.

Varmevandsbeholderen i klubhuset har også set sine bedste dage. Det vil blive vurderet sammen med foreningens smed, om der skal sættes en ny op eller den gamle kan renses.

## Allerslev Gadekær

af Inger Frederiksen

I gamle dage var der altid liv omkring og ved byens gadekær, men det har der ikke været ved Allerslev gadekær i mange år. Men 5 friske mænd fra Allerslev, Jacob, Steen, Jørgen, Lars, Ole og Tom har smøget ærmerne op og ryddet træer og buske omkring gadekæret, så nu er der blevet helt lyst og rart. Men bøgetræerne må lige vente til næste år. Sidste år leverede kommunen et sæt bord/bænk, så nu er pladsen blevet helt hyggelig, så en stor tak for indsatsen.



Allerslev gadekær

## Sommerturen til Næstved

af Knud Skovbæk

Den 3. juli havde beboerforeningen arrangeret aftenur til Maskincer Sjølland i Næstved. Hans Erik Karlshøj tog gæstfrit imod de op mod 30 deltagere og viste rundt på den store virksomhed. Virksomheden sælger og servicerer landbrugsmaskiner til store dele af Sjælland og Bornholm. Derudover er der også en afdeling der er rettet mod haver og parker, med alt hvad der skal bruges af mekanik.

Stående ved et enormt skærebord på 40 fod eller rettere 12 meters bredde, fortalte Hans Erik Karlshøj, at antallet af landbrug i Danmark på få år er faldet til en tiendedel og kun det halve af dem er virkelige landbrug, derfor må antallet af maskinhandlere også nedsættes drastisk.

De store fabrikker stiller store krav til den faglige kunnen og reservedelslager hos deres forhandlere. Kan en forhandler ikke leve op til det eller hvis salget svigter, bliver fremtiden usikker.

Hans Erik fortalte, at selv om maskinerne var blevet meget større de sidste 6 år var de samlede antal hk i traktorerne og den samlede skærebordsbredde i mejetærskerne næsten uændret. En af deltagerne fortalte som en kuriositet, at en mand der tærskede med plejl, på akkord fik en niendedel af det udtærskede, det vil sige en dagløn på 10-15 kg korn. Nu er prisen på mejetærskning også ca. en niendedel de år med lave afgrødepriser.

Videre gennem virksomheden så vi afdelingen for reparation af småmaskiner, så som plæneklippere, hækklippere og save. Med den timeløn virksomheden er nød til at tage, er det ikke rentabelt at reparere på de billigste maskiner.

Aftenen sluttede med kaffebord i deres store kantine og med megen mere orientering og svar på mange spørgsmål. En rigtig god aften som vi skylder Hans Erik Karlshøj stor tak for.



*Hans Erik Karlsboj viser det 12 m. lange skærebord*



*Efter rundvisningen var der lidt til ganen*

## Julemarked Reminder



Det er stadig sol og sommer, men sender lige en husker her!

Allerslev. Ungdom og idrætsforening Enghavevej 2 a, 4720 Præstø. Afholder igen i år julemarked. I år bliver det i weekenden d. 16-17. november i Allerslev klubhus.

Så skriv det allerede nu i kalenderen, og vil du gerne have en studeplads, kan du allerede nu tilmelde dig. Pris for en studeplads er 300 kr. for hele weekenden som inkluderer 1 bord ca.2 m.

**Tilmelding skal ske til Berit Eeg senest 1. november 2013.**

Enten på mail [berit.eeg@gmail.com](mailto:berit.eeg@gmail.com) eller på telefon 22 76 86 54. Pengene indsættes på konto i Sparekassen Sjælland 3444 012 064 senest d. 1. november.

Husk! Skriv dit navn, når du indbetaler. Tilmeldingen er bindende og pengene refunderes ikke ved afbud el. manglende deltagelse.

## Allerslev og Ammendrup vandværker 2013

*af Knud Skovbak*

Ved at læse i den gamle protokol på Præstø Lokalhistoriske Arkiv kan man se, at der 17. maj 1912 blev holdt møde om oprettelse af et vandværk i Allerslev. Interessentskab med 28 interessenter.

Der står ikke noget om hvor værket skulle placeres. Men resterne af den gamle vandbeholder og vandtårn stod helt til engang i 1990'erne på marken nordøst for præstegården. Brønd og den nødvendige vinddrevene pumpe må have stået tæt ved. Interessenterne betalte fra 1 til 6 haner.

Idet hele taget var det en vækstperiode, idet der 20 år før og på 10 år blev oprettet 800 andelsmejerier landet over.

Det fremgår ikke, hvornår man begyndte at levere vand fra Allerslev vandværk, men der blev i 1913 opkrævet 12 kr. pr hane, hvor et hus er lig med en hane. I 1915 vedtoges det, at sygeplejersken skulle betale for en hel hane, hidtil var det kun en 1/2 og en restance på 3,60 fra et hus søges indbetalt fra Oremandsgård, der formentlig har ejet huset eller haft restanten ansat.

Der lånes engang 800 kr. med afdrag over 5 år. 4. januar 1920 lånes der 3000 kr. til ny motor.



I 1925 var der revisions bemærkning om at der et sted i regnskabet var skrevet 33 øre, det rigtige var 37 øre og kassebeholdningen var på 1,52 kr. I 1928 betaltes der fra 118 haner. Ved generalforsamlingen i 1940 var der forslag om at vandværket skulle betale for optøning af frosne ledninger. 13 stemte for og 15 imod, altså blev forslaget forkastet. Der opkræves nu 12 kr. pr hane.

I 1946 lå vandværket stille i 13 måneder. Det er helt utænkeligt i dag, men året efter måtte den tilsynsførende nøjes med løn for 9 måneder på grund af standsningen. I 1947 betaltes der for 151,5 vandhaner med 7 kr. pr. kvartal. I 1949 var der kommet 158,5 haner og prisen blev nedsat til 5 kr. pr. kvartal. I 1950 var der planer om en ny skole, den skulle betale for 25 haner. Det var vist nok, da der var planer om en skole sammen med Mern. Man låner 30.000kr. til en ny 6" boring. 7. november 1950 køber man for 500 kr. grund af Ejner Avnstrøm til et nyt værk og får der sikret 1m. færdselsret ved gadekæret i Allerslev. I 1950 vedtog man at vælge kasserer, for hidtil havde formanden vist nok også haft den funktion.

De første år var kasse beholdningen lille, ofte kun nogle få kroner og der var ofte restancer.

I 1919 lånte man 800 kr. med en afdragstid på 5 år.

Som eksempel på pris niveauet kan man i folketællingslisten fra 1915 se, at 800 kr. var en meget almindelig årsindkomst med en skattebetaling på 6-8 kr. Når vandet kostede 12 kr. var det, det dobbelte af skatten. Prøv at sammenligne med i dag. Det fremgår også af håndværker regninger at daglønnen var på 3,50 til 4 kr. Andre eksempler på priser, ganske vist 15 år ældre, men priserne var vist ret stabile. Brændevin ca. 30 øre literen, men en Ålborg dog 50 øre. De følgende priser er formentlig pr. kilo selvom foderstoffer fortsat handles i pund. Kaffe 90 øre, kandis 27 øre, farin 19 øre, sukker 25 øre, mel og byggryn 10 øre vist pr. pund, petroleum 15 øre pr. liter.

En bemærkning om vandkvaliteten lød, at vandet er godt bortset fra enkelte flagellater.

I 1922 og 1923 står der, at der er indhentet tilbud på at få indlagt El.

I Allerslev sogn boede der i 1911 1.228 personer og i 1915 1.248 personer, men i 2013 kun 774 personer. Da vandværket er betalt den 15. juli 1913 har det nu været til gavn og glæde i 100 år

Løst og fast noteret efter gennemgang af protokol på Præstø Lokalhistoriske Arkivet under nr. **40-24** den 9. marts 2013.

## Ammendrup gadekær

af Inger Frederiksen

Ja der er rigtig gået inflation i oprydning omkring vores gadekær, for nu er turen også kommet til Ammendrup, og det er jo rigtig godt. Også her er der samlet et lille lokalt *gadekærslav*, bestående af Claus Carstensen, Jacob Stauner, Henrik Rasmussen og Vang Larsen. De har besluttet her til efteråret at rydde op omkring gadekæret. Så en stor tak til dem for dette.



*Ammendrup gadekær*

## Sangcaféen i Allerslev

af Inger Frederiksen

Sommeren er ved at gå på hæld og efteråret er synlig på kalenderen. Så nu skal vi igen til at starte vores sangaftener i den gamle skole i Allerslev. Vi starter **fredag d. 4. oktober kl. 19** hvor Jørgen Christoffersen og hans søn Allan vil spille op og underholde. **Fredag d. 1. november** har Præsto Harmonika spillemandene lovet at komme, og det plejer heller ikke at være kedeligt. Som altid er der kaffe og kage, der er inkluderet i de 30 kr. som aftenen koster. Alle er velkommen

## Mindeord for Daniel Hage

af Ove Rye Jørgensen



Godsejer Daniel Hage, Oremandsgård er lørdag d. 23. august afdøjet ved døden på Rigshospitalet

Daniel Hage var et meget vellidt, behageligt og beskedent menneske. Absolut ikke en person der var synlig som den godsejer han trods alt var. Men en godsejer der som landmand var synlig som pioner inden for den økologiske planteavl og kvægdrift. Daniel Hage holdt meget af klassisk musik og startede i 1989 sammen med sin hustru Kirsten, de nu meget kendte Kammerkoncerter der hvert år, en hel uge i juli måned afholdes i den gamle Husflidsskole i Kragevig. En satsning der nu har kørt i 24 år. Daniel Hages hjælp-somhed i lokalområdet, har i mange år været synlig blandt andet med det smukke grantræ, der hvert år i jule-måneden har lyst op ved kirken.

**Daniel Hage, vi vil savne dig  
Ære være dit minde**



**AUIF**  
P R Æ S E N T E R E R



# **AFFÆREN OM "HOTELBLIVOGDØ"**

**Årets dilettantstykke løber af stablen**

**Lørdag den 23. november  
i Allerslev Klubhus**

**Vi starter med generalprøve kl. 14:00.  
Pris kun 50,- ( Kaffe, thé og kage kan købes )**

**Vi starter fællesspisning kl. 18.00,  
og derefter vil aktørerne gå på scenen, ca. kl. 20.**

**Efterfølgende vil der være musik indtil kl. 01**

**Smørrebrød, teater og musik for**

**kun 150 kr.**

**Bindende tilmelding kan ske på mail**

**auif@os.dk eller til**

**Annette Grundtvig tlf. 55996180**



**Der vil være café forestilling  
onsdag den. 27. nov. kl. 19.00  
Pris kun kr. 50,-**



## Glad aften i godt selskab

af Knud Skovbæk

Fredag d. 27. september har Beboerforeningen fået tidligere og mangeårige skytte på Lekkende gods, Verner Hansen og nu bosiddende på Roneklint, til at komme og fortælle lidt om sit liv, sine oplevelser og lidt historier om det at være skytte. Verner Hansen er kendt som en glad mand med god fortælleevne. Så det skal nok kunne blive en god aften. For at gøre aftenen lidt ekstra selskabelig og hyggelig, starter vi kl. 18,30 i **Den Gamle Skole** med lidt mad, stegt flæsk og persillesovs. Prisen for mad, kaffe og fortælling er 100 kr. Drikkevarer kan købes, næsten til indkøbspris. Af hensyn til mad er tilmelding nødvendig og bindende til:

Knud Skovbæk  
tlf. 55 99 61 42 eller e-mail.  
knud.skovbaek@dlgtele.dk eller

Inger Frederiksen  
tlf. 43 73 73 90 eller e-mail  
ifrederiksen@hotmail.com

Tilmelding skal ske senest 20. september men hellere i dag, mens du husker det.

Betal gerne via foreningens konto 0047 4475640697 i Nordea.

Tag naboen eller genboen med, for alle er velkomne.

## En Skt. Hans i Allerslev

af Ove Rye Jørgensen

Traditionen tro blev der igen i år holdt Skt. Hans aften bag den gamle skole i Allerslev. Det var Beboerforeningen og AUIF der stod for arrangementet, så alle sejl var sat, for at den skulle blive hyggelig. Der kom også mange gæster fra lokalområdet, men set i bakspejlet er der mange konkurrenter til denne specielle aften, hvor den nærmeste var Skibinge kirke. Her havde de hyret Monrad (fra komikerparret Monrad og Rislund) til at holde båltalen, og med så kendt og veltalende person, kan det være svært at spille op mod, men der kom alligevel mange og ikke mindst Petanque-spillerne, der havde startet deres spil med en god frokost med tilbehør, så stemningen fra dem var helt i top. Det konstaterede vi selv med nærkontakt af 1. grad, for da vejrguderne også denne dag var noget uenige med os, så åbnede himlens sluser sig så båltalen måtte flyttes ind under Petanque-klubbens tag. Men det var også ganske hyggeligt, for mens regnen trommede på taget holdt Thomas Christfort, kommunalbestyrelsesmedlem i Vordingborg kommune sin tale. Men da denne så var færdig, lettede skyen og en smuk solnedgang blev at skue, da bålet blev tændt.

En hyggelig og noget anderledes Skt. Hans aften

## Sommer i by

af Ove Rye Jørgensen

Vi gjorde det 'sku', *næsten*. For dagen var den 26. maj hvor der skulle danses om majstangen i Ugledige gl. grusgrav, og det regnede, ikke kun en byge, men heldagsregn havde DMI meldt. Men Majstangen var blevet pyntet, det var allerede sket fra tidlig morgen, for det arbejde er for morgenmænd og morgendamer. Men da regnen begyndte og DMI meldte om regn over det meste af landet, kastede Knud Skovbæk håndklædet i ringen og satte en seddel op ved grusgraven, at arrangementet var flyttet til Den gl. skole i Allerslev.



*Frokost i Den gl. skole*

Men da vi alligevel var et par stykker (6) der havde trodset elementernes rasen og mødte op ved grusgraven kl.12, iført regntøj for at gå en tur i skoven og få appetit til den store frokost, kiggede vi bare på hinanden, og så vandrede vi op i skoven. Jeg må sige, at det kan anbefales, bare man er klædt på til det. Så efter denne friske tur, gik turen til Allerslev hvor bordene var dækket. Appetiten

var i top og stemningen ved frokosten blev ikke mindre af at vores to musikanter underholdt os under spisningen og efterfølgende slog Dorthé Nørfelt så tonen an til de kendte sange vi synger, når vi danser om majstangen. To ting var vi enige i, at vi manglede, det var den smukt pyntede majstang og den smukke natur ved grusgraven, men ellers var det et vellykket arrangement.

Det er jo et arrangement, der er over 50 år gammel, hvor der tidligere har været ryttere og pyntede hestevogne med i optoget og hvor deltagerne har været oppe på 50 til 75, men desværre er begge ting nærmest umuligt at skaffe i dag. Men traditionen er spændende, men stadig kræver den opbakning fra beboerne. Så næste år skal du prøve det, hvis du ikke tidligere har været med.

Vi ses.

## En weekend på Roskilde Dyrskue med AUIF

*Dagbog skrevet af Helle Rasmussen*

Set med en families øjne og som var med for første gang.

Det har været en rigtig god oplevelse, hvor vi mødte en masse glade og dejlige mennesker, der alle havde forskellige forventninger og alle indstillet på at dette nok skulle blive en hyggelig weekend.

Der var en masse traditioner, men der var også en del "det plejer vi at gøre", når man stillede spørgsmål.

Lørdagen før dyrskuet var vi med til at stille de store ting op på Dyrskuepladsen. Vi mødtes kl. 8.00 til morgenmad og var færdige kl. 15.00. Vi måtte udvide "Æbleskivehuset", så det krævede at vi måtte i byen og låne en sektion til teltet og det lykkedes. Kroen blev bygget (man lavede ydersiderne) og gjorde klar til selve disken i containeren. Vejret var med os hele vejen. Hver af de frivillige fik et armbånd som gav adgang til Dyrskuet og samtidig fik vi alle et nummer, som indikerede hvem vi var.

#### *Torsdag den 6. juni:*

Folk mødte ind i løbet af eftermiddagen for at gøre det sidste klart og der blev lagt presenning oven på "Æbleskivehuset", afløbet til håndvaskene blev ordnet og det sidste i "Kroen" tjekket. Og så skulle der lægges halmballer rundt om "Motocross" banen, den lå et stykke fra resten af standen.

Da vi havde styr på alt dette, gik vi ned på campingpladsen hvor vi alle fra AUIF boede, den lå 1 km fra vores stand. Her var der så fællespisning kl. 20.30 hvor vi alle samledes i et stort telt, godt sultne og nød frikadeller med flødekartofler og salat.

#### *Fredag den 7. juni:*

Fra kl. 7.30 til 8.30 var der morgenmad i det store telt, et godt dansk morgenbord. Alle var vi inddelt på hold 1 eller hold 2 og alle skulle have 2 vagter hver dag af 3 timers varighed.

Hold 1 skulle arbejde fra 9.00 til 12.00 og igen fra 15.00 til 18.00.

Hold 2 skulle arbejde fra 12.00 til 15.00 og igen fra 18.00 til 21.00.

Kl. 11.30 til 12.30 var der frokost med frisk smørrebrød fra vores eget køkken, men vi havde jo også mulighed for at spise lidt af de lækre æbleskiver som AUIF jo altid har været berømt for at lave. Imellem vagterne var der tid til at gå rundt og kigge på de andre stande. AUIF lå næsten ved siden af Ankers Tivoli, så her var der rig mulighed for at prøve en masse af forlystelserne. Vores stand lå mellem maskin-standene, så også der var der noget at kigge på, ikke mindst for mændene.

Det var jo et dyrskue, så der var masser af dyr at se på. Hvor er det dejligt at se dyr som alle er vasket, pusset og nusset, og nu klar til den store weekend. I "Kroen" var der på hver vagt 3 personer hvor der blev solgt øl, vand, vin, snaps, solæg og smørrebrød. I "Æbleskivehuset" var der mellem 4 og 6 personer på vagt af gangen, hvor der blev stegt æbleskiver, og de skulle være præcis helt runde, og det var ikke lige nemt for alle, for det krævede et vist håndlag. Udover det skulle der brygges kaffe og te.

Der var aftensmad kl. 21.00 og der fik vi marineret nakkefilet med kold kartoffelsalat og salat. Formanden for Dyrskueafdelingen fra AUIF, Bo holdt en tale, hvor han roste os alle for det flotte arbejde vi gjorde og at det var rart at se nye ansigter på holdet.



# Roskilde dyrskue



*Der var gang i smørrebrødet, her er det bl.a. Anette Grundtvig.*

*Lørdag den 8. juni:*

Morgenmad fra 7.30 til 8.30 i det store telt og så skulle vi alle på vagt igen. I køkkenet som var bag "kroen" blev der smurt smørrebrød i lange baner. Der var mellem 5 og 6 personer på hvert hold og et par gange måtte der tilkaldes forstærkning og så blev der smurt smørrebrød. En smurte smør på brødet, en eller to lagde pålæg på, en pyntede og en pakkede og tjekkede om alt var, som det skulle være. Der blev kogt æg, vasket salat, agurker og tomater. Der blev hakket og skåret i skiver. Ja, jeg har aldrig smurt så meget smørrebrød på en weekend. Der blev solgt rigtig meget smørrebrød og lidt sol-æg.

I køkkenet hang der en seddel med alle vores personlige medarbejder-numre, der skulle alle "AUIF-ansatte" så oplyse hvor mange halve stykker smørrebrød man kunne spise til frokost. Det var godt jeg havde ladet badevægten blive derhjemme!! Aftensmaden blev serveret kl. 20.30 og det var grillet pølser og bøffer med bagt kartoffel samt salat og flûte.

Formanden Bo for Dyrskueafdelingen holdte igen en tale. Han fortalte os glædestrålende, at regnskabet i år så ud til at vise overskud med alle de besøgende vi indtil nu havde haft og at vi forsat var nogle brave medarbejdere.

*Søndag den 9. juni:*

Igen en super morgenmad og så tilbage på vagten. Og der var smørrebrød til frokost og aftensmad. På "Motocross" banen var der 16 mand på hver vagt, det krævedes der for sikkerheden, ellers ville banen blive lukket.

AUIF standen blev besøgt af mange kunder, som havde gjort det til en tradition, og der var en, som kunne huske, at der i "Kroen" en gang hang et skilt med følgende tekst:

|   |
|---|
| <p><b>På trods af skæg og store babser<br/>UNDER 18<br/>INGEN ØL OG SNAPSER</b></p> |
|---|

Hele Dyrskuepladsen lukkede kl. 18.00 og vi begyndte at lukke ned kl. 17.00 for så var der ikke flere kunder.

Nu skulle der pakkes ned og da vi ikke var på vagt den dag var vi nede og pakke vores campingvogn sammen og hjælp de andre på pladsen som havde brug for en hånd. Vi var ligesom en stor familie.

Det var en fantastisk oplevelse. Vi har lært en masse mennesker at kende og talt med lige så mange. Selv om vi har haft travlt, har der også været tid til at have det sjovt. Det kunne vi godt tænke os at gøre igen.

Hilsen fra *Familien Rasmussen*



## Gymnastik Sæson 2013/2014 Allerslev U.I.F

Allerslev klubhus

Man.: kl. 17.00 – 18.00

Linedance fortsættere

Man.: kl. 18.00 – 19.30

Linedance Øvet

Instruktør: Jette Arvidsen

Allerslev klubhus

Tirsdag: kl. 09.30 – 11.30

Motionshold: Damer og Herre

Instruktør: Else Karlshøj

Tirsdag: kl. 15.00 – 16.0

Instruktører:

Birgitte og Freya Stougaard

Puslinge: 3-5 år.

Gymnastiksalen på Abildhøjskolen

Onsdag: kl. 17.30 – 18.30

Instruktør: Maria og Frederikke

Funk/Hip hop: Børn

Allerslev klubhus

Tirsdag: kl. 18.00 – 19.55

Instruktør: Lars, Pia, Sissel, Mike, Palle, Brian.

Junior Mix: 11-16 år

Samarbejde mellem AUIF, Præstø Fjord og Mern UIF.

Onsdag: kl. 19.15 – 20.45

Instruktør: Lene Borup

Step: Voksne

Klosternakken

Der er holdstart i uge 37.

### Kontingenter:

Motionister 150,- halvårligt.

Linedance fortsættere: 250 kr. halvårligt. Linedance Øvet: 300 kr. halvårligt

Puslinge, funk/hip hop, step: 550 kr. årligt.

Junior Mix: 750 kr. årligt.  
U. dragtleje.

Junior Mix springtræning: 300 kr. årligt.

Betalingsfrist 16. september 2013

Sæsonen slutes af med gymnastikopvisning lørdag. 22. marts 2014 i Præstø Hallen

Vi glæder os til at få en skøn sæson med jer!

Læs mere på [www.auif.dk](http://www.auif.dk)



## Kragevig Skovbørnehave

*Tekst og billeder af Stine Rasmussen*

Kragevig Skovbørnehave har eksisteret i 22 år, men den har ikke ligget det samme sted hele tiden. I starten havde børnehaven til huse i ”Husflidsskolen”, ligeledes i Kragevig, men da der, hver sommer, afholdes kammermusikarrangement i netop ”Husflidsskolen”, var det et stort arbejde at pakke hele børnehaven ned hver sommer for at give plads til kammermusikken. Nu er børnehaven placeret i et af Oremandsgårds huse, skovpasserhuset, hvor børnehaven lejer sig ind. Tidligere fungerede skovpasserhuset som en ganske almindelig bolig.

Der er plads til 25 børn i børnehaven. På et tidspunkt var der 23 børn. Lige nu er der dog kun 16 børn og tre ansatte.

### Hvad er en Skovbørnehave?

I en skovbørnehave er der meget fokus på naturen, og man bestræber sig på at være så meget udenfor, som

det overhovedet kan lade sig gøre. Der er ikke noget, der hedder dårligt vejr, det er bare et spørgsmål om at klæde sig fornuftigt på. Regnvejr kan ikke holde børn eller voksne inde. Det er på med gummistøvlerne og så ellers ud og mærke vejret.

Skovbørnehaven i Kragevig følger Rudolf Steiners principper og filosoffer, som i store træk handler om at finde det enkelte barns egen rytme og udvikling i samhørighed med naturen. Men hvordan gør man så lige det?

### Rytmer og genkendelighed

Er nøgleordene for skovbørnehaven. Børnene skal føle sig trygge. Derfor siger man godmorgen og giver hånd til en voksen hver dag, så barnet ved, at den her voksne passer på mig, til mor eller far kommer og henter mig igen. Man bestræber sig på, at der er få vikarer tilknyttet børnehaven, så børnene skal forholde sig til så få voksne som muligt, idet det skaber mere trygge børn.

Hver dag har samme rytme, som starter med morgensang kl. 9.00. En formiddagsmad kl. 10.00. Derefter forberedes frokosten, som børnene selv er med til at forberede, hvis de altså har lyst, - der er ingen tvang om, at man skal være med. Efter frokost læses der et eventyr, og der laves forskellige kreative aktiviteter. Børnene lærer hurtigt, hvordan dagen ser ud.



*Eline, Freja, Astrid*

Ligeledes er der en ugerytme, som bl.a. består af faste ugedage, hvor der er skovture.

### Fester og arrangementer

Årsrytmen starter ved fastelavn, som arrangeres som en temafest, det kan være skoven som tema. Her bliver alle børnene klædt ud som f.eks. et af skovens dyr, og der digtes et eventyr, hvor alle børnene er med. Herefter kommer påsken, hvor der laves traditionelle påsketing som at male æg og så karse. Festlighederne afsluttes med en påskefrokost den dag, børnene går på påskeferie. I maj måned, er der majstangsfest, her deltager forældrene. Til pinse laver børnene pinsefugle og blæser sæbebobler. I juli måned er der lukket i børnehaven, inden da er der en sommerfest, hvor forældrene kommer til kaffe og kage. De store børn laver en teaterforestilling for forældrene. Efteråret starter med en høstfest, hvor børn og voksne høster korn fra marken. Kornet males, og der bages et stort brød af det. Der bliver også kørt smør. Børnene er klædt ud som bondekoner og – mænd. Pigerne har forklæde på, og drengene har vest på. I slutningen af oktober er det St. Michaels dag. Her klædes børnene ud som ridder med kapper, sværd og pandebånd med en stjerne på. De slås mod drager ude i skoven. I november, omkring Mortens Aften, er der lanternefest. I Kragevig er Morten skovens vogter. Det er ham, der holder øje med, at børnene passer ordentlig på skovens dyr. Hvis børnene har passet godt på dyrene, får de småkager af Morten.



*Bjørn, Lucca Lui, Gabriel*

December skydes i gang med en adventsspiral, hvor børnene sætter levende lys i æbler. I stedet for morgensang, øves der krybbespil hele december måned. Krybbespillet vises til forældrene til julefesten.

Et år er gået, og man er klar til at starte forfra med fastelavn.

Det er forældrene, der står for rengøringen i børnehaven. I løbet af året arrangerer støtteforeningen, som består af nogle forældre, også to arbejdsweekender til vedligeholdelse af børnehaven. Det er også dem, der er med til at arrangere festerne, og det er deres opgave, at gøre opmærksom på, at børnehaven eksisterer. Dette gøres bl.a. på børnehavens hjemmeside, som styres af en forælder. Det forventes, at forældrene møder op, når der er arrangementer i børnehaven, men der lægges dog ikke pres på forældrene.

Hvis du vil vide mere om Skovbørnehaven i Kragevig, kan du kigge på deres hjemmeside, som er:  
[www.rs-skovboernehave.dk](http://www.rs-skovboernehave.dk)

AUIF samler alle børn og voksne til

# Loppemarked

Så skal der hygges  
for og med børnene!



**Søndag, den 15. september fra kl. 10.00 til kl. 16.00**

Saml dit gamle legetøj/tøj, som du ikke bruger mere og sælg det på loppemarkedet.

En børnestand koster 50 kr. Hvis din mor/far også vil sælge nogle loppeting, koster en voksenstand 100 kr. Voksne uden børn er også velkommen til at købe en stand.

I kommer med lopperne og AUIF sørger for hygge på stadion med bl.a. motocross- maskiner.

Der vil kunne købes øl/vand, is, popcorn, og lidt mad i løbet af dagen.

Så alle gamle som unge kom og vær med til at lave en hyggelig dag i Allerslev.

Hvis du ikke ønsker at sælge noget, er du også velkommen til bare at komme og hygge med nabolaget, og måske lære nye naboer at kende 😊

Tilmelding er bindende (ingen refusion ved udeblivelse) og skal gøres kontant hos:

Fru Saks, Tubæk Møllevvej 21, i Ugledige Brugs, Ugledigevej 1 eller hos, Inge Jensen, Mønvej 123 A (Ring gerne og hør om hun er hjemme på 55996001)

## Kirkens Aktiviteter

af Torben Møllénbach

Teatertur: fredag d. 21. feb. 2014

### Folketeatrets opførelse af Den stundesløse



*Vi inviterer hermed interesserede teatergængere med til Ludvig Holbergs klassiske komedie 'Den stundesløse', skrevet i 1722, om kærlighed og indbildt travlhed.*

I hovedrollen som Herr. Vielgeschrei ses Henrik Koefoed, der "biller sig ind at have så forfærdeligt travlt, mens han i virkeligheden ingenting har at bestille", som det siges om ham i stykket. Forjaget løber han fra det ene til det andet, uden mål eller formål.

Undervejs i stykket møder vi hans giftesyge – og ikke mindst velpudrede - husholderske Magdelone og datteren Leonora, som ikke må få sin elskede, for Vielgeschrei vil have hende gift med – naturligvis - en bogholder.

Andre kendte figurer i stykket er den handlekraftige tjenestepige Pernille, taskenspilleren Oldfux, hvis opfindsomhed ingen grænser kender.

I Den Stundesløse viser Holberg sig fra sin mest vittige og skarpsynede side.

Instruktør: Kim Bjarke

Medvirkende: Henrik Koefoed, Cecilie Stenspil, Sofia Nølsøe, Sonja Oppenhagen, Ole Thestrup og Søren Hauch-Fausbøll og andre.

Tilmelding: Torben Møllénbach, tlf. 5599 6017 – husk at oplyse om navn og eget telefonnummer eller på mail: tom@km.dk. Prisen er: *kommer senere*  
Tilmeldingsfrist 15. nov.

**Høstgudstjeneste med spisning, Jungshoved, søndag d. 8. sept. fra kl. 10.30.**

**Jungshoved menighedsråd inviterer hermed alle der har deltaget i høstgudstjenesten den 8. september kl. 10.30 på en bid brød i Rejsestalden umiddelbart efter gudstjenesten.**

Der vil være rugbrød og pålæg samt en øl eller vand med og uden brus. En kop kaffe samt oplevelsen af samværet med en række dejlige mennesker til at køre hjem på.

Tilmelding er ikke nødvendig, men en mail til:

bent.pedersen.50@gmail.com vil ikke gøre skade. Du kan også ringe på tlf. 24 80 08 32.

På vegne af Jungshoved menighedsråd Bent Pedersen Alle er velkomne.

**Præstegården i Allerslev fylder 90 år. Fødselsdagsfesten afholdes i præstegården, Rekkendevej 39, søndag d. 15. sept., kl. 12.30**

Efter gudstjenesten i Allerslev kirke inviterer vi alle interesserede til at komme og fejre præstegårdens fødselsdag – i præstegården.

Stina og Torben Møllenbach åbner både hus og have denne dag til en forhåbentlig hyggelig eftermiddag. Menighedsrådet er vært ved frokosten og byder på sandwich, vin, øl og vand og derefter kaffe og hjemmelavede lagkager.

Vi har inviteret tidl. Pastor Overgaards familie til at deltage, og hans datter Anne Marie Persson vil komme og fortælle om barndomsoplevelser fra livet i en gammel præstegård. Torben vil derefter fortælle i hovedtræk om præstegårdenes kulturhistorie tilbage fra før verden blev moderne og frem til vore dage. Vejret kan stadig være dejligt i september, så måske kan vi sidde udenfor og nyde kaffen, så husk at tage tøj med efter vejret. Alle er velkomne. Har man lyst til at deltage, melder man sig til senest tirs. d. 10. sept. til torben Møllenbach, 55996017 el. mail: tom@km.dk

**Sogneudflugt til Den sorte Diamant, lør. d. 28. sept. Årets udflugt har som tema 200-året for Søren Kierkegaard, og vi vil på denne tur besøge Det kgl. Bibliotek, også kaldet Den sorte Diamant.**

**Sommeren over har biblioteket haft en meget velbesøgt udstilling om Kierkegaard.**

Derefter indtager vi frokosten på Statens Museum for Kunst, hvor de har en god cafe, og vi har tilrettelagt det sådan, at der også er tid til at besøge museets store og flotte male-risamling.

På turen hjemad vil vi traditionen tro besøge en moderne kirke, og her vil en guide fortælle os om kirkens moderne udsmykning. Hvilken kirke det drejer sig om, skal være en overraskelse.

Bussen holder ved Jungshoved gamle Brugs kl. 8.00 og kører derefter til parkeringspladsen ved Allerslev Kirke, hvor den vil samle deltagere op kl. 8.15.

Vi er tilbage igen ved henholdsvis Jungshoved gamle Brugs og Allerslev kirke omkring kl. 17.00.

Pris inkl. buskørsel, entreer, gave til guide og frokost: 225 kr. Tilmelding til Torben Møllenbach, tlf. 5599 6017, eller på mail tom@km.dk. Frist for tilmelding: tirs. d. 17. sept.



*Det kgl. Bibliotek, også kaldet Den sorte Diamant*

## **Foredrag i Allerslev og Jungshoved sogne: Krig og fred**

Krigene i Afghanistan og Irak og den danske deltagelse har af mange forskellige grunde været meget omtalt de senere år. Men nu er disse militære missioner med tilbagetrækningen af de danske soldater fra Afghanistan snart overstået.

Om deltagelsen har været en succes er omdiskuteret, måske er det kun tiden der kan vise, om indsatsen med ofre, kolossale summer og forbrug af materiel har været det hele værd.

I lyset af denne indsats, hvor der også har deltaget danske præster, synes vi, at det var oplagt, at det fælles tema denne sæson skulle være netop 'Krig og fred'.

Da vi har lokal deltagelse som feltpræst med sognepræst i Ørslev-Udby sogne Jesper Bo Blomgren, har vi valgt at lade ham indlede de to foredrag.



*Jesper Bo Blomgren*

## **Krig og fred 1.**

**Jesper Bo Blomgren, - Afghanistan november 2012 – februar 2013**  
**Tirs. den 8. oktober kl. 19:30 i**  
**Rejsestalden ved Jungshoved Kirke**

Jesper Bo Blomgren skriver om sit foredrag: 'Hvis ca. 82 % af den danske befolkning er medlem af folkekirken, gør det samme sig gældende for de danske soldater. Soldater har også brug for kirkelig betjening, hvilket er udgangspunktet for feltpræst Jesper Blomgren, der til daglig er sognepræst ved Udby-Ørslev kirker, og som i foråret kom hjem fra Afghanistan'. Under foredraget vises billeder fra udsendelsen i Afghanistan. Alle er velkomne. Kaffe mv. koster 20 kr.

## **Krig og fred 2.**

**Thomas Østergaard Aalman, Allerslev præstegård, tirs. D. 19. nov., kl. 19.30. Feltpræst i Afghanistan**

Thomas Østergaard Aalman er sognepræst på Thurø ved Svendborg og samtidigt tilknyttet gardehusarregimentet som feltpræst. Fra februar til august 2008 var han med det prøvede ISAF hold 5 i Afghanistan. Med hovedvægten hos panserinfanterister i de fremskudte patruljebaser Sandford og Armadillo fulgte han de danske soldater i sporet på godt og på ondt. Livet ved fronten bærer mange stærke vidnesbyrd om tapperhed og viljesstyrke hos danske soldater, der gør en stor indsats for det afghanske folk og kampen mod

den terror, der har sat dagsordenen i den nye verden efter murens fald og 11. september 2001.



*Thomas Østergaard Aalmann*

Thomas Østergaard Aalmann skriver: Med billeder og fortællinger vil jeg søge at kaste lys over, hvorfor vi er engageret i Helmandprovinsen i Afghanistan, hvad det engagement betyder helt konkret, og hvad den frihed er, som er vores kulturs, og hvorfor dens fjender skal frygtes, samt hvad en hverdag i en ørkenbase 300 m. fra Taleban og 5000 km fra velfærdsstaten kan afsløre om os selv og vores fællesskab.”

Thomas Østergaard Aalmann skrev i 2010 bogen ”Løvehjerter” om sine erfaringer fra felten. Han modtog samme år Anders Lassen-fondens legat af kronprins Frederik for sin indsats og i 2011 forsvarsministerens fortjenstmedalje, der uddeles en gang årligt. Alle er velkomne. Kaffen koster 20 kr.

## En rejseoplevelse

Her i sommer var familien en tur i Paris og her besøgte vi det kæmpestore Louvre Museum, hvor de bl.a. har Leonardo da Vincis ’Mona Lisa’. Men de har også et maleri af det selvsamme motiv, som hænger i Jungshoved Kirke, nemlig Thorvaldsens relief, der forestiller Jesu måltid med de to disciple i Emmaus.



Men motivet kan gribes an på mange måder, hvilket ses tydeligt her. Billedet er taget med en smartphone, hvorfor kvaliteten ikke yder maleriet fuld retfærdighed. Billedet er malet i 1528, af italieneren Paolo Veronese, og hedder ’Nadveren i Emmaus’.

**Studiekreds, Allerslev præstegård, over Selma Lagerlöfs ’Jerusalem’**  
**Over 3 aftner er temaet filmudgaven af Selma Lagerlöfs roman, som Bille August lavede i 1996.**

I 1899 rejste Selma Lagerlöf til Jerusalem, hvor hun mødte en gruppe bønder fra Dalarna, der efter en religiøs vækkelse havde forladt Sverige og bosat sig i den hellige by. De indtryk, hun her fik, udmøntede sig i romanerne ’Jerusalem’, ’I Dalarna’ og i ’I Det hellige land’ fra



årene 1901-1902. Romanerne blev hendes internationale gennembrud som forfatter, og var en af årsagerne til, at hun fik Nobelprisen i 1909. Bille August lavede både en tv-udgave over flere afsnit og en biografudgave, og det er den sidstnævnte, som vi skal se i denne studiekreds. Mødeaftnerne er den sidste onsdag fra september til november: Onsdage d. 25.9, d. 30. okt. samt d. 27. nov. Alle dage kl. 19.00.

## Praktiske oplysninger

*af Torben Møllenbach*

**Fødsel:** En fødsel skal meddeles sognepræsten i det sogn, hvor man bor. Det skal helst ske to hverdage efter fødslen. Er forældrene ikke gift, skal der desuden afleveres en Omsorgs- og Ansvarserklæring. Blanketten kan man hente på: [personregistrering.dk](http://personregistrering.dk), hvor man også kan få god besked af vejledningen bag på blanketten.

**Dåb:** Et barn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen enten ved dåb i kirken eller ved navngivning. Ønsker man sit barn døbt, henvender man sig til den præst i hvis sogn, man ønsker sit barn døbt. Ved en dåb skal der være en gudmor el. – far samt mindst to faddere udover evt. forældrene. Forældrene må gerne være skrevet op som faddere. En 'fadder' er dels et vidne til dåben og dels en person, som – hvis forældrene dør, før barnet bliver myndigt - påtager sig forpligtelsen til at barnet 'oplæres i den kristne tro', som det hedder i

faddertiltalen i kirken ved dåben. Ved navngivning afleverer man blanketten udfyldt og underskrevet hos den lokale sognepræst.

**Dåbsattest:** Kan rekvireres hos den nærmeste sognepræst eller kordegnkontor, uanset om man er døbt et helt andet sted.

**Vielse:** Vielse aftales med præsten. Inden vielsen skal man henvende sig til den lokale borgerservice og bede om en prøvelsesattest.

**Dødsfald:** Besked om dødsfald retter man til sognepræsten. Eller man får bedemanden til at gøre det. Bisættelse og begravelse aftaler man med præsten. Desuden er der mulighed for, at man kan få sin aske strøet ud over åbent hav efter.

**Vigtigt ang. blanketter:** Blanketter om fødsel, Omsorgs- og Ansvarserklæring, navngivning, navneændringer kan alle findes på: [personregistrering.dk](http://personregistrering.dk), hvortil der er gode vejledninger. Eller man kan rette henvendelse til sognepræsten.

Henvendelsen i øvrigt til  
Sognepræst Torben Møllenbach,  
Rekkendevej 39, Allerslev,  
4720 Præstø - Tlf. 55 99 60 17.  
Mail: [tom@km.dk](mailto:tom@km.dk)  
Træffetid: Alle dage efter aftale.

**Mandag:** Fridag for præst og personale og desuden er kirken lukket for kirkelige handlinger.

**Øvrige telefonnumre findes på bladets side 2**

## Den hvide ligsten – et epitafium – på Allerslev Kirkegård - hvis er du?

af *Maria von der Maase Rockwell  
Bendtsen*

Det spørgsmål har de af jer, der har besøgt Allerslev Kirke måske stillet jer selv, enten I har set stenen da den stod i tårnrummet, eller da den blev brugt som arbejdsbord i kapellet i perioden 1972-2012, eller nu hvor den igen er lagt ud på Kirkegården.

Om morgenen, klokken halv fire, den 23. februar 1758, sover Conradine Sophie Rostgaard Bruun stille ind i sit hjem på Allerslevgaard. Det mest korrekte er måske at kalde hende Conradina Sophia, idet det er det navn hendes far Frederik Rostgaard skiver i sin almanak den 20. maj 1704 da hans datter bliver født på Farumgaard i Nordsjælland.

Conradina Sophia er datter af Conradine Revenfeldt og Geheimearkivar Frederik Rostgaard til Krogerup, Sejerø, Nekselø og Anholt. Begge hendes forældre har en fin position ved hoffet og tilstræber at beholde denne position igennem hele livet ved at optræde som det forventes i de kredse på den tid. Conradina Sophia var deres ældste datter ud af en børneflokk på 7. Forældrene gav deres datter de bedste muligheder for at hun kunne uddanne sig inden for sprog, litteratur og kunst. Disse evner bruger Conradina Sophia igennem hele sit liv. Da Conradina Sophia er 15 år, bliver hun forlovet med Frederik von der Masse. De

bliver gift den 7. august 1720 på Krogerup i Humlebæk. Parret flytter derefter til Førsløvgård ved Fuglebjerg. Her fødes børnene Anna Cathrine (1722), Frederica Conradina (1723) og Friderich (1724). I løbet af 1724 køber parret Tybjerggaard ved Ringsted. Her fødes børnene Christian Carl (1726) og Gotfried (1727). Ægteparret lever godt med hinanden og sorgen er derfor stor for Conradina Sophia da hendes mand bliver syg og dør 22. august 1728 kun 32 år gammel. Conradina Sophia er selv kun 24 år. Og hun venter deres sjette barn. Et halvt år efter, den 7. februar 1729, fødes deres yngste søn Gotfried Friderich.



*Stenen på kirkegården*

Conradina Sophia får som ung enke brug for sine intellektuelle evner, idet hun nu både har ansvaret for sin ejendom og børnenes opdragelse.

Conradina Sophia er afholdt af sin familie og er meget betænksom. I 1732 holder hun bryllup for sin svingerinde Sophie Hedevig von der Maase og hendes mand Christian Wilhelm Numsen på Tybjerggaard. På det tidspunkt har Conradina Sophia ingen forestilling om at de bliver værge for hendes børn af 1. ægteskab og ej heller kan hun forestille sig, at hendes forældre vil gøre hende arveløs.

I takt med at børnene vokser til ansætter Conradina Sophia en huslærer, Oluf Bruun i 1733. Han underviser børnene, men inspirerer også hende til at skrive digte. Deres forhold udvikler sig, og Conradina Sophia må indse, at hun har forelsket sig i den 7 år yngre huslærer. Oluf Bruun er også forelsket i hende og skriver til sin gode ven Jacob Langebeck om han kan indkøbe forskellige gaver som han i hemmelighed vil give til sin principalinde. Conradina Sophia har alvorlige kvaler. Hun er klar over, at hendes forældre ikke vil anerkende Oluf Bruun som et passende parti.

Hun besøger ved påsketid i 1735 sine forældre i København og drøfter med dem, at hun overvejer at finde en mindre ejendom og i den forbindelse vil skifte med arvingerne til Tybjerggaard, altså hendes børn. Forældrene synes om ideen og har ingen ide om at der kan ligge noget andet bag. Efterfølgende opsøger Conradina Sophia det danske Kancelli og får udstedt et vielsesbrev med navnet Conradine Sophie Frid-

richsdatter. Hun gifter sig med Oluf Bruun d.2.marts 1736. Brylluppet bliver holdt hos Olufs fætter Urban Bruun på Ødemark. På bryllupsdagen er Conradina Sophia gravid og hun føder parrets første barn Fridrich Conrad d. 8. juni.1736.

Da hendes forældre ad omveje hører om hendes bryllup bliver de rasende og vel også uheldige. De har ikke været indviet i datterens planer, og husk på de mente at de var hinandens fortrolige og datteren har giftet sig med et falsk vielsesbrev under falsk navn. Frederik Rostgaard skiver d.23. marts 1736 til Kongen og ansøger om at ægteskabet bliver annulleret. I Kancelliet beklager man, men finder ikke at der er grundlag for at efterkomme hans ønske. På Krogerup raser forældrene over deres datter og beslutter sammen med før omtalte Numsen at fratage Conradina Sophia retten til sine børn. De får medhold og Conradina Sophia må give afkald på sine børn af første ægteskab. Forældrene beslutter også, at de vil gøre deres datter arveløs og laver testamente til fordel for hendes børn af første ægteskab, og som tillægsstraf mister Conradina Sophia i sine forældres øjne retten til nogensinde at kalde sig andet end det navn hun har indført i sit vielsesbrev. Ingen efterkommere af Conradina Sophia kalder sig Rostgaard den dag i dag; kun mandlige efterkommere bærer navnet.

Conradina Sophia lever i et lykkeligt og inspirerende ægteskab med Oluf, men ved flere lejligheder kommer

det frem, at hun er ulykkelig over ikke nogensinde at gense sine forældre. Hun skriver flere digte som beskriver den smerte hun gennemlever. Under pseudonymet Coraline deltager hun også i en digterkonkurrence som Ludvig Holberg udskriver i 1739. Parret bor på Gjerdrupgaard som Oluf Bruun har købt i 1736 - antagelig for Conradina Sophias penge. De bor her i 14 år og her fødes parrets øvrige børn: Mariane (1738), Hans (1740) og Adolph Christian (1741).

I 1750 bliver Oluf Bruun udnævnt til birkedommer over Hammer, Bårse og Jungshoved birk – Allerslevgaard bliver familiens fremtidige hjem. Conradina Sophia fortsætter sin digtekunst og udgiver i 1752 ” Den Christelige Troes Article, korteligen i Danske Vers befattede Efter den hos de Franske brugelige Maade i Poesien , kaldet Bouts-Rimez, Eller hinanden forestatte Riim=Endelser.” I en efterskrift skriver udgiveren Friderich Christian Schönau, at Conradina Sophia Rostgaards vers er et stærk argument for ”at endog det Kjon, som nogle ildesindede Mysogyni (kvindehadere) rent udelukke fra Lærdom, blive (...) deelagtiggior-te og indladte i alle Videnskabers dybe hemmeligheder uden at ansee det for et Forræderie (...)”

Den 3. juni 1753 oplever parret den store sorg at deres søn Frederich Conrad omkommer på Fregatten Falster under en brand ved Marokkos kyst. Oluf Bruun opsætter et Epitaphium i Allerslev Kirke. Hvor-

når det er taget ned er endnu ikke opklaret. Året efter dør Conradina Sophias søn Cotfried Friderich af første ægteskab, også han er søofficer. Allerede i 1740 laver Conradina Sophia et udkast til hvordan hun ønsker sin begravelse. Hun skriver, at hun ikke ønsker at blive begravet i selve kirken, fordi hun finder det:

***”vederstyggeligt at opfylde Kirken med stinkende Kroppe og døde Been ” Den Plads jeg har udseet mig er ved Castanietræet, en jevn plads hvor ingen Lig ere begravne; at jeg deels ingen skal forurolige, og haabes ingen paa det stæd heller foruroliger min Grav.”***

Op sådan er det gået til, at Conradina Sophia Rostgaard Bruun blev begravet under kastanjetræet den 7. marts 1758 på Allerslev Kirkegård.



*Conradinas bogudgivelse*

## Efterskrift om artiklen

af Ove Rye Jørgensen med tilføjelse af  
Svend Aage Nielsen

Artiklen om *Den hvide ligsten* har en interessant historie, for inden denne artikel kom i vores besiddelse, havde Svend Aage Nielsen, der i 2012 var i gang med at skrive skriftet om 'Allerslev Kirke i bibelhistorisk belysning', ledt efter dette epitafium over Frederich Conrad Bruun. Det skulle være blevet opsat af forældrene Oluf Bruun og Conradine Sophia Rostgaard i Allerslev kirke. Det viste sig, at stenen var blevet nedtaget for en del år siden og lagt i kirkens kapel, men i 2012 flyttet ud på kirkegården. Historien om stenen blev derfor ikke nævnt i det lille skrift om kirken, men på en henvendelse fra Svend Aage Nielsen, fandt vi på Lokalarkivet frem til baggrunden for opsættelsen af dette epitafium. Men historien om moderen Conradina kendte vi ikke. Da nu hele historien startede med opsætningen af stenen for at mindes Frederich Conrad Bruun der omkom, bør historien om Fregatten Falsters forlis også kort fortælles her:

*Fregatten Falster var med en besætning på 319mand sammen med 5 andre skibe fra den danske flåde i 1753 på togt til Middelhavet. Da skibene lå for anker ud for den Marokkanske kyst, opstod der brand på fregatten. Som de overlevende senere ved søforbøret fortalte, opstod branden forude i tømmersmandens kammer. Skibet stod hurtigt i lys lue mellem dækkene hvor ilden stod op af lugerne, hvor en forfærdelig røg gjorde det umuligt at bekæmpe ilden og opholde sig ombord. Men alligevel forsøgte*

*artillerimestrene at få krudtet ud, men måtte opgive på grund af den voldsomme røgudvikling og bjergede sig derefter selv. Som en af lojtnanter senere fortalte ved forbøret, var skibet på det tidspunkt ikke til at redde. Man kunne kun vente på at ilden ville nå krudtkammeret og springe i luften. Omtrent på det tidspunkt hvor skibet gik på grund, nåede ilden frem til nogle granater der eksploderede og skibet var nu totalt omspændt af flammer. Da ilden senere nåede krudtkammeret skete eksplosionen. 132mand omkom, iblandt dem Frederich Conrad Bruun, fem dage før sin 17års fødselsdag og 187 mand blev reddet.*

*Tilføjet af Svend Aage Nielsen:*

I "Danmarks Kirker" er epitafiet omtalt som et æresminde, som er opsat af forældrene hartad (*red. ikke helt tilfældigt*) ud for kirkedøren. Teksten på epitafiet, der nu ligger på kirkegårdens sydøstre hjørne, er så udvisket, at den ikke synes mulig at tyde. Men i "Danmarks Kirker" om Allerslev Kirke, side 905 oplyses det, at den indeholdt den trosterige tro om deres søn, at "... Legemet, hvor som helst det gemmes, ved Gud at finde..."

Deraf kan det udledes, at forældrene har fortrøstet sig med salmens ord "Alt står i Guds faderhånd..." nr. 375 i Den danske Salmebog og sendt det budskab til os i eftertiden, at deres søns legeme og liv er i Guds hånd. Salmen er skrevet af Grundtvig, der også skrev verset: Guds fred med vore døde/ i Danmarks rosen-gård./ Guds fred med dem som bløde/ af dybe hjertesår.

# Drage- & HALLOWEENDAG



Tag familien med og kom  
i Allerslev klubhus  
søndag d. 13. oktober kl. 14 - 17

Der vil blive hygget med at bygge vores egne drager og lave Halloween græskar. Det eneste I skal gøre er at samle familien, komme op i klubhuset og være med til at hygge med nabolaget.

AUIF og Beboerforeningen vil sørge for de forskellige materialer, så vi kan lave sjove drager og flotte græskar.

Det koster 50 kr. pr. barn (som I betaler, når I kommer), og for det beløb får I materialer at bygge med, og der vil være boller og varm kakao til at lune sig på. Voksne vil kunne købe kaffe/te og boller/kage.



Så har I børn som I vil hygge med eller er du/I bedsteforældre, som bare godt kunne tænke sig en hyggelig eftermiddag med at snitte og pynte - så kom og vær med! Vi glæder os til at se så mange som muligt til en efterårshyggedag.

## En virksomhed i sognet

### BAHHE Chinchilla

af Anja Wesselhoff

I Allerslev, på en af de gamle gårde er produktionen af svin skiftet ud med pelsdyr. I den gamle sostald er opsat række efter række med bure, hvor der opdrættes små lodne chinchillaer til pels. Farmen drives til daglig af min far Hans Erik Johansen, og jeg hjælper ind i mellem med avlsarbejde og andet forefaldende.

Nu er chinchillaer ikke de mest almindelige produktionsdyr, hverken herhjemme eller i udlandet, og det var da også lidt af et tilfælde, der fik min mor i gang med at avle på de små lodne kræ. Tilbage i 1988 bragte Landsbladet en artikel om chinchillaavl. Da mine forældre havde nogle tomme bygninger på en gård i Rekkende, besluttede de sig for at prøve sig med det. Da min far i forvejen havde jorden og grise at tage sig af, blev det min mors virksomhed.

Til at starte med blev der stillet en polygam op med 1 han og 10 hunner. Og så ventede vi. Der skete ingenting. Så spurgte min mor sig frem hos nogle garvede avlere og fandt

ud af at chinchillaer er flokdyr – meget flokdyr. Der var ganske enkelt for få dyr i for stort et rum. Så der blev lavet et par polygamer mere, og investeret i flere avlsdyr. Samtidig blev staldrummet lavet mindre med en stor presenning, og så skete der noget. Dyrene begyndte at få unger. Snart voksede bestanden og presenningen blev taget ned igen og hele rummet fyldt ud med dyr.

I starten af 00'erne stoppede min far med produktionen af smågrise, og de besluttede at lave sostalden om til chinchillastald. Alt inventaret blev ryddet, gulvet blev støbt, varmerør trukket hele vejen rundt, bure blev opkøbt fra en avler, der var stoppet, og den stald vi har i dag, var på plads. Herefter begyndte det store arbejde med at flytte dyrene. Det gik godt, og dyrene trives bedre i den nye stald, hvor der også blev lavet plads, så der kunne bruges fodervogn mellem rækkerne.



Unge ca. 6 uger gammel

I 2009 blev min mor desværre syg og døde af kræft. Tilbage stod min far nu med fedegrise i den ene stald og 2000 chinchillaer i den anden. Grundet min mors sygdom var de kommet bagud med at pelse, så der sad rigtig mange gamle ungdyr, som fyldte op i stalden.

Da arbejdet med chinchillaerne er langt lettere end det med grisene, besluttede min far sig for at stoppe med smågrisene, og fortsætte med chinchillaerne og dyrkning af jorden. Da jeg i årenes løb har brugt rigtig meget tid sammen med min mor i stalden, foruden at jeg selv avlede chinchillaer til kæledyr, trådte jeg til og hjalp med det, jeg kunne nå ved siden af mit arbejde.

I dag passes farmen til daglig af min far, og en dag om ugen kommer jeg forbi og hjælper med at taste unger i avlsprogrammet, samt tage unger fra og sætte dyr i avl.

## Det daglige arbejde

Dagen starter med at vande og fodre hele stalden. Samtidig med at dyrene fodres, kigger vi efter nyfødte unger og dyrenes helbredstilstand.

Mængden af levnet foder, samt afføringens tilstand afslører med det samme, om der er sygdom hos dyret.

Foderet består af grønpiller ikke ulig kaninpiller, og dyrene spiser ca. 30 g i døgnet. Ved siden af får de en smule hø.

Alle bure er indrettet med en plade, som enten er en metalplade eller en hårdtræsplade, der dækker min. 25 % af bunden. Herudover har de træklodser og/eller gasbetonsten til at gnave i. Da chinchillaen er en gnaver, vokser både for- og kindtænder hele livet. De skal derfor bruge noget at slibe dem på, så der går mange stykker træ og sten til.

Nogle dyr kan nemlig gnave et bræt på 10 x 15 cm til savsmuld på en nat.

Udover disse ting har hvert bur også en sandkasse. Chinchillaer støvbader for at holde deres pels ren, og i sandkassen er der 2 – 3 dl meget fint sand tilsat talkum.



*Beige hunn med nyfødte unge*



Det er et specielt importeret produkt, da strandsand er for groft og sliber pelsen af dyrene.

### **Avlsarbejdet**

Vores avlsbure er som sagt indrettet som polygamer. En polygam er et aflangt bur opdelt i 8 – 12 bure. I midten af burene er der en løbegang med en lille låge ned til hvert bur. Her løber hannen oppe, og har således adgang til et harem af hunner, som han skal passe på og selvfølgelig parre sig med. Hver hun er så udstyret med en lille plastikkrave, som forhindrer hende i at løbe op i hullet.

Når hunnen er parret og tæt ved at få unger (hun er drægtig i ca. 111 dage), ser vi tit at hannen bliver ekstra opmærksom på hende, og sover sammen med hende oftere. Under fødslen hjælper han til med at passe ungerne og pusler gerne om dem. Det betyder ikke noget, hvorvidt han er far til ungerne.

Når vi så fodrer om morgenen, lægger vi en avis ind til hunnen, som hun kan sidde på, og lukker lågen for hannen. Det er vi nødt til,

for ungerne er efter så lang tid i moderens mave, født med pels og øjne, og allerede i løbet af 2 – 3 dage kan de kravle op i hannens løbegang og ned til tanterne i de andre bure. De passer såmænd bare på ungerne og gør dem ikke noget, men vi har lidt svært ved at holde styr på, hvem der er mor til ungerne, så derfor er vi nødt til at lukke for dem.

Når ungerne er 8 uger gamle, vænnes de fra moren.

Vi sætter dem sammen to og to i et bur, hvor de sidder, til de er 3½ mdr. gamle. Det skal vi gøre for at sikre os, at ungerne har lært at spise mad og drikke vand, hvis de ikke har lært det af moren. Når de er 3½ mdr. nærmer det sig, at de bliver kønsmodne, og vi sætter dem enkeltvis i bure. Her sidder de, indtil de er 8 mdr. gamle.



*Chinchilla holder deres mad i poterne*

Ved 8 mdr. gennemgår vi alle ungdyrene og pels størstedelen. Enkelte sættes til side til at avle på, men vi kommer ikke uden om, at vi har dyrene for at sælge skindet.

Dyrene aflives hurtigt og smertefrit ved hjælp af strøm. Vi transporterer ikke dyrene nogen steder hen end rundt i stalden, da stressen ville være nok til at skade deres pels. Når de er aflivet, pels vi dem. Det er en ganske ublodig proces, som i bund og grund er en meget forsigtig flåning, som mange jægere sikkert kender det. Herefter spændes skindet op, mærkes med en talon og tørres i sand. Når de er helt tørre og skrabet fri for fedt, samles de sammen og sendes ind til Kopenhagen Fur i København.

## Salg

Chinchilla er et vanskeligt stykke pelsværk, ikke blot i opdrættet, men også i selve salget. Til forskel fra stort set alle andre skindtyper, sælges chinchilla nemlig garvet, dvs. som færdigt skind – klar til at blive syet. Dette skyldes at skindet ikke kan håndteres, uden at hårene falder af. Når vores skind er modtaget i København, bliver de videresendt til garveren, som ligger i Nordsjælland. Han garver skindene ved hjælp af specielle salte og naturfedt.

Når de garvede skind kommer retur til auktionshuset, bliver de lagt i en stor bunke med alle andres skind, og herfra bliver de sorteret. Skindene opdeles først i størrelse – her måler man længden på skindet. Herefter

sorteres skindene i kvalitet (mængden af hår, tæthed, glans), farve (mørkheden af skindet) samt renhed (stålblå ”farve”). Er skindet skadet eller på anden vis har fejl, havner det som en undersort.

5 gange om året afholdes der så auktion over skindene. Kopenhagen Fur er verdens største pelsauktion, og udbuddet er også meget stort. Det er primært minkskind der sælges, ca. 3-5 mio. pr. auktion.

På en auktion er der ca. 15.000 chinchillaskind til salg. De er sorteret i op mod 200 forskellige sorteringer, hvor hvert bundt kan indeholde mellem 25 og 120 skind.

Da hvert skind er mærket med en streghkode, kan vi til auktionen se, hvordan vores skind er opsortet, hvilke kriterier de er opsortet efter, og straks efter auktionen er slut, kan vi se hammerslagsprisen. Disse data kan vi så tage med hjem i stalden, og se om vi nu også har udvalgt de rigtige avlsdyr.

Hvis du er blevet interesseret i at lære mere om chinchillaavl, kan du læse mere på [www.chinchilla.dk](http://www.chinchilla.dk), som er chinchillaavlernes egen side.



## Allerslev præstegård - før og nu

af Ove Rye Jørgensen

I vores blad nr. 3 fra 2011 skriver Steffen Lyng Sørensen i forbindelse med sin byvandring i Allerslev hvor han er nået til Rekkendevej nr. 28, *her har Allerslev Præstegård tidligere haft adresse indtil 1921 hvor den blev flyttet til Allerslev.* Det var en fejl, for det var ikke 1921 men 1923.

Fejlen blev opdaget da Torben Møllenbach blev interesseret og i den forbindelse bad os på Lokalarkivet om der fandtes oplysninger om denne flytning.

Umiddelbart havde vi ikke direkte materiale om flytningen, men vi havde jo vores samling af Præstø Avis, helt fra 1858 og til 2005.

Den opgave var lige noget for Dagny Hansen, en ældre dame der igennem flere år trofast er kommet på Lokalarkivet i Præstø og læst i de gamle aviser. Det ville hun meget gerne, og mente selv, at årstallet for flytningen ikke var 1921, men *der omkring.*

Så Dagny startede og kom igennem årgangene fra 1921-1922 og 1923. Det var så først i slutningen af 1922 at Dagny fandt det første notat om flytning af præstegården, men så kom der også skred i sagerne og vi fik fundet forskellige artikler, der slutter med indvielsen d. 17. maj 1923.



*Præstegården, Rekkendevej 39*

## Præsto.

### Allerslev ny Præstegaard

havde man ment vilde komme til at ligge ved Ugledigevejen udfor Skolehaven, men efter hvad der meddeles, er denne Plan nu opgivet, da Oremandsgaard, der ejer Jorden dér, forlangte en altfor høj Pris, 3500 Kr. pr. Td. Ld.

Efter den sidste Bestemmelse vil Præsteboligen nu komme til at ligge paa Gdr. Jens Harald Hansens Mark øst for Allerslev By.

*Præsto Avis 9. maj 1922*

## Allerslev Præstebolig.

Arbejdet ved Opførelsen af Allerslev Præstebolig er tilstaaet følgende:

Murermester V. Nielsen, Præstø, Tømrermester R. Rasmussen, Allerslev, Snedkermester R. Sørensen, Tjørnehoved, Glarmester J. A. Pedersen, Næstved, Maler R. Henriksen, Allerslev; Blikkenslagerne Bodholt-Larsen, Præstø (Vandindlægning og Spildevandsledning); elektrisk Installation Andersen og Bodholt, Præstø.

Ved Antagelsen er der taget særligt Hensyn til de i Sognet boende og virkende Haandværkere.

*Præsto Avis, 31. juli 1922*

## Præsto.

### Allerslev ny Præstegaard.

Arkitekt Tidemand Dal, Næstved, udbyder Arbejderne ved Opførelsen af en ny Præstebolig i Allerslev, saavel i samlet som i fagvis Entreprice. Tegning og Beskrivelse ligger til Eftersyn i Allerslev Kro fra den 4de ds. Tilbudene afleveres og aabnes, som det vil ses af Annoncen i forr. Nr., Onsdag den 12te Juli, Kl. 1, paa Allerslev Kro.

*Præsto Avis, 4. juli 1922*

## Præsto.

### Allerslev ny Præstegaard,

der nu er færdig, blev Torsdag Formiddag afleveret til Menighedsraadet.

Tilsynsførende, Folketingsmand J. Chr. Jensen, Broby, og Provst Meinertsen, Mern, var til Stede for at foretage Afleveringen, Fordeling af Byggesummerne m. v.

Bygningen, der har kostet 32,000 Kr. — foruden Grunden, der er skænket af Kommunen —, er brandforsikret for 35,000 Kr.

Det bestemtes, at Menighedsraadet faar 240 Kr. aarlig til Vedligeholdelse og 60 Kr. til Vandværksudgifter.

### Markederne i Præstø,

der jo aldrig har været særlig store, har siden Krigen været usædvanlig

*Præsto Avis, 17. maj 1923*

## Nyt fra Allerslev-Skibinge Lokalråd

af *Ove Rye Jørgensen*

Alle referater kan ses på lokalrådets hjemmeside

[www.landsbyforum.dk/lokalraad/alski](http://www.landsbyforum.dk/lokalraad/alski)

### Stikord/overskrift fra referat:

Ref. pr. 2. maj 2013

- Pkt 1 Godk. af referat
- Pkt 2 Generalforsamlingen d. 6.maj 2013
- Pkt 3 Vordingborg Kommunes udviklingsplan, vers. 2 af 4. april
- Pkt 4 Udkast til Grøn udviklingsplan, udsendt d. 25.april
- Pkt 5 Kommuneplan 2013 til 2025
- Pkt 6 Næste møde d. 11. juni

### Stikord/overskrift fra referat:

Ref. pr. 6. maj 2013

Generalforsamling

- Pkt 1 Velkomst v. formanden
- Pkt 2 Valg af Dirigent og stemmetæller
- Pkt 3 Formanden aflægger beretning til godkendelse
- Pkt 4 Kassereren forelægger regnskabet til godkendelse
- Pkt 5 Indkomne forslag
- Pkt 6 Valg til bestyrelsen
- Pkt 7 Valg af 1 bestyrelses-suppleant
- Pkt 8 Valg af revisorer
- Pkt 9 Valg af revisorsuppleant
- Pkt 10 Eventuelt

### Stikord/overskrift fra referat:

Ref. pr. 11. juni 2013

- Pkt 1 Godk. af referat fra mødet 2. maj
- Pkt 2 Godk. af referat fra mødet 6.maj
- Pkt 3 Kloakseparering i Allerslev og Ammendrup
- Pkt 4 Afledning af overfladevand fra området sydøst for Allerslev
- Pkt 5 Evaluering ad Nærdemokratimodellen
- Pkt 6 Dialogmøde med politikerne 2013
- Pkt 7 Gadekæret i Allerslev
- Pkt 8 Informationsskiltene ved Præstø
- Pkt 9 Sandstenstavlen ved Rytterskolen i Skibinge
- Pkt 10 Spildevandsplan 2013 – 2024
- Pkt 11 Eventuelt
- Pkt 12 Næste møde 29. august kl.19 i Kirkehuset

## UDLEJNING AF ALLERSLEV KLUBHUS

Til private fester og lejligheder.

Ønsker I at leje Allerslev klubhus til jeres fest så skal I tage kontakt til:  
**Inge Jensen på tlf. 55 99 60 01**



# Aktivitetskalender

| Dato     | Begivenhed  | Tidspunkt      | Lokation  |
|----------|---|----------------|---|
| 15. sep. | Fødselsdagsfest – 90 år <sup>3</sup>                        | 12:30          | Allerslev Præstegård                            |
| 15. sep. | Loppemarked <sup>2</sup>                                    | 10:00 – 16:00  | Ved Allerslev Klubhus                           |
| 25. sep. | Studiegruppe – Jerusalem – Selma Lagerlöf <sup>3</sup>      | 19:00          | Allerslev Præstegård                            |
| 27. sep. | Foredrag af Verner Hansen <sup>1</sup>                      | 18:30          | Allerslev gl. Skole                             |
| 28. sep. | Sogneudflugt til Den Sorte Diamant <sup>3</sup>             | 08:00<br>08:15 | Jungshoved Gl. Brugs<br>Allerslev Kirke p-plads |
| 04. okt. | Sang Café <sup>1</sup>                                      | 19:00          | Allerslev gl. Skole                             |
| 08. okt. | Foredrag – Krig & Fred – Jesper Bo Blomgren <sup>3</sup>    | 19:30          | Rejsestalden                                    |
| 13. okt. | Drage- & Halloween dag <sup>1 &amp; 2</sup>                 | 14:00 – 17:00  | Allerslev Klubhus                               |
| 30. okt. | Studiegruppe – Jerusalem – Selma Lagerlöf <sup>3</sup>      | 19:00          | Allerslev Præstegård                            |
| 01. nov. | Sang Café med Præsto Harmonikaforening <sup>1</sup>         | 19:00          | Allerslev gl. Skole                             |
| 10. nov. | Generalprøve – ”Affæren om ”Hotelblivogdø” <sup>2</sup>     | 14:00          | Allerslev Klubhus                               |
| 10. nov. | Premiere – ”Affæren om ”Hotelblivogdø” <sup>2</sup>         | 18:00 – 01:00  | Allerslev Klubhus                               |
| 16. nov. | Julemarked <sup>2</sup>                                     | 10:00 – 16:00  | Allerslev Klubhus                               |
| 17. nov. | Julemarked <sup>2</sup>                                     | 10:00 – 15:00  | Allerslev Klubhus                               |
| 19. nov. | Foredrag – Krig & Fred 2 – Thomas Aalman <sup>3</sup>       | 19:30          | Allerslev Præstegård                            |
| 27. nov. | Studiegruppe – Jerusalem – Selma Lagerlöf <sup>3</sup>      | 19:00          | Allerslev Præstegård                            |
| 27. nov. | Café forestilling – ”Affæren om Hotelblivogdø” <sup>2</sup> | 19:00          | Allerslev Klubhus                               |

1. Beboerforeningen - 2. AUIF - 3. Allerslev Kirke - 4. Andre - Med forbehold for ændringer efter bladets udgivelse.

## Gudstjenester

| Dato     | Begivenhed              | Allerslev              | Jungshoved             |
|----------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 01. sep. | 14. s. e. trin.         | 10.30 Høstgudstjeneste | Ingen                  |
| 08. sep. | 15. s. e. trin.         | Ingen                  | 10.30 Høstgudstjeneste |
| 15. sep. | 16. s. e. trin.         | 10.30                  | Ingen                  |
| 22. sep. | 17. s. e. trin.         | JBB 9.00               | Ingen                  |
| 25. sep. |                         | 19.00                  |                        |
| 29. sep. | 18 s. s. e. trin.       | Ingen                  | 10.30                  |
| 06. okt. | 19. s. e. trin.         | Ingen                  | JBB: 9.00              |
| 08. okt. |                         | 19.00 Konfirmander     |                        |
| 13. okt. | 20. s. e. trin.         | 10.30                  | 9.00                   |
| 20. okt. | 21. s. e. trin.         | Ingen                  | 10.30                  |
| 27. okt. | 22. s. e. trin.         | 10.30                  | Ingen                  |
| 03. nov. | Allehelgen.             | 10.30                  | 19.00                  |
| 10. nov. | 24. s. e. trin.         | JBB: 9.00              | Ingen                  |
| 17. nov. | 25. s. e. trin.         | 10.30                  | 9.00                   |
| 24. nov. | Sidste søn. i kirkeåret | Ingen                  | 10.30                  |

JBB: Sognepræst Jesper Bo Blomgren, Udby-Ørslev