

Allerslev ^{Sogne} Blad

NR. 1

2013

6. årgang



- *Sidste nyt fra AUIF*
- *Bowls*
- *Fastelavnsfest*
- *Traktørstedet...*
- *Petanque i Allerslev*



Mit kærestes øje s.10



En virksomhed i sognet s. 16



Hvem bruger skolen s.15



Juletræsfest s.6



Allerslev Sogne Blad Redaktion



Ansvh. Redaktør
Ove Rye
Jørgensen
Tlf.: 55 99 60 16
overye@gmail.com



Peter
Storm
Tlf.: 24 80 92 16



Inge
Jensen
Tlf.: 55 99 60 01



Bjarne
Arvidsen
Tlf.: 22 57 13 42
bjarne@arvids1.dk



Torben
Mollenbach
Tlf.: 55 99 60 17
tom@km.dk



Stine
Hansen
Tlf.: 55 99 0 770

Allerslev Ungdoms- & Idrætforenings telefonliste

Bestyrelsesmedlemmer:

Annette Hyltoft
Tlf.: 55 31 33 66

Formand for AUIF

Dennis Grundtvig
Tlf.: 55 99 61 80

Næstformand,

Berit Eeg
Tlf.: 55 94 13 31

Sekretær

Susanne Tjørnskov
Tlf.: 22 25 40 40

Øvrige medlemmer

Kontaktperson Flaskecontainer

Inge Jensen
Tlf.: 55 99 60 01

Kontaktperson Klubhus/Kiosk

Jette Fredkilde
Tlf.: 55 99 63 37

Stine Hansen
Tlf.: 55 99 07 70

Heidi Cort Jensen
Tlf.: 45 93 24 25

Torben Hansen
Tlf.: 55 99 61 30

Suppleant

Barbara Jensen
Tlf.: 55 99 13 68

Suppleant

Jasper Møller Nielsen
Tlf.: 29 90 77 11

Andre nyttige telefonnumre udover bestyrelsen

Hovedkasserer:

Ena Skovbæk
Tlf.: 55 99 61 42

Formand for Dyrskuet

Jørgen Sørensen
Tlf.: 55 99 27 63

Klubhuset:

Enghavevej 2 A, Allerslev,
4720 Præstø - Tlf.: 55 99 62 26

w w w . a u i f . d k

Beboerforening for Allerslev gl. Sogn

Formand

Knud Skovbæk
Tlf.: 55 99 61 42

Næstformand & PR

Inger Frederiksen
Tlf.: 43 73 73 90

Sekretær

Sandra Pedersen
Tlf. 20 84 84 37

Kasserer & Sognebladsrepræsentant

Peter Storm
Tlf. 24 80 92 16

Bestyrelsesmedlem

Ole Frederiksen
Tlf. 43 73 73 90

Bestyrelsesmedlem

Hans Erik Johansen
Tlf.: 20 19 24 62

Bestyrelsesmedlem

Vang Larsen
Tlf.: 55 99 60 30

Suppleant & Udlån af lokaler

Else Karlshøj
Tlf.: 55 99 60 07

Allerslev Kirke

Sognepræst

Torben Møllenbach
Tlf.: 55 99 60 17

Formand for menighedsrådet

Tove Grundtvig
Tlf.: 55 99 60 92

Kirkeværge

Rita Larsen
Tlf.: 55 99 60 30

Graver

Leo de Jong
Tlf.: 55 99 61 68
Træffes: 12 - 12:30. Mandag fri

Forord

af Ove Rye Jørgensen

Det er vinter og bidende koldt. Men som man siger, *der er ikke noget dårligt vej, kun spørgsmålet om at klæde sig på efter forholdene*. Så en tur i skoven, er en lise for sjælen og kan *varmt* anbefales.

Vi har mange interessante artikler med denne gang, lige fra *'En virksomhed i sognet'*, hvor det denne gang er Flemmings Planteskole der her til foråret har 50 års jubilæum og til *'Tanker om farten på Mønvej'* hvor vi får en historisk gennemgang om vejen og udviklingen af denne og ikke mindst chikanerne, skrevet med en vis humor. I den forbindelse vil jeg endnu en gang efterlyse artikler eller idéer til bladet, hvor f.eks. ovenstående om Mønvejen er en af dem som vi har modtaget. Indholdet skal være af generel interesse. Se sidste side om betingelserne under **Indlæg**.

Vi har historien om Petanqueafdelingen, hvor et par *'aldre herre'* gik og funderede over livet og ikke mindst alderen, hvad den bragte med sig, bl.a. at de ikke mere kunne løbe efter en fodbold. Så hvad skulle de nu finde på. Her fostrede de ideen om at starte Petanque-afdelingen i AUIF. Godt fortalt af Aksel Larsen fra Allerslev, der selv var en af de *'aldre herrer'*. Historien er lang, så den bringes over 2 blade.

Julen er efterhånden langt væk, skønt det kun er lidt over en måned siden, men for dem der ikke var med til juletræs festen den 28. december i

klubhuset, fortæller Berit Eeg her om forløbet, og det har været hyggeligt kan man læse. Det har tidligere været en tradition, og bliver nu taget op igen, med stor tilslutning af både voksne og børn.

Med artiklen, hvem bruger 'Den gamle skole' i Allerslev, er vi ved at være ved vejs ende, men dog ikke den sidste. Denne gang drejer det sig om fuglefolket, Ornitologisk forening, hvor Holger Jensen fra Ugle-dige står for arrangementet, og det gør han godt.

Om 'Traktørstedet' som 'Lerhuset' ved den gule port ind til Lekkendeskoven hed for mange år siden, er der spundet en lille historie, samt angivet en af turene ind i skoven, hvor denne slutter ved Galgebakken, og en omtale af et interessant link der hedder www.historiskatlas.dk, der er en guldgrube af historiske artikler. Her kan du f.eks. læse beretningen om Balle Lars og mordet i Ugledige.

Under 'Kirkens Aktiviteter' kan du læse om studiegrupper i præstegården i februar og marts måned, samt om en anderledes gudstjeneste, tilrettelagt sammen med årets konfirmander, med titlen 'Rockmusik og video i kirken'. Til foråret vil Vor Frue Kirkes pigekor stå for koncerten i Allerslev kirke.

Jeg ønsker dig god læsning.

Sidste nyt fra AUIF

af *Ena Skovbæk*.

Regnskabernes time er kommet for udvalgene i AUIF. Kassererne har travlt i denne skrivende stund med at få færdiggjort dem, så de kan blive samlet til et regnskab, der skal være revideret til generalforsamlingen tirsdag d. 26. feb.

Et nyt år er begyndt i AUIF, et år hvor bestyrelsen har mod og lyst til nye udfordringer. 2012 var et år med nedgang indenfor flere sportsgrene. Flere afdelinger er lukket helt ned. Bestyrelsen har oplevet, at det er blevet andre tider i AUIF og der skal nye tiltag til. Det erfarer, at det er de kulturelle aktiviteter, der har fremgang i AUIF, bl.a. Dilettant – Loppemarked -julemarked - Juletræsfest – Fastelavnsfest - Bankospil og Hal-fest og ikke mindst job på Roskilde Dyrskue. Det er den slags tiltag, der er tiltrækkende for sognets beboere. AUIF vil prøve at opfylde disse ønsker i de kommende år.

Arrangementer der på nuværende tidspunkt, er fastlagt for 2013 er:

- Fastelavnsfest. d. 10. februar.
- Roskilde dyrskue d.7. - 9. jun.?
- Skt. Hans fest d. 23. jun.
- Loppemarked d.15. sep.
- Drage/Halloween dag d. 13. okt.
- Julemarked d. 16.-17. nov.
- Juletræsfest d. 28.dec.

Så sæt nu kryds i kalenderen.

Angående sportspladsen vil der blive meddelt Lokalrådet/Kommunen, at AUIF ønsker at bibeholde et areal på størrelse som en fodboldbane til evt. kommende sportsaktiviteter.

Resten af pladsen ønskes med beplantning – Borde/stole og en bålplads m.m, så der kan laves by/vejfester, for det er det Allerslevs beboere ønsker sportspladsen skal bruges til.

Klubhusets tag er blevet utæt, en del fyge sne var kommet ind, som senere blev til vand på gulvet i salen. Dette skal snarest undersøges og udbedres af en håndværker.

Klubhusets gasforbrug er steget jævnt i de senere år. Årsagen kan være, at der ikke er nogen rigtig styring på kedel og radiatorer. Dette vil blive undersøgt, og måske skal der købes styring til hvert lokale.

AUIF's Klubhus er også med i kloksepareringen for Allerslev og Ammendrup. Det vil også påføre foreningen en stor udgift, men hvor meget vides endnu ikke.



Overskuddet ved bankospillet er blevet mindre end budgetteret. Priserne på div. varer er steget indenfor det sidste halve år, men det er der nu blevet taget hånd om. Priserne på kort er sat op, og der er lavet ændringer på annonceringen.

Men økonomien afhænger i høj grad af de fremmødte spillere, så der skal også nytænkning til, for at det kan være fristende at komme til bankospil i Allerslev.

En strøtanke fra sidste bestyrelsesmøde:

AUIF og Beboerforeningen satser på de samme aktiviteter og det samme publikum. Er udviklingen i sognet nu til, at de to foreninger laver mere samarbejde? Bl.a. et fælles kulturelt udvalg. Dette vil blive taget op til drøftelse efter generalforsamlingerne.

AUIF's generalforsamling bliver tirsdag d. 26. feb. kl. 19. Som noget nyt, vil generalforsamlingen i år blive kortet ned. Formanden vil have en beretning for hele AUIF, som der så kan spørges ind til. Regnskaberne vil som sædvanlig blive læst op og skal godkendes. Til sidst de forskellige udvalg og punktet "eventuelt".

Fra kl. ca. 20.30 til 22.00 vil der være en let anretning og drikkevarer til de fremmødte.

Bowls

af Erik Arvidsen

Der bliver spillet Bowls i Allerslev klubhus hver søndag fra 10 – 12. Der er ligeledes åbent den første onsdag i hver måned, for dem der kunne tænke sig og prøve det i vinter halvåret fra kl. 19 - 21. Vi spiller sidste gang den 31. marts, og starter så op igen til september. Nærmere dato kommer i næste blad

Generalforsamling



Allerslev Ungdoms- & Idrætsforening afholder generalforsamling d. 26. februar 2013 kl. 19.00 i Allerslev Klubhus

Dagsorden iflg. Vedtægterne
Foreningen er vært med en lille anretning og drikkevarer efter generalforsamlingen
Tilmelding skal ske til formanden på telefon 55 99 61 80 eller auiif@mail.dk seneste d. 19. februar.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest

d. 18. februar. 2013
På bestyrelsens vegne
Dennis Grundtvig

Juletræsfesten i klubhuset

af Berit Egg

Den 29. december lukkede Beboerforeningen og Idrætsforeningen dørene op, til endnu en af de gamle og lidt glemte, men gode juletraditioner. Der blev holdt juletræsfest i klubhuset.

Da det jo er mange år siden sidst, fik vi lavet sedler, som vi delte ud i sognets postkasser. Så vi var sikre på, at alle fik set, at det skulle holdes. Vi prøvede så i år at invitere til fælles-spisning før træet skulle tændes, men man kunne også deltage uden spisning.

Det endte med, at der var 44 voksne og 19 børn der tilmeldte sig til festen og alle med spisning. Der er altid plads til flere, men vi var godt tilfredse, da det jo var noget nyt vi startede op igen. Fra Søren og Lene på planteskolen havde vi fået et stort flot træ foræret og Nancy fra Brugsen havde sørget for at der blev lavet godteposer til alle børnene. Lotte fra kiosken havde lavet maden. Dan, Benny og Jørgen kom og spillede julemusik. Sidst men ikke mindst kom julemanden på besøg i løbet af aften. Her tog han sin hjælper 'Jule Bente' med. Så nu var vi klar til at holde juletræsfest, og det blev en helt igennem dejlig aften. Børn og voksne var glade, der blev spillet dejlig julemusik, maden var god, og træet var flot.

Da vi alle var gået i gang med at danse om træet, kom han så... selve-

ste julemanden med sin hjælper Jule Bente. Det var rigtig stort, og han havde godteposer med til alle børnene, så han var populær. Da alle havde fået godteposer, dansede Julemanden og Bente med rundt om træet, og I kan tro der blev sunget og danset i den lille by. Men julemanden har jo ikke tid til at blive hele aften, for NU var han træt, så vi sagde pænt farvel og på gensyn til næste år. Og så hyggede vi os resten af aftenen selv, lige til børn og voksne ikke orkede mere.

Så alt i alt en skøn aften, som bestemt bliver afholdt igen til næste jul!



Lærke og Jonathan. Bag dem Annette.

Petanque i Allerslev

Sådan startede vi. 1. del

af Aksel Larsen

I foråret 1998

..gik Jørgen Sørensen og jeg ved AUIF's klubhus og sludrede. Nu skulle fodbolden til at starte op igen. Men på grund af vores diverse skavanker og alder kunne vi ikke mere selv være med på det plan som der forventes. Men er der ikke en sportsgren vi kan dyrke, så vi ikke går helt i stå? Jeg ved ikke hvem af os der fik ideen, men pludselig faldt snakken på spillet petanque, men som ingen af os havde prøvet at spille, men kun hørt om. Vi blev enige om at spørge AUIF's bestyrelse, med Finn Sørensen som formand, om de ville bakke os op om ideen. Vi fik den besked, at vi kunne arbejde på sagen og finde ud af hvad det ville koste, at få lavet nogle baner. Så vi kontaktede D.G.I (Danmarks Gymnastik og Idrætsforbund) og fik derfra tilsendt tegninger og beskrivelse om hvordan en petanquebane skulle opbygges.

Derefter kørte vi til Tappernøje for at se på deres baner og der fik vi flere oplysninger og vi fik lov til at prøvespille. Vi regnede ud, at vi skulle bruge 208

m² til banerne, og vi bad 2 entreprenører om tilbud på anlæggelse af banerne. Opgaven fik entreprenør Kurt Petersen fordi han havde lavet en bane i Præstø, så han kendte mest til det. Tilbuddet lød på 35.280 kr. ekskl. moms. Der ud over skulle vi bruge nogle kraftige brædder (5 x 10) som der skulle sættes op rundt om banerne, så kuglerne ikke røg ud når vi spillede. Arealet skulle være 12 x 15 m, og så kunne der være 5 baner på 3 x 12 m, eller 4 baner på 4 x 15 m. Vi kunne lave banerne bag klubhuset, ned mod rensningsanlægget. Jorden der er ejet af Søren Lyng Sørensen. Det oplæg gav vi til bestyrelsen og fik grønt lys til at arbejde videre.

I september oprettedes der så et petanque udvalg, bestående af Jørgen Sørensen og Aksel Larsen, samt Claus Klarskov fra Bestyrelsen. Vi fik lov til at lave 5 baner og vi var meget glade og spændte på hvordan det ville gå.



De første baner er ved at blive anlagt

Marts 1999

Banerne er næsten færdige og vi er heldige, for Sydsjællands Tømmerhandel (nu XL Byg) har sponsoreret et flethegn som Jørgen, Claus og jeg satte op langs banerne for at få lidt læ. Vi køber 10 sæt weekend kugler og aftaler at holde et introduktionsmøde i klubhuset den 12. april. Vi har inviteret 4 repræsentanter fra D.G.I. til at komme og vise video og fortælle om petanque. Der møder ca. 50 personer op. Bagefter går alle ud på de nye baner og spiller, med vejledning af folkene fra D.G.I. Da det er slut *kan vi ikke få armene ned* igen.

Vi har **sgu** gjort det.

Den 17. april holder vi vores første selvstændige petanquedag. Vi holder åbent hus, og trods kraftig blæst er der mødt 40 personer op, *der er stor optimisme!!*

Vi træner nu regelmæssigt og begynder at spille turnering og deltage i stævner. Der bliver mere arbejde, så Margot Christoffersen og Egon Frederiksen kommer med i udvalget, og der er nu ca. 35 medlemmer.

I sommerferien 1999 er Linda og jeg i Oksbøl til D.G.I. kursus K.O. Det er et kursus, så man kan være træner for begyndere og man lærer regler og etik. Der findes 4 kurser, K0, K1, K2 og K3, som flere af spillerne tager de efterløbende år.

Samme år kommer Karen Margrethe Christiansen med i udvalget. Jysk Sengetøjslager har sponsoreret borde og stole, så nu kan vi sidde og hygge

os i pausen. Det begynder at blive tidligt mørkt om aftenen, så hvis vi skal spille om aftenen må vi have noget lys. Jørgen der er malermester har nogle wienerstiger og arbejdslamper, dem tager han med hver træningsaften. Han sætter lamperne fast på stigerne og trækker ledninger til klubhuset og vupti, så har vi lys.

Pavillonen, som blev kaldt 'Svend Jørgens bodega' har AUIF fået af tækkemand Fobian fra Ugledige. Den stod nede på stadion, men om sommeren dette år fik petanqueafdelingen lov til at flytte den op til banerne. Den operation klarede Jørgen Palles Kraner.

I efteråret sætter vi 6 lysstandere op, så nu skal vi ikke trække el-kabel fra lysmasten til banerne og Jørgen skal ikke mere transportere sine stiger og lamper frem og tilbage.

I december får vi en orkan ind over Danmark. Alle vores flethegn bliver blæst omkuld og det hele lander på sportspladsen. Nu må vi starte forfra med læhegnet.



Banerne klar til brug



Pavillonen



Orkanen 1999 lagde begnet ned

Mit kæreste øje

tekst og foto af *Ove Rye Jørgensen*

Der var en lejen af mennesker i Klubhuset den dag i november hvor TV2 øst skulle lave optagelse til tre udsendelser af programmet 'Mit kæreste øje'. Publikum var kommet med deres egne antikviteter, smykker, malerier og andet godt fra gemmerne som de gerne ville have vurderet af Steffen Dinesen, der er vurderings-ekspert fra Lauritzen.com.

Der var mødt omkring 70 interesserede op, de fleste med ting de ønskede vurderet, hvor flere havde mange ting med, andre lidt mindre. Men alle flotte, smukke og interessante ting, bl.a. en Samovar, af russisk oprindelse (en temaskine), den blev vurderet til 5.000 kr. og en anden der havde en 5 armet sølvlysestage med, den blev vurderet til 20.000 kr. og så havde vedkommende kun den ene med, den anden blev derhjemme, så det var et par meget tilfredse ejere, der gik fra bordet.

Disse var så enkelte af højdepunkterne, for der var mange og dem der ikke nåede at komme med i udsendelsen, blev efter optagelsen vurderet af Steffen Dinesen.



Et dukkehus fra omkring 1900

Optagelsen stod på i 3 *stive* timer med en pause, og i den tid skulle der være rimeligt stille. Mobiltelefonerne skulle slukkes, og hvis det skete, skulle vedkommende give en omgang til hele salen, og den kunne blive dyr. Til din oplysning bliver udsendelsen sendt den 28. januar, 4. februar og **11. februar** på TV2 øst, kl. 19.45 og med genudsendelse om onsdagen kl. 18 og 21.45 så glæd dig.



Der var mødt omkring 70 interesserede op til "Mit kæreste øje".

Tanker om farten på Mønvej

af Henning Schmindt

Baggrunden

Lige siden jeg flyttede til Allerslev i starten af firserne, havde jeg en fornemmelse af, at der blev kørt alt for stærkt på Mønvej. Den var jo i de store roetransporters tid blevet rettet ud, og man kunne, ved at tage tid med et stopur mellem to træer, måle, at hastigheden til tider lå på 100 – 120 km/t. Da vi så på et tidspunkt fik en bil trillende ind på engen, præcist hvor en flok skolebørn havde stået og ventet på bussen fem minutter før, syntes jeg, at der burde gøres noget.

P-Pladsen

Det startede i det små med området foran kirkemuren. Mønvej gik dengang helt ind til, hvor juletræet nu har sin faste plads. Der var en slags accelerationsbane langs kirkemuren for trafik fra Rekkendevej. Ved den første kloakering i 1986 foreslog jeg, at dette areal blev inddraget til parkering, og at der blev plantet nogle træer for at markere båsene. Det blev taget til efterretning og udført til kirkens store glæde.

Træerne har desværre været i karambolage med diverse lastbiler siden hen og lider svært af kroniske sår. Et træ døde, men gav plads for det årlige juletræ i stedet.

Politisk chikane

Efter sådan en succes får man jo blod på tanden, men det viste sig

hurtigt, at der ikke var den store politiske vilje for at lave yderligere fartdæmpning i byen. Igennem mange år var det eneste tiltag i den retning hjertet med ”Giv dig tid”, som Kristian Krogh hængte op på det store elmetræ over for kroen. Og jo, der blev efter stort pres fra Beboerforeningen lavet cykelsti i Allerslev – det er den smalle stribe, man på en god dag stadig kan få øje på langs rabatten mod vest.

Jeg lavede et skitseforslag til nogle chikaner, men vejen var amtsvej, og den lå ligesom mellem to stole. Forslaget blev dog støvet af ca. hvert fjerde år, som vi også kender det i dag, når der skal nye kommunale boller på suppen i et valgår. Først i slutningen af halvfemserne vågnede interessen igen. Flere vejtræer havde i mellemtiden måtte lade barken for vildfarende biler, og for os med børn og hunde var der en betydelig usikkerhed. Der kom politisk velvilje på bordet, og efter et større borgermøde, hvor der blev diskuteret livligt, om det skulle være bump og lyskurv som i Bårse eller chikaner, endte det med den sidste løsning.

De seks chikaner

Al begyndelse er svær: På forsøgsbasis dukkede vejformanden op med en træramme i Skibinge, og den var model for de første tre chikaner i landsbyerne. Ikke noget fedspil med tegninger eller nabohøringer her. Man jonglerede lidt rundt med rammerne og skar asfalten op. Det første forsøg viste sig desværre at være en smutter, da man havde spejlvendt

systemet, så chikanerne ville blive selvvlæsende. Også en løsning kunne man sige, men måske af en vis begrænset praktisk betydning...

De to yderste chikaner i byen blev så heller ikke placeret alt for fikst. Den ene står jo lige efter en bakketop, og det har vi meget glæde af den dag i dag. Den anden blev placeret præcist, hvor nærlyset ikke fangede skiltet (pilen på slikkepinden), når man kom fra Præstø. Det gav vist et par bilister en ud-af-kroppen-oplevelse, da der en tåget aften pludselig stod et træ midt på kørebanen. Efter et par måneder kom der så et advarselsskilt op med undertavlen ”3 chikaner”. Det viste sig siden hen, at de tre chikaner var i underkanten, så man fordoblede antallet i Skibinge. Så kunne man måske mene, at undertavlen skulle ændres til ”6 chikaner”, men det var der alligevel ikke nogen, der turde. Det blev i stedet til ”chikaner gennem byen”, som det ses på skiltet i dag.

Nemesis

Så kom turen til os i Allerslev og Ammendrup. Forsøget i Skibinge var faldet så heldigt ud, at det skulle udbredes til de øvrige byer. Desværre var man vist i mellemtiden udgået for de fine brosten, som gør chikanerne i Skibinge nogenlunde trafiksikre. Vi fik i stedet en række kantsten med en (viste det sig) helt utilstrækkelig bagstøbning. Efterhånden som de blev påkørt af biler og sneplove, dannedes der den fineste lille hjulfælde, som tænkes kan. For det meste lirker den bare hjulkapslen af,

men til tider fanger den sidste kantsten i rækken forhjulet og sender bilen ud i rabatten. Når der så bremses og rettes op, havner bilen inde i ejendommen på den modsatte side. Det er sket rigtig mange gange, men i 2 tilfælde var det fatalt. Mønvej 89 fik jævnet en udestue med jorden, og det gamle sprøjtehus blev næsten revet ned af en vildfaren bil for nogle år siden. Man kan så mene, at det var nemesis, at det var kommunens eget mandskabshus, som måtte holde for i det sidste tilfælde, men for os som overværede, at ti brandfolk måtte redde resterne af huset, var det altså ikke specielt morsomt. Det er nu ni år siden, og chikanerne er stadig lige livsfarlige den dag i dag. Kun rent held har betydet, at det ikke kom lig på bordet i disse tilfælde. Den kommunale mølle maler i sandhed langsomt og grundigt, inden vægtige beslutninger tages. Det positive er, at vi aldrig mangler hjulkapsler her i byen.

Chikanekørsel

Der var jo også den helt specielle detalje med skiltningen på chikanerne. Man valgte et skilt, som viste, at man skulle venstre om. Nogen havde godt nok ikke helt fanget denne finesse i starten og tog bare turen op over fortovet i stedet. Der blev så sat et varierende udvalg af steler til højre for chikanerne, og efter at de værste fartpiloter havde mistet bundkarrene på disse, sker det så at sige ikke mere. Til gengæld har vi nu fået venstrekørsel i vore landsbyer. Det gælder om så tidligt som muligt at trække helt ud til venstre, sætte farten op og se så truende ud, at den modkø-

rende ældre dame ikke tør andet end at holde tilbage for dig. Når to med samme indstilling skal mødes, er vi så vidne til en moderne ridderturnering, hvor mænd er mænd, der ikke giver sig, før de kan se det hvide i øjnene på modparten. Desværre er der jo røget nogle træer på denne sportsgrens alter gennem tiden, så det er synd at sige, at chikanerne har det alt for godt rent botanisk set.

Uden at spille bagklog ville jeg mene, at hvis man havde valgt de korrekte skilte (med tvungen vigepligt) ligesom i de fleste øvrige byer med chikaner i Danmark, var dette ikke sket. Men det hele var udført lige efter bogen, kunne man forstå på myndighederne, så der var ikke så meget at komme efter. Man behøver faktisk også kun at rydde én bane når det sner: Der hvor alle kører i den lige linje mellem chikaneåbningerne. Snebunken smides så ind til cyklisterne, som for det meste må vente på næste tøbrud, før cykelstien bliver farbar igen.

Byportene

Det sidste kapitel skal omhandle de tre byporte, som ingen kan få øje på i dag. Ved indkørslerne til Allerslev og Ammendrup blev der lavet nogle fine rumlefter samt plantet en række træer, som skulle danne en visuel tunnel og få folk til at sætte farten ned. Byzoneskiltet skulle så stå for enden af denne tunnel ved en indsnævring af vejbanen, som faktisk ville danne to ekstra chikaner.

Stort tænkt, men elendigt udført. Rumlestriberne var vist nogle som vejdirektoratet anbefalede til motorvejsbrug, dvs. man skal op på 90 km/t for at holde ud at køre på dem. Og det ene byzoneskilt røg 100 meter længere ud mod Mern end planlagt, mens resten faktisk står inde på markerne. Det giver ikke specielt meget tunneleffekt efter min ringe mening.

Summa summarum

Man må i bagklogskabens ulidelig klare lys erkende, at resultatet af hastighedsdæmpningen ikke levede helt op til målsætningen. Dette ser vi her i byen meget gerne, at der bliver gjort noget ved. En fantastisk lejlighed byder sig jo nu, hvor det meste af Allerslev og Ammendrup igen skal søndergraves på kryds og tværs. Lad os nu få en ordentlig løsning, som virker – denne gang.

Fastelavnsfest

af Knud Skovbak

AUIF og Beboerforeningen holder Fastelavnsfest søndag **den 10. februar kl. 14,30 i klubhuset** på Enghavevej 2 med tøndeslagning og præmieuddeling, leg og gratis boller og juice til børnene.

Entre 40 kr. for voksne, men børn i følge med voksne er gratis. Kom og få en glad eftermiddag ved at se på de glade børn og en god snak med andre i sognet.

Guldbryllup

tekst og foto af One Rye Jørgensen

Det er ikke normalt at vi fortælle om private begivenheder, men med denne gør vi en undtagelse, for det er om et par af sognets flittigste, opmærksomme slidere, der igennem mange år altid har været med og altid forrest når der skulle udføres kollektivt arbejde, om det var i Beboerforeningen, Idrætsforeningen, Kirken eller andet, så var og er de der altid.



Guldbrudeparret Ena og Knud Skovbæk

De havde nemlig Guldbryllup her i november måned, hvor vi var et *par stykker* der mødte op en tidlig morgen på deres adresse for at hilse dem 'godmorgen og tillykke' til:



Generalforsamling i Allerslev Beboerforening

af Knud Skovbæk

Mandag d. 4. marts kl. 19.00 afholdes der generalforsamling i Allerslev Beboerforening i Allerslev gamle skole på Enghavevej.

Dagsorden efter lovene samt en almindelig drøftelse af foreningens fremtid og uddeling af forskønnelsespris. Foreningen er vært ved en kop kaffe, hvorefter Poul Jørgensen Svanegårdsvej 4 vil fortælle og vise billeder om **Et liv med papegøjer**. Poul Jørgensen er en god fortæller og har en stor viden om de spændende fugle fra flere verdensdele. Alle er velkommen, så kom og vær med til en god aften



Sommer i by

af Knud Skovbæk

Den traditionelle tur i skoven ved Ugledige gl. grusgrav med Majstangen, fællesspisning med egne lækre picnicurver, dans om Majstangen og leg, må på grund af konfirmation og Pinse udsættes til 26. maj. Mere herom i næste blad, men sæt allerede nu kryds i kalenderen

Hvem bruger den gamle skole i Allerslev

Denne gang er det Ornitologisk forening

af *Ove Rye Jørgensen*

En flittig bruger af skolen er Holger Jensen der på vegne af Ornitologisk forening igennem de sidste 14 år har arrangeret kursus og foredragsaftener om fugle i den gamle skole. Holger er jo ikke nogen årsunge, men alligevel er det både med en vis glæde og stolthed, når han fortæller at han har interesseret sig for fugle lige siden han var knægt, og det er dog nogle dage siden.

Foredragene havde tidligere igennem flere år foregået i Næstved, men da kursusarrangøren der blev syg, opfordrede han Holger til at overtage. Som sagt som gjort, Holger tog tråden op og startede også dem i Allerslev gl. skole, men det var først i vinteren 2006/7. Igennem alle årene har der været stor interesse for både kurser og foredragsaftenerne. Det normale antal deltagere til kurserne plejede at ligge omkring 15 – 20, hvorimod foredragsaftenerne plejede at ligge omkring 25, men har været helt oppe på 34 og så er rummet for lille. Til denne oplysning kan jeg lige supplere, at den rekord var lige ved at blive slået her den 10.januar, hvor Holger havde inviteret Sten Heerup til at fortælle om en fugletur til Spanien. Den aften var jeg selv forbi for at tage et par billeder til denne artikel, og da var der 32 tilhører. Desværre er det just ikke de lokale der fylder op, men interesserede fra Syd-

sjælland og sågar nogle helt fra København andre fra Nakskov og nogle fra Køge. Så man kan jo kun fryde sig, at skolen bliver brugt. Folk føler sig godt tilpas i lokalerne, faciliteterne er i orden, der er pænt og hyggeligt..

I forbindelse med arrangementerne 'Landsbytræf' som der blev afholdt på plænen bag skolen igennem flere år, var Ornitologisk forening også med, til stor fornøjelse for både børn og voksne

Igennem årene har Holger også arrangeret fugleture med bus eller egen transport, til f.eks. Nyord og Lange-land. Men udover det også nogle større fugleture til Sverige for at se på ørne eller til Tyskland. Disse ture er med overnatning kan være på 3 til 4 dage og bliver afholdt i foreningens regi. Jo, den gode Holger har mange strenge at spille på.



UDLEJNING AF ALLERSLEV KLUBHUS

Til private fester og lejligheder.
Ønsker I at leje Allerslev klubhus til jeres fest så skal I tage kontakt til:
Inge Jensen på
Telefonnummer 55 99 60 01.

En virksomhed i sognet, Flemmings planteskole

Danmarks smukkeste beliggende

af Ove Rye Jørgensen



Hvem kender ikke Flemmings Planteskole, eller for den sag skyld, Ugledige, for der ligger jo *Flemmings Planteskole*. Det var den oplevelse jeg selv havde da jeg for efterhånden mange år siden havde købt mit lille bondehus i Ugledige og skulle fortælle mine kollegaer på mit arbejde i København, hvor det var. *Nåhh der, det ved ja da godt hvor er*, sagde en af mine kvindelige kollegaer, *der ligger jo Flemmings Planteskole*. Og herfra overtog hun fortællingen om Ugledige og planteskolen som hun og hendes mand jævnligt besøgte på vej til deres sommerhus på Møn. Så med et slag blev Planteskolen og Ugledige placeret på landkortet.

Men hvornår startede så den planteskole, og hvorfor hedder den *Flemmings Planteskole* og ikke mindst efter at Søren og Lene overtog den i 1997? Se alt det skal vi have rede på, for planteskolen har nemlig 50 års fødselsdag her den 1. maj, så det er ikke spor for tidlig, at vi får dette på plads.

1. maj er dagen, men året var 1963 hvor Tut og Flemming flyttede til Ugledige og startede Flemmings Planteskole. Jorden havde de 2½ år før købt af Flemmings fader, Knud Hansen, der som gartner på Lekken-gods i 1946 havde købt jorden.

Men jorden fik Knud Hansen aldrig selv tid til at dyrke, men lejede det i stedet ud til lokale bønder, der dyrkede det som landbrugsjord.

Men vi skal lige have lidt mere forhistorie på Flemming og Tut inden vi går videre, for Flemming er nærmest 'indfødt' i Ugledige. Han er født og opvokset i gartnerboligen på Lekken-gods lidt uden for Ugledige, hvor hans fader der var gartner, havde lejet godsets gartneri. De var 4 børn, 3 drenge og en pige der voksede op sammen med alle de andre børn fra folkeholdet på godset. Flemming kom i Øster Egesborg skole og derefter i lære som gartner på 'Eggert Pedersens gartneri' i Nykøbing F. hvor han der blev udlært i 1956. Derefter skulle værnepligten aftjenes og det skete som hundefører på flyvestation Værløse.

Tut er fra Finland og kom under krigen som 3 årig Finnebarn til Danmark. Hendes plejeførelde, Ragna og Søren Gammeljord, boede på gården Vesterbygård ved Jerslev i Nordsjælland, hvor plejefaderen var fodermester. De havde ikke selv børn og som årene gik, blev de så glad for Tut og hun for dem, at de søgte og fik tilladelse til at adoptere hende. Tut fik dansk statsborgerskab, men har i dag stadig kontakt til sin biologiske familie i Finland.

Som stor pige kom Tut så ud og tjene som pige i huset og senere i lære som bogbinder i firmaet M. Toldam og sønner A/S på Amager og blev der udlært i 1960.

I 1958, ved en af de berømte Parisfester i Præstø, løber de to unge mennesker så på hinanden. Tut var på besøg hos sine bedsteforældre i Tappernoje og Flemming hjemme på orlov, og begge skulle de hver for sig til fest i Præstø. *Så det er herfra historien starter.* For den 30.marts 1961 bliver de gift i Sankt Peders kapel ved Sjolte og bor de følgende 2½år i København, men hvor de hver weekend tog turen til Ugledige for at klargøre deres nye planteskole. Turen til Ugledige foregik altid i en lejet Morris Mascot, og altid den samme. For bil var der ikke råd til, den måtte vente. Alle pengene skulle bruges til at klargøre deres nye planteskole, og det var dyrt.



Sankt Peders kapel ved Sjolte

Ja, planlægningen var der vist ikke noget i vejen med, for kort tid efter de var flyttet ind i det gamle bondehus der hørte til ejendommen, landede storken med planteskolens næste generation, det var Søren.

Så også han kan i år fejre sin 50 års fødselsdag.

Men tiden, for 50 år siden, var jo noget anderledes, slet ikke sammenlignelig med dagen i dag. Så for at familien kunne få *smør på brødet*, startede Tut og Flemming først med at dyrke stauder, der blev solgt til en grossist i Sengeløse, men også grøntsager til 'Rytters frugt og grøntforretning' i Præstø. Det var starten, men efterhånden kom der også gang i salget direkte fra planteskolen, så stille og rolig begyndte det at gå fremad. Der kom efterhånden personale og elever til, så ved planteskolens 25 år jubilæum troppede der 25 gamle elever op for at ønske tillykke.

I 1972 flytter familien så ind i et helt nyt 2-etagers gulstenvilla med kælder. Det gamle bondehus var efterhånden blevet for trangt, for i 1965 fik Søren sin lillebroder Knud, og så var de 4 i familien. Bondehuset blev revet ned og det nye bygget på tomt.

Men hvorfor hedder planteskolen Flemmings planteskole. Til dette spørgsmål fortalte Flemming, at han overfor Tut havde foreslået at navnet skulle være Tut og Flemmings planteskole, men det ville Tut ikke høre tale om, den skulle kun hedde 'Flemmings planteskole', og *sådan blev det.*



Generationskiftet på planteskolen

Søren er den ældste af sønnerne i familien og har helt fra barnsben haft smag for gartnerfaget. Så hvad var mere naturligt, end han ville være gartner *når han blev stor*. Men skulle det så være hjemme på forældrenes planteskole, eller skulle han vove springet ud i den store verden for der at lære faget. Det blev til 2 planteskoler i Jylland og 2 på Fyn, hvor den sidste var Langeskov planteskole hvor han i 1985 blev udlært. Efter yderligere 3 år der som udlært gartner, var tiden moden til en sviptur jorden rundt.

Men Lene, der trådte sine barnesko i Kalvehave kom derimod i lære på Flemmings Planteskole i 1986, men afsluttede det sidste år på en planteskole i Bjæverskov ved Køge og blev derfra udlært i 1989.

Lene og Søren kendte godt hinanden, men havde aldrig direkte arbejdet sammen på Flemmings Planteskole. Det var først da de begge startede på et driftslederkursus på Vilvorde Gartnerskole i Tølløse (tidligere Charlottenlund) i foråret 1990, at de rigtig fik øje på hinanden. Men som Egon i 'Olsen banden' altid siger *jeg har en plan*, så havde Søren nemlig også en plan, for efter dette kursus ville han videre til Tyskland for der at videreuddanne sig inden for gartnerfaget og samtidig få pudset sine tyske gloser af. Men den plan var altså *fra før* Lene trådte ind og forstyrrede hans tilværelse, og hvordan løser man så sådan et pro-

blem. Man inviterer naturligvis kæresten med til Tyskland og der var de så i 13 måneder, men på hver sin planteskole. Efter tiden i Tyskland gik turen nordpå til Flemmings Planteskole for der at starte som gartner.

Her flyttede de ind i den gamle annektsbygning, men uden den store komfort og plads, så da næste generation havde meldt sin ankomst og deres søn Erik blev født, blev pladsen efterhånden for trang og de flyttede til Bårse hvor de boede nogle år, men stadig som gartnere på planteskolen.



Flemming 1992

Årene gik, og deres anden søn Anders blev født i 1994 og Tut og Flemming blev jo som man siger *ikke yngre*, så et generationsskifte nærmede sig. Først lejede Søren selve havecentret, det var i 1994 men det var ikke den rigtige løsning og de besluttede derfor at købe planteskolen. 1. maj 1997 overtog Lene og Søren så officielt *tøjlerne* fra Tut og Flemming, der nu kunne trække sig tilbage og nyde deres otium. Men en gang gartner, altid gartner, de ser dagligt forbi planteskolen, og gerne



Bondehuset fra ca. 1965



Aftenarrangement på planteskolen



Søren i gang med nye bede



Medarbejdere 1991, Lene og Søren i midt



Næsten 3 generationer



Indgangen 1995, nu P-plads

omkring kaffetid. Tut og Flemming flyttede så fra planteskolen til deres nye hus i Ugledige og Lene og Søren kunne flyttede ind i villaen på planteskolen. Og man må sige, at planlægningen var i top, for året efter i 1998 blev Rasmus født, som sidste skud på stammen.

Som Lene fortæller, jeg havde aldrig drømt om at skulle være selvstændig, men skulle Søren og jeg slå pjalterne sammen, så måtte jeg jo tage planteskolen med i købet, og det har jeg nu heller ikke fortrudt, *altså planteskolen*, fortsætter Lene med et smil.

Da vi startede havde vi besluttet udelukkende at satse på detailsalg, fortæller Søren, altså ikke produktion som mine forældre gjorde og dog så har vi alligevel i dag en mindre produktion af rabarber, hvor vi leverer de fleste til Sverige. Som noget helt nyt, har vi fremavlet en ny sort, der i år vil blive opkaldt efter vores første barnebarn, 'Lærke Anna Obling Gammeljord', hvor navnet bliver 'Anna Obling'.

Som det første, startede vi med at bygge selve salgslokalet og P-pladsen. Her lå tidligere havecentret. De efterfølgende år begyndte vi at udskifte bede og samtidig udvide udstillingsarealet med træer, buske og større planter, og vi lagde fliser på gangarealerne, så man kan gå tørskoet, hvis vejret er fugtigt. Dernæst blev plantebordene i udstillingsdrivhuset udskiftet til højere, mere kundenvenlige, men også arbejdsmæssigt bedre for medarbejderne. Vores

kongstanke er nu, at vi vil bevare planteskolen, som den ser ud i dag. Vi syntes, at alle omkringliggende planteskoler nærmest bliver lidt supermarkedsagtige, hvor planterne kommer i anden række. Vi vil bevare miljøet, for det er planterne vi fokuserer på. Da varerne efterhånden begyndte at komme med stregkode, indførte vi hurtigt dem på vores kasseapparater, og det er en kæmpe hjælp i det daglige. Vi har nu omkring 15.000 varenumre indkodet i systemet.

For 3 år siden startede vi så vores kundeklub. Her kan kunderne indmelde sig med navn og mailadresse og de vil så løbende få tilsendt tilbud pr. mail på årstidens planter og pasning, men også tilbud på arrangementer her på planteskolen. Vi har haft kursus i pileflet, træbeskæring og podning. Vi har arrangeret havebesøg og vi har *lidt uden for nummer* haft demonstration i hvordan man selv kan fremstille sin egen kryddersnaps, og den var velbesøgt fortsætter Søren. Generelt har alle arrangementerne haft stor interesse, men vi er gerne modtagelig for gode ideer til lignende arrangementer, supplerer Lene, så kom bare frem med dem, hvis du har en.

Vi bor jo smukt her i Ugledige, siger Søren, og vi skammer os ikke over at kalde os selv *den smukkeste beliggende planteskole i Danmark*, for den tror jeg ikke nogen kan slå. Derfor var idéen med at lave en inspirationshave, på skråningen ud mod søen heller ikke lang tid om at blive en realitet, da

tanken først var modnet. Den skulle være til inspiration for vores kunder, og med alle de træer, buske og blomster der nu er rigtig vokset til, er det en nydelse og lise for sjælen at gå rundt eller sætte sig på en stenbænk og nyde udsigten. Da haven også skulle have et navn, udskrev vi en konkurrence, og vindernavnet blev 'Gartner Hansens have'. En hilsen til min farfar der i sin tid købte jorden, fortæller Søren.

Men, hvis man ikke kan få nok af at se på søen og skoven, fortsætter Lene, er der mulighed for at sætte sig på vores lille altan, der er bygget ud på gavlen af det ene drivhus, mod søen, her har vi sat små borde og stole op og man kan købe sig en kop kaffe eller is, og nyde udsigten herfra. Så er man lidt fortravlet, kan et smut herud anbefales.

Vi er 4 medarbejdere på planteskolen, fortæller Søren, hvor de 2 er på flexjob og så er der jo også os selv. Arbejdet i en planteskole er sæsonpræget, hvor vi i januar og februar kun har åbent efter aftale. Men omkring marts åbner vi igen, for der begynder der igen at komme planter fra leverandørerne og så starter sæsonen.

Flemmings planteskole er kendt for sit store sortiment af planter. Vi har sjældne planter som de fleste planteskoler ikke har, og vi har kunder der kommer langvejsfra, for det rygtes, *at vi ikke er helt som de andre planteskoler*. At vi også gør noget som de andre planteskoler ikke gør. Hele tiden prøver vi at forny os og følge med dagens *trend* inden for Planteskoler.

Vi glæder os til at se jer, slutter Lene og Søren



Medarbejdere og Lene (nederst th.) og Søren (stående nr. 5 fra højre) 2007

Traktørstedet og Dyrehaven ved Ugledige

af Ove Rye Jørgensen

Huset ligger hyggeligt, nærmest klinket op af den gule port ind til Dyrehaven og 'Hovedvejen' til Lekkende gods, huset kaldes 'Lerhuset' og hører under Lekkende gods og udlejes til privat beboelse.

Men i gamle dage, vi skal kun tilbage før 1964 hvor det var året det lukkede som traktørsted. Inden da havde det i mange år fungeret som traktørsted for skovens gæster, og bolig for værtsparret. Her kunne man spise sin medbragte frokost og købe en lys øl eller mineralvand, for alkoholiske drikke måtte der ikke sælges, det tillod Baronon på godset nemlig ikke. Men der kunne købes kaffe og kage, og til børnene var der is, rigtig gammeldags vaffel is. Pinsemorgen var det en tradition at åbne kl. 5 med morgenkaffe for de morgenfriske eller sene natteravn. På sådan en morgen kunne der være op til 100 gæster.

På pladsen overfor, på den anden side af vejen, der hvor man i dag parkerer sin bil, når man vil i skoven, var der 'i gamle dage' en stor plads ind i skoven, hvor der er blevet holdt fester, mange fester (men det før min tid). Her startede man også traditionen 'Rid sommer i by', hvor en Maj-stang blev pyntet og sat op og folk samledes for at spise og danse om majstangen. Men da den gl. grusgrav i 2003 blev indviet med græsplæne, borde og grill flyttede

dette arrangement til den gamle grusgrav og pladsen ved Lerhuset er nu fast parkeringsplads for gæster til skoven.

(Læs historien om Tatol og Renti Nielsen, (blad nr. 2009-2) hvor hun fandt sin mand, se bl.a. teksten (uddrag) ...og den 11.juni blev hun gift med sin Johannes, som hun havde været forlovet med i 4 år. De havde truffet hinanden ved et bal i Lekkendeskovens i 1945 (ved Traktørstedet), men det var først da ungersvenden sent på aftenen var på vej til at drage hjem ad, og Renti fyrede sit gadedrenge-pift af efter ham, - at han da ikke bare sådan kunne løbe uden at følge hende hjem den lange vej til Allerslev-, at det blev til noget mellem de to. Ak-ja, så var hans ungkarletid forbi.)



Traktørstedet ved den gule port

Lerhusets sidste værtspar var Inger og Svend Andersen. Da de i 1964 besluttede at nu ville de købe deres eget hus i Ugledige, stoppede stedet som traktørsted og huset fungerede derefter kun som bolig. Billedet her blev i 2006(!) lånt af nu afdøde Inger Andersen i forbindelse med fremstillingen af opslagstavlen ved 'Den gamle grusgrav' i Ugledige. Det er Inger Andersen sammen med sine to børn, Tom Andersen til venstre og hans broder til højre, under skiltet *Tak for besøget.*

Vejen igennem porten kaldes "hovedvejen" og går igennem den oprindelige dyrehave. Indtil 1995 var selve skoven afgrænset med hegn for at holde dyrene inde. Der var kronvildt og dåvildt. Selve skoven med dens mange gamle egetræer lige inden for porten, minder meget naturtro om Dyrehaven i Klampenborg. Skoven kaldes i daglig omtale Dyrehaven.

Hegnene omkring skoven blev den gang fjernet og skoven er i dag naturskov, hvor træerne forbliver i deres egen balance. Der bliver ikke foretaget nogen pleje. Kun hvis et træ vælter og bliver til gene for færdslen i skoven, bliver det fjernet. Træerne skal omdannes af naturen selv.

For ca. 10 år siden gennemførte daværende godsejer Andreas Hastrup en genopretning af flere af skovens tildækkede skovsøer med det resultat, at der igen kom frøer i disse. 'Hovedvejen' (som den kaldes) fører direkte igennem skoven frem til porten ind til selve Lekkende gods, og herfra er den privat. Halvvejs på ruten kan man dreje til venstre og kommer ned til søen. Går man videre ad hovedvejen, kommer man til en lille rund plads, der er kranset af sten. Denne plads har i gamle dage været brugt til at vende hestespannene på, når der var fest på godset. Til højre på hovedvejen, ved den lille runde plads, går der en skovvej videre ind igennem skoven, og følger man denne frem til næste vej og holder til højre og igen højre ved næste skovvej, vil man passere den gamle

jægerhytte. Små 100 m fremme kommer man så til den asfalterede vej.



Lerhuset anno 1995

Her drejer man til højre og kommer frem til den gule port ved Lerhuset. Men stopper du lige op inden du drejer til højre ved den asfalterede vej og kigger over på den anden side af vejen hvor skoven fortsætter, kan du se en bakke. Det er den gamle Galgebakke hvor bl.a. Balle Lars i 1860 blev halshugget og tidligere hvor andre forbrydere er blevet henrettet. En smuk bakke med en grim historie. Du kan læse mere om denne historie på www.historiskatlas.dk.

Lidt om Historiskatlas.dk

Her kan du lede efter egnhistoriske fortællinger og billeder om samme, lagt ind over det meste af Danmark af de lokale Museer og Lokalarkiver. Præstø Lokalhistoriske Arkiv har lagt følgende historier ind: 'Galgebakken ved Ugledige', 'Husflidsskolen i Kraegevig', 'Jættestuen Rishøj', 'Chr.d.4's Vildtbane', 'Grønvolds købmansgård' og 'Præstø havn' og dem kan der nu søges på, men flere er i støbeskeen.

Start med at åbne **historiskatlas.dk** på din PC og skriv 'Galgebakke' i den lille røde nederst til venstre på skærmen. Der popper nu flere forslag op om Galgebakker, men vælg 'Galgebakken ved Ugledige' og danmarkskortet vil herefter blive zoomet ind og præsenterer galgebakken for dig på landkortet. Historien med billeder vil åbne sig for dig. Dobbeltklik så på fanerne eller sæt musen på et af billederne og dobbeltklik for at forstørre det. Klik igen på billedet og det går tilbage til normal. Du kan forstørre og formindske landkortet ved at sætte musen på kortet og dreje på mussehjulet så bliver kortet forstørret. Du kan flytte rundt på kortet ved at holde venstre museknap ned og bevæg musen, så rykker kortet. Når du har f.eks. forstørret området her hvor vi bor, så dobb.klik på kortet og de forskellige historiske fortællinger vil herefter poppe op for dig. Dobbeltklik på en af dem og lige netop den historie vil åbne sig for dig. Men forsøg dig frem, intet kan gå galt. Du vil virkelig blive overrasket når du se hvad der ligger af historier og billeder

Rigtig god fornøjelse.

Nyt fra Allerslev-Skibinge Lokalråd

af Ove Rye Jørgensen

Alle referater kan ses på lokalrådets hjemmeside:
www.landsbyforum.dk/lokalraad/
alski

Stikord/overskrift fra ref:

Ref. pr. 19. 11. 2012.

- Pkt 2 Kloaksepareringen Allerslev og Ammendrup pågår
- Pkt 3 Evaluering af Nærdemokratimodellen
- Pkt 4 Dialogmøde med politikerne 2013, den 27.febr.
- Pkt 5 Allerslev gadekær
- Pkt 6 Genforeningsstenen i Allerslev, Mønvej
- Pkt 7 Dialogmøde om Familie og medborgerskab d. 30. okt.
- Pkt 8 Workshop om frivilligt arbejde d. 24.okt.
- Pkt 9 Lokale Naturudviklingsplaner
- Pkt 10 Transport på Landet
- Pkt 11 Udbygning af tele-/internet.

Ref. pr. 07. 01. 2013.

- Pkt 2 Forretningsorden og sædvanlig praksis ved møder
- Pkt 5 Stormødet på Rådhuset d. 14. jan. 2013
 - o Renovering af Mønvej, Enghavevej, Kirkestien og Rekkendevej i Allerslev og Ammendrup.
 - o Renovering af chikanerne på Mønvej i Skibinge
 - o Cykelsti mellem Allerslev og Skibinge for skolebørn
 - o Ukrudtsbekæmpelse på vejområder i landsbyerne
- Pkt 6 Dialogmøde med politikerne
- Pkt 7 Trafiksikkerhedsplan i høring.
- Pkt 8 Informationsskiltene ved Præstø.
- Pkt 9 Lokale Naturudviklingsplaner

Kirkens Aktiviteter

af Torben Møllenbach

Studiegruppe

Som tidligere omtalt fortsætter vi rækken med film af den polske instruktør Kristoff Kieslowski baseret på de ti bud. De sker følgende onsdage: 20. februar, 20. marts. Begge gange kl. 19:30.

Henrik Ibsen – kvinderne, oprør i hjemmet, det nye, det moderne liv og samliv, Præstegården, tirs. d. 2. april kl. 13.



Henrik Ibsen (1828 – 1906)

Aftnens tema er ment som en optakt til forårets teatertur, men selvom man ikke skal med på turen, er man velkommen til at deltage.

Undertegnede er oplægsholder, men ikke ekspert i Ibsen. Jeg vil ved hjælp af billeder fra den tid, der var Henrik Ibsens, fra hans steder, af hans venner, prøve at tegne et portræt af manden og hans tid, og det, der for ham var vigtigt at forholde sig til og debattere.

'Rockmusik og video i kirken' Konfirmandernes gudstjeneste, 17. marts kl. 14. i Jungshoved.

Kom med til en anderledes gudstjeneste, som er tilrettelagt sammen med årets konfirmander. De har således valgt musikken og videoerne, og styrer den tekniske side af gudstjenesten.

Gudstjenesten er således tilrettelagt for og med kammerater, venner, familie og alle andre.



Konfirmationsholdet foråret 2013

Billedet er af det konfirmandhold, som skal konfirmeres i foråret 2013. Holdet består af unge mennesker fra både Allerslev, Jungshoved og fra Præstø, som konfirmeres i hver deres kirke.

I øvrigt skal følgende konfirmeres:

Jungshoved Kirke, 5. maj.

Andreas Andersen, Oliver Birger Andersen, Gustav Lunow Bournonville, Anna Kloster Bøgh, Line Thestrup Clausen, Julie Sattrup Hessøe, Frederikke Preuss Kristoffersen, Alberte Hedegaard Larsen, Jonas Madelung Madsen, Mads Bastholm Mathiesen, Patrick Friis Sørensen.

NB: Der er to konfirmationstjenester denne dag, det vil senere blive oplyst, hvem, der skal konfirmeres hvornår.

Allerslev kirke, d. 12. maj, kl. 10.30

Eva Marie Elslo, Oliver Qvist Feilberg, Kasper Harritz, Jonas Tjørneskov Jensen, Emil Egelund Petersen Eske Knud Rasmussen, Mathias Skovbæk

Forårskoncert, Allerslev Kirke, ons. d. 17. april, kl. 19.30

Vor Frue Kirkes Pigechor består af 20 velsyngende og musikalske piger. Grundstammen i koret er til daglig Vordingborg kirkes faste kirkekor. Det udvidede kor, koncertkoret, giver flere koncerter hvert år - dels i deres egen kirke, dels i forskellige kirker på Sjælland.

Vor Frue Kirkes Pigechor



Koret er kendt for sine meget alsidige og afvekslende programmer, der favner kirkemusikalsk bredt - nyt og gammelt, rytmisk og klassisk. Koncerten i Allerslev vil tage udgangspunkt i passions- og påsketiden, idet koret vil synge en række satser fra Lisbeth Smedegaard Andersens "Kranse af torne og blomster", der er sat i musik af Jens Ramsing.

Herefter synges en afdeling med nogle af vores elskede forårssange, og til sidst står der Leonard Bernstein på programmet - dels nogle satser fra hans Messe, dels nogle satser fra West Side Story.

Deltagelse er gratis. Efter koncerten vil menighedsrådet byde på en forfriskning i kirkens lokaler.

Menighedsrådsvalget 2012

af Tove Grundtvig, menighedsrådsformand

Den 12. september var der indkaldt til orienteringsmøde i Allerslev Kirke for der at orientere om hvad et menighedsråd arbejder med. Samme aften lykkedes det at opstille en kandidatliste med de fem medlemmer der kræves til Allerslev Kirke. To nye ville gerne være med og to valgte at forlade rådet.

Efter konstitueringen blev opgaverne fordelt således: Formand Tove Grundtvig, Næstformand Bodil Agerbo, Kirkeværge Rita Larsen, Kasserer Bent Harsmann og Kontaktperson Ninna Pindstrup.



Fra venstre: Bodil Agerbo, Tove Grundtvig, Rita Larsen, Ninna Pindstrup og Bent Harsmann

Allerslev kirke i bibelhistorisk lys

En anmeldelse af Ove Rye Jørgensen

1. søndag i Advent, 2. dec. blev der efter gudstjenesten om eftermiddagen præsenteret et lille fint skrift om 'Allerslev kirke, i bibelhistorisk lys'. Tidligere sognepræst i Toreby på Lolland Svend Aage Nielsen der er forfatteren, præsenterede glad bladet og fortalte om det spændende arbejde det havde været at gennemgå kirken og fortælle dens historie.



Bladet er i A5 format og i farver. Det er en præsentation af kirken og sognet. Om kirkegården, ejerskabet og om al 'inventaret' i kirken, fortalt minutøst ud fra en historisk og ikke mindst kirkehistorisk vinkel, med et væld af billeder fra kirken, fotograferet af Torben Møllenbach. Et flot skrift, et flot arbejde. Bladet kan hentes i kirken.

Tilmelding til konfirmationsforberedelse til sæsonen 2013-2014

Når dette blad udkommer så er der knap en måned tilbage til forårets konfirmationer begynder rundt omkring i kirkerne.

Allerede nu er forældre begyndt at forberede sig til næste efterår, og mange har sikkert allerede bestilt restaurant/kro, hvor den store fest skal holdes. Og til konfirmationsforberedelsen hos den lokale præst skal man tilmelde sig.

I løbet af april vil vi præster her i området - Søren Schiøler Linck, Hans Jørgen Østergaard og Torben Møllenbach - sende tilmeldingsblanketter og oplysningsmateriale ud til de relevante skoler.

Tilmeldingsfristen:

1. juni 2013

I anledningen af et jubilæum

af *Torben Møllenbach*

Foredrag ved Pia Søtoft
d. 27. feb. kl. 19.30 i Rejsestalden.



Søren Kierkegaard (1813 – 1855)

'Hjertets renhed er at ville ét', - 'Det store er ikke at være dette eller hint, men at være sig selv' og - 'Af alle latterlige ting forekommer det mig at være det allerlatterligste at have travlt i verden'.

Dette er kendte citater, alle af Søren Kirkegaard.

Andre citater kunne nævnes for Kierkegaard var en flittig forfatter, der over en periode på ca. ti år skrev det ene store filosofiske værk efter det andet, som begyndte med 'Enten-Eller' i 1843, og hvoraf 'Frygt og bæven' og 'Begrebet Angst' måske hører til de kendteste.

Anledningen til at gøre opmærksom på Kierkegaard er, at det d. 5. maj 2013 er 200 år siden, Kierkegaard blev født. Det er således Kierke-

gaard-år, og når dette blad udkommer, har vi også her i Jungshoved og Allerslev markeret 200-året for Kierkegaards fødsel med et par foredrag, som på forskellig vis belyst den store tænkers betydning i samtiden, men også for eftertiden.

Kierkegaard fik bla. stor betydning for 20. århundredes eksistentialisme, hvor en af de kendteste filosoffer var franskmanden Jean Paul Sartre.

Og Kierkegaard er også blevet tillagt nogle 'falske' citater, men som kunne have været af ham:

'Livet leves forlæns, men må forstås baglæns'. Dette kunne være skrevet af Kierkegaard, men er titlen på en bog om Kierkegaard.



Jean Paul Sartre, (1905-1980)

At vove er at miste fodfæstet et kort øjeblik - ikke at vove er at miste sig selv." Også disse ord kunne være skrevet af Kierkegaard, men er hentet fra overskriften på en foredragskreds i Roskilde – om Kierkegaard. Dette blot ment som en opfordring til året over at følge med i hvad der siges, skrives og vises om den store tænker.

Sognebladets data

Ansvarshavende:

Ove Rye Jørgensen

Layout:

Bjarne Arvidsen

Kasserer:

Birgit Frederiksen

Oplagstal:

Allerslev gl. sogn: 425

Løsblade: 125

Samlet oplag: 550

Udkommer i feb. maj. sep. nov.

Produktion

Sats og Tryk: MicroForma

Deadline næste blad:

14. april 2013

Materialet sendes til redaktøren:

overye@gmail.com

Fotografens navn skal fremgå, hvis der leveres foto.

Typografi:

Overskrifter: Garamond 14 pkt. fed

Brødtekst: Garamond 11 pkt.

Kopiering eller affotografering af annoncer eller andet af bladets indhold, må kun ske med kildehenvisning.

Indlæg

Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal.

Indlæg udtrykker ikke redaktionens mening, med mindre dette helt klart er angivet.

Indholdsfortegnelse

Adresseliste	2
Forord.....	3
Sidste nyt fra AUIF	4
Bowls	5
Generalforsamling AUIF.....	5
Juletræsfest i klubhuset	6
Petanque i Allerslev	7
Mit kæreste eje.....	10
Tanker om farten	11
Fastelavnsfest.....	13
Guldbryllup.....	14
Generalforsamling i Allerslev	
Beboerforeningen	14
Sommer i By	14
Hvem bruger den gamle skole	15
Udlejning af klubhuset	15
En virksomhed i sognet –	
Flemmings Planteskole	16
Traktørstedet og Dyrehaven	22
Nyt fra Allerslev-Skibinge	
Lokalråd.....	24
Kirkens Aktiviteter	25
Menighedsrådsvalget	27
Allerslev Kirke i bibelhistorisk lys	28
Tilmelding til konfirmations-	
forberedelse 2013-2014.....	28
I anledning af jubilæum.....	29
Indholdsfortegnelse	35
Aktivitetsskalender	36

Forsidefoto

Det store flotte forsidefoto med egernet på foderbrættet er taget af Ove Rye Jørgensen i hans baghave.

Aktivitetskalender

Dato	Begivenhed	Tidspunkt	Lokation
10. feb.	Fastelavnstæske 1 + 2	14:30	Allerslev klubhus
10. feb.	Fastelavnstæske - Petanque 2	10:00	v. Allerslev klubhus
11. feb.	Mit kæreste eje 1 (genudsendelse)	19:45	TV2 Øst
20. feb.	Studiegruppe - De ti bud 3	19:30	Allerslev Præstegård
26. feb.	Generalforsamling AUIF 2	19:00	Allerslev klubhus
01. mar.	Sang Café 4	19:00	Allerslev gl. skole
03. mar.	Ridehalsstæske - Petanque 2	09:00	Mønvej 110, Ammendrup
04. mar.	Generalforsamling Beboerforeningen 1	19:00	Allerslev gl. skole
17. mar.	Rockmusik og video i kirken Konfirmandernes gudstjeneste 3	14:00	Jungshoved Kirke
20. mar.	Studiegruppe - De ti bud 3	19:30	Allerslev Præstegård
28. mar.	Påsketæske - Petanque 2	10:00	v. Allerslev klubhus
02. apr.	Temaaften - Henrik Ibsen 3	13:00	Allerslev Præstegård
05. apr.	Sang Café 4	19:00	Allerslev gl. skole
17. apr.	Forårskoncert med Vor Frue Kirkes Pigekor 3	19:30	Allerslev Kirke
05. maj	Stæske i Lekkendeskov - Petanque 2	09:00	Ved den gule port
10. - 11. maj	Fransk Forår i Præsto - Petanque 2	10:00	Det gamle torv i Præsto

1. Beboerforeningen - 2. AUIF - 3. Allerslev Kirke - 4. Andre - Med forbehold for ændringer efter bladets udgivelse.

Gudstjenester

Dato	Begivenhed	Allerslev	Jungshoved
24. feb.	2. s. i fasten.	17:00	
3. mar.	3. s. i fasten	9.00	10.30
10. mar.	Midfaste	10.30	9.00
17. mar.	Mariæ Bebudelsesdag	Ingen	14.00 Gudstj. m. konf.
24. mar.	Palmesøndag	Ingen	JBB: 9.00
28. mar.	Skærtorsdag	9.00	10.30
29. mar.	Langfredag	Ingen	10.30
31. mar.	Påskedag	10.30	9.00
1. apr.	2. påskedag	9.00	10.30
7. apr.	1. s. e. påske	Ingen	Ingen
14. apr.	2. s. e. påske	10.30	9.00
21. apr.	3. s. e. påske	JBB: 9.00	Ingen
26. apr.	Bededag	10.30	Ingen
28. apr.	4. s. e. påske	9.00	10.30
5. maj	5. s. e. påske	Ingen	2 gudstjenester 9.00 og 11.00 Konfirmation
9. maj	Kr. Himmelfartsdag	10.30	9.00
12. maj	6. s. e. påske	10.30 Konfirmation	Ingen
19. maj	Pinsedag	9.00	10.30
20. maj	2. pinsedag	14.00	Ingen