

# Allerslev *Søgne* Blad

Nr. 2

2015

8. årgang



# Allerslev Sogne Blad Redaktion

## Ansvh. Redaktør

Anja Wesselhoff  
Tlf.: 41 57 66 68  
anja@ploumann.dk

Inge Jensen  
Tlf.: 55 99 60 01  
ingeanbilime@gmail.com

Ove Rye Jørgensen  
Tlf.: 41 42 60 16  
overye@gmail.com

Bjarne Arvidsen  
Tlf.: 22 57 13 42  
bjarne@arvids1.dk

Torben Møllenbach  
Tlf.: 55 99 60 17  
tom@km.dk

Rikke Borch Olsen  
Tlf.: 30 49 45 98  
rikkeborch@yahoo.dk

## Allerslev Ungdoms- & Idrætforenings telefonliste

### Formand for AUIF

Dennis Grundtvig  
Tlf.: 55 99 61 80

Flaskecontainer, Kiosk

Bladudvalg samt  
Udlejning af Klubhus

Udvalgsformænd udenfor  
bestyrelsen:

Næstformand,  
Berit Eeg  
Tlf.: 22 76 86 54

Inge Jensen  
Tlf.: 55 99 60 01

Dyrskuet Bo Møller Petersen  
Tlf.: 31 54 68 64

Sekretær  
Stine Rasmussen  
Tlf.: 22 57 52 33

Kulturelt & Bladudvalg  
Rikke Borch Olsen  
Tlf.: 30 49 45 98

Bowls Erik Arvidsen  
Tlf.: 22 37 93 73

Kasserer  
Helle Rasmussen  
Tlf.: 22 88 58 58

Kontaktperson Petanque  
Lars Hyltoft  
Tlf.: 55 31 33 66

Badminton Anette Hyltoft  
Tlf.: 22 37 93 73

Gymnastik  
Heidi Holm  
Tlf.: 23 92 00 58

Kontaktperson IT  
Jette Fredkilde  
Tlf.: 25 78 6 3 37

Petanque Bent Pedersen  
Tlf.: 24 24 52 42

IT Mark Toft  
Tlf.: 40 43 55 34



Klubhuset: Enghavevej 2 A, Allerslev, 4720 Præstø - Tlf.. 55 99 62 26 - [www.auif.dk](http://www.auif.dk)

## Beboerforening for Allerslev gl. Sogn

Medlemskontingent 50 kr. konto: 6140 0004154819

### Formand

Knud Skovbæk  
Tlf.: 55 99 61 42

Bestyrelsесmedlem

Sandra Pedersen  
Tlf.: 20 84 84 37

### Næstformand & Sang Café

Inger Frederiksen  
Tlf.: 43 73 73 90

Bestyrelsесmedlem

Ole Frederiksen  
Tlf. 43 73 73 90

### Sekretær

Anders Lydehøj Hansen  
Tlf. 20 12 53 30

Sang Café

Vang Larsen  
Tlf.: 55 99 60 30

### Kasserer

Svend Erik Petersen  
Tlf. 32 19 03 06

Suppleant

Hans Erik Johansen  
Tlf.: 20 19 24 62

### Suppleant & Sang Café

Udl  n af skolen  
Else Karlsh  j  
Tlf.: 55 99 60 07



## Allerslev Kirke

### Sognepr  st

Torben Møllenbach Tlf.: 55 99 60 17

### Formand for menighedsr  det

Tove Grundtvig Tlf.: 55 99 60 92

### Kirkev  rge

Rita Larsen Tlf.: 55 99 60 30

### Graver

Tr  ffes: 12 - 12:30. Mandag fri  
Leo de Jong Tlf.: 55 99 61 68



Allerslev Kirke

# Sognebladets data

## Ansvarshavende:

Anja Wesselhoff

## Layout:

Bjarne Arvidsen

## Kasserer:

Birgit Frederiksen

## Oplagstal:

Allerslev gl. sogn: 425

Løsblade: 150

Samlet oplag: 575

Udkommer i feb. maj. sep. nov.

## Produktion

Sats og Tryk: MicroForma

## Deadline næste blad:

16. august 2015

## Materialet sendes til redaktøren:

anja@ploumann.dk

Fotografens navn skal fremgå, hvis der leveres foto.

## Typografi:

Overskrifter: Garamond 14 pkt. fed

Brødtekst: Garamond 11 pkt.

Kopiering eller affotografering af annoncer eller andet af bladets indhold, må kun ske med kildehenvisning.

## Indlæg

Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i teksts opstætning og illustrationernes størrelse og antal.

Indlæg udtrykker ikke redaktionens mening, med mindre dette helt klart er angivet.

## Støt bladet

Konto: 6140-4135834

# Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse .....	3
Forord.....	4
Nyt fra AUIF.....	5
Hilsen til Else Karlshøj .....	5
Fastelavnsfest.....	6
Gymnastik.....	7
Linedance .....	7
Vi skøre kugler .....	8
Fodbold .....	9
Majstang .....	10
Hvad sker der med Allerslev skole.....	10
Generalfør. i Beboerforeningen .....	11
Beboerforeningens aften om Syrien ...	12
Medlemskort til Beboerforeningen ....	13
Fibernet – en opfordring .....	13
Informationsmøde Fibia.....	14
Hvem er vi? – den tidl. redaktør.....	15
Ugledige skole.....	19
Søg i 550 lokalarkiver, landet over .....	21
Kloakering i Allerslev-Ammendrup....	21
Sangcafé.....	22
Lovgaarden .....	23
En virksomhed i sognet.....	26
Hvad er din hobby? .....	29
Kirkens Aktiviteter .....	30
Praktiske oplysninger .....	33
Aktivitetskalender .....	40

**Forsidebildet** er taget af Tage Klee og er taget fra Lillemark.



## Forord

af Anja Wesselhoff

Foråret er over os, og med det er trampolinerne og havemøblerne sat frem, blomsterne er sprunget ud, bogen er lysegrønt og græsset skal slås. Det er i denne tid, at vi mødes med naboen hen over hækken, drikker en øl eller en kop kaffe og drøfter planerne for sommeren. Måske skal der laves større ændringer som ny hæk eller fældes store træer, og det er jo meget raret at kunne drøfte dette med naboen – måske han er med på at leje en gravemaskine til rødder, da han har de samme planer for sin have.

I de små samfund vi lever i herude på kanten, er det vigtigt at holde sammen og hjælpes ad, og ikke mindst byde velkommen, når nye beboere kommer til – inviter med på en gravemaskine!

Vi kan også i bladudvalget byde velkommen, måske ikke lige ombord på gravemaskinen, men i bladets redaktion. Rikke Borch Olsen er trådt ind i bladudvalget, som repræsentant for AUIF, hvor hun sidder i bestyrelsen.

Rikke er trådt ind i bladets redaktion, da Stine Rasmussen har valgt at træde ud. Jeg vil gerne sige tak til Stine for de bidrag, hun har lavet til bladet.

Vi holder også sammen i foreningslivet. Her i bladet er repræsenteret flere gode eksempler: Beboerforeningen, idrætsforeningen, menighedsråd og lokalråd. De arbejder alle for at vi skal holde sammen, og for at forbedre vores lokalområde, hver på egen måde. idrætsforeningen med sport og gymnastisk, bankospil og dyrskue; beboerforeningen med foredrag, sangcafé, ture ud at se og meget mere. Menighedsrådet har gang i flere aktiviteter og lokalrådet sørger for samarbejdet op til kommunen, og minder dem om at vi er her, og vi også skal have del i kagen og at ikke alt sker indenfor Vordingborg byskilt. Støt dem med et medlemsskab!

God læselyst og rigtig god sommer.

## Nyt fra AUIF

af Inge Jensen

Til generalforsamlingen 18. februar kom der ca. 50 medlemmer. Da Dennis Grundtvig havde budt velkommen, og der var valgt en dirigent – Tony Eeg – måtte Tony fortælle forsamlingen, at regnskabet ikke var blevet godkendt på grund af uoverensstemmelser mellem bilag og poster. Tony Eeg spurgte de fremmødte om generalforsamlingen skulle fortsætte, og det accepterede de.

Derefter blev der holdt 1 minuts stillehed til ære for Bente Knudsen, petanquespiller, og Flemming Hansen, Flemmings Planteskole.

På valg til bestyrelsen var Berit Eeg, Jasper Nielsen, Jette Fredkilde og Inge Jensen.

Berit, Jette og Inge blev genvalgt, men Jasper ønskede ikke genvalg, og i stedet blev Lars Hyltoft valgt.

Da Birgit Mørch ikke længere ønskede at varetage posten som revisor, blev Lene Borup valgt. Aftenen sluttede med stegt flæsk og persille-sovs.

På bestyrelsesmødet den 11. marts, konstituerede bestyrelse sig, hvor næsten alle fik deres sædvanlige poster. På grund af regnskabet blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling den 8. april. Regnskab blev da godkendt.

Vordingborg kommune har annonceret med, at de vil sælge Allerslev gamle skole, og afholdt derfor et oplysende møde i Viemose forsamlingshus, hvor Berit og Heidi deltog.

## Hilsen til Else Karlshøj

tekst og foto af Ena Skorbæk

”Et venligt hjerte er en kilde til glæde, der får alt i nærheden til at smile”

Med disse linjer vil vi alle sige tak for en god og sjov vinter med god træning under din, Else, kyndige vejledning.

Vi ønsker dig en god sommer, og at vi ses igen til september.

Mange hilsener fra os 16 på Motionsholdet



*Else Karlshøj modtog en flot kurv som tak for sit store arbejde, her overrakt af Tut Hansen.*

## Fastelavnsfest

af Inge Jensen

Søndag d. 15. februar havde Beboerforeningen og AUIF arrangeret fastelavnsfest i Klubhuset. Festen startede med at der blev slæt katten og tonden. Vi havde købt en stor og en lille tonde, og de 25 børn blev delt op, så de passede til tonderne.

Det gik festligt for sig, så inden længe havde de store børn nedlagt deres tonde. De små var selvfølgelig meget længere om det, så for at få det afsluttet måtte far eller mor hjælpe lidt til.

Derefter fik de festklædte børn hver en fastelavnsbolle, sodavand eller juice og en clementin.

Da de havde hygget sig med boller, slik og sodavand gik Rikke Borch Olsen i gang med at lege mange forskellige lege, såsom Tornerose, Bro bro brille og Persyvsspring med dem. Til legene spillede Jørgen Christoffersen på sin guitar,

Der var stort fremmøde af forældre og bedsteforældre, som hyggede sig med kaffe og fastelavnsboller, der kunne købes i kiosken.

Vi syntes det var en rigtig dejligt søndag eftermiddag. Tak til Nancy i Ugledige Brugs, der sponsrede slik, sodavand og clementiner.

*Der blev gået til den. Her skal "Pippi Langstrømpe" lige have lidt hjælp.*



Foto: Mette Skov Rasmussen



Fra venstre lille tonde kattekonge Magnus Eeg, lille tonde kattedronning Silja Skov Rasmussen. Stor tonde kattekonge Anna Danielsen og kattedronning Trine Lynge Larsen. Foto af Mette Skov Rasmussen

## Gymnastik

af Heidi Holm

AUIF's gymnastikafdeling har en vandre pokal som går til en person som har gjort et godt stykke arbejde eller har et kæmpe gåpåmod. I 2014 gik denne til Lene fra Step, hvor hele bestyrelsen overraskede Lene under en træning på Klosternakken og overrasket - det blev hun og super glad.

I år skulle den så gå til en kvinde, som vi i bestyrelsen, og jeg selv, synes har et kæmpe gåpåmod, en fightervilje, og ikke mindst humøret med sig lige meget hvor hun er, ja, så smitter det.

Til trods for at hun også er en supermor til et par superskønne tvillinger, og en dejlig hustru, så sagde hun da ikke nej til et smut til Jylland for lige at ta et lynkursus som instruktør for Hit Fit, som hun klarer superflot i dag. Så i år gik vores pokal, som er skænket af Jørgen og Else Karlshøj, til Berit Eeg.

Med dette vil jeg sige 1000 tak for en super flot sæson og tak til alle trænere, medhjælpere og gymnaster for et supergodt samarbejde i denne sæson. God sommer fra gymnastik udvalget

## Linedance

tekst og foto af Jette Arvidsen

Vi har i år haft to hold til linedance et begynder hold og et hyggehold. På begynderholdet var vi 12 og på hyggeholdet 8.

Jeg regnede ikke med, at jeg kunne komme til at starte et begynderhold op igen, men da der mødte 14 op fra starten af, så var der nok til at fortsætte. Der var et par stykker, der holdt op igen næsten med det samme, men ellers har de andre piger kommet på skift så vi har været rimeligt mødt op hver gang.

Hyggeholdet er piger, som har gået hos mig mere eller mindre altid i de 11 år, jeg har været instruktør. 2 af pigerne har været der alle 11 år. Vi hygger og griner både med hinanden og af hinanden, og vi har det sjovt på begge hold.

Jeg vil til alle mine dansere sige tak for en god sæson. Og jeg håber, vi ses igen til september. Tak for gaven som jeg fik den 10. april, da vi holdt en hyggelig afslutning i Allerslev klubhus.



## **Vi skøre kugler**

*af Aksel Larsen*

Den 2. februar 2015 afholdt Petanqueafdelingen spillermøde. Der var 22 deltagere. Formand Bent Pedersen berettede om året 2014, som er gået godt med gode arrangementer, stævner og turneringer.

Det blev vedtaget at vi ikke skal deltage i Fransk Forår i Præstø midt i maj, da det kræver for meget hårdt arbejde.

Joel er trådt ud af udvalget på grund af for meget overarbejde, og i udvalget sidder nu formand Bent Pedersen, Jørgen Sørensen, Jens Erik Nielsen, Nanny Christensen og Lars Hyldtoft.

Det blev også vedtaget at Bent skal aflastes, da han har andre ting han er involveret i. Der blev oprettet underudvalg. Det ene står fremover for stævner og det andet står for arrangementer.

Årets spiller blev igen igen Jakob Jensen – stort tillykke til ham!

I år har vi tilmeldt 3 firemandshold og 1 seksmandshold til turneringen. Jytte Nielsen har overtaget regnskabet med at finde årets spiller, da Joel Sørensen ikke har tid til det mere. Det blev også vedtaget, at der fra 2016 skal stemmes om formandsposten og udvalgsposterne hvert andet år.

Fastelavnsfesten blev afholdt den 15. februar med ”Skyd Katten af Tønden”. Det var rigtig godt vejr, og der var ca. 23 personer der skød til tønden og spillede kampe. Kattekonge blev Erling Rasmussen – tillykke til ham!

Bagefter hyggede vi os med kaffe og fastelavnsboller på skolen. Det var en rigtig god dag.

Ridehusstævnet blev afholdt søndag d. 8. marts, og dagen før kørte vi alle de ting vi skulle bruge til stævnet, til Birgittes ridehal i Ammendrup. Kl. 15 begyndte vi at måle baner op, stille borde og stole op og indrette kiosken. Vi var færdige omkring kl. 19.

Om søndagen startede de første med at smøre franskbrød med ost og pålæg til de 88 spillere, som var tilmeldt. Der var så stor tilslutning at vi desværre måtte sige nej til 12 – 16 personer, da der ikke var plads til flere baner i hallen.

Stævnet startede kl. 10, og der var mange spændende og lange kampe. Deltagerne nød dagen, hvor der også blev tid til frokostpause og kaffepause med lækker lagkage. Efter godt 6 timer var kampene slut, og præmierne kunne overrækkes til vinderne. Førstepladsen gik til Kaj Sørensen og Erik Rasmussen fra Næstelsø-Brandelev. Aandenpladsen blev Finn Larsen og Irene Larsen fra Stensved.

Tredjepladsen gik til vores egne Lise Lotte Mogensen og Erling Rasmussen, Allerslev. Tillykke til alle!

Efter præmieuddelingen ryddede vi op og transporterede det hele tilbage til Allerslev Petanque. Det er et stort arbejde, men kl. Ca. 19:30 kunne vi sige ”tak for i dag”. Vi syntes alle at det var gået rigtig godt. Vejret havde heldigvis vist sig fra sin bedste side. Tak til alle der hjalp til, og tak til Birgitte for at vi kan benytte ridehalen i Ammendrup.

Den 31. marts skulle Allerslev Petanque arrangere Tirsdagsmix for områdets klubber, men på grund af sne, slud og meget våde baner, blev stævnet flyttet til drivhuset på Falster.

Der er 64 spillere der plejer at spille i Tirsdagsmix og de bedste fra Allerslev er Lise Lotte Mogensen og Erling Rasmussen, som henholdsvis nr. 6 og 7 på ranglisten – flot ud af 64 meget dygtige spillere. Rigtig godt gået.

En lille opsang ved fester i klubhuset.

Det er lidt ærgerligt at hver gang, der er unge mennesker, der holder fest i Klubhuset, er der noget, der er ødelagt ved Petanquebanerne. Det er vi meget kede af. Vi beder om at vores ting må blive i fred.

## Fodbold

af Bjarne Arvidsen, foto Dennis Grundtvig

Den 12. april kl. 10 kunne der flojtes op til den første turneringskamp på Allerslev Stadion i flere år. AUIF har, som tidligere skrevet, fået stabllet et serie 6 hold på benene.

Kampen blevet vundet med hele 5-1 over Karrebæk, og endda med et par rigtig flotte mål.

Desværre blev den gode optakt skæmmet i anden kamp, da kampen i Rønnede måtte afbrydes ved stillingen 1-0 til Allerslev, grundet tumult mellem spillerne. I skrivende stund afventes en skrivebordsafgørelse fra DBU.

Den 26. april tabte Allerslev 2-5 til Kastrup.

Der skal lige lyde en tak til Allerslev vognmandsforretning, Skibinge Tømreren og SJEB Sjællands Erhvervsbeklædning a/s for det fine spillertøj.

Alt i alt er det bare skønt, at der igen er fodbold i Allerslev.



## **Majstang**

af Knud Skovbak

Den gamle skik med at fejre sommers komme ved at mødes i den grønne skov, videreføres her i Allerslev. Medens der var mange heste red og kørte man rundt i sognet, og vi synes fortsat det vil være festligt, om der ville komme heste med i skoven. I år er det **2. Pinsedag, den 25. Maj i Ugledige Grusgrav.**

Dem der vil med på en hyggelig gåtur i skoven mødes kl. 12.00, og kl 13.00 samles vi med den medbragte mad i grusgraven. Der er bænkbordeplads til de første 25, derudover medbring selv siddeplads.

AUIF og beboerforeningen vil om formiddagen have rejst en pyntet Majstang, og så vil der være spil sang og dans.

Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag. Alle er velkomne.

Hvis der er ryttere eller kuske, der vil deltage, så kan man henvende sig til Anja Wesselhoff, tlf 4157 6668, mail: [anja@ploumann.dk](mailto:anja@ploumann.dk). Så sørger hun for koordinering og samling af interesserede ryttere/vogne.



## **Hvad sker der med Allerslev skole?**

af Knud Skovbak, fmd. Beboerforeningen

Svaret vi kan give her omkring 1. april er, at vi ved det ikke. Men vi ved at kulturudvalget har forsamlingshusene/kulturhusene oppe på næste møde, og at forvaltningen foreslår møder med de enkelte huse, så vi afventer.

Jeg vil ridse lidt af baggrunden for uroen op. Da Vordingborg kommune blev dannet var der mange ting, der ikke var ens i de 4 sammenlagte kommuner. En af ulighederne var en masse forskellige aftaler med forsamlingshuse, nedlagte skoler, foreningsejede huse og haller.

Kommunens økonomiudvalg bad i vinters Kultur- og Fritidsudvalget om at skaffe mere ensartede regler. Udvalget besluttede så, måske uden at have tænkt sig så meget om, at foreslå salg af de kommunalt ejede bygninger. Da mødereferatet kom ud tog pressen det naturligvis op, og skrev om det. Først en uge efter fik nogle af brugerne, eller dem der har det daglige ansvar for husene, brev om salgsplanerne. Allerslev Beboerforening måtte endda bede om en orientering.

I dette brev stod der, at foreningerne kunne købe til en meget lav pris, måske kun en krone, men svaret skulle være inden 10 dage. Der stod intet om vilkår, fremtidige forpligtigelser, eller hvordan fremtidige ejere

kunne få de årlige driftsomkostninger ind. Jo, der stod, at der ville blive nogle puljer, der kunne søges.

Både AUIF og Beboerforeningen har skrevet til kommunen, at vi helst vil fortsætte med uændrede forhold, men hvis kommunen ønsker huset solgt er der nogle spørgsmål, der skal besvares. Ingen vil købe et hus uden vished for, at man også har råd til at vedligeholde det.

Når man går ind i det materiale administrationen har givet politikerne før beslutningen, kan man se administrationen skriver om Allerslev skole: ”Huset kan sælges, men vi kan ikke anvise andre lokaler til foreninger, som folkeoplysningsloven kræver.”

Vordingborg kommune har dog en regel om, at de ikke giver lokalettilskud til folk over 25 år. Denne regel bliver så vidt jeg ved ikke overholdt. Jeg mener ikke at brugere af de kommunale haller betaler forskelligt, om man er under eller over 25 år.

Hvis Allerslev skole blev privatiseret for at skabe lighed på et område vil der, som jeg ser det, skabes ulighed på et andet. I hele debatten om forsamlingshuse har man ikke skelnet mellem forsamlingshuse, der lejes ud til fester, og kulturhuse der alene er til rådighed for foreninger.

Disse samlingssteder betyder overordentlig meget for livet i landdistrikterne. En udsultning af landdi-

strikerne vil ramme hele kommunen, og passer dårligt ind i **Kommunens vision som er at der skal være liv i hele kommunen.**

Beboerforeningen har aftalt med brugerne af skolen at når, og hvis, vi hører mere tager vi en snak om det.

## **Generalforsamling i beboerforeningen**

*af Knud Skovbak*

Den 2. marts havde beboerforeningen en velbesøgt generalforsamling. Formanden oplyste at navnlig sangcaféens aftener og aftenerne, hvor man begynder med et enkelt måltid mad og derefter får et foredrag har været velbesøgte.

Foreningen har haft underskud på driften. Det skyldes omkostninger på skolen og grusgraven, samt at det ikke i tilstrækkelig grad er lykkedes os at få medlemskontingent ind.

Foreningen har fået tilladelse til at opsætte en shelter i grusgraven, og søger nu om økonomisk støtte.

Man drøftede fremtiden for Allerslev Skole. Det er der redegjort for i en anden notits.

Alle valg var genvalg, og bestyrelsen har siden konstitueret sig uændret, dog er Sandra genindtrådt som sekretær.

Årets forskønnelsespris blev givet til Rekkendevej 26 ved Orla Jensen.

Huset havde stået tomt en tid og var næsten gemt i beplantning, da Orla

købte det, og nu ser vi en nydelig idyl også med beplantning på marken.

Efter generalforsamlingen holdt den meget aktive sekretær i Allerslev-Skibinge Lokalråd Ole Gunnar Petersen et godt indlæg om, hvad der får en mand som tilflytter og efter et aktivt liv i erhvervslivet, til at kaste sig ud i arbejdet for at styrke lokal-samfundet.



*Orlas hus i vinterdragt*  
Foto Knud Skovbak

Man kan godt undre sig lidt over at det ofte er tilflyttere, der kan se værdierne i det lokale samfund og kaster sig ud i arbejdet for at bevare og styrke sammenholdet i lokalområdet. Gode eksempler på dette er Ove Rye, tidligere formand for beboerforeningen, tidligere redaktør af bladet, og her og nu arbejder i lokalarkivet og så Ole Gunnar. Det er som om, vi andre ikke rigtigt ser de værdier vi har, og er villige til kæmpe for at bevare dem.

## Beboerforeningens aften om Syrien *af Knud Skovbak*

Den 27. marts havde beboerforeningen en meget god og velbesøgt aften med foredrag om forholdene i Syrien, og hvad det er for forhold befolkningen flytter fra.

Vi havde fået Marcus Knuth, der af udenrigsministeriet har været udsendt til både Afghanistan og Syrien, og inden da været soldat i Afghanistan, til at komme og fortælle om, hvad det er, der så hurtigt har fået det til at gå så galt dernede.

Det er områder, hvor religion betyder uendeligt meget. De forskellige religioner har i mange år trivedes fredeligt sammen under en stærk central magt.

Nu er der nogle ekstremt voldelige og stærkt religiøse grupper, der har underlagt sig store dele af landet, samtidig med, at de har befolkningen med sig. Disse stærke grupper kan true ikke alene deres egne befolkninger, men også andre lande med terror og dermed få indflydelse.

Det er som at et sådant stærkt religiøst sammenhold, kan udløse et voldsomt had hos rodløse unge.

Markus havde svært ved at se løsning på problemet, hvis ikke verdens topledere kunne enes om at lave en aftale om mere fred. Drømmen om at der kunne opstå, hvad vi forstår

ved vestlige demokratier, mente han var utopiske.

Det var en god aften, hvor de godt 40 deltagere efter mødet hyggesnakkede, samtidig med de havde fået vores problemer med hullede veje og stram økonomi sat i perspektiv.

## Medlemskort til beboerforeningen

Har du husket at betale medlemskort til beboerforeningen.

Vi har brug for støtte også til dette blad.

Kontingentet er på 50 kr. pr husstand og kan betales til bestyrelsen eller indsættes på konto 6140 0004154819

## Fibernet – en opfordring *af Anja Wesselhoff*

Her på redaktionen har vi modtaget et indlæg om fibernet via Lokalrådet. Det er Fibia, der nu er kommet til at udrulle fibernet i Allerslev og Ammendrup. Som det fremgår af Fibias brev, så vil dette kun ske, hvis der er nok tilmeldinger/forhåndsinteresse.

Jeg vil gerne opfordre alle interesserende til at komme til Fibias informationsmøde 12. maj. Især vil jeg gerne opfordre de læsere, der bor uden for Allerslev og Ammendrup til at møde op og tilkendegive at vi gerne vil se

udrulningen fortsætte ud over byskiltenes grænser.

Jeg tænker især på Ugledige, Tjørnehol og Rekkende, hvor jeg selv bor. Det er flere steder set (bl.a. på Vestmøn) at man ved at stå sammen kan rykke grænserne for hvor langt de graver kablerne ud til de små byer.

Fordelene ved fibernet er ud over det hurtige internet, også en værdi for området, når der skal tiltrækkes nye beboere. Det er nemmere at starte og opretholde virksomheder og hjemmearbejdspladser i lokalområdet, og så naturligvis streaming af TV og film.

Jeg vil gerne give et eksempel på hvorfor det er bedre med fibernet frem for ADSL: I vores familie streamer (ser ”live”) vi 80% af vores TV i form af serier og film, primært fra Netflix. Da vi havde ADSL var det ikke muligt at bruge Netflix og lignende tjenester (HBO, Viaplay etc.), da vores forbindelse ikke er stabil nok, og aldrig kan blive det fordi vi bor, hvor vi bor. For tiden bruger vi et mobilt netværk til vores internet, men der er forbrugsbegrænsning på (og vi bruger RIGTIG meget), så vi skal hele tiden passe på, og derfor prioritere hvad vi skal bruge vores internet til.

Derfor vil jeg endnu engang opfordre jer til at læse Fibias indlæg.

# Skal vi give **Allerslev og Ammendrup fibernet** og 100 x flere muligheder?



Måske er hurtigt bredbånd det første du tænker på, når vi siger fibernet. Det er helt rigtigt. Du tænker måske også, at det ligger langt ude i fremtiden og er forbeholdt de store byer. Men sådan behøver det ikke at være. På opfordring fra initiativtagere i Allerslev og Ammendrup undersøger vi, om der er grundlag for at etablere fibernet i dit lokalområde og give dig, din familie, lokalsamfundet og jeres erhvervsliv adgang til fremtidens mange, nye muligheder. Vi håber, du vil bakke op om at få fibernet og 100 x flere muligheder til Allerslev og Ammendrup.

## **Hvorfor fibernet?**

Fibernet giver dig lynchurtigt og stabilt bredbånd. Op til 500/500 Mbit/s giver masser af kapacitet til fremtidens mange digitale oplevelser. Du får mulighed for at se knivskarpt HD-TV, arbejde effektivt hjemmefra, kontakte borgerservice via videotelefon, leje film med fjernbetjeningen og meget mere.

## **Grib chancen for at få fibernet til Allerslev og Ammendrup**

Tilbuddet om fibernet i dit lokalområde er bogstavelig talt en enestående chance. Vi etablerer nemlig kun fibernet i udvalgte områder, hvor beboerne er interesserede. Første skridt er derfor at undersøge interessen i dit lokalområde. Er interessen tilstrækkelig stor, udruller vi fibernet og kan i den forbindelse tilbyde fibernet til din bolig for 500 kroner\*. Får vi derimod ikke tilstrækkelig mange tilmeldinger, er vi desværre nødt til at lukke ned for planerne.

## **Kom til informationsmøde eller besøg vores fiberbil**

Her får du svar på dine spørgsmål om fibernet, så du kan beslutte, om det er noget for dig og din familie. Du kan også udfylde og aflevere din tilmelding, som er med til at afgøre, om Fibias fibernet kommer til Allerslev og Ammendrup.

## **INFORMATIONSMØDE**

Kom til informationsmøde i AUIF Klubhuset, Enghavevej i Allerslev

**Tirsdag den 12. maj 2015  
klokken 19.00 – 21.00**

## **FORHINDRET?**

Er du forhindret i at deltage i informationsmødet, så besøg vores fiberbil, når den holder ved AUIF Klubhuset, Enghavevej i Allerslev

**Onsdag 20. maj 2015  
klokken 15.00 - 17.30**

Læs mere om Fibia og Wao! på [www.fibia.dk](http://www.fibia.dk)

\* Du skal som minimum bestille abonnement på fiberbredbånd (internet). Alle produkter forudsætter adgang til Fibias fibernet.

## Hvem er vi? – den tidligere redaktør

Tekst og foto af Ove Rye Jørgensen

**Hov..stop!** Det hus der skal vi lige ind og se på, der står **'Til Salg'**. Det var min søster der dirigerede med min svoger, og hvorfor nu lige det her hus, for det så sandelig ikke særligt spændende ud.



Huset i Ugledige anno 1990

Det var en dag midt i oktober 1990 hvor jeg var på besøg hos min søster og svoger i Jyderup ved Faxe. Dagen var en riktig smuk oktoberdag i fuld sol, en dag man bare skulle ud og nyde, og ikke mindst da jeg nu var på besøg fra København, hvor jeg boede på det tidspunkt. Turen gik bare ud i det blå og lige på det tidspunkt kørte vi igennem en ganske almindelig lille landsby, hvor der pludselig lå et lille bondehus der var til salg.

Lige til dette tidspunkt havde jeg haft en afslappet tilværelse, med en god fast stilling, en god gammel lejlighed, centralt i Valby og uden bil (med de problemer) men med cykel, som var mit uundværlige transportmiddel for mig til at komme rundt i København. For lige fra dette tids-

punkt skulle min tilværelse blive totalt ændret, men det vidste jeg ikke, da jeg trådte ud af bilen for at se på det elendige bondehus, som min søster absolut syntes, vi skulle se og bruge tid på. Men OK, vi var jo ude at køre, og de lagde bil til, og vi var ude for at nyde naturen og slappe af- så hvorfor ikke. Men der var ingen hjemme, da vi bankede på, og vi tog et kig ind af vinduerne, nu det var til salg, gav ikke ligefrem inspiration til yderligere nysgerrighed. Men nu vi var her, så kunne vi lige så godt også se haven og hvordan der så ud bag huset. Se det var jo nok der, vi skulle have stoppet, for her starter det, NU blev det pludselig alvor for mig. For på bagsiden, hvor der var en dejlig terrasse, åbnede der sig en græsmark, der gik lige ned til en so, hvor skoven lå på den anden side i sin fulde efterårspragt ... *Indian summer*. Jeg var solgt, - og hvad koste så det? Ja- det var min indgangsvinkel til at blive tilflytter i Ugledige.

Processen gik rimeligt hurtigt, for den 15. december fik jeg nøglerne og nu var det mit- og der skulle jeg flytte fast ned, når jeg blev pensionist... men ak.. jeg skulle blive klogere, for allerede 1½ år efter flyttede jeg permanent til Ugledige, og fremlejede min dejlige 3½ værelsес ældre lejlighed for 2 år, en lejlighed der var ny istandsat og tip top i orden til kun 2.500 kr. om måneden.

Alt dette er nu snart 25 år siden, næsten 1/3 af mit liv... og hvor er alle de år så blevet af, for de er gået uhyggeligt hurtigt, men har været nogle dejlige år, fulde af spændende og interessante oplevelser og udfordringer i de foreninger og andet, jeg har været med i gennem årene.

Når nu alt dette er sagt, så er der jo også en begyndelse for den her person, der fortæller. Den startede i marts 1943, hvor jeg blev født i Hvidovre lidt uden for København. Her havde mine forældre et mindre hus, hvor min far havde startet et mindre cementstøberi. Et arbejde der senere skulle vise sig at knække ham fysisk, da jeg var omkring 5 år, og derfra gik det økonomisk ned af bakke for mine forældre, men det lagde jeg som barn jo ikke mærke til. For jeg havde jo min mor og far og mine 2 storesøstre... og det var jo nok for mig.

Jeg nåede at flytte rigtig meget i min barndom og at gå i 4 skoler. Jeg startede i 1. klasse i Vejlby – Risgård skole i 1950. Vi boede på det tids punkt i en lille landsby, der hed Vejlby, lidt uden for Århus. Her havde jeg nogle af mine bedste drengeår, og hvor min bedste kammerat var Henning, der var fra en af byens større gårde, hvor vi 2 knægte boltrede os. Med en vis skam kan jeg huske, hvordan vi to knægte en dag gik i mosen for at samle vibeæg. Indsamlingen foregik med viberne susende om ørene på os. Æggene samlede vi i vores trøjer, som vi

holdt som en pose på maven, men hvad skulle vi bruge dem til, det vidste vi ikke, så da vi var på vej hjem smed vi bare æggene på marken!!!! ja- hvad tanker sådan et par knægte på 8 år, i dag bliver man helt flov ved tanken. Men det var også i Vejlby at jeg som 8 årig traf min første kæreste, hun hed Kaja og gik i 1. klasse og jeg i 2. klasse, og hvor var vi dog glade for hinanden. Men den historie gemmer jeg for mig selv, den varmer stadig. Midt i 2. klasse flyttede vi så til Brøndbyøster, hvor mine forældre havde lejet et hus. Her fortsatte jeg i 2. klasse i den gamle Brøndbyøster skole og oplevede i de år, hvordan Brøndbyøster udviklede sig og blev til en moderne forstadskommune til København. Her boede vi en del år, for jeg nåede at komme i 2. mellem inden vi igen flyttede. Senere opdagede jeg, at ham det lille 'nor', en altid glad og kvik knægt, der var sprunget en klasse over og kom i min klasse, var Hans Otto Bisgård, det var jo kun morsomt, og i dag er han en stor dreng.



Jeg som 17 år, 1960

Her må jeg lige stoppe og hoppe 50 år frem for at fortælle om en morsom oplevelse, jeg havde for nu efterhånden nogle år siden, hvor 2 af mine børnebørn Oliver (nu 18) og Rasmus (nu 17) var på sommerferie hos mig her i Ugledige. Begge er mere eller mindre stadig, *bidt af en gal fodbold*. Så naturligvis skulle vi spille fodbold i haven, dem mod mig. Jeg vidste, at de ville smadre mig, så jeg pointerede, at vi kun skulle spille 15 min. af gangen og så pause.

Det gik også fint, vi holdt pause med is og sodavand på terrassen, men hvor Rasmus så pludselig stiller mig spørgsmålet.. *morfar.. har du nogen sinde spillet i en klub!* Til det må jeg lige indskyde, at fodbold aldrig har stået øverst hos mig. Så jeg grundede lige et øjeblik på, hvordan jeg skulle svare, *jo da – sagde jeg og rankede ryggen, - jeg har spillet i Brøndby*. Se..der voksede jeg med et par meter hos mine børnebørn, *for at deres morfar havde spillet i Brøndby, det var stort*. At det så var mange år inden Brøndby blev landskendt, ikke mindst omkring Laudrupbrødrene, se det er en anden historie (og den fortalte jeg først nogle år efter). For min historie var sand, jeg havde en kort periode spillet på et hold, men så heller ikke mere, og jeg blev kaldt 'kanonbacken'. Mine 2 svigersønner, der også er bidt af en gal fodbold, skreg af grin, da jeg fortalte dem om episoden.

Vi flyttede så fra Brøndbyøster til en lille landsby der hedder Klint ved Nykøbing Sj. Her havde mine foræl-

dre lejet et hus i forbindelse med at min far fik noget arbejde, så jeg kom i Nykøbing Borger og Realskole. Min 3. skole og sikkert en god skole, men jeg faldt aldrig til i de 1½ år jeg gik der, for alle mine gamle kammerater var jo i Brøndbyøster. Derfra flyttede vi til Mullerup, en lille landsby mellem Slagelse og Kalundborg, hvor jeg kom i Gørlev Bakkendrup Realskole, og fik der 1½ år efter min Præliminæreksamen. En god skole, men jeg nåede aldrig at komme ind på mine kammerater, men min eksamen fik jeg, rimelig hæderlig. Nok til at kunne komme ind til DSB som trafikelev, og til det skal jeg ellers sige, at vi var mange om buddet, da vi var til optagelsesprøve. Men det var ikke jobbet som Stationsforstander jeg ligefrem stilede efter, det var min far der satte pejlingen og kurser, for min egen interesse gik i en helt anden retning, jeg ville være teknikumingeniør, men det krævede lige en praktisk uddannelse, og den blev desværre forpasset. Så efter 1½ år hos DSB, sadlede jeg om og kom ind på et elektronik/finmekanisk værksted hos firmaet Sophus Berendsen i København, hvor jeg om aftenen gik på skole og læste til Teknikisk Assistent. Det blev jeg i 1967 og kom via stillinger hos firmaet Carl Th. Malling, Ingeniørfirmaet Bruun og Sørensen for til sidst at ende hos firmaet Radiometer, også i København, hvor jeg i 2003 sluttede med at gå på efterløn efter 34 år i firmaet.

Men jeg har også nået at stifte familie, for i 1967 traf jeg min kone Lis,

der var under uddannelse som Speditør i et større transportfirma i København. Vi var så heldige at finde en lille ældre lejlighed på 24 m<sup>2</sup> (jordu læser rigtigt) på Christianshavn, men for at blive godkendt, skulle vi være gift, så det blev vi i 1968. Året efter fik vi vores første datter Anne Lene og 2 år efter kom Maj-Britt. På det tidspunkt var vi flyttet til Valby og havde der en 3½ vær. dejlig gammel lejlighed, som vi havde byttet os til, så nu var vi etableret og en rigtig lille familie. Men vi havde planer! Vi ville have vores eget hus med mere plads og værelser til vores piger. Det købte vi så i 1979 i Brønshøj, hvor vores piger var 8 og 10 år, og de var jublende lykkelige.



Familien i Brønshøj 1980,  
Foto: Anne Lene

Men året efter blev Lis og jeg enige om at skilles. Jeg overtog huset med alle forpligtigelser, og Lis fik et lille lejet rækkehus i Herlev, hvor hun flyttede ind med vores to piger. Et lyn der slog ned, og en oplevelse jeg i dag meget gerne ville have skånet mine piger for, skønt vi voksne begge var enige om, at det skulle ske

ordentligt og fordrageligt, hvilket det også gjorde. Igennem årene har Lis og jeg altid kunnet være sammen til alle fødselsdage og jul i familien, og ikke mindst efter vores piger blev gift, hvor jeg har fået svigersønner og 5 børnebørn. Jo- det kan lade sig gøre.



Mine døtre 1993

Nu skal historien jo heller ikke blive for lang. Så da jeg havde haft huset i 4 år, og havde lavet en gennemgrindende modernisering, for huset var fra 1936, måtte jeg se i øjnene at min indtægt ikke kunne stå mål med mine udgifter, så jeg solgte det og flyttede til Valby, hvor jeg fandt den 3½ værelsle lejlighed som jeg omtalte i starten.

I dag er jeg pensionist og har stadig mit lille hus her i Ugledige, som jeg ikke flytter fra foreløbig. Men ellers går min tid med at skrive artikler her til bladet, men det fylder jo ikke al min tid, så den bruger jeg som formand og arkivleder på Præstø Lokalhistoriske Arkiv, hvor vi er 12-13 pensionister, og det fylder en meget stor del af min tid. Se – det var min historie i korte træk og vist nok den sidste om os fra Bladet.

## Ugledige Skole

af Ove Rye Jørgensen. Alle foto venligst udlånt fra Præstø Lokalhistoriske Arkiv

I dag ved de fleste, der kender Ugledige, eller kører igennem byen, at den gamle skole ligger lige på hjørnet af Ugledigevej og Lydehøjvej. Men sådan har det ikke altid været. For byens første skole blev oprettet i det gamle Tinghus, der var blevet ledigt og nu stod tomt. Det lå (*mener man*) der hvor Flemmings Planteskole ligger i dag. Skolen bliver i bogen 'Præstø Amts skolehistorie indtil 1830' omtalt som en Ekstraskole.

Den første lærer på skolen i det gamle Tinghus blev forhenværende soldat og invalid fra krigen, Pensionist Johan Andreas Dahlberg. Han underviste fra 1817 til 1824, men kun i læsning og skrivning. Hvornår skolen så bliver flyttet til den nye skole på hjørnet ved Lydehøjvej, kender vi ikke.

Men 'den nye skole' var udover at være skole, også bolig for læreren med familie. Han boede i den ende af bygningen, der lå ud mod Lydehøjvej og klasselokalet i den anden ende og mod gården. Toiletterne var 'das' og placeret ud for denne gavl, se billede. Selve skolegården befandt sig på den anden side af vejen og var en del af nuværende have, det tidligere 'Ostemandens hus'.

Omkring 1953 blev skolen lukket og børnene flytte til Allerslev skole der den gang lå på Mønvej 120. Men den brændte i 1977 og blev senere igen opført på Enghavevej 2, lige over for AUIF's klubhus, men det er en helt anden historie, og den gemmer vi til præsentationen af Allerslev skole.



Ugledige skole ca. 1900-1910

## Skolebillede fra 1927



3.rk. fra venstre nr.2, Poul Lydehøj 'Lydehøjgård', her ca. 12 år. Døde 2009 i en alder af 94 år. 3.rk. og fra venstre, nr. 4, Henny Jensen, 'Engkærgård', Ugledige. Faster til Jørgen og Erik Jensen.

## Skolebillede fra 1946



Nederste rk. nr. 1 fra venstre, Jørgen Jensen fra gården 'Engkærgård', Ugledigevej 22. 2. rk., nr.1 fra højre, Else Poulsen fra 'Lekkende mølle'. 3. rk., nr. 4 fra venstre, Inger Nielsen fra gården 'Tvingbro'. Øv. rk., nr. 2 fra venstre, Inge Poulsen fra 'Lekkende mølle' (søstre) Øv. rk., nr. 4 fra venstre Oda Nielsen fra Ugledigevej 14. Senere gift med Willy og de byggede huset på Ugledigevej 16.

# Søg i 550 lokalarkiver landet over

af Ove Rye Jørgensen

Mange gange har vi på Lokalarkivet i Præstø fået spørgsmålet... *hvorfor kan jeg ikke sage i jeres materiale på lokalarkivet.* Det har vi også selv været kede af, når vi måtte ryste på hovedet og fortælle, *at det kommer nok snart.*

NU er det lykkedes, for her i år den 20. februar blev 550 lokalarkiver og offentlige arkiver lagt på nettet på portallen **Arkiv.dk**. Her kan man søge i alle disse arkivers materiale som nu er digitaliseret, for det er jo en forudsætning for at det kan ses på din computer, tablet eller smartphone. Når jeg nu fortæller, at Præstø Lokahistoriske Arkiv blev startet i 1973, altså en del år før den første computer i 1990 kom på arkivet, er der megen materiale, der stadig mangler at blive digitaliseret, men er stærkt på vej. Så fortvivl ikke, hvis du ikke lige finder det du søger, måske noget du selv har afleveret eller andet, som du mangler i din slægtforskning, eller bare en almindelig nysgerrighed. Med dette vil jeg opfordre dig til at prøve lykken og finder du f.eks. et billede, så dobbeltklik på det, og det bliver forstørret. Rigtig god fornøjelse, men pas på... *for du bliver bidt af det.*

Vores slogan er, *vi har jo kun det der bliver afleveret til os, .. husk detinden du smider ud.*

# Kloakering i Allerslev- Ammendrup

af Anja Wesselhoff

Det er nok næppe gået nogen forbi at der er blevet kloakeret igennem Allerslev og Ammendrup byerne. Der ser nu ud til at være en ende på trængslerne, i det mindste med hen-syn til trafikken. Lokalrådet har fået oplyst af Vordingborg forsyning, at de forventer at afslutte selve kloakarbejdet inden sommerferien, og efter denne går de så i gang med tilslutningen.

Ved kørsel på Mönvej er der nu indført naturlige fartbump – man kører helt naturligt stille og roligt, for ellers bliver bilens understel smadret. Der skulle gerne ske en grovopretning af belægningen, men der kommer ikke et nyt slidlag på vejen, før der er gået nogle år. De gamle chikaner til fartnedsættelse, hvoraf 2 er tilbage, er fjernet, hvilket også de resterende bliver. For at holde farten nede vil der i stedet blive etableret fartbump gennem Ammendrup og Allerslev. Det er dog usikkert hvornår dette vil ske.

Det har været et langt sejt træk. Jeg er selv så heldig at bo udenfor kloakeringsområdet, men har da måttet køre igennem Mönvej med alt, hvad dertil hører af stoplys, jordhuller, jernplader og store maskiner på vejen (og i vejen). I vinters var der en periode med køreplader lagt ud på Mönvej før kroen i Allerslev.

Når busserne kørte over kunne det høres op langt op på Rekkendevej – jeg håber I der boede ved siden af, er kommet til hægterne igen ovenpå den larm.

Nu starter så arbejdet for at få tilsluttet hver enkelt husstand – jeg ønsker god arbejdslyst med dette!

Desværre ser det ikke ud til at graveriet stopper lige foreløbig. Andet steds her i bladet kan I finde en invitation fra Fibia, som vil til at grave fibernet ned i Allerslev og Ammenstrup. Det skulle være langt mindre huller de er nødt til at grave, og jeg håber kun, det bliver hurtigere overstået.

## Sangcafé

af Inger Frederiksen

Så sluttede vi vores dejlige sangcafé af for denne sæson med at Lennart Lindegaard spillede. Vores gæster nød i stor stil hans spil. Vi har haft mange dejlige sangglade mennesker hos os, og det er så dejligt at opleve at alle er glade for at komme her. Vores sidste cafe aften var jo lidt speciel, da en af vores trofaste gæster, der kommer hver gang, Birgit Hansen, valgte at holde sin fødselsdag hos os. Det var så dejligt at opleve. Birgit blev 94 år. Efter planen starter vi op igen den 2. oktober 2015. Vi ønsker alle vores læsere en dejlig sommer. Forårshilsner fra Jørgen, Vang, Else og Inger.

# Velkommen til Skt. Hans bålafoten

Tirsdag d. 23. Juni  
Fra kl. 19:30  
Ved Allerslev  
Klubhus

Traditionen tro er der lagt op til en hyggelig aften. Der vil være salg af Kaffe, The og Æbleskiver. Børnene kan køre ATV og alle kan prøve lykken i konkurrencen plant et flag. Kl. 21.15 afholdes båltalen dette år af Camilla Dammegaard. Herefter tænder vi bålet og synger “Midsommervisen”, mens heksen sendes til Bloksbjerg.

Arrangør:  
Allerslev Beboerforening og  
Allerslev Ungdoms- & Idrætsforening

## Lovgaarden

af Vagn Boberg Nielsen

**Lovgaarden** ligger i Allerslev på Rekkendevej 6. Den tilhører **Bent Harsmann** og har matr. nr. 9. Den har sandsynligvis ligget samme sted 3-500 år.

Lovgaard kommer muligvis af Lausgaard (Lars' gård). I 1782 hed fæste- ren Lars Jørgensen. Han er sandsyn- ligvis søn af Jørgen Larsen. Jørgen Larsen er født i Bønsvig; men kom- mer til Lovgaarden fra Nr. Mern omkring 1760/61. Han døde i okto- ber 1779, og Lars Jørgensen blev trolovet med Anne Jensdatter fra Grumløse 22. marts 1780. De blev gift 31. oktober. Hendes far Jens Jensen fra Grumløse var forlover. Både Lars Jørgensen og hans for- gængere var livsfæstebønder.

Det kunne være hårdt, især hvis man blev sat til en dårlig gård eller løb ind i kvægsyge eller hestesyge. Omkring 1740 døde halvdelen af Sydsjællands køer af kvægsyge. Det kunne meget nemt rydde en ejendom for kvæg.

Allerslevs bønder skulle i 1740-erne på hoveri på Lekkende, der var en af de 3 avlsgårde under Vordingborg Ryttergods. De 2 andre var Vor- dingborg slots ladegård og Beldringe. På Lekkende havde man en hollæn- deribesætning på 100 malkekøer med tilhørende mejeri. Omkring 1740 fik besætningen kvægsyge, og mange køer døde. Hovbønderne blev sat til at skinde (tage huden af) de døde dyr med det resultat, at de bragte sygdommen med hjem til sig selv, og dermed blev forarmet.

Det var husmændenes frygt at blive sat til en ødegård, hvor alt var gået



Lovgaarden

skævt. De havde det meget bedre med deres ene ko, lidt får, gæs og 2 grise som husmænd. Var de heldige, havde de lidt frugtræer og lidt bier.

Lars Jørgensen var bondefoged eller tredingsfoged, som det kaldtes. Han skulle indkalde byfællerne til hovperi. En treding var som regel 1 landsby; men det kunne også være 2 små landsbyer.

### Ny Godsdaellse

1761 blev Allerslev købt af Brockenhuis på Nysø. Han køber også Gl. Oremandsgaard, der bliver hovedgård for Allerslev sammen med Sandvig, Tågeby og Skalsby. I 1785 solgte Brockenhuis sine 3 godser, Oremandsgaard, Nysø og Jungshovedgaard og dermed også Laugaarden til direktør og hovedaktionær Reiersen, Asiatisk Kompagni.

Da han døde i 1795, blev Oremandsgaard solgt til Hans Pedersen på Engelholm. Han og sønnen havde den til 1824, hvor den blev solgt til Arboe/Collett-familien på Lundbygaard.

### Laugaarden

Lau(s)gaarden blev udskiftet i 1796. Den får matrikel nr. 9 og får lov til at blive liggende.

Lars Jørgensen havde 2 sønner og 3 døtre. Den ældste, Jørgen Larsen gifter sig til Rishøjgaard i Ammenstrup i 1806. I 1823-25 blev Lars Jørgensen afløst af datter og sviger-søn Karen Larsdatter og Lars Larsen. Deres søn Peder Larsen overtog

fæstet i 1857. Han blev gift med Kirsten Jensdatter fra Holmegård i Allerslev. De fik 8 børn, 4 piger og 4 drenge. Alle 8 børn boede på gården i 1880.

På Oremandsgaard sker der også ting og sager. Peter Alfred Hage overtager den i 1861, og efterfølgende blev den nye Oremandsgaard bygget. Både Hovedbygning og Avlsbygninger stod færdigt i 1870. Familien Hage residerer stadig på Oremandsgaard. Fra 1892 er det Alfred Peter Hage efter faderens død.

### Lovgaarden

Det er ikke til, at sige hvornår navnet opstår. Det kan godt have vekslet meget med Laugaard. På Lovgaarden i 1890 møder vi gmd. Peder Larsen og fru Kirsten, sønnerne Lars og Jørgen, samt døtrene Dorthea og Marie Sofie.

I 1885 havde Peder Larsen fået arvefæsteskøde på Lovgården. Han kaldte sig vist nok gårdejer. Han havde faktisk halvvejs købt gården; men godsejeren havde stadig en vis overhøjhed.

Samme år blev den ældste Ane gift med Kristian Josias Hincheli på Lydehøjgård på Ugledige Mark. Broderen Hans Peter blev karl på gården. 1889 giftede datteren Hanne Lisbeth sig med byens lærer, Andreas Elgaard Nielsen.

I 1890 flyttede der en familie ind på Lovgården (ifølge kirkebogen). Det

er nu i Lovgårdshuset. De hedder Nielsen og sønnen hedder pudsigt nok Alfred Hage Nielsen.

Den ældste Jens Peter blev i 1891 gift og købte gård i Nr. Smidstrup ved Tappernøje, og den næstældste søn Lars Larsen blev gift med Birthe Sørensen fra Dyrehavegård i Roneklint og de overtager denne. Peder Larsen døde i 1895, og 3.-ældste søn Hans Peter Larsen blev bestyrer for moderen. 1896 giftede han sig med Anna Thomasine Larsen fra Sageby. Han overtog gården i 1903, som arvefæster i første omgang og som gårdejer omkring 1920. I 1908 var han blevet byfoged og senere inden 1916 var han blevet sognefoged. Der var 10 kør (jersey og røde), 4 heste og 55 fedesvin. Sønnen Ejner Avnstrøm (f. Larsen) blev bestyrer i 1925 og senere ejer. Han ejede den til 1956. I 1943 byggede han nyt stuehus og i 1955 brændte gårdens stalde. Skrädderen Johannes Jensen var ejer 1956-79.



Skrädderen Johannes Jensen

Han havde skrädderi på gården; men flyttede det efterfølgende til Lundby.

I nyere tid har der været følgende ejere: Michael Hansen (1979-87). Søren Lyng Sørensen 1987. Han beholdt jorden og lagde den til Pilegård. Pilot Henning Mussegård 1987 – 95 gift med lærer Susanne Pedersen. Annelise og Bent Harsmann fra 1995.

#### Anekdot fra redaktøren:

Da jeg var barn var det almindeligt at lave nytårslojer – også i Allerslev. Et år havde vi besøg af nogle gode venner til mine forældre. Det har nok været da Mikael Hansen ejede gården midt i 1980’erne. Min bror er 6 år ældre og sammen med de andre unger nytårsaften skulle der laves lojer. Det blev Lovgaarden, der stod for skud. På det tidspunkt boede der et ældre ægtepar – muligvis Mikael Hansen. Jeg husker det som ældre mennesker. Vi fandt lidt haveredskaber – kost og skovl, som behørigt blev hejst op i flagstangen i ly af mørket. Det var meget morsomt, syntes vi.

Men brormand var nu lidt snu. Nytårsdag gik han og jeg nemlig tilbage til Lovgaarden og bankede på. Vi gjorde dem opmærksomme på den usik, der var begået mod dem, og om vi ikke skulle hjælpe dem med at hejse tingene ned igen, og sætte dem på plads. De blev så glade vi fik en pose chokolade for det. Glade gik vi hjem med rovet, og syntes det var en god dags (nat)arbejde.

# En virksomhed i sognet – Klinik Allerslev

Tekst og foto af Bjarne Arvidsen

Solen skinnede denne morgen midt i Påsken, hvor jeg parkerede bilen i indkørslen på Rekkendevej 8 i Allerslev.

Det var Kirsten der åbnede døren, og sammen gik vi ind i stuen hvor Børge ventede.

Vi tog plads ved spisebordet, og som en anden rapporter blev papiret med mine spørgsmål placeret foran mig, og interviewet kunne begynde.

## Hvad er jeres historie?

Klinik Allerslev drives af ægteparret Børge og Kirsten Baltzer. Børge er oprindeligt fra Dannemare på Lolland hvor han blev født i 1934. Kirsten er fra Nørrebro og blev født i 1946. Sammen har de Connie og Heidi.

De mødte hinanden i 1960, da Kirsten boede hjemme hos mor, og deres nabo lejede værelser ud, og Børge manglede et sted af bo. Kirsten var meget interesseret i den noget ældre Børge. ”Han købte alle de nyeste plader, og det var jo interessant” kunne Kirsten tilføje. Børge havde inden da, bland andet boet 13 år i Sverige.

Børge fik arbejde i København som vinduespudser og arbejdede i mange år. Det blev også til en del år, hvor de som selvstændige arbejdede med rengøring på Frederiksberg. Sidelø-

bende med deres andet arbejde. 1975 flyttede de til Glostrup og til Hvidovre i 1986, og derefter til Ishøj hvor parret boede i 10 år.

Kirsten har arbejdet som pædagogisk udviklingsmedhjælper på Frederiksberg gennem 21 år.

## Allerslev

I 2004 havde deres døtre set en annonce i den lokale avis, hvor man kunne leje et hus i Allerslev ved ejer Søren Lyng. Det sprang til og flyttede til Allerslev.

Vi faldt godt til her, og blev modtaget rigtig pænt. Vi har fået et rigtig godt forhold til vores naboer, og vores lille hus ligger rigtig godt.

Kirsten har også fået nogle nye bekendtskaber igennem linedance i Allerslev. Både Kirsten og Børge er begge gået på pension, men det betyder ikke at man sidder stille derhjemme.

## Den alternative verden

*”Hvornår fik i øjne op for den alternative verden?”*

”Jeg fik i 1985 et hold i ryggen som vindues pudser” starter Børge. ”Jeg havde ingen fidus til alt det der alternative nonsens, men jeg fik nogle elektrobehandlinger og det hjalp. På klinikken på Ålholm Plads lå der en masse brochurer, som fortalte hvor-

dan man selv kunne uddanne sig til alternativ behandler”.

”Vi startede med at tage uddannelsen indenfor zoneterapi og senere øreakupunktur hos Per Lauborg”, kunne Kirsten supplere.

”Da Kirsten måtte stoppe på arbejdsmarkedet grundet slidgigt, var det sæolie der fik hendes knæ i fuld vigør igen, hvor lægerne havde opgivet. Jeg fik derudover en blodprop i 2005 under en vinduespudsning, hvor jeg fik indlagt en stent. Den efterfølgende genoptræning skete med hjælp fra den alternative verden og egne naturprodukter” kunne Børge tilføje.

Deres viden på de forskellige områder er store, og de er begge også udannet Reikimester indenfor healing.

Men de har dog hver deres forcer. I dag er Børge manden bag promovering af deres produkter og opdatering af hjemmesiden. Har i de sidste 2 år lavet et par videoer, hvor han præsenterer sine forskellige produkter fra hjemmesiden og ligger dem op på YouTube. Man kan her søge på hans navn.

Børge taler med en brændende entusiasme om sine produkter og deres mange gode egenskaber, men også om hvilke produkter der virker til hvad og han nyder at tale om deres produkter.

Kirsten har en mere tilbagetrukket funktion eller som hun selv udtaler der ”praktisk gris”, der går på lidt behandlinger især indenfor akupunktur.

### Skeptis

”Hvad siger I til folk der ikke tror på den alternative verden”

”Kom forbi og prøv” siger de næsten i munden på hinanden. ”I har jo intet at miste”.

”Dem der kommer forbi, hvor lægerne har givet ”fortabt”, er meget mere åbne overfor denne sidste mulighed”

**”Kroppen er indrettet til at helbrede sig selv. Nogle gange skal den bare hjælpes i gang”**

**Børge Baltzer**

”Og vi KAN hjælpe mange mennesker” siger Børge med stor overbevisning. ”Vi er glade for at kunne hjælpe andre mennesker, og det giver også en bedre mund til mund reklame”.

Kirsten tilføjer ”Vi gør det ikke for pengene skyld, for det er bestemt ingen guldbgrube det her. Vores uddannelser koster en hel del”.

### Fremtidsplaner

”Jeg vil gerne udbrede kendskabet til den alternative verden. Derudover vil jeg have fokus på mine små YouTube videoer. Jeg ville også gerne finde nogle samarbejdspartnere” starter Børge.

"Jeg skal snart på opfølgningskursus indenfor AcuNova 2000" kan Kirsten byde ind med. AcuNova 2000 er akupunkturformen opfundet af danske John Boel og han er en stor inspirator for ægteparret Baltzer.

Fortiden, nutiden og fremtiden er kortlagt. Tiden er flojet afsted. Jeg er sikker på, at Børge kunne fortælle mig meget mere om de mange gode produkter de har, men de ventede Påskegæster, så jeg trak mig tilbage.

Du kan læse meget mere om produkter mm. på parrets hjemmeside [www.klinik-allerslev.dk](http://www.klinik-allerslev.dk).

*Børge og Kirsten Baltzer*



## UDLEJNING AF ALLERSLEV KLUBHUS

Ønsker I at leje Allerslev klubhus til jeres private anledning eller fest så kan I tage kontakt til:

**Inge Jensen på tlf. 55 99 60 01**



## Hvad er din hobby?

af Bjarne Arvidsen

Vi på redaktionen ville meget gerne skrive lidt om netop din hobby. Er du bosiddende i Allerslev gl. sogn, og har du en hobby som vi ikke allerede har skrevet om, så kontakt gerne vores redaktør Anja Wesselhoff pr. mail [anja@ploumann.dk](mailto:anja@ploumann.dk) eller pr. mobil 41 57 66 68.

Det har været en fornøjelse at læse de tidligere artikler, hvor vi bl.a. andet har kigget på Bryggeriet i Ugledige, papegøjerne og de fine portugisiske heste, men der er plads til meget mere.

Det kunne være at du samlede på mønter, frimærker eller måske mælkejunger. Det kan også være at du er jæger eller fletter pileflet. Alt har interesse.

Har du selv lyst til at skrive om det, skal du være velkommen ellers kigger en fra redaktionen forbi og skriver din historie sammen med dig.

Vi ser frem til at høre om netop din hobby.



I sognesbladet i maj i 2012 fortalte vi om Kim og hans hund Gozo, der var til VM i spørsøgning. Foto: Ove Ryge Jørgensen

## Problemer med vandforsyningen eller spørgsmål

**ALLERSLEV AMMENDRUP VANDVÆRK**  
[www.aavand.dk](http://www.aavand.dk)

**kontakt**  
**Hans Erik Johansen, Tlf 20 19 24 62**

## Kirkens aktiviteter

af Torben Møllenbach

### Konfirmation i foråret 2016

Når dette nummer af Allerslevbladet udkommer, så er det ved at være overstået med dette års konfirmationer og familiefester i den anledning.

Mange familier er allerede i gang med at planlægge konfirmationen til næste år, og måske har man allerede bestilt lokaler i den nærmeste omegns kroer og restauranter, for så er det på plads med konfirmationsfester.

Af hensyn til det praktiske: Konfirmationerne finder sted i Jungshoved kirke søndag d. 1. maj 2016, kl. 10.30 og i Allerslev kirke søndag d. 8. maj, kl. 10.30. Alle, som vil konfirmeres, skal her fra efteråret gå til konfirmationsforberedelse hos den lokale præst.

De kommende 7. klasser på Præstø Skole og på Præstø Privatskole får inden sommerferien nærmere besked om tilmelding til konfirmationsforberedelsen og om, hvor det skal foregå og andre praktiske ting. Jeg kommer på besøg på skolerne her i maj og fortæller nærmere.

Konfirmanderne skal gå til præst fra 23. okt. til hen i foråret 2016. De, som melder sig til, får nærmere besked senere.

Man er i øvrigt velkommen til at kontakte mig for flere oplysninger på tlf. 55 99 60 17.

### Ferie

Jeg holder sommerferie fra 2. juli – 16. juli, begge dage inkl. I min ferie henviser jeg til sognepræst Jesper Bo Blomgren, Tlf. 55 98 10 19. Her kan man få attestter, anmode om dåb, vielser, og her skal man også henvende sig ang. begravelser.



*Det store hold konfirmander for 2015 fra Præstø, Skibinge, Bårse, Beldringe Allerslev og Jungshoved foran Eliaskirken på Vesterbro Torv.*

## **Sommertid er ferietid**

### **En sommerhilsen**

At holde fri fra arbejdet er en meget gammel tanke. Den ældste fortælling, som jeg kender om det at holde fri, er fra den første bog i Bibelen, hvor det om Gud hedder, at på den 7. dag i ugen hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført ugens første 6 dage.

Som Gud således holdt fri, således holder vi mennesker også fri. Men man holder ikke bare fri, for fridagene har forskellige kategorier, som skal overholdes. Derfor har dagene, man holder fri, så mange forskellige navne: Feriedage, særlige feriedage, sognefridage, særlige feriefridage, friweekender, erstatningsfridage osv. Det skal bogføres rigtigt, og kræver lidt talent at få det registreret korrekt, men det skal gøres. Og det er meget moderne.

Efter denne registrering, kan man så med god samvittighed holde fri. Men – og det er spørgsmålet: Hvad holder man fri fra: Man kan holde fri fra arbejdet, ja, man skal, siger loven, men det er også det eneste, man kan holde fri fra. Til gengæld kan man ikke holde fri fra livet.

Det fortsætter – selv i ferietiden sker det, at man fødes, man får kæresteder, man slår op, man nyder livet, arbejder som en gal på uestuen, man gerne vil have færdig. Man falder, brækker benet, bliver syg, man bliver gammel og affældig, man glæder sig, eller man bliver bekymret.

Man synes, at de gamle er nogle oldsager, eller man er næst dertil, at man ikke forstår ungdommen. Måske er man optimist, og man glæder sig til fremtiden og kan ikke få nok af alt det nye.

Kort sagt: man lever, selv i ferietiden. Man har ikke fri fra livet, og derfor har kirken åbent. Med mindre bemanding, ganske vist, men folk kan blive gift, døbt og begravet, blive trøstet, man kan gå ind i kirken og nyde den ro, som er dør i det ofte meget gamle rum. Ro til at stoppe op, tænke efter, eller lytte til det Guds ord, der kommer som en kær gæst og aflægger ens urolige sind et besøg. Kirkerne er åben sommeren over for enhver der har brug for det. Kig efter på hjemmesiderne eller i avisernes kirkesider. Med disse ord ønskes alle en god sommer.

### **Skt. Hans aften i Jungshoved ved Slotsbanken, tirsdag d. 23. juni, kl. 20.00**

Det er efterhånden en fast tradition at samle folk fra nær og fjern og holde Skt. Hans aften i Jungshoved kirke og på den nærliggende slotsbane.

Ligesom de andre år begynder man i kirken med en kort gudstjeneste ved sognepræst Torben Møllenbach.

Kl. ca. 21.30 tændes bålét ved slotsbanken og traditionen tro synger deltagerne Midsommervisen og Jungshovedvisen. Inden da og efter gudstjenesten er det muligt at købe

kaffe eller the og kage i Rejsestalden, og til børnene kan man købe saftevand. Alt sammen til meget billige penge.

### **Friluftsgudstjeneste i Ugledige**

Også i år er der gudstjeneste i det fri i Allerslev. Det har vi gjort efterhånden nogle gange, og vi har kunnet glæde os over interesse og opbakning omkring disse arrangementer.

Det er at være kirke og menighed på en anden måde, og det tiltaler mange.

Igen i år finder gudstjenesten sted i den gamle grusgrav i Ugledige. I år er det søndag d. 9. aug., kl. 14.00.

Efter gudstjenesten kan man nyde en kop kaffe i det fri. Bliver vi utsat for plaskregn og andre unoder fra vejrliget, flytter vi gudstjenesten ned i Allerslev kirke.

### **Teatertur til København**

Sidst i januar kørte en bus fuld af teatergængere fra parkeringspladsen ved Allerslev kirke med kurs mod Skuespilhuset i København. Vi var mere end 50 forventningsfulde deltagere, der havde meldt sig til opførelsen af Samuel Becketts to små stykker 'Den, som falder', og 'Krapps sidste bånd'. To meget betagende historier om livets gang, om skuffelser, drømme, om hvad man skulle have gjort, men ikke gjorde, om at holde modet oppe, selv når det gør ondt, og man må ty til sort humor for at holde det tragiske på

afstand. På en sær måde en meget livsbekræftende oplevelse.

Stina og jeg nyder disse ture. Det er hvert år en stor fornøjelse med den store interesse, og vi er glade for ved disse lejligheder at få hilst på så mange mennesker, der kommer fra både fra Allerslev og Jungshoved sogne, og en hel del også fra omegnen.

Også til næste forår vil vi arrangere en teatertur. Endnu ved vi ikke, hvilken forestilling, der bliver tale om, da teatrene endnu ikke har offentliggjort deres programmer for næste forår.

Til efteråret ved vi mere, og når næste blad udkommer, kan interesserede læse mere om den kommende teatertur. Men indtil da: tak for interessen og god sommer.

Stina og Torben Møllenbach

### **Efterårets arrangementer**

Vi har endnu ikke færdiggjort listen over efterårets foredrag og koncerter i kirkerne. Programmerne bliver offentliggjort først i september.



**Allerslev Kirke**

# Praktiske oplysninger

af Torben Møllenbach

**Fødsel:** En fødsel skal meddeles sognepræsten i det sogn, hvor man bor. Det skal helst ske to hverdage efter fødslen. Er forældrene ikke gift, skal der desuden afleveres en Omsorgs- og Ansvarserklæring. Blanketten kan man hente på: personregistrering.dk, hvor man også kan få god besked af vejledningen bag på blanketten.

**Dåb:** Et barn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen enten ved dåb i kirken eller ved navngivning. Ønsker man sit barn døbt, henvender man sig til den præst i hvis sogn, man ønsker sit barn døbt. Ved en dåb skal der være en gudmor el. – far samt mindst to faddere udover evt. forældrene. Forældrene må gerne være skrevet op som faddere. En 'fadder' er dels et vidne til dåben og dels en person, som – hvis forældrene dør, før barnet bliver myndigt - påtager sig forpligtelsen til at barnet 'oplærer i den kristne tro', som det hedder i faddertiltalen i kirken ved dåben. Ved navngivning afleverer man blanketten udfyldt og underskrevet hos den lokale sognepræst.

Allerslev præstegård



**Dåbsattest:** Kan rekvisiteres hos den nærmeste sognepræst eller kordegnekontor, uanset om man er døbt et helt andet sted.

**Vielse:** Vielse aftales med præsten. Inden vielsen skal man henvende sig til den lokale borgerservice og bede om en prøvelsesattest.

**Dødsfald:** Besked om dødsfald retter man til sognepræsten. Eller man får bedemanden til at gøre det. Bisættelse og begravelse aftaler man med præsten. Desuden er der mulighed for, at man kan få sin aske strøet ud over åbent hav efter.

**Vigtigt ang. blanketter:** Blanketter om fødsel, Omsorgs- og Ansvarserklæring, navngivning, navneændringer kan alle findes på personregistring.dk, hvortil der er gode vejledninger. Eller man kan rette henvendelse til sognepræsten.

Henvendelsen i øvrigt til sognepræst Torben Møllenbach, Rekkendevej 39, Allerslev, 4720 Præstø - Tlf. 55 99 60 17. Mail: tom@km.dk  
Træffetid: Alle dage efter aftale.

**Mandag:** Fridag for præst og personale og desuden er kirken lukket for kirkelige handlinger.

**Øvrige telefonnumre  
findes på bladets side 2**

# Aktivitetskalender

Dato	Begivenhed	Tidspunkt	Lokation
10. maj	Fodbold AUIF – Jungshoved <sup>2</sup>	10:00	Allerslev Stadion
12. maj	Informationsmøde vedr. Fibernet <sup>4</sup>	19:00 – 21:00	Allerslev Klubhus
17. maj	Fodbold AUIF – Næstved FC 77 <sup>2</sup>	10:00	Allerslev Stadion
20. maj	Infobilen vedr. Fibernet <sup>4</sup>	15:00 – 17:30	Allerslev Klubhus
25. maj	Majstangen rejses <sup>1 &amp; 2</sup>	12:00	Ugledige Grusgrav
31. maj	Fodbold AUIF – Næstved Nord IF <sup>2</sup>	10:00	Allerslev Stadion
07. jun.	Fodbold AUIF – Møns FK <sup>2</sup>	10:00	Allerslev Stadion
23. jun.	Skt. Hans Aften <sup>1 &amp; 2</sup>	19:30	Allerslev gl. skole
23. jun.	Skt. Hans Aften <sup>3</sup>	20:00	Slotsbanken i Jungshoved
16. aug.	Friluftsgudstjeneste <sup>3</sup>	14:00	Ugledige Grusgrav

1. Beboerforeningen - 2. AUIF – 3. Allerslev Kirke - 4. Andre - Med forbehold for ændringer efter bladets udgivelse.

## Gudstjenester

Dato	Begivenhed	Allerslev	Jungshoved
14. maj	Kr. himmelfart	Ingen	10.30
17. maj	6. s. e. påske	10.30	Ingen
24. maj	Pinsedag	9.00	10.30
25. maj	2. pinsedag	Ingen	Ingen
31. maj	Trinitatis	10.30	9.00
07. jun.	1. s. e. trin.	JBB: 9.00	Ingen
14. jun.	2. s. e. trin.	10.30	9.00
21. jun.	3. s. e. trin.	9.00	10.30
23. jun.	Sct. Hans		20.00
28. jun.	4. s. e. trin.	10.30	Ingen
05. jul.	5. s. e. trin.	9.00: JBB	Ingen
12. jul.	6. s. e. trin.	Ingen	10.30 JBB
19. jul.	7. s. e. trin.	9.00: JBB	Ingen
26. jul.	8. s. e. trin.	Ingen	10.30
02. aug.	9. s. e. trin.	10.30	Ingen
09. aug.	10. s. e. trin.	14.00 Friluftsgudstj.	Ingen
16. aug.	11. s. e. trin.	Ingen	10.30
23. aug.	12. s. e. trin.	10.30	9.00
30. aug.	13. s. e. trin.	Ingen	10.30
06. sep.	14. s. e. trin.	10.30 Høstgudstjeneste	Ingen
13. sep.	15. s. e. trin.	Ingen	10.30 Høstgudstjeneste

JBB: Sognepræst Jesper Bo Blomgren, Udby-Ørslev

Torben Møllenbach holder ferie fra den 2. juli og frem til og med den 16. juli.