

# Allerslev *Solne* Blad

Nr. 2

2017

10. årgang



# Allerslev Sogne Blad Redaktion

## Ansvh. Redaktør

Anja Wesselhoff  
Tlf.: 41 57 66 68  
anja@ploumann.dk

Inge Jensen  
Tlf.: 55 99 60 01  
ingeanbilime@gmail.com

Ove Rye Jørgensen  
Tlf.: 41 42 60 16  
overye@gmail.com

Bjarne Arvidsen  
Tlf.: 22 57 13 42  
bjarnearvidsen@gmail.com

Torben Møllenbach  
Tlf.: 55 99 60 17  
tom@km.dk

Lise Frohn Rasmussen  
Tlf.: 26 24 07 93  
lise@frohn.dk

## Allerslev Ungdoms- & Idrættforenings telefonliste

### Formand for AUIF

Dennis Grundtvig  
Tlf.: 29 89 33 74

### Næstformand,

Berit Eeg  
Tlf.: 22 76 86 54

### Sekretær

Stine Rasmussen  
Tlf.: 22 57 52 33

### Kasserer

Helle Rasmussen  
Tlf.: 22 88 58 58

### Bestyrelsesmedlem

Jens Madsen  
Tlf.: 21 46 91 28

### Flaskecontainer, Bladudvalg samt Udlejning af Klubhus

Inge Jensen  
Tlf.: 55 99 60 01

### Bestyrelsesmedlem & Kontaktperson Petanque

Lars Hyltoft  
Tlf.: 55 31 33 66

### Bestyrelsesmedlem

Lise Gundersen  
Tlf.: 25 21 88 61

### Udvalgsformænd udenfor bestyrelsen:

**Dyrskuet** Bo Møller Petersen  
Tlf.: 31 54 68 64

**Badminton** Anette Hyltoft  
Tlf.: 20 70 55 31

**Petanque** Bent Pedersen  
Tlf.: 24 24 52 42

### Kontaktperson Banko

Ena Skovbæk  
Tlf.: 55 99 61 42



**Klubhuset:** Enghavevej 2 A, Allerslev, 4720 Præstø - Tlf.: 55 99 62 26 - [www.auif.dk](http://www.auif.dk)

## Beboerforening for Allerslev gl. Sogn

Medlemskontingent 50 kr. konto: 6140 0004154819

### Formand & Booking Ans.

Sandra Pedersen  
Tlf. 20 84 84 37  
Mail: sandra@angelina.dk

### Næstformand & Sang Café

Inger Frederiksen  
Tlf.: 43 73 73 90

### Kasserer

Svend Erik Petersen  
Tlf. 32 19 03 06

### Sekretær & Presse chef

Lise Frohn Rasmussen  
Tlf.: 26 24 07 93

### Bestyrelsesmedlem

& Sang Café  
Vang Larsen  
Tlf.: 55 99 60 30

### Bestyrelsesmedlem

Hans Erik P. Johansen  
Tlf.: 20 19 24 62

### Bestyrelsesmedlem

Kirsten Nielsen  
Tlf. 55 99 00 95

### Suppleant

Michael Bayne  
Tlf.: 34 10 67 21

### Suppleant

Ole Christophersen  
Tlf.: 51 50 24 19



## Allerslev Kirke

### Sognepræst

Torben Møllenbach Tlf.: 55 99 60 17

### Formand for menighedsrådet

Tove Grundtvig Tlf.: 55 99 60 92

### Kirkeværg

Camilla Dammegaard Tlf.: 22 37 57 36

### Graver

Træffes: 12 - 12:30. Mandag fri  
Leo de Jong Tlf.: 55 99 61 68



Allerslev Kirke

## Sognebladets data

**Ansvarshavende:**

Anja Wesselhoff

**Layout:**

Bjarne Arvidsen

**Kasserer:**

Birgit Frederiksen

**Oplagstal:**

Allerslev gl. sogn: 425

Løsblade: 150

Samlet oplag: 575

Udkommer i feb. maj. sep. nov.

**Produktion**

Sats og Tryk: MicroForma

**Deadline næste blad:**

18. august 2017

**Materialet sendes til redaktøren:**

anja@ploumann.dk

Fotografens navn skal fremgå, hvis der leveres foto.

**Typografi:**

Overskrifter: Garamond 14 pkt. fed

Brødtekst: Garamond 11 pkt.

Kopiering eller affotografering af annoncer eller andet af bladets indhold, må kun ske med kildehenvisning.

**Indlæg**

Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal.

Indlæg udtrykker ikke redaktionens mening, med mindre dette helt klart er angivet.

**Støt bladet**

Konto: 6140-4135834

## Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse .....	3
Forord.....	4
Nyt fra Allerslev Sogns	
Beboerforening .....	5
Sangcaféen I Allerslev Gl. Skole.....	7
Motionsholdet .....	7
Rid Sommer i by – bag kulissen .....	7
Frivilligt foreningsarbejde.....	10
Majstang i grusgraven.....	11
Sankt Hans .....	11
Fastelavnfest.....	12
Nyt fra Allerslev Ammendrup	
Vandværk .....	12
Udpluk fra min scrapbog.....	13
Nyt fra Lokalrådet .....	14
AUIF's aktiviteter på Roskilde	
Dyrskueplads igennem 25 år.....	15
Vi Skøre Kugler.....	19
Nyt fra menighedsrådet .....	21
En virksomhed i sognet –	
Peter Wolff Grafik & Foto.....	22
Frysehusene i Gamle dage.....	26
Der kan siges noget pænt om alle .....	29
På skattejagt i sognet .....	30
Kirkens Aktiviteter .....	31
Praktiske oplysninger .....	33
Aktivitetskalender .....	40

**Forsidebilledet .....**

*Forsidebilledet er taget af Ove Rye Jørgensen ved Ugledige Grusgrav til Majstangsfesten.*



## Forord

af Anja Wesselhoff

Endelig ser det ud til at foråret er på vej. Efter en noget kold og blæsende april er skoven blevet grøn, svalerne bygger reder i stalden og cykelturisterne farer land og rige rundt. Der kører mange forbi vores lille sogn, og der er tit brug for shelteren i Ugledige Grusgrav.

Det er nu at madkurvene skal pakkes for i dette blad er der tur til både Ugledige, Roskilde og Jungshoved rundt. Jo, når man læser Allerslev Sogneblad kommer man omkring.

For eksempel kommer vi i dette blad 25 år tilbage i tiden. Ena Skovbæk fortæller nemlig om dengang AUIF startede med at have salgssteder på Roskilde Dyrskue, og hvad det siden har udviklet sig til. Hvis du kommer forbi dyrskuet i år kan jeg kun opfordre til at besøge Den Gamle Kro og sige tillykke med jubilæet.

Hvert år afholder AUIF og beboerforeningen majfest i grusgraven. Her i bladet kan du læse om hvem og hvordan majstangen laves til glæde for os alle. Jeg kan kun opfordre til at pakke madkurven den 21. maj og gå en tur i skoven.

Hist hvor vejen slår en bugt ligger der sørme en ny virksomhed i sognet. Bjarne har besøgt Peter Wolff Grafik og Foto i Allerslev, og fortæller om den nyåbnede virksomhed.

I Rekkende ligger stadig et lille frysehus. Ove har ligget i arkivet og fundet frem til hvad det egentlig har været for et lille hus og baggrunden for det.

Derudover kan du som altid læse nyt fra vores foreninger i sognet: Beboerforeningen, AUIF, Vandværket og Kirken.

# God fornøjelse!

## Nyt fra Allerslev Sogns Beboerforening

af Knud Skorbæk

Den 24. februar havde foreningen inviteret Carsten Honoré fra Præstø til at fortælle om sin barndom i Præstø og senere om de mange år som reklamemand på Faxe bryggeri og nu som rejseleder.

Foredraget var livfuldt, og vi fik afprøvet vor nyindkøbte projektor. Takket være Ove Rye fungerede den udmærket. Der var godt 30 tilmeldte til spisningen - det var for mange til skolen, men vi fik lov at komme i klubhuset. Der var en god stemning og megen god snak. Vi føler, det var en rigtig god aften.

2 dage efter var der fastelavnsfest for en hel anden aldersgruppe. Det kan der læses om andet steds i bladet.

6. marts holdt foreningen generalforsamling. Det var en velbesøgt generalforsamling.

Det første år som egns hus med kommunalt tilskud har fungeret tilfredsstillende. Arbejdet med at reservere plads i skolen, som Else Karlshøj tidligere stod for, er nu overtaget af et centralt bookingsystem. Efter nogle indkøringsproblemer fungerer det nu. Men for de lokale der vidste, at man blot skulle ringe til Else, er det ikke blevet lettere, men for en lidt fjernere forening, der søger lokale i kommunen, er dette bedre.



*Der var mødt godt 30 mennesker op til generalforsamlingen i beboerforeningen*

Regnskabet viste et lille overskud, delvis grundet en mellemregning med tilskud til shelteret i grusgraven, der var udgiftsført året før, men også frivillig eller billigt arbejde med græsslåning og hækklipning har bidraget.

Der skete 2 nyvalg til bestyrelsen idet Knud Skovbæk og Ole Frederiksen bad om afløsning.

Nyvalgt blev Kirsten Nielsen og Lise F. Rasmussen, og som suppleanter Michael Bayne og Ole Christoffersen. Bstyrelsen har senere konstitueret sig med Sandra Petersen som formand.

Else Karlshøj havde meddelt at hun efter mange år i ledelsen, de sidste år efter eget ønske som anden suppleant ønskede at blive frigjort, også for at gøre rent i skolen hver 14. dag.

Knud nævnte i sin takketale til Else, at den tidligere skole brændte 7. juli 1977. Der var dengang 25-30 elever på 3 klasser. Kommunen ønskede at bruge brandforsikringssummen på Præstø skole. Men Else Karlshøj og andre gode kræfter hævdede, at pengene burde bruges i Allerslev sogn. Takket være denne indsats fik vi dette hus. Det kom kun til at fungere som skole i få år, men vi fik huset som samlingspunkt.

*Og lige siden har du følt den som dit hjertebarn. Du har holdt de foreninger der brugte huset i ørene, og det er gjort på en måde, at huset er i orden og vi har glade brugere.*



*Knud skovbæk overrækker blomster til Else, mens Ena står i baggrunden.*

Vi er Else stor tak skyldig for dine mange års utrættelig arbejde for skolen og livet i sognet

### **Piper Industries**

Efter generalforsamlingen havde foreningen indbudt ejeren af det nye vandrensningsfirma i Allerslev, Jane Piper til at komme og fortælle om sit firma. Det havde åbenbart stor interesse, for der kom så mange, at der blev pladsmangel. Ejeren fortalte om, at man takket være nye patenter er i stand til med forskellige former for ozon at rense mange forskellige ting, der er forurenede med organisk eller rettere kulstofholdige elementer. Det vil sige næsten alt, for eks. olieforurening eller spildevand fra hospitaler-

Det er spændene at tænke på, at der i Allerslev kan bygges anlæg, der kan stilles op overalt i verden

## Sangcaféen I Allerslev Gl. Skole

af Inger Frederiksen

Vi vil alle ønske vores dejlige sangvenner en god sommer, og vi takker for jeres dejlige fremmøde.

Vi sluttede her den 7. april 2017 med en dejlig aften i selskab med Lennart Lindegaard, og alle gav udtryk for at de havde haft en dejlig aften.

Vi starter op igen til oktober, hvor Jørgen Christoffersen og hans dejlige søn Allan vil underholde os.

Sommerhilsen fra Vang, Else, Jørgen og Inger.

## Motionsholdet

af Ena Skovbæk

Med tak for denne sæson overrakte Elin Finnerup på Motionsholdets vegne, Else Karlshøj en buket blomster med tak for nogle gode motions-timer i Klubhuset inkl. sang og snak.



Elin (tv.) overrakte en buket blomster til Else Karlshøj



Lennart  
Lindegaard  
stod for  
musikken  
ved dette  
forårs sidste  
sangcafé.

## Rid sommer i by

bag kulissen

tekst og foto af Ove Rye Jørgensen

En forårsdag i 1991 blev jeg opmærksom på hesteklapren fra vejen igennem Ugledige. Jeg var ny i byen, havde ½ år før købt mit lille bondehus, så nysgerrigheden bragte mig frem til forhaven, hvor alle træer stod i blomst. Her fik jeg hurtigt syn for sagen. Det var hestevogne, flot pyntet med bølgegrene og flag, fyldt med glade børn og voksne som passagerer. Jeg blev begejstret, det var hyggeligt, for efter vognene fulgte der adskillige ryttere. Men hvor de skulle hen, blev jeg først senere klar over, for deres mål var den åbne plads over for ”Traktørstedet” ved den røde port ind til Lekkende dyrehave. Her var der arrangeret en pyntet Majstang, og her havde man holdt denne fest igennem en del år. Med skam at melde, nåede jeg aldrig selv at opleve festen deroppe. I 2003 indvier man grusgraven til en fællesplads, og flytter majfesten dertil. Her oplevede jeg min første majfest, og den må jeg sige var rigtig hyggelig.



*Kransen er bundet færdig med båndler. Her er det Jane der har publikum på.*



*Så skal der løftes*



*Hans Erik Karlsbøj vurderer, SÅDAN*



Men en ting er en fest, men der er jo også arbejde, der skal gøres for at få den afviklet. Så det er *det* jeg her med billeder fra en lørdag morgen i 2005, hvor der skulle være majfest med *Rid sommer i by*, at jeg vil fortælle, hvordan holdet fra Beboerforeningen den morgen mødtes i grusgraven for at pynte Majstangen til festen. Til det skal jeg lige fortælle at AUIF de sidste par år også har været med i dette arrangement og aktivt deltaget om morgenen. Men der skulle hentes bøgeregne til pyntning af stangen, og de skulle hentes i skoven efter tilladelse fra den lokale skovejær. Men blomsterne til pyntningen havde holdet selv indsamlet fra deres egne haver. De røde og hvide bændler var vasket og strøget af en af beboerforeningens damer, så nu var det bare

om at komme i gang. Men en sådan tidlig kølig morgen, stadig med dug i græsset, grågæs med gæslinger på søen og fuglekvidder fra skoven. Ja så skal der også være tid til en lille pause, en kop kaffe og en lille skarp til at klare halsen. For så var man klar til slutspurten, så man kunne blive færdig med en flot pyntet majstang, rejst inde i grusgraven. Nu var det tid til at komme hjem for at få gjort sin frokostkurv klar med egne lækkerier til en god frokost i grusgraven sammen med naboer og bekendte, ikke at forglemme den ”*lille en*” til sildemadden, eller hvad der ellers skal til for en god frokost i det grønne.

Når musikerne har givet et par numre, og folk har suppleret med deres egen stemme, er det tid til at tage turen omkring den smukke Majstang.



*Arkivfoto – En forårsdag i Ugledige (ca. 1991)*

Her er det traditionen, at der synges, imens der bliver gået rundt, hvor hver derefter tager en rød eller hvid bændel og efter nøje instruktion fletter dem sammen ved at gå ind imellem hinanden, med ren kaos til følge, når folk går forkert. Resultatet er en sammenfiltret bændelmasse, ikke særlig kønt... så mange gange har jeg selv inden opbrud, løsnet dem op så de hænger frit. For så præsenterer Majstangen sig rigtig flot for alle de gæster, der i løbet af en uge kommer i grusgraven.

Efter turen om Majstangen er alle klar til den medbragte kaffe og kage, og dagen er nu ved at gå på hæld, flere bryder op. En hyggelig eftermiddag er slut.

Traditionen tro står Majstangen de næste 2 uger på pladsen, så tages den ned.

## Frivilligt foreningsarbejde

af Knud Skovbæk

Danmark er et foreningsland med tusinder af foreninger af alle mulige slags. Der er foreninger for unge og ældre, for politik, interesser eller opgaver. Alle disse foreninger ledes af en eller anden form for bestyrelser. Langt de fleste ledelsesopgaver udføres helt eller næsten uden nogen økonomisk aflønning. Alle disse foreninger er i øvrigt en skole i, hvordan demokrati fungerer. Arbejdsglæde og interessen driver værket. Ind imellem er der måske også lidt pligtfølelse for at gøre lidt arbejde, som tak for alt det, vi får fra andres indsats. Når jeg

ind imellem har været ude at spørge om nogen ville være med i noget foreningsarbejde, har jeg erfaret, at det er nemmest at få ja fra dem, der har noget frivilligt arbejde allerede. De andre påstår, de ikke har tid. Men enten det er en lille frimærkeklub eller et stort forsyningselskab er vi afhængige af, at der er en ledelse, som frivilligt tager et arbejde på sig og tak for det.

Jeg har nu i foråret deltaget i flere generalforsamlinger, hvor bestyrelsesmedlemmer efter mange års arbejde, nogle næsten 40 år, har bedt sig fritaget. Når der så ikke fra ledelsen i foreningen lyder det mindste farvel og tak til de fratrådte eller velkomst til de nye, føler jeg som menigt medlem af foreningerne en stor flovhed og tomhed.

Jeg har selv mærket, hvor meget det luner, når nogen siger tak.

Har vi gamle ikke lært, næste generation lidt af det, vi vil kalde høflighed eller taknemmelighed, har vi svigtet.

Det kan godt være jeg er gammel-dags, men flov er jeg.

Man bliver aldrig for gammel til et klap på skulderen.



## Majstang i grusgraven

af Lise Frohn Rasmussen

Vi danser foråret ind omkring Majstangen søndag den 21. maj, i grusgraven i Ugledige.

Der er gåtur i skoven for de friske kl. 11, og fællesspisning af medbragt mad kl. 12. Når vi er mætte og glade fletter vi majstangen.

Medbring selv mad, drikke, tæpper/klapstole osv.

Igen i år køres med hestevogn fra Rekkende over enten Allerslev eller Oremandsgaard, og alle der har lyst er velkomne til at følge med – til hest, på cykel eller på gåben (hestene skridtes det meste af vejen).

Afgang fra Rekkende ca. kl. 10:45. Kontakt venligst Anja Wesselhoff – tlf. 4157 6668, hvis man ønsker at deltage i denne del af hensyn til ruteplanlægning. Der vil blive arrangeret foldplads til hestene under spisning og dans.

## Sankt Hans

af Lise Frohn Rasmussen

Kom og vær med til at fejre midsummeren i Allerslev!

Det foregår ved Allerslev gamle skole og klubhus på Enghavevej den 23. juni. Der vil være båltale og sang, mulighed for at købe kaffe og kage, og bålet med heks og det hele tændes kl. 21.

Vil du gerne være med til at varme op, så arrangerer Petanqueklubben fællesspisning allerede kl. 17:00, og alle er velkomne til at deltage. Menuen består af grillstegt marineret nakkefilet og grillpølse, dertil salatbord, kartoffelsalat og brød, og prisen er bare kr. 75,- pr person.

Tilmelding til fællesspisning skal ske til:

Bent Pedersen på tlf. 24 24 52 42 eller mail:

bentpedersen943@gmail.com **senest den 18. juni.**

**Har du problemer med vandforsyningen  
eller spørgsmål dertil**

**ALLERSLEV AMMENDRUP VANDVÆRK**  
**www.aavand.dk**

**kontakt Bjarne Jensen, Tlf 29 69 64 66**  
**Tilmeld dig vores info mail på [www.aavand.dk](http://www.aavand.dk)**

## Fastelavnsfest

af Inge Jensen

Som sædvanlig havde Beboerforeningen og AUIF arrangeret fastelavnsfest i fællesskab. De flot udklædte børn startede med at slå katten af tønden. Herefter fik børnene fastelavnsboller og saftevand, kakao, juice eller sodavand.

Da det var spist havde Rikke Borch Olsen arrangeret sanglege som Jørgen Christoffersen spillede til. Til slut havde Rikke forberedt nogle små konkurrencer.

Tusind tak til Nancy fra Ugledige Brugs for slik og juicebrikker.

Vinderne af tøndeslagningen blev på stor tønde Jonathan som kattedronning og Trine som kattekonge. På lille tønde blev Silja kattedronning og Johanne kattekonge.



Fra venstre Jonathan, Silja, Trine og Johanne



Der blev også bidt til bolle til fastelavn.

Foto: Anja Wesselhoff

## Nyt fra Allerslev Ammendrup Vandværk

af Bjarne Jensen, formand

Allerslev Ammendrup Vandværk afholdt generalforsamling den 29. mar. i Allerslev klubhus. Bestyrelsen kunne berette om små renoveringer i vandværket såsom malet gulv, nøddesten og fliser er lagt foran vandværket for at undgå insekters indtog gennem døren. En gammel vandledning er udskiftet ved kirken, rigtig fine vandprøver og et enkelt brud på en ledning, som kun varede i ca. 5 minutter.

En "gammel" går og en "ny" kommer til. Hans Erik Johansen har valgt at gå af som kasserer og vandværksbestyrer. Hans Erik har været med i ca. 40 år og har bl.a. været med til at sammenlægge flere vandværker gennem tiderne. Den sidste var, hvor Ugledige kom med under Allerslev Ammendrup vandværk. En stor tak til Hans Erik for hans virke i vandværket. Lene Petersen fra Tjørnehoved er valgt ind som ny kasserer i vandværket.

## Udpluk fra min scrapbog

af Holger Jensen, Lydehøjvej

For nogle år siden, *ja tiden går*, for det var i 1978 hvor Randi, Uffe og jeg selv var ude for at plukke hyldebær. Det var på det gærde som ligger langs vejen der løber fra trehjørnehuset ned til genforeningsstene, ca. 50 m inde på marken og videre mod Præsto forbi Nysø Gods. På gærdet står der med jævne mellemrum nogle gamle egetræer, hvor selve gærdet var tilgroet med en meget blandet buskvækst. Da jeg kom hen til et af egetræerne, lagde jeg mærke til, at jorden ved foden af træet var der slidt nogle gange i græsset. Det så ud til, at der havde været ret stor aktivitet. Bedst som jeg stod der og så på disse, kom der pludselig 5-6 hasselmus nærmest væltende over hinanden op af et hul under træroden, knap en meter for næsen af mig. Det var fuldstændig som at se de røde egern i miniformat, samme farve og med buskede haler. Det var et herligt syn, men så forsvandt de i det høje græs, der var langs gærdet. Desværre var jeg alene om denne oplevelse, for det hele gik så stærkt. Siden var jeg et par gange forbi stedet for om muligt at se dem igen, men det skete ikke. Desværre er gærdet mellem egetræerne siden hen blevet jævnet med jorden for at lette arbejdet ved dyrkningen af marken, men der er stadig et tilsvarende hegn langs vejen hen til Nysø Gods, men også den modsatte vej i retning mod Hollænderskoven. Så jeg håbede stadig i lang tid endnu en gang at få set hasselmusen her.



Foto: Danielle Schwarz



Foto: Boris Berglund

## Nyt fra Lokalrådet

af Ole Gunnar Petersen

Der har været afholdt åbent bestyrelsesmøde den 26. januar.

Referater herfra ligger på vores hjemmeside.

Det årlige dialogmøde med kommunalpolitikere var den 1. marts i Kirkehuset ved Skibinge Kirke. Ud over bestyrelsen og politikerne deltog 13 medlemmer.

Referat fra dette møde ligger også på vores hjemmeside.

Hjemmeside: [www.landsbyforum.dk](http://www.landsbyforum.dk), lokalområder, Allerslev-Skibinge.

### **Kommende møder:**

Den årlige generalforsamling finder sted onsdag d. 17. maj 2017 kl. 19 i Kirkehuset ved Skibinge Kirke. På valg i år er Inger Frederiksen, Janne Gotfredsen, Eva Friis Jensen, Preben Andersen og Ole Gunnar Petersen, endvidere er Henning Schmidt, suppleant, på valg. Inger Frederiksen, Eva Friis Jensen og Ole Gunnar Petersen ønsker ikke at genopstille.

**Det er derfor vigtigt, at så mange som muligt møder op, og at eventuelle medlemmer som kunne tænke sig at deltage i bestyrelsesarbejdet henvender sig til Inger Frederiksen og melder ud snarest.**

Lokalrådsarbejdet skal ikke gå i stå, fordi vi er nogle, som er blevet for gamle til at holde ved.

### **Kort om spildevandsrensningen i det åbne land:**

Arbejdet i arbejdsgruppen under Landsbyforum har resulteret i, at kommunalbestyrelsen nu har besluttet, at administrationen skal samarbejde med arbejdsgruppens leder om udarbejdelsen af et administrationsgrundlag for udstedelse af påbud om øget spildevandsrensning. Administrationsgrundlaget skal færdiggøres i 2. kvartal 2017.

### **Kort om gadebelysningen i stræderne i Skibinge.**

Som det blev nævnt på dialogmødet, har kommunen besluttet, at grundejerne i stræderne nu skal betale for driften af gadebelysningen, idet man vil overdrage belysningen til grundejerne, og de skal så lave aftale med SEAS-NVE om driften.

Dette er en bekostelig og meget besværlig løsning. Der arbejdes i øjeblikket på en løsning med, at kommunen fortsætter driften, og at udgifterne hertil så betales over ejendoms-skatterne. Denne løsning skulle, efter hvad vi har kunnet få oplyst fra SEAS-NVE, koste hver grundejer ca. kr. 300,- om året.

En rundspørge hos grundejerne i stræderne har vist, at der vil være 100 % tilslutning til en sådan løsning. Resultatet af rundspørgen er sendt til kommunen med opfordring til at samarbejde om denne løsning.

## AUIF's aktiviteter på Roskilde Dyrskueplads igennem 25 år

af *Ena Skovbæk*

I 1993 havde Fællesdyrskuet i Roskilde 100 års jubilæum. Ledelsen havde besluttet, at der skulle være en særudstilling, der skulle hedde "Det Historiske Dyrskue."

Undertegnede, som havde job på pladsen det år, blev spurgt om, jeg kendte en forening, der kunne være med til at løse denne opgave. Ledelsen ønskede en Gl. Kro og et gymnastikhold anno 1893.

Jeg tænkte straks på Allerslev Ungdoms og Idrætsforening, og i den forbindelse, tænkte jeg på Ellen og Søren Johansen. De ville være det perfekte kropar. Ellen og Søren blev kontaktet og de sagde "Ja."

Fra dyrskueledelsens side forlangte man, Kroen skulle drives som for 100 år siden. Påklædningen skulle også være som dengang. Der måtte sælges solæg, røget lammekølle, bidesild, gl. ost, håndmadder, sukkerkringler og øl/vand – ikke kaffe.

AUIF måtte gerne have en tombola, men gevinsterne skulle også være af den slags, som man havde for 100 år siden.

Så var der det med et gymnastikhold anno 1893. Else Karlshøj blev spurgt, om det var noget for hende, og ja selvfølgelig, det ville hun meget gerne. Der skulle kontaktes gymnaster, der skulle skaffes gamle dragter, og der skulle laves et program svarende til for 100 år siden.



*Arkivfoto: fra venstre Jytte, John, Søren og Ellen*

Da aftalen var helt på plads, blev der travlhed i foreningen, der blev nedsat et udvalg, og der skulle undersøges, om der kunne skaffes frivilligt mandskab i de 3 dage, skuet stod på. Det var ca. 30 personer, det var en let opgave. Jeg husker, endnu flere gerne ville med.

Der var et stort forarbejde med planlægningen. Ellen og Søren blev nu dem, der styrede Kroen og Tombolaen. De uddelegerede opgaverne, og der var mange.

Der skulle bl.a. syes tøj, noget blev lejet eller købt. Bowlerhattene blev børstet og de gl. træsko kom frem. Der blev bagt over 1000 sukkerkringler, der var flere husmødre i sognet, der stod for denne opgave. Også sol æg og bidesild blev der lavet og solgt mange af.

Men inden alle medhjælperne skulle på dyrskuepladsen, var der indkaldt til et møde, hvor der blev udleveret arbejdsplaner - billetter. og camping nr. til dem der ønskede at bo på dyrskues område.

Der blev orienteret om de regler, der skulle overholdes og konsekvensen, hvis de ikke blev overholdt, for så ville Ellen og Søren sige farvel og tak for denne gang, og vedkommende ville blive sendt hjem.

Det gik fantastisk godt i de dage og AUIF fik en god sum penge med hjem, men ud over det var en god indtægt til AUIF, havde det også givet noget andet, der var ligeså vigtigt, og det var det sammenhold, der blev i flokken. Det sociale samvær var kommet i højsædet. Det var der ikke rigtig tid til i hverdagen i AUIF, men det at medlemmerne kom hjemmefra og skulle være på dyrskuepladsen i 3

døgn,  
det gav  
noget  
helt andet.



Arkivfoto: Gymnastik anno 1893 v Else Karlhøj



Da trætheden havde lagt sig efter skuet og hjælperne var hjemme igen, var der et evalueringsmøde. Det blev drøftet, hvordan det egentlig var gået og om man, skulle prøve at komme til Dyrskuet igen til næste år.

Det var der stor stemning for, og hvis AUIF kunne få flere aktiviteter, mente man også, der kunne skaffes flere personer til at tage med. Alder 16 til ca. 80 år. M/K

AUIF sendte straks en ansøgning og et stykke tid efter kom der bud - "Kom til Roskilde" og lad os tage en snak. Udvalget kørte af sted og kom hjem med en kontrakt, der kunne underskrives. Den lød på "Den gl. Kro", Tombola og Toiletvagt. Der skulle nu undersøges, om der kunne skaffes mindst 50 personer til skuet i 1994. Det kunne der, og kontrakten blev underskrevet og sendt af sted til Roskilde Dyrskue.



*Arkivfoto fra Roskilde Dyrskue 1993.*

*Ena Skovbak og Ellen Johansen I køkkenet med sukkerkringer og bidesild - Søren Johansen ser til at varerne er i orden*

Aftalen lød også på, der skulle betales en stadeleje- Det skulle der ikke i 1993, for da havde dyrskuet bedt AUIF om at komme, men til gengæld fik AUIF en sum penge for at ordne og have opsyn med alle toiletter og badebygninger, og så overskuddet fra Kroen og Tombolaen, så det var en god forretning for AUIF.

Det var et hårdt job især for dem, der havde toiletvagten, for det var til tider dårligt vejr, men de tog det med godt humør, og smil og sagde, de gerne ville med igen til næste år.

AUIF søgte igen i 1995 og flere ting blev forbedret, men flere hjælpere ønskede nu alligevel et andet job end toiletvagten.

Det blev der søgt om i 1996 og AUIF fik tilbudt at passe motocrossbanen i stedet for.

Dyrskuet havde cyklerne., så også denne aktivitet var et lønnet job til foreningen. Tombolaen havde ikke så stor en indtægt mere, så der blev spurgt, om der måtte sælges nybagte æbleskiver og kaffe i stedet for, det blev der givet grønt lys for.

Jeg vil ikke undlade at fortælle, at man også festede, når AUIF var på dyrskue. Foreningen havde hvert år lejet et stort telt, dels til gæster, men også til hjælpere.

Så lørdag aften, når kroen var lukket ca. kl. 21, blev der dækket op i teltet til fest. Der blev grillet bøffer, skåret salat, varmet flutes- og rødvinen kom på bordet. AUIF havde en til to spillemænd med som hjælpere og til at underholde med musik og sang også i dagene i åbningstiden, det trak kunder til.

Vi havde tit besøg af en lirekassemand, som stod uden for kroen og spillede.

### Ovenstående er referat fra de første 5 år på Fællesdyrskuet i Roskilde.

---

**Vi skriver 2017:** der er gået 20 år mere. og AUIF tager stadig på **Roskilde Dyrskue**, som nu er navnet.

### Og hvad er så forandret i de 20 år?

Foreningen har selv købt 8 motocrosscykler, som der bliver kørt med. De er udskiftet nogle gange, da de kun kan holde 3-5 år. Den gl. Kro og Æbleskivehuset ligger side om

side på pladsen, og der må i år også sælges kaffe og ostemadder mellem kl. 8-11 hver dag i Æbleskivehuset.

Der bliver bestilt et større køkken, så "Den gl. kro" kan bespise flere gæster med håndmadder.

Campingpladsen ligger nu tæt på foreningens aktiviteter. Den har i mange år ligget i det modsatte hjørne af Dyrskuearealet. Denne ændring er til stor glæde for AUIFs campister.

AUIF kommer med på Dyrskuets reklameliste for salg af diverse varer. Denne reklame kommer ud til alle udstillerne.

AUIF skal bemande et ekstra salgssted.

I AUIF har der altid været enighed om, at de personer der arbejder for AUIF på dyrskuepladsen også skulle have lejlighed til at opleve Roskilde dyrskue, så derfor har man vagt 3 timer og fri i 3 timer. Men i de senere år, har flere måtte tage ekstra vagter, på grund af mere handel, og for lidt hjælpere, men det bliver for det meste



Arkivfoto 1993: Erik Arvidsen, Søren Johansen og Jens Herlöv Jensen

taget med et smil. Der skal i år bruges 70-80 personer.

I dette jubilæumsår har flere personer, der før har været med og som udvalget har kendskab til fået en invitation til at deltage og opleve dyrskuet igen. Alle hjælperne får også fuld forplejning i de dage, de arbejder for AUIF.

Der serveres stadig festmiddag lørdag aften, men efter spisningen flyttes festen til campingpladsen, mest af hensyn til de familier, der har børn med. Nogle af hjælperne kører hjem til Præstø og omegn for at overnatte og kommer så igen søndag morgen.

Den 20. maj kører en flok af AUIFs hjælpere med lastbil og trailere læsset med mange af AUIFs rekvisitter til Roskilde for at klargøre Den gl. Kro, Æbleskivehuset og Motocrossbanen. Der er meget forarbejde. Den 26. maj skal dem, der har vagt den første dag være klar kl. 8 til de mange opgaver og til at servicere gæsterne. Men forinden er der et stort morgenbord i teltet. Der forventes mindst 85.000 gæster i de kommende tre dage.

De sidst 5 år, har formanden for AUIFs dyrskueudvalg været Bo Petersen. Bo var også med til starten i 1993, men har holdt en pause i nogle mellemliggende år. Flere i udvalget har været med alle 25 år.

I næste blad kan du læse mere om årets dyrskue.

## Vi Skøre Kugler

af Aksel Larsen

Når dette blad udkommer, har vi haft forår et godt stykke tid. Det har vi glædet os meget til. Det er sjovere at spille petanque når man, på påklædningen, kan se om man spiller med eller mod en dame eller en mand, og vi kan sidde udendørs i vores T-shirts fra XL-byg, og vores grønne sommertrøjer fra Vandteknik uden at fryse.

Den 13. februar holdt petanqueafdelingen spillermøde i klubhuset. Der var ca. 20 deltagere. Nanny Christensen ønskede at træde ud af udvalget. Hun har været i udvalget siden 25. februar 2003, så hun har taget sin tørn. Stor tak til Nanny! Sita Jakobsen, som er én af vores nye medlemmer, kom ind i udvalget, og det består nu af: Formand: Bent Petersen  
Næstformand: Lars Hyltoft

Jens Erik Nielsen  
Sita Jakobsen

Kasserer: Jørgen Sørensen

Den 26. februar holdt vi så fastelavnstævne, hvor vi kaster kugler på tønden. En af vores spillere, Carl Jensen, skyder som en hest sparker, så da han, efter nogle omgange, ramte tøndens splittedes den totalt ad. Så blev han kattede konge! Tillykke til Carl (som er gammel smed).

4. marts holdt vi ridehalsstævne hos Birgitte i Ammendrup. Sidste år deltog ca. 80 spillere, og flere havde ønsket at være med, men havde fået nej

pga. pladsmangel. I år var der kun tilmeldt 52 spillere. Hvad grunden er til dette lave antal, kan vi ikke vide, men der er 3 – 4 stævner hver uge, så vi tror, at folk må se på pengene, og det er ikke alle, der har lyst eller råd til at deltage i de mange stævner.

Vi klarede det lige økonomisk – overskuddet blev på 153 kr.

Det er et stort arbejde at afholde stævnet, så det er ærgerligt, at klubben ikke får mere ud af det. Stor tak til alle medhjælperne, og tak til Birgitte for lån af hallen.

Vinderne af stævnet blev Klaus Foged Nielsen og Lars Ramløse fra Stensved. Andenpladsen gik til Vivi Larsen og Finn Arp fra Tappernøje. Tredjepladsen tog Alice Svensson og Villy Larsen fra Nykøbing F. På fjerdepladsen finder vi Annette Hyltoft og Nanny Christensen fra Allerslev.

Vi er nu gået over til sommertid, og vi spiller hver tirsdag og torsdag fra kl. 19 til 21, og søndag fra kl. 10 – 12. Vi har meget socialt samvær, og vi er ca. 18 – 26 deltagere hver gang, så sommetider går snakken HØJT.

Den første tirsdag i hver måned spiller vi Vinspil, hvor vi starter kl. 18:30, og spiller 3 runder. På disse tirsdage er vi ofte flere deltagere – ca. 30 personer, da alle gerne vil vinde en flaske vin.

Turneringerne er også startet. AUIF har tilmeldt 4 firemandshold, og 1 seksmandshold. Indtil videre har AUIF vundet 2 firemandskampe og tabt en seksmandskamp. Vi håber på det bedste for vores hold.

Den 7. maj afholder vi stævne i Lekkendeskoven, som vi plejer. Sidste år var der ca. 60 deltagere, og vi håber, at mange flere vil melde sig, til dette hyggelige stævne i år. Desværre er der jo nok nogle, som ikke kan deltage pga. konfirmationer. Indtil nu har vi kun fået få tilmeldinger fra andre klubber. Sidste tilmelding er 4. maj, så vi venter stadig på, at mange vil melde sig til, så vi kan fortsætte denne tradition.

Når der skal være Fransk Forår i Præstø, har Sita Jakobsen lavet en aftale med Sweet & Coffee, så vi kan låne deres petanquebaner, og vise hvordan man spiller. Det kan måske tiltrække nogle nye og meget gerne yngre medlemmer til Allerslev Petanqueklub.

Efter indbruddet i vores fællesrum har vi nu fået repareret døren, som var ødelagt. Egon Frederiksen lavede en midlertidig dør, som blev sat i, og så fik han den ødelagte dør kørt hen på sit værksted, og efter en del arbejde og ”tryllerier” blev den kørt tilbage.

Da Ole Frederiksen havde malet den, er den blevet lige så god som ny, men med et meget stærkere låseblik. STOR TAK til Egon og Ole for det flotte arbejde, og tak til Jens Erik og Aksel, for at hjælpe til.

### Kommende arrangementer:

23. jun. Sankt Hans, grill og spil – start kl. 17.

13. aug. – Doublemesterskab

20. aug. – Kommunemesterskab

2. sep. – Natpetanque, start kl. 17

10. sep. – Singlemesterskab

### Nye regler

Der er kommet en opdatering af spillereglerne. De fleste er næsten som de gamle, men nu skal der være HELT STILLE, når der kastes. Man skal være 2 meter væk fra den der skal kaste. Man må ikke ryge under spillet – heller ikke e-cigaretter. Man må ikke bruge mobiltelefoner. Man må ikke snakke, grine, eller mobbe andre under spillet. Så jeg tror, der kun er 3 – 4 personer, der ikke bliver ramt af disse regler!

GOD KAMP og rigtig god sommer!



## Nyt fra menighedsrådet

af Tove Grundtvig

Menighedsrådet som er valgt for de næste 4 år fra 27. november 2016 ved Allerslev Kirke består af følgende:

Bodil Agerbo

Bodil Hansen

Ninna Pindstrup

Camilla Dammegaard og

Tove Grundtvig

### UDLEJNING AF ALLERSLEV KLUBHUS



Til private fester  
og lejligheder.

Ønsker I at leje Allerslev  
klubhus til jeres fest så skal I  
tage kontakt til: **Inge Jensen**  
på tlf. 55 99 60 01

To bondemænd står og snakker.  
Den ene: Ryger dine køer?  
Den anden: Nej.  
Den ene: Så er der ild i din lade.

## En virksomhed i sognet – Peter Wolff Grafik & Foto

tekst og foto af Bjarne Arvidsen

”Hvad var nu det?” tænkte jeg, da jeg den ene eftermiddag fik åbnet avisen. Der var åbnet hus i Allerslev hos Grafik og Foto den 25. februar.

Jeg tog da på tur for at kigge nærmere på dette tilsyneladende nye firma og måske falde over et godt tilbud.

Da jeg kom ind på værkstedet i de bygninger, som engang husede Høeghs inventar på Mønvej 114, glemte jeg for en stund tilbudsjagten. Dette skulle der skrives om til bladet.

### Baggrunden

”Oprindeligt startede jeg som studerende på Roskilde Universitetscenter, hvor de daglige studier i datalogi blev passet” startede Peter.



Peter Wolff

### Allerslev lå tæt på hjemmet og der var lokaler med plads og muligheder

Jeg droppede dog mine studier, for der skulle tjenes nogle penge.

På det tidspunkt var foto min hobby, og det blev da også til nogle udstillinger af mine billeder.

### Fra Nørrebro til Præstø

Peter var allerede startet som selvstændig i København, men valgte i 2004 at flytte til Lundegård lidt ude for Præstø. ”Det er ret sjovt, når man siger at man kommer fra Nørrebro, for så tænker folk, at man nok kun holder seks måneder, men når man i den efterfølgende sætning siger, at man oprindeligt kommer fra Lolland, så er der en helt anden tilgang”.

De havde oprindeligt et sommerhus ved Bøged Strand og kendte derfor området. De faldt over huset på Egebjergvej, og så blev det her de landede.

### Fakta

Peter Wolff er 47 og privat bosiddende ved Lundegård med sin kone Lene og deres datter på 11 år. Han er indehaver af Peter Wolff Grafik og Foto.

## Starten på Grafik og Foto

I 2006 blev det så startskuddet på Grafik og Foto i privaten i Lunde-gård, men her var det mere den grafiske del der fyldte.

Da der så kom digitalkameraer på markedet, så kunne jeg jo forene min interesse for foto, med min viden indenfor IT.

Der gik dog ikke ret lang tid før at den indre kreatør, ønskede at gøre produktet helt færdigt. Det var ikke længere nok, kun at tage billederne, men nu skulle der også tænkes på glas og rammer.

Peter flyttede faktisk ind i lokalerne i Allerslev allerede for knapt 6 år, hvor han så havde snedkerdelen hjemme i privaten og så blev der arbejdet fra værkstedet i Allerslev i stueetagen.

I dag er førstesalen også i brug hvor man finder måske "Allerslevs flotteste showroom", som Peter selv smilende udtaler.

*Hvorfor blev det Allerslev?*

"Allerslev lå tæt på hjemmet og der var lokaler med plads og mulighed"

## Hvad laves der så?

Grafik & Foto tilbyder bl.a. digitalt fotoprint indrammet i trærammer eller monteret på Dibond(aluminiums-sandwich-plader. red.)

Hvad enten man er amatør eller professionel, privatperson eller fotograf så fortjener fotografiske kunstværker at blive gjort "rigtigt færdige".

Skal man lave en fotoudstilling, en virksomhedsud-smykning eller skal der blot hænges et billede op der-hjemme, så er det en stor tilfredsstillel-

se at få et flot fotoprint på kvalitets-papir indrammet i en flot og gedigen ramme eller professionelt oplæbet på en plade - Det er præcis dette, som Grafik og Foto kan hjælpe med!

*Hvorfor skulle der gå 6 år, før der kom skilte op?*

"Jeg har nok været lidt påpasselig med at annoncere primært grundet frygten for indbrud"

"Men vi har nu også fået lejet lokalerne ved siden af, så vi kan nu også få snedkerværkstedet op herude, så vi har nu samlet det hele, og det var i den forbindelse vi gerne vil holde et åbnet hus arrangement, og så skulle der skilte op"

"Det er bestemt ikke, fordi vi ikke ønsker kunder fra lokalområdet, tværtimod. Det ville være rigtig hyggeligt"

"Jeg vil meget gerne have kunder fra hele Danmark og ikke kun København"



*Der findes flere måder at udstille billeder på og derudover har de også et fint udvalg af rammer.*



*Hver af det 12 dele, repræsenterer en måde at lave tryk på.*

*For at skabe så flotte resultater, kræver det også noget ordentlig udstyr. Her er et par meget flotte printere der stod og tronede bageste ved show-room.*

*Den bagerste er en Epson printer og den forreste er en Canon printer.*





## Afstanden

*Hvad siger kunderne til turen til Allerslev?*

”Nogle af dem synes det er lidt langt væk, men samtidig synes de også at det er flot med marker som nabo”.

”Jeg tror, at de ser os lidt som kvalitets håndværk på landet”.

## Kvalitetshåndværk på landet

”Jeg synes dog det er rigtig hyggeligt når de kommer forbi. Jeg besøger også gerne selv mine leverandører, uanset hvor de ligger om det er i Tyskland eller hvor end de nu måtte ligge. For mig er afstand ikke det store problem”.

## Ansatte og arbejdstid

Grafik og Foto har i dag én fuldtidsansat udover Peter selv nemlig landbrugsuddannet Camilla samt én til to løsansatte, afhængig hvor travlt der er.

Der er ingen fast arbejdstid. Det er i virkeligheden vores deadlines der sætter vores arbejdstid.

*Hvordan kan det hænge sammen ikke at have en fast arbejdstid?*

”Jeg har taget arbejdskulturen IT verdenen. Når man så har en deadline, så bliver man og arbejder. Så har medarbejderne en større fælles ansvarsfølelse ved at få opgave løst rettidigt.

*Der er nu kommet skilte op ved Mønvej 114 ved siden af Salon Lissi.*

*Hvordan passer én medarbejder der er landbrugsuddannet ind i et grafisk firma?*

Som landbrugsuddannet er du vant til at lave mange forskellige ting. Ikke kun én. Vi har f.eks. ikke grafisk opgave nok, til at ansætte en grafiker i 8 timer hver dag. Der skal laves rammer, pakkes og monteres og så mange andre ting.

## Ambitioner

”Vi har været i gang med en opbygning igennem en længere periode. Vi skal nu have snedkerværkstedet i gang for alvor, og så er der lidt forskellige markeder der skal udforskes lidt og det kunne være Malmø. Men få det hele til at køre på nuværende niveau, og måske udvide lidt med en 2 til 3 medarbejdere mere på sigt.”

Der kan læses mere om produkter på firmaets hjemmeside

[www.grafikogfoto.dk](http://www.grafikogfoto.dk)



## Frysehusene i Gamle dage

af Ove Rye Jørgensen

Når min vej en gang imellem falder forbi Rekkende og jeg kommer forbi det lille røde hus der ligger lidt ensomt og tilbage på den lille plads over for antikvitetsforretningen, med en tydelig skrift over døren der fortæller, at her ligger ”Rekkende Frysehus”, så ryger mine tanker altid tilbage til min egen barndom på landet i Jylland hvor byen også der havde et frysehus og tanken ... her ligger jo en historie.. - er ikke langt væk. Men nu er jeg jo ikke H.C. Andersen i forklædning, men alligevel er jeg overbevist om at han ville have kunne spinde en rigtig god historie over dette hus med...*Der var en gang et lille ensomt hus på landet, som altid frøs så forskrækkeligt. Ingen mennesker ville bo der....* Men det er nu ikke helt alene i verden, for i Bårse og Jungshoved findes der også tidligere frysehuse som er trådt ud af funktion og i dag fører en anden tilværelse.

**Det frysehus har jo sammen med alle de andre en fælles historie**  
Men denne gang vil jeg begynde historien bagfra, med uddrag fra en artikel jeg fandt på Lokalkarkivet i Præstø, hvor overskriften lød..

**Frysehuset i Rekkende**  
*Præstø Avis nov. 1999, med følgende overskrift*

**En rød murstensbygning på størrelse med**

**et klubværelse var lige tilpas for Hanne Christensen. Så nu kommer der juleting og brugskunst i Rekkende Frysehus.**

*Det gamle frysehus i Rekkende kommer nu med i rækken af virksomheder der får en ny identitet. Vel er der ikke tale om et ombygget kornmagasin eller gammel varmecentral, men kun 15 kvadratmeter i frysehuset der fra i morgen og weekenderne op til jul vil dufte og hyde af jul, lover Hanne Christensen.*

*Hun havde set det lille tilgroede hus på Nebblevej og tænkt, at det kunne opfylde hendes behov for en lille forretning. Frysehuset var annonceret til salg for 30.000 kr. – og en dag kørte hun derud med ejendomsmægleren. Det var en oplevelse, vi måtte bryde ind i huse, for ingen havde nøgle til huset. Indenfor stod der en gammel kompressor og nogle salttønder og sildekasser fra den tidligere bruger. Men da vi fik ryddet op og rensed ud i ukrudtet, viste det sig, at der faktisk var adgang fra amtsvejen med en pæn indkørsel med fliser, hvor jeg her i*



Frysehuset i Rekkende 2017

*foråret havde en udstilling, fortalte Hanne Christensen.*

*At den lille brugskunstforretning ligger overfor den gamle købmandsforretning hvor der i dag sælges antikviteter er ikke nogen dårlig kombination. Jeg forestiller mig, at når sommerhusejerne eller turisterne kommer forbi, vil de benytte sig af lejligheden til at stoppe op og få nogle silkeblomster eller brugskunst til at pynte op, sagde Hanne Christensen.*

I dag står bygningen igen tom og hvad kan den bruges til... måske igen brugsting eller bliver den en dag jævnet med jorden, for så er dette her jo historie.

### **Hvordan startede det**

Hidtil havde man jo på gårdene og i husholdninger primært opbevaret kød ved nedsaltning, røgning eller tørring og senere henkogning i glas. Hvorimod opbevaring af grøntsager normalt skete ved opbevaring i kuler, der var et mindre hul i jorden, dækket af halm/kvas og lidt jord for at skærme mod vind og frost, *besværligt*, ja- men muligt.

Men så skete der en fornyelse til køkkenregionen omkring 1920-30 hvor isskabet kom frem. Det var et ret klodset træskab, men isoleret, så den isstang der blev lagt til køling af skabet med dets indhold af madvare, kunne holde en uge tid før den igen skulle fornyes. Men det var jo nok kun det bedre borgerskab der havde råd til sådan et skab, for der er jo en scene i Tv-serien "Matador" hvor kokkepigen Laura stolt fremviser huset nyerhvervelse, *et isskab*.

Men kort tid efter 2.verdens krig sker der igen noget nyt omkring opbevaring af madvare, for en bølge fra USA om at de derovre var begyndt at bygge frysehuse, hvor man kunne få frosset sit kød og opbevaret det. Det var en revolution og fængede herhjemme. For det danske firma *Atlas* havde allerede under krigen fået opbygget det første anlæg her i Danmark. Så da Kølefabrikanterne på det tidspunkt allerede havde et godt kendskab til fryselagring fra andre opgaver, gik de sammen med Statens Husholdningsråd og de stedlige landboforeninger og deres husholdningskonsulenter i gang med at få de danske konserveringsvaner lagt helt om. Så med en kraftig markedsføring og ud fra andelsprincippet, fik de etableret et meget stort antal andelsfrysehuse landet over, så der allerede omkring 1950 var ca. 3000 andelsfryserier her i landet. Ja, udviklingen gik så hurtigt, at Danmark allerede på det



*Arkivfoto: Isskab*

tidspunkt havde flere end i USA. Men de danske fryserier var ikke kopier af de amerikanske, for andelsformen var ikke særligt kendt i USA. Dertil kom, at vore sundhedsmyndigheder stillede strengere krav, for temperaturen for opbevaring af varer i frysehusene skulle være under  $-18^{\circ}\text{C}$ .

### Den daglige funktion

Frysehusene blev etableret, men de fleste på andel og med bestyrelse og formand. Til den daglige funktion var der normalt en fast kontaktperson der stod for ind og udlevering af frostvarerne, samt havde det tekniske overblik og ansvar for huset. Men i andre frysehuse havde hver deres nøgle og sørgede selv for at bringe og hente.

### Det lille frysehus i Rekkende

Ja det startede i 1950 på initiativ af Poul Johansen på gården ”Guldhøj”



Arkivfoto: Levering af isblok til isskab

med 15 andelshavere hvor Poul Johansen også lagde beløbet ud for bygningen og etableringen. Efterfølgende var det Astrid Johansen fra Guldhøj, der førte regnskabet for frysehuset. Der var 24 hele bokse og 10 halve ifølge regnskabsbogen, der i dag ligger på Lokalarivet i Præstø, hvor man også kan læse, at den sidste bogføring skete i juni 1971.

Et typisk eksempel herpå var et lille hus af mursten med en række isolerede frysebokse i midten. Skillerumme- ne i boksene var kanal fryseplader, lidt i lighed med kanalradiatorerne ved et centralvarmeanlæg, men hvor køle- midlet cirkulerer ved ca.  $-30^{\circ}\text{C}$ . Dette sikrer en bokstemperatur på under  $-18$ .

### Et Vedtægts eksempel for et frysehus

§1. Selskabet er et andelselskab med solidarisk hæftelse (alle for én og én for alle). Selskabets formål er at fryse kød og andre produkter for andelshavere til billigst mulige pris.

§2. Kun produkter, der er beregnet til menneskeføde, må fryses og opbevares i anlægget. Den fastansatte afgift pr. boks erlægges til kassereren månedlig eller halvårlig efter bestyrelsens ønske.

§9. Såfremt et medlem ikke overholder sine forpligtelser, har selskabet dispositionsret over boksen, og nøgle til boks og dør skal afleveres til bestyrelsen. Andelshaveren fritages ikke derfor for sit solidariske ansvar. Ellers disponerer andelshaveren frit over sin boks.

## Vedligeholdelsen

Afrimning af anlægget var nødvendig af hensyn til anlæggets korrekte og økonomisk drift, og ifølge generalforsamlingsnotater foretoges der altid afrimning af boksene i foråret. Fordehlen var, at årstidens temperatur var så tilpas lav, at de dybfrosne varer, der blev taget ud af boksene, ikke nåede at tø op. Afrimningen skete ved at ændre indstilling på køleanlægget, så varmt kølemiddel lededes til frysepladerne. Når is og rim havde løsnet sig fra pladerne og var faldet af, skovledes dette op og ud af boksene for fjernelse. Bokse og plader blev aftørret, og fryseanlægget blev omkoblet til normal frysning og frysevarerne kom igen tilbage i boksene.

Fryseanlægget arbejdede under tryk og var derfor underlagt "Bekendtgørelse om indretning og brugen af køleanlæg". Dette krævede regelmæssigt eftersyn af et autoriseret kølefirma for sikkerhed og tæthed, og resultaterne skulle noteres i en "Tilsynsbog".

## Udviklingen fortsætter

De tidligste typer af kølekompresorer var trukket af en elmotor via kileremme, således at elmotoren ikke var påvirket af kølemidlet. Men i 1950 begyndte firmaet Danfoss herhjemme produktionen af en hermetisk kølemaskine, hvor kompressor og elmotor var indkapslet i én enhed og omgivet af kølemiddel. Typen kendes i dag på alle kendte husholdningskøle- og fryseenheder. Typen kunne masseproduceres på samlebånd, og danske fabrikker som Sabroe, Atlas og

Gram begyndte snart at producere køleskabe og fryserne i stor stil, hvilket var "dødsstødet" for de danske frysehuse. Nu blev det efterhånden hvermandseje at have sit eget køleskab og fryser.

## Der kan siges noget pænt om alle

*af Knud Skovbæk*

Jeg læste for mange år siden en anbefaling for en karl, der havde arbejdet på en gård, hvor han også fik maden.

Den lød omtrent sådan, og fortæller at man altid kan sige noget pænt. Den var lang, så jeg husker kun dette:

Jens har tjent her i perioden fra – til -. I den periode har han ikke forsømt et eneste måltid og altid spist godt. Han er altid ren i tøjet, sviner sig aldrig. Han er let at sætte i arbejde, da det gøres med stor omhu, og derfor ikke for raskt.

Han er god ved hestene, jager ikke på dem. Han er god at arbejde sammen med, sætter ikke tempoet op. Ødelægger intet værktøj ved at tage for hårdt fat. Når han arbejder i marken, har man ikke nødig være bange for, at der er sket noget, han er altid hjemme i god tid før arbejdstids ophør. Jeg kan derfor anbefale Jens, som en meget rolig og stabil medhjælper.

## På skattejagt i sognet

tekst og foto af Bjarne Arvidsen

Der er måske ikke så mange der ved det, men Allerslev gamle sogn indeholder faktisk indtil flere små skatte.

Igennem de sidste 6 mdr. har jeg fået lidt frisk luft, ved at kaste mig ud i noget man kalder ”Geocaching” sammen med min yngste datter.

Geocaching er en hobby, hvor man ved hjælp af en GPS-modtager eller en smartphone finder geocaches, som er ”skatte” der er placeret over hele verden.

Det er en pragtfuld måde at få glæde af naturen på, og ikke mindst en rigtig hyggelig familieoplevelse.

Der er caches rundt omkring i Lek-kendeskoven, men der findes også ”skatte” andre steder i sognet f.eks. ved Tjørnehoved eller ved Rishøjen.



Her har Bjørk fundet en mellemstor cache.

Hvad indeholder skattene så, eller hvad kan det så være man finder?

De små caches indeholder blot en lille logbog, hvor man kan skrive at man har været forbi, hvorimod en mellemcache eller en stor cache kan indeholde småting, som man så kan bytte.

Det kan være et klistermærke, en hårklemme, nøglering eller noget helt tredje. Man kan vælge at bytte en af sin egne ting man har med, eller man kan nøjes med at skrive i logbogen.

Kunne du tænke dig at vide mere, så kan du læse meget mere om geocaching på [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com)  
God Jagt!



En helt almindelig sten, kan måske indeholde en lille skjult logbog.

## Kirkens aktiviteter

af Torben Møllenbach

### Ferie:

Jeg holder sommerferie fra 3. juli – 23. juli, begge dage inkl. I min ferie henviser jeg til sognepræst Jesper Bo Blomgren, Tlf. 55 98 10 19.

Her kan man få attester, anmode om dåb, vielser, og her skal man også henvende sig ang. begravelser.

### Jungshoved – *et sving ud i naturen*

#### Cykeltur ”Jungshoved rundt”

søndag 11. juni 2017

Find jernhesten, rulleskøjterne eller den levende hest frem, og mød op ved den cykelvenlige vejkirke, Jungshoved Kirke, og kom med på en tur ad den skilte ”Panoramaruten Eventyrlig Idyl”. Du kan tage hele turen på 25 km, eller vælge at korte den af, som du har lyst til.

Programmet ser sådan ud – alle aldre kan deltage og det er gratis:

Kl. 9.00-9.30: Mørgerbrød og kaffe/te i Rejsestalden ved Jungshoved Kirke

Kl. 9.30-10.00: Kort morgenandagt og morgensang i kirken.

Kl. 10.00: Turen starter.

Undervejs er der flere egnede steder, hvor den medbragte mad og drikke kan nydes. I Bønsvig er der loppe-markedsdag med åben café, evt. forudbestilling på 55 99 97 93/ 51 32 65 26

Tilbage ved kirken er der kaffe/te/saft og kage i Rejsestalden.

På gensyn og mange venlige hilsner,

*Jungshoved Menighedsråd, Jungshoveds Børn, Jungshoved Pensionistforening,*

### Sct. Hans aften i Jungshoved

**Fre. d. 23. juni, kl. 20.00.**

Det er efterhånden en fast tradition at samle folk fra nær og fjern og holde Sct. Hans aften i Jungshoved kirke og på den nærliggende slotsbanke.

Ligesom de andre år begynder man i kirken med en kort gudstjeneste ved sognepræst Torben Møllenbach.

Kl. ca. 21.30 tændes bålet ved slotsbanken og traditionen tro synger man deltagerne Midsommervisen og Jungshovedvisen.

Inden da og efter gudstjenesten er det muligt at købe kaffe eller the og kage i Rejsestalden, og til børnene kan man købe saftevand. Alt sammen til meget billige penge.

### Friluftsgudstjeneste i Ugledige:

Også i år er der gudstjeneste i det fri i Allerslev. Det har vi gjort efterhånden nogle gange, og vi har kunnet glæde os over interesse og opbakning omkring disse arrangementer.

Igen i år finder gudstjenesten sted i den gamle grusgrav i Ugledige. I år søndag d. 6. aug., kl. 14.00.

Bliver vi udsat for plaskregn og andre unoder fra vejrliget, flytter vi gudstjenesten ned i Allerslev kirke.

## **Teatertur til København**

Fredag d. 10. marts besøgte vi sammen med over 50 glade teatergængere Folketeatret og så deres forestilling 'Den politiske kandestøber' skrevet af Ludvig Holberg i 1722. Det var en meget fin og morsom forestilling.

Også til næste forår arrangerer vi en tur til et af teatrene i København. Endnu kender vi ikke repertoireet for den kommende sæson, men vi regner med i næste nummer af Allerslevbladet at kunne offentliggøre, hvilken forestilling der bliver tale om i foråret 2018.

Ønsker man at deltage på turen, er det en god ide at melde sig til så hurtigt som muligt, da vi de seneste år hurtigt har fået udsolgt.

Men indtil da: tak for deltagelsen i marts, og god sommer og forhåbentlig på gensyn til tidl. deltagere og et velkommen til nye.

Stina og Torben Møllenbach

## **Sommerhilsen**

Sæsonen er nu slut med forårskonserter i begge vore kirker, og vi i aktivitetsudvalget er i fuld gang med at tilrettelægge koncerterne og foredragene til efteråret. Mere om det i næste nummer.

Noget ved vi dog allerede nu, nemlig at ligesom foråret vil også efteråret være præget af reformationsjubilæet.

Sidst i maj drager 31 deltagere på en 5-dages tur til Wittenberg, hvor Jesper Bo Blomgren og undertegnede vil vise rundt i de byer og på de borge

og steder, hvor vigtige begivenheder i reformationens historie fandt sted.

Til efteråret, som egl. er det tidspunkt for jubilæet, hvor Martin Luther slog sine teser op på slotskirkedøren d. 31. okt. 1517, er der også arrangementer, som markerer jubilæet. I alle provstiets pastorater vil der blive holdt særlig reformationsgudstjenester og på kirkegårdene plantet et 'Luther-træ'. Også i Jungshoved og Allerslev. Desuden vil der blive lavet en særlig 'Luther-lagkage', ligesom det har være omtalt i stiftsbladet.

Mere om festlighederne senere.

Alle ønskes hermed en glædelig sommer og god ferie – og godt vejr.

Torben Møllenbach

## **I anledningen af reformationsjubilæet**

"Den, som er døbt, kan rose sig af allerede at være viet til præst, biskop og pave, selv om det ikke passer for alle at udøve et sådan embede." Martin Luther, 1520.

Hvis nogen skulle undre sig over, hvorfor ingen kan udtale sig på folkekirkens vegne, sådan som Pave Frants udtaler sig på den katolske kirkes vegne, så skyldes det i særlig grad Luther-citatet for oven.

## **Efterårets arrangementer:**

Vi har endnu ikke færdiggjort listen over efterårets foredrag og koncerter i kirkerne. Programmerne bliver offentliggjort først i september.



## Praktiske oplysninger

af Torben Møllenbach

**Fødsel:** Jordmoderen sender automatisk besked om en fødsel til sognepræsten i det sogn, hvor man bor. Sognepræsten registrerer fødslen, og moderen får besked i sin e-boks. Er moderen gift, registreres manden samtidig som faderen.

**Dåb:** Et barn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen enten ved dåb i kirken eller ved navngivning. Ønsker man sit barn døbt, henvender man sig til den præst i hvis sogn, man ønsker sit barn døbt. Ved en dåb skal der være en gudmor el. – far samt mindst to faddere udover evt. forældrene. Forældrene må gerne være skrevet op som faddere.

Ønsker man ikke sit barn navngivet ved dåb, skal man via borger.dk indtaste det ønskede fulde navn for sit barn. Herefter indføres navnet i kirkebog og folkeregister, og man får besked i sin e-boks.

**Dåbsattest:** Kan rekvireres hos den nærmeste sognepræst eller kordegnkontor, uanset hvor man er døbt.

**Vielse:** Aftales med sognepræsten. Inden vielsen skal man via borger.dk udfylde en ægteskabserklæring. Kommunen udfylder herefter en prøvelsesattest, som sendes til den pågældende sognepræst.

**Dødsfald:** Besked om dødsfald retter man til sognepræsten oftest via en bedemand. Bisættelse og begravelse aftaler man med præsten. Desuden er

der mulighed for, at man kan få afdødes aske spredt ud over åbent hav.

**Vigtigt:** Hvis man ikke ønsker at benytte sig af de digitale muligheder, kan man på borger.dk printe alm. papirblanketter ud, som man så udfylder.

Yderligere vejledning kan man få hos sognepræsten.

Henvendelse i øvrigt til sognepræst Torben Møllenbach, Rekkendevej 39, Allerslev, 4720 Præstø -Tlf. 55 99 60 17. Mail: tom@km.dk Træffetid: Alle dage efter aftale.

Mandag: Fridag for præst og personale og desuden er kirken lukket for kirkelige handlinger.

*Øvrige telefonnumre findes på bladets side 2*



*Foto: Bjarne Arvidsen*

# Aktivitetskalender

Dato	Begivenhed	Tidspunkt	Lokation
17. maj	Generalforsamling Lokalrådet <sup>4</sup>	19:00	Kirkehuset ved Skibinge kirke
21. maj	Rid sommer i by <sup>1 &amp; 2</sup>	11:00 Gåtur 12:00 Spisning	Ugledige Grusgrav
23. jun.	Skt. Hans Aften <sup>1 &amp; 2</sup>	19:00	ved Allerslev klubhus
23. jun.	Skt. Hans Aften <sup>3</sup>	21:30	Slotsbanken i Jungshoved
18. aug.	Deadline for indlevering af materiale til bladet – til Anja Wesselhoff		

1. Beboerforeningen - 2. AUIF - 3. Allerslev Kirke - 4. Andre - Med forbehold for ændringer efter bladets udgivelse.

## Gudstjenester

Dato	Begivenhed	Allerslev	Jungshoved
21. maj	5. s. e. påske	9.00	10.30 Indskrivning af nye konf.
25. maj	Kr. Himmelfartsdag	10.30	9.00
28. maj	6. s. e. påske	10.30 Indskrivning af nye Konf.	9.00
04. jun.	Pinsedag	9.00	10.30
05. jun.	2. pinsedag	10.30	Ingen
11. jun.	Trinitatis	10.30	9.30 'Jungshoved rundt'
18. jun.	1. s. e. trin.	Ingen	10.30
23. jun.	Sct. Hans		20.00
25. jun.	2. s. e. trin.	10.30	9.00
02. jul.	3. s. e. trin.	9.00 JBB	Ingen
09. jul.	4. s. e. trin.	Ingen	9.00 JBB
16. jul.	5. s. e. trin.	10.30 JBB	Ingen
23. jul.	6. s. e. trin.	Ingen	9.00 JBB
30. jul.	7. s. e. trin.	10.30	Ingen
06. aug.	8. s. e. trin.	14.00 Friluftsgudstjeneste	Ingen
13. aug.	9. s. e. trin.	Ingen	10.30
20. aug.	10. s. e. trin.	10.30	9.00
27. aug.	11. s. e. trin.	9.00	10.30
03. sep.	12. s. e. trin.	10.30 Høstgudstjeneste	Ingen
10. sep.	13. s. e. trin.	Ingen	10.30 Høstgudstjeneste

- Med forbehold for ændringer efter bladets udgivelse.

JBB: Sognepræst Jesper Bo Blomgren, Udby-Ørslev