

Allerslev *Solne* Blad

Nr. 4

2014

7. årgang



Allerslev Sogne Blad Redaktion

Ansvh. Redaktør

Anja Wesselhoff
Tlf.: 41 57 66 68
anja@ploumann.dk

Inge Jensen
Tlf.: 55 99 60 01
ingeanbilime@gmail.com

Stine Rasmussen
Tlf.: 22 57 52 33
ammendrup@yahoo.dk

Bjarne Arvidsen
Tlf.: 22 57 13 42
bjarne@arvids1.dk

Torben Møllenbach
Tlf.: 55 99 60 17
tom@km.dk

Ove Rye Jørgensen
Tlf.: 55 99 60 16
overye@gmail.com

Allerslev Ungdoms- & Idrættforenings telefonliste

Formand for AUIF

Dennis Grundtvig
Tlf.: 55 99 61 80

Næstformand,

Berit Eeg
Tlf.: 22 76 86 54

Sekretær & Bladudvalg

Stine Rasmussen
Tlf.: 22 57 52 33

Kasserer

Helle Rasmussen
Tlf.: 22 88 58 58

Gymnastik

Heidi Holm
Tlf.: 23 92 00 58

Flaskecontainer, Kiosk

Bladudvalg samt
Udlejning af Klubhus
Inge Jensen
Tlf.: 55 99 60 01

Kulturelt

Rikke Borch Olsen
Tlf.: 30 49 45 98

Kontaktperson Petanque

Jasper Nielsen
Tlf.: 29 90 77 11

Kontaktperson IT

Jette Fredkilde
Tlf.: 25 78 6 3 37

Udvalgsformænd udenfor bestyrelsen:

Dyrskuet Bo Møller Petersen
Tlf.: 31 54 68 64

Bowls Erik Arvidsen

Tlf.: 22 37 93 73

Badminton Anette Hyltoft

Tlf.: 22 37 93 73

Petanque Bent Pedersen

Tlf.: 24 24 52 42

IT Mark Toft

Tlf.: 40 43 55 34



Klubhuset: Enghavevej 2 A, Allerslev, 4720 Præstø - Tlf.: 55 99 62 26 - www.auif.dk

Beboerforening for Allerslev gl. Sogn

Medlemskontingent 50 kr. konto: 6140 0004154819

Formand

Knud Skovbæk
Tlf.: 55 99 61 42

Næstformand & Sang Café

Inger Frederiksen
Tlf.: 43 73 73 90

Sekretær

Anders Lydehøj Hansen
Tlf. 20 12 53 30

Kasserer

Svend Erik Petersen
Tlf. 32 19 03 06

Suppleant & Sang Café

Udlån af skolen
Else Karlshøj
Tlf.: 55 99 60 07

Bestyrelsesmedlem

Sandra Pedersen
Tlf.: 20 84 84 37

Bestyrelsesmedlem

Ole Frederiksen
Tlf. 43 73 73 90

Sang Café

Vang Larsen
Tlf.: 55 99 60 30

Suppleant

Hans Erik Johansen
Tlf.: 20 19 24 62



Allerslev Kirke

Sognepræst

Torben Møllenbach Tlf.: 55 99 60 17

Formand for menighedsrådet

Tove Grundtvig Tlf.: 55 99 60 92

Kirkevæрге

Rita Larsen Tlf.: 55 99 60 30

Graver

Træffes: 12 - 12:30. Mandag fri
Leo de Jong Tlf.: 55 99 61 68



Allerslev Kirke

Sognebladets data

Ansvarshavende:

Anja Wesselhoff

Layout:

Bjarne Arvidsen

Kasserer:

Birgit Frederiksen

Oplagstal:

Allerslev gl. sogn: 425

Løsblade: 125

Samlet oplag: 550

Udkommer i feb. maj. sep. nov.

Produktion

Sats og Tryk: MicroForma

Deadline næste blad:

18. januar 2015

Materialet sendes til redaktøren:

anja@ploumann.dk

Fotografens navn skal fremgå, hvis der leveres foto.

Typografi:

Overskrifter: Garamond 14 pkt. fed

Brødtekst: Garamond 11 pkt.

Kopiering eller affotografering af annoncer eller andet af bladets indhold, må kun ske med kildehenvisning.

Indlæg

Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal.

Indlæg udtrykker ikke redaktionens mening, med mindre dette helt klart er angivet.

Støt bladet

Konto: 6140-4135834

Indholdsfortegnelse

Telefonliste.....	2
Indholdsfortegnelse.....	3
Forord.....	4
Hilsen fra AUIF's Banko.....	5
Vi skøre kugler.....	6
Jule- & Nytårshilsen fra Beboerforeningen.....	7
Generalfors. i Beboerforeningen.....	8
Opvaskemaskine i Den gl. Skole.....	8
Aften med ambassadør Bjarne K. Sørensen.....	8
Sangcafés.....	9
Nyt fra vandværket.....	9
En virksomhed i sognet ISO-Test gruppen ApS.....	11
Nyt fra lokalrådet.....	13
Halloween og dragedag.....	13
Efterlysning.....	13
Loppemarked i Ugledige.....	14
Chr. Andersen – Infanterist i 1864.....	14
Cowboy i Danmark.....	20
Fra købmandsdatter til journalist.....	24
AUIF's Motionshold.....	29
Kirkens Aktiviteter.....	30
Praktiske oplysninger.....	32
Aktivitetskalender.....	40

Forsidebilledet er taget af Ove Rye Jørgensen en vinterdag på ved Lydehøjvej



Forord

af Anja Wesselhoff

Så kom vi til årets sidste blad. Jeg tror, det kom bag på de fleste at det faktisk allerede er nu det skal ud – det gjorde det i hvert fald på mig (det pokkers forord kom endnu engang med et snigangreb). Men det er heller ikke særlig novemberagtigt for tiden. En enkelt nat med nattefrost – hvor panikken over at gladiolus og georginer stadig er udenfor, kiggede forbi – og så er det ellers bare varmt. Den eneste grund til at ungerne har en vinterjakke på, er at de ikke kan passe sommerjakken mere. Det er som om at sommeren – eller sensommeren, for så varmt er det dog heller ikke, slet ikke vil slutte. Skoven og haven er grøn, og jeg indrømmer gerne, at græsset faktisk bør slås igen. I november. Suk.. Derfor var vi også nødt til at finde et rigtig vinterbillede til forsiden på Bladet. I alt det grønne må vi dog have noget sne, om ikke andet så i billedform (der er den heller ikke så svær at skovle).

Men mens du overvejer at køre plæneklipperen frem igen, kan du jo passende læse lidt. I dette blad er der selvfølgelig nyt fra AUIF, Beboerforeningen, Vandværket og en masse historier fra fortid og nutid.

Vi her på redaktionen bag Allerslev Sogneblad, vil gerne have lov at ønske en glædelig jul og et godt nytår. Jeg håber, vi læses ved i det nye år, til flere spændende historier fra Allerslev Sogn.



Hilsen fra AUIF's Banko

af *Ena Skovbæk*

Et år er igen ved at rinde ud, det minder deadline på Sognebladet mig om.

Bankoafdelingen har haft et spændende år. De tal vi har budgetteret med, og som skal hjælpe AUIF økonomisk videre, tror jeg kommer til at passe.

Vi var ellers været meget bekymrede, da man begyndte at kloakere på Enghavevej, for det har ikke været særlig gode vilkår, vores spillere har haft. Vi frygtede i starten, at vi måtte aflyse et par måneder, men efter en snak med de ansvarlige for kloakeringen, fik vi at vide, at det ikke ville være nødvendigt. Dog skulle vi regne med at tilkørselsforholdene til klubhuset, kunne blive ændret fra spilletag til spilletag.

Vi fik derfor sat nogle telefonkæder i gang blandt spillerne, som så kunne henvende sig til os i udvalget, når vi havde fået besked sidst på torsdagen, om hvor man kunne køre ind - enten fra Ugledigevej eller Mønvej.

Selvfølgerlig mistede vi nogle spillere i den periode, men ikke så mange, som vi havde frygtet, og vi gennemførte alle torsdagene. Jeg vil gerne herigennem takke vores trofaste spillere og hjælpere for den tålmodighed, de har udvist ved denne kloakering, som desværre ikke er helt færdig endnu.



I årets løb har vi forhøjet priserne lidt på de forskellige spil, som vi sælger, for efter en kraftig gennemgang af økonomien, måtte vi træffe denne beslutning.

Vi har også fået lavet nogle nye sekser bankokort. Vi havde næsten ingen tilbage, for spillerne tager dem med hjem, som de spiller på, plus en del ekstra. Derudover havde vi også det problem, at vi efterhånden havde mange dobbeltbanko, fordi mange af kortene var ens, fordi vi havde købt nye flere gange uden at kunne få fortløbende numre. Vi vidste, at hvis vi købte nye kort og begyndte med nr. 1 osv., så ville der ingen dobbelte være, hvis man spillede på sekserkort, som de fleste gør, og når vi så forlangte, der ikke måtte spilles på de gamle kort mere, så ville dette reducere antallet af dobbeltbanko.

Det blev besluttet, vi skulle købe nye grønne plader og væk med de gamle hvide, og for at spare på udgiften til dette, var der flere i udvalget, der tilbød at laminere papirplader. Det ville være en stor besparelse i forhold til at købe dem færdige.

Det blev Inge og Jette, der fik tjansen, og i løbet af kort tid havde de lavet 500 nye plader, som blev taget i brug.



Inge og Jette, viser pladerne frem.

Der var ramaskrig den første aften, for pladerne skinnede, når lyset var tændt, så flere kunne ikke se tallene, men en af vores hjælpere, kom med en god idé: At køre med en skuresvamp over lamineringen, så gik det glatte og blanke af, eller også lægge pladerne i en plasticlomme.

Siden disse råd har vi ikke hørt om problemet, og vi har fået færre dobbeltbanko, som betyder et større overskud.

Ifølge kalenderen får Bankoafdelingen lang juleferie i år, da juledag og nytårsdag er torsdage, og på disse dage spiller vi ikke. Så efter kalenderen spiller AUIF det sidste bankospil i 2014, torsdag d. 18. december kl. 18:30, og det bliver et udvidet jule/nytårsspil.

AUIF Banko starter op igen torsdag d. 8. januar 2015 kl. 18:30. (ret til ændringer forbeholdes)

Til alle spillere, hjælpere og leverandører ønskes "En rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår" fra AUIF Banko. På gensyn i 2015.

Vi Skøre Kugler

af Aksel Larsen

Allerslev Petanque holdt, som skrevet i sidste blad, Doublemesterskab den 16. august. Der var kun 7 hold tilmeldt. Jeg tror, tilmeldingen var så ringe, fordi det var en lørdag. På førstepladsen kom Jørgen Andersen og Bo Stenbeck, andenpladsen blev taget af Karsten Jensen og Nanny Christensen, og på tredjepladsen kom Jytte Nielsen og Preben Sindahl.

Vi afholdt kommunemesterskab den 24. august. Dette mesterskab er for alle med bopæl i Vordingborg Kommune. Vinderne blev fundet over 5 runder, og førstepladsen blev Jørgen Andersen, Allerslev Petanque og Flemming Holm, Tappernøje Petanque. Andenpladsen blev Lillian og Mogens Pedersen fra Stensved, og på tredjepladsen kom Arne Sørensen og Poul Andersen fra Møn. Vi havde vejret med os, og der blev nydt smørrebrød fra Tanken i Præstø samt kaffe, lagkage, ostemadder og drikkevarer.

Den 6. september afholdt vi Natpetanque. Som skrevet sidst, starter vi her med varm mad og

slutter med natmad. Lars og Joel stegte nogle nakkekamme, og så var der grønt, dressing og flutes til – rigeligt med mad. Til natmad fik vi løgsuppe, som Anne Sørensen havde lavet – det var guf!

Vi spillede 5 runder, og for første gang i Natpetanque havde vi 2 spillere fra Tyskland med. Det var lidt af en udfordring, for de talte ikke ret meget engelsk, og kun få af os kunne tale tysk, men det var sjovt. Vi var ca. 60 deltagere, og førstepladsen blev vores egen Karsten Jensen.

Planen var ellers at vi den 14. september, skulle have afholdt singlemasterskaber, men vi måtte aflyse, da vi denne dag fik 36 mm regn. Det blev i stedet afholdt den 28. september med 14 deltagere. Førstepladsen blev Egon Frederiksen, andenpladsen Bo Stenbeck og tredjepladsen Lars Hyltoft.

Den 26. oktober holdt Tappernøje 20 års jubilæum med indvielse af nye baner. Her deltog vi med 5 hold fra Allerslev. Der var i alt 60 hold, der deltog, og de bedst placerede fra Allerslev blev Lotte Mogensen og Erling Rasmussen. Vi spiller også om vinteren, og den 7. december spiller vi Julepetanque, og den 16. december skal vi have Gløggpetanque. I det nye år starter vi op den 10. januar 2015 med julefrokost. Alle ønskes en glædelig jul og godt nytår.

Jule- og nytårshilsen fra Beboerforeningen

af Knud Skovbæk

En af vore gamle julesange skildrer det mørke efterår med disse linjer:

Ind under jul hvor er det trist,
Snefog og kulde og korte dage!
Sindet bøjer sig ned til sidst,
Ved ikke hvor det skal modet tage!
Mindre og mindre af dag det lyser,
Hjertet af kulde og mishåb gyser,
Kommer ej jul.?

Erfaringen siger os, at om end det ser trist ud, bliver det lysere igen. Beboerforeningen håber på, at dens arbejde for at skabe fællesskab, kan bidrage til at skabe lys og glæde og større styrke til at stå mørke dage igennem. Beboerforeningen siger tak for alt i 2014 og ønsker alle et godt 2015!



Generalforsamling Beboerforeningen

af Knud Skovbæk

Generalforsamlingen er fastsat til mandag den 2 marts 2015. Mere om den i næste blad, der skulle være ude i god tid inden. Men reserver allerede nu aftenen.

Opvaskemaskine i den Gamle Skole

af Knud Skovbæk

Der har længe været et ønske fra brugere af skolen, at der var en opvaskemaskine på stedet. Men der har været frygt for, at det ikke vil fungere. Det er let nok at sætte det brugte porcelæn i den, men hvem skal tømme den?

Lions Club Præstø har tilbudt at give et pænt bidrag, hvis foreningen vil sætte en maskine ind. Kommunen, der ejer skolen, har intet imod det, men de har ingen penge til formålet. Bestyrelsen for beboerforeningen finder, at det er vigtigt at beholde flest mulige brugere af skolen, således at vi kan beholde den som sognets hus. Derfor har bestyrelsen besluttet at købe en maskine og sætte nogle brugerregler op, som vi håber, kan få det til at fungere tilfredsstillende.

Aften med Ambassadør Bjarne K. Sørensen

af Knud Skovbæk

Bjarne fortalte de næsten 50 fremmødte først lidt om, hvilke opgaver en dansk ambassadør har, og hvor mange steder Danmark er repræsenteret.

Dernæst fortalte han om de opgaver og oplevelser han som ambassadør havde haft, fra at møde med Sydafrikas Nelson Mandela, og om ture med det danske kongehus rundt i verden. Der var mange faktuelle oplysninger krydret med små oplevede anekdoter.

Den mest dramatiske tid var som ambassadør i Ægypten under Muhammedkrisen. En tid, hvor det at få sagt koranen i stedet for den hellige Koran, var nok til at udløse talrige dødstrusler og behov for døgnvagt.



Knud Skovbæk (th.) takker aftenens foredragsholder Bjarne Sørensen (tv.)

Bjarne var inde på ulandshjælpeprojekter. Ikke alt er heldigt - det kan for eksempel ikke nytte at ville lære folk at vaske hænder, hvis der ikke er rent vand. Der er også eksempler på, at vi har støttet projekter, der ikke blev rentable, men så har ulandet heller ikke behov for selv at betale de lærepenge, så det er også en hjælp.

Bjarne var dog inde på, at en meget stor del af hjælpen, blev til virkelig hjælp. Bjarne var også inde på, at der jorden rundt sker en folkevandring fra landdistrikterne mod byerne, og det giver mange fattige, der har forladt deres kultur og nøjsomme liv på landet uden at få noget bedre i storbyens omegn.

Alt i alt en meget spændende og lærerig aften, ikke mindst på grund af Bjarnes store engagement.

Sangcafé

af Inger Frederiksen

Der er også Sangcafé vinteren over i Allerslev Gamle Skole. D. 7. november kl. 19 underholder Ove Brøns med dejlig harmonikamusik. Vi håber på en dejlig aften med alle de glade sangvenner.

Den 5. december kl. 19 vil Sonja Jensen underholde med julens melodier. Denne aften serverer vi æbleskiver til kaffen. Kom og syng med og oplev den glade julestemning.

Vi ses igen i 2015 hvor vi i januar holder en pause, og starter derfor 2015 i Sangcaféen den 6. februar

2015, hvor vi igen indbyder til sang og hygge. Hvem der underholder er en overraskelse. Vi håber I møder glade frem og måske byder foråret velkommen.

Som vanligt kan der købes kaffe og kage til kr. 30,-, samt købes øl og vand til kr. 10,-.

Nyt fra Allerslev- Ammendrup Vandværk

af Hans Erik Johansen

Vi har nu fået skiftet alle målere ud med de nye digitale målere som kan aflæses digitalt. Det betyder at der fremover aflæses digitalt på en fast dato hvert år, og indberettes. Aflæsningen for 2014 er foretaget ved målerskiftet og indberettet. I tilfælde af uenighed om aflæsningen, gemmes målerne i 6 måneder. Det er dog stadig vigtigt at man selv går ud og tjekker sit vandforbrug på måleren – gerne en gang om måneden. Hvis alle haner er lukket og vaskemaskinen ikke kører, bør måleren stå stille. Er forbruget lige pludselig meget højt og løber måleren rundt, når den ikke burde, så bør man som forbruger straks søge hjælp til at få lukket for evt. huller.

Vandværket har nu også fået egen hjemmeside, hvor du altid kan finde kontaktoplysninger og oplysninger om kvalitetsprøver og andet. Endnu er siden under opbygning og ikke alt er tilgængeligt.

Adressen er: www.aavand.dk

Julemarked i Allerslev

Lørdag d. 29. nov. kl. 10 - 16
Søndag d. 30. nov. kl. 10 - 15

Der vil være forskellige stader med nisser, gravpynt og juledekorationer, m.m. Der vil være mulighed for at købe kaffe/te øl/vand æbleskiver.

Hvis du skulle have lyst til at have en stand i denne weekend. Kan du kontakte

Berit Eeg på mail. berit.eeg@gmail.com eller på tlf. 22 76 86 54 for tilmelding.

Vi glæder os til at se alle

Glade Julehilsner
Bestyrelsen

Arrangør:
Allerslev Ungdoms- & Idrætsforening
Allerslev Klubhus, Enghavevej 2 a, 4720 Præstø



En virksomhed i Sognet – ISO-TEST GRUPPEN

ApS

tekst og foto af Anja Wesselhoff

Den gamle købmandsforretning i Rekkende tror jeg, de fleste kender. Efter at have været til salg i længere tid er den nu solgt til Jette Sørensen og Niels Skipper. Jette kan man møde til daglig i loppemarkedet i laden, og Niels holder til i den bagerste del af laden.

ISO-TEST GRUPPEN er Niels' firma med 2 ansatte – en i Jylland og Fyn og Niels her på Sjælland, så de er landsdækkende. Her tilbydes flere former for tests og tjek af huse – fx. kan man som køber af et hus få tjekket energispild, skimmelsvamp og få trykprøvet huset, så man på forhånd ved, om varmen bliver inde, eller om der skal bruges formuer på at isolere og energirenovere hytten.

Når der skal testes for skimmelsvamp bruger Niels forskellige metoder: fx. en protein-test, som kan give et svar på et par minutter, eller man kan få overvågning opsat på væggene for at sikre der ikke kommer svamp. Er man mere til gør-det-selv metoden, kan man også købe en test og selv foretage den.

Udover at teste for skimmelsvamp, tilbyder Niels også termografering af ens hus. Termograferingen kan fortælle en husejer, hvor der dannes kuldebroer i huset, og man med fordel kan isolere bedre, eller måske udskifte vinduer.

Derudover tilbyder Niels trykprøving og energimærkning af huse. Ifølge bygningsreglementet skal alle nye huse nemlig trykprøves for at overholde kravet om lufttæthed.

Men selv om det er spændende med alle disse tests til huset derhjemme, så er det faktisk mere spændende, hvad Niels gemmer bag i ”laden”. For selv om det ikke er lige til at se det, så er Niels faktisk opfinder. Han fik sit første patent i slutningen af 1970'erne, og siden da er der fulgt mange ting, som kom i produktion – et blandingsapparat til gødning og vand, kørelys til biler (dengang det blev indført), startspærre til biler, sikkerhed til at sikre hardware dengang det kunne betale sig at stjele RAM for sig og meget mere.

Et af de nuværende projekter står som en prototype bag loppemarkedet i laden. Her er bygget et stort bassin med et overfladeareal på ca. 20 m² med en rørkonstruktion, en pumpe, og en konstruktion med gear og ledninger – ja, sådan ser det umiddelbart ud for den sproglige her. Rør og konstruktion med ledninger er en prototype på en generator, der trækkes ved hjælp af gennemstrømning af vand, fx. tidevand (20 cm tidevand er nok) eller udløb fra et rensningsanlæg. Vandet løber ind i en beholder, som trykker et stempel op, og når den er fuld, åbner en sluse og vandet løber ud igen, derved kører stemplet ned igen. Bevægelsen trækker så en generator, der laver strøm. Nu er det jo en pro-

totype som Niels har opstillet her, men strømmen er der. Da det er en lille model trækker den ”kun” en 220 V lampe, men lys er der skam.

Da patentansøgningen er i fuld sving, fortæller Niels gerne om mulighederne for sådan et anlæg. Han har endda fået Vordingborg Kommune til at opstille et af de første anlæg på udløbet fra Præstø rensningsanlæg. På den måde kan vandet også udnyttes, når det er rensset og på vej tilbage i naturen. Han forventer at det er færdigt til foråret.

Da konstruktionen er ret simpel at vedligeholde, er også udlandet interesseret i Niels’ opfindelse. Han fortæller, at her i slutningen af oktober, får han besøg af to herrer fra Indien, som vil se prototypen. Den simple konstruktion gør nemlig, at den vil være nem at vedligeholde for de mere afsidesliggende landsbyer i bla. Indien, som ofte ikke har elektricitet, men som ligger tæt på en flod. Niels’ opfindelse kræver ikke, at hele strømmen inddæmmes, men kan placeres i siden, og derved bliver

miljøpåvirkningen mindre. For eksempel undgås påvirkning af fiskebestande. Samtidig kan de bevægelige dele nemt udskiftes med reservedele fra en lastbil eller lign. hvilket vil gøre det muligt for sådanne landsbyer selv at vedligeholde anlæg.

Faktisk kan anlægget laves i en størrelse så det sagtens kunne være muligt for en husstand at opsætte et om nogle år – altså i de tilfælde, hvor der løber en å eller bæk igennem baghaven.

Men selv om denne opfindelse er godt på vej til at blive en realitet, betyder det jo ikke at Niels holder op med at opfinde – der er masser af ting på tegnebrættet. Ting der kan bruges til at udvide forretningen med test af huse, en anordning til at sikre rør mod frostsprængning, og så alle de idéer, jeg ikke må skrive om.

Hvis nogen skulle have lyst til at se nærmere på opfindelsen i laden, skal jeg hilse fra Niels og sige, at I er velkomne til at kigge ind til en sludder – og til at tage et kig på Jettes lopemarked, nu I er forbi. Han kan såmænd også give et godt tilbud på termografering, hvis nu nogen skulle mistænke, at gråspurvne har det lidt for varmt.



Niels Skipper ved siden af sin opfindelse

Nyt fra Lokalrådet

af Inger Frederiksen

Lokalrådet har i denne tid haft meget omkring vores kloakreparationer, som jo har trukket i langdrag, men der sker noget nu. Vi har søgt om tilskud til en bæk oppe ved den gamle Rytterskole i Skibinge, og den får vi omkring december, hvor vi også får sat tavler op omkring Rytterskolen. Husk at du kan følge med i lokalrådets arbejde på hjemmesiden: www.landsbyforum.dk/lokalraad/alski

Halloween/Dragedag:

af Berit Møller Eeg

Søndag d. 12. okt. lukkede Allerslev Beboerforening og AUIF for 3. år i træk, dørene op til efterårshygge, hvor der skulle bygges drager, skæres halloween hoveder og males på glas.



Det blev til nogle fine græskar hoveder

Igen i år blev det en hyggelig eftermiddag. Der mødte 13 børn med deres forældre/bedsteforældre op, og alle fik lavet flotte græskarhoveder, seje drager og pyntet nogle fine glas, ligesom der blev hygget med varm kakao og hjemmebagte boller og kager.

Men der er plads til mange flere, vi kunne så godt tænke os, der mødte flere børn, forældre, bedsteforældre m.m. for at støtte os i vores små arrangementer. Disse arrangementer er ikke til for at tjene penge til foreningerne, men for at lave noget socialt hygge sammen med lokalsamfundet, så vi håber, der kommer mange flere til næste år.

Jeg vil til slut takke alle dem, der var med til at få dagen til at fungere, alle fremmødte, alle dem der var med til forberedelserne, vores græskardyrkere, og dem der var søde at bage lidt lækkert til dagen! Håber vi ses til næste år.

Efterlysning

af Berit Møller Eeg

Vi har nogle friske børn og voksne der mangler gymnastikinstruktører! Så sidder du/I derude med en lille eller stor gymnast i maven, og kunne du tænke at lære fra dig, så kontakt os. Gymnastik nu til dags er jo mange ting, så om du brænder for rytmisk gymnastik, spring, sansemotorisk, dans, hit fit, zumba eller hvad det nu måtte være, så send en mail eller ring til en af os, og vi tager en snak i fællesskab om, hvad det lige netop er, du kunne tænke dig at give videre af energi og glæde til andre, både børn og voksne. Vi ser frem til at høre fra jer. På gymnastikkens vegne Heidi Holm Jensen, mail: nytliv7@gmail.com. Tlf.: 23 92 00 58 eller Berit Møller Eeg, mail: berit.eeg@gmail.com Tlf. 22 76 86 54.

Loppemarked i Ugledige

tekst og fotos af Ove Rye Jørgensen

Hvem skulle tro det, men også i Ugledige har de lopper. For lørdag d. 6. september bød byen velkommen til loppemarked, hele byen rundt, med omkring 13 boder. Allerede fra tidlig morgen var der hektisk aktivitet for at få boderne klar, men allerede omkring kl. 9 cirklede de første interesserede købere omkring boderne, som jo først skulle åbne kl. 10, så der kom stress på mange steder.

Flere havde slået sig sammen på én adresse, men ellers var de fleste placeret ved egen indkørsel. Vejret var perfekt til et sådant arrangement, hvilket bevirkede at der var trængsel på hovedvejen igennem byen, gående som kørende.

Ved en af boderne havde de om eftermiddagen en pudsigt oplevelse, for på et tidspunkt stopper der en flot sportsvogn (Mercedes-Sølvpilen) ved boden og et middelaldrende ægtepar stiger ud, interesseret i lopperne. Alle ved boden var rimelig imponerede over den smukke vogn, og en fra boden spurgte derfor også hurtigt, om de kunne tage bilen i kommission, men det blev desværre afslået, men med et smil. Så var tonen slået an og flere spurgte interesseret ind til bilen, for flot var den. Desværre købte de ikke noget, men alle blev en lille oplevelse rigere.

Omsætningen på dagen har jeg i skrivende stund ikke kunne få opklaret, men flere i byen har efterfølgende udskiftet deres gamle øse... Så!



Reklame skal der til – dette skilt hang flere steder



Der var trængsel ved boderne langs Ugledigevej



Også udkanten kunne trække folk til i solen.

Christian Andersen - Infanterist i 1864

*af Keld Holm, Roskilde – Artiklen er udlånt af Præsto Lokalhistorisk arkiv
Indledning af Bjarne Arrvidsen*

Danmarks historie kan være fascinerende og dragende på mange måder. Som instruktøren Ole Bornedal har udtalt ”*Vi lever for fremtiden – ikke for fortiden – til trods for at fortiden er den absolutte definition af hvem vi er, og hvorfor*”

Danmarks Radio store TV-satsning ”1864”, med et svimlende budget på hele 173 mio. kroner, kører pt. over skærmen hver søndag. Den har også fået danskerne til at tale om historien. Historikerne er ude med deres kommentarer og politikerne giver deres besyv med.

Trods det historiske indhold i Tv-serien, er der også en hel del fiktion.

Vi kan her i bladet bringe en meget spændende artikel om sognets bidrag i krigen i 1864 med knapt så meget fiktion.

I Præstø Avis var der torsdag den 20. marts 1919 en lille nekrolog om

Christian Andersen:

En gammel veteran, husmand Chr. Andersen, Røkkende, er tirsdag afgået ved døden, 80 år gammel. Af døde var med under hele krigen i 1864, og slap uskadt indtil tyskernes overgang til Als, hvor han blev såret fire gange.

En kugle strejfedes det ene lår, en anden siden, det tredje skulderen, men ved det fjerde skud mistede han det ene øje.

Siden krigen har Chr. Andersen boet i Røkkende. Han var en dygtig og afholdt mand.

Christian Andersen blev, som den næst yngste af fem børn, født den 12. juli 1839 i Teglstруп, der ligger et par kilometer øst for Udby i Udby Sogn i Bårse Herred. Faren, Anders Nielsen (født o. 1788), var husmand og moren hed Birthe Christiansdatter (født o. 1804).

I 1854 blev han som 14-årig ansat som tjenestekarl i Skibinge hos en enke efter en gårdmand. Enken, Kirsten Pedersdatter, havde tre børn, og det var sikkert den ældste søn på 26 år, der havde ansvaret for gårdens drift. Christian Andersen arbejdede som tjenestekarl her indtil sommeren 1862, hvor han den 2. juli blev indkaldt til militærtjeneste.

1864

I april 1864 lovede kong Christian IX at indstifte en krigsmedalje for deltagelse i de slesvigske krige i 1848-50 og 1864. Det løfte blev først indfriet i 1875.

Man skulle selv søge om at få tildelt denne erindringsmedalje. Christian Andersen fremsendte en ansøgning, og fik bevilget en medalje, og takket være denne ansøgning, kan hans del-

tagelse i krigen i 1864 nogenlunde kortlægges.

Det fremgår nemlig af ansøgningen, at han tjente ved 4. regiment, et infanteriregiment, hvor han var menig infanterist i 5. kompagni. 4. regiment udgjorde sammen med 6. regiment den 4. brigade. Ved hjælp af bl.a. Tom Buk-Swientys bøger, *Slagtebank Dybbøl* og *Dommedag Als*, kan regimentets rolle i 1864 i hovedtræk beskrives.

I efteråret 1863 påbegyndtes mobiliseringen af den danske hær som følge af spændingerne med Preussen og Østrig om Slesvig-Holstein. En stor del af hæren tog opstilling ved Dannevirke. Det 4. regiment indgik som reserve i Slesvig By tæt på Dannevirke-stillingen.

Dannevirke

Den 2. og 3. feb. kom de første preussiske angreb på Dannevirke, og den 5. feb. beordrede den øverstkommanderende for den danske hær, general de Meza, af frygt for at blive omringet, den danske hær til at forlade Dannevirke og bevæge sig nordpå mod Dybbøl og Als.

Denne ordre omfattede også det 4. regiment, og Christian Andersen var således med i den store og fysiske anstrengende tilbagetrækning, der fandt sted om aftenen og natten mellem 5. og 6. feb.

Dybbøl

Den danske hær forskansede sig ved Dybbøl, der efterfølgende blev belejret af preussiske tropper. Den 17. februar indledtes kampene ved

Dybbøl, og i de efterfølgende uger foregik en hård kamp med forpostfægtninger og i stigende grad med voldsomme artilleribombardementer i takt med, at preusserne etablerede kraftige feltbatterier rundt om skanserne.

De danske regimenter skiftedes til at bemane skanserne, typisk i 6 dage, og herefter 3 til 6 dages hvile på Als, hvorefter man atter marcherede til fronten i skanserne. Det 4. regiment deltog i flere af kampene ved Dybbøl. Den 17. marts var regimentet involveret i kampe om landsbyen Ragebøl, og den 14. april foretog regimentet et udfald mod tabte skyttegrave, men angrebet blev afvist. Den 17. apr. blev regimentet sammen med 6. regiment afløst af 2. og 22. regiment. Dagen efter faldt Dybbøl, og resterne af den danske hær trak sig tilbage til Als, hvorefter pontonbroerne over Allsund blev afbrudt.

Våbenhvile og fredsforhandlinger

Den 12. maj 1864 blev der indgået våbenhvile, og der blev efterfølgende indledt fredsforhandlinger i London. Våbenhvilen blev fastsat til en måned, og senere udvidet med 14 dage. Der blev fremsat forskellige forslag om en deling af Slesvig, men i sidste ende fastholdt den danske regering et Danmark til Ejderen, og den ville ikke acceptere en deling af Slesvig. Forhandlingerne brød sammen og krigen genoptaget.

Kampene om Als

Ved overgangen til Als ved Sønderborg strækker der sig en halvø nordpå kaldet Kær. På den vestlige side løber det smalle Alssund, og på den østlige side afgrænses halvøen af Augustenborg Fjord. Den 29. jun. 1864 kl. 2 om natten indledte preusserne et omfattende amfibieangreb over det smalle Alssund med tunge træbåde. Angrebet blev rettet mod fire lokaliteter i den nordlige del af Kær, og der blev anvendt i alt godt 160 både.

I dette område var 4. regiment stationeret, og selvom enkelte både blev sænket, lykkedes det preusserne at komme i land med en stor hærstyrke. De fåtallige danske tropper ved Alssund blev løbet over ende. Og så overlader jeg ordet til Tom Buk-Swienty: *Bedre går det ikke for de to reservekompagnier fra 4. regiment, det 5. og 7. kompagni, der befinder sig i mand til mand kampe inde i Arnkølskov. De rendes fuldstændigt over ende. Mange dræbes, såres eller tages til fange.* Det er sandsynligvis i denne træfning, at Christian Andersen blev såret og mistede sit øje.

Efterfølgende forsøgte brigadechefen, oberst T.C. Faaborg, at indsætte to reservekompagnier for at dæmme op for preussernes fremmarch. Men også de blev overløbet, og Faaborg selv mistede livet efter at være ramt af en kugle i brystet.

Det 4. regiment eksisterede ikke længere som en kampstyrke. Af dets omkring 1.400 mand var der blot omkring 200 tilbage, som i små de-

linger samlede sig ved Hørup Kirke langt uden for kampzonen, for herfra at trække sig helt ud af slaget, fortæller Tom Buk-Swienty.

Preussernes fremmarch på Als betød, at den danske hær måtte evakueres til Fyn. Det skete fra Kegnæs fra den 29. jun. til 1. jul.

I fangenskab

Christian Andersen oplyser i sin ansøgning om erindringsmedaljen, at han blev taget til fange den 29. juni. Han er sikkert blevet indlagt på et af de mange feltlazaretter, der som en følge af krigshandlingerne blev oprettet i Sønderborg og omegn, og er herefter, ved hjemsendelsen af danske krigsfanger, der indledtes i august 1864, blevet overført til Garnisonshospitalet i København. Den 24. dec. 1864 blev han hjemsendt. Han fik efterfølgende bevilget invalidepension for den skade, han påførtes i krigen.

Den nationale tragedie

Krigen i 1864 kom til at koste Danmark dyrt. På de få måneder, krigen varede, mistede 3.100 danske soldater livet, 3.200 blev såret, og 7.000 blev taget som krigsfanger.

Fredsforholdene var hårde for Danmark, der mistede hele Slesvig, Holstein og Lauenborg. De hjemvendte soldater, der havde sat deres liv og lemmer på spil, blev ikke modtaget med hyldest, men med kold foragt og hånlige tilråb. Eller de blev simpelthen ignoreret. De havde jo tabt krigen.

Men efterhånden gik det op for befolkningen, at det ikke var soldaterne, der var skyldige i nederlaget. Derimod inkompetente politikere og ministre i København langt væk fra begivenhederne. De havde sat rigets interesser på spil uden en klar fornemmelse for eller viden om de militære og politiske realiteter. 1864 er ikke på nogen måde et gloværdigt kapitel i dansk politisk historie.

Hjemsendt

Efter sin hjemsendelse vendte Christian Andersen tilbage til sin fødeby, Teglstrup, hvor han blev ansat som tjenestekarl på en gård. Han blev efterfølgende ansat hos Jens Willumsen i Rekkende. Han blev gift med datteren, Maren Jensdatter, født 20. dec. 1833 i Rekkende, i Allerslev Kirke den 22. jul. 1870. De fik tre børn: Jens Peter Andersen født 7. jul. 1871, Birthe Marie Andersen født 12. jan. 1873 og Hans Andersen født 1. apr. 1878.



Christian Andersen, årstal ukendt

Maren Jensdatter døde den 4. maj 1903. Christian Andersen døde den 18. mar. 1919.

Sine sidste år boede han hos sin søn, Hans Andersen og dennes hustru, Ingeborg Andersen, der havde overtaget husmandsstedet efter ham.

I Præstø Avis bragtes den 20. mar. 1919 en dødsannonce:

Vor kære fader og svigerfar

Husmand Chr. Andersen døde i dag i sit 80. år hvilket herved meddeles slægt og venner.

Rekkende, den 18. marts 1919

Ingeborg og Hans Andersen

Marie og Anders Jacobsen

Da kongen efter krigen ikke umiddelbart indfrie sit løfte, tog 3000 våbenbrødre i 1871 kontakt til kongen for at få ham til at indfri hans løfte.

I 1875 blev erindringsmedaljen stiftet, og det blev et parisisk firma, der afgav det billigste tilbud og produce-rede medaljerne.



Medaljerne blev uddelt fra starten af 1877. Som nævnt skulle man selv søge, og godkendelse gives. Sammen med medaljen fik ansøgeren et diplom. Medaljen var privat eje, og skulle efter ejerens død gå i arv til efterkommerne.

De røde pile angiver preussernes amfibiangreb over Alsund den 29. jun. 1864.

Det røde kryds angiver, hvor 5. kompagni kom i kamp, og hvor Christian Andersen sandsynligvis fik sin sår og blev taget til fange.

Nederst på kortet halvøen Kegnæs, hvor den danske hær samledes og blev evakueret til Fyn.



Cowboy i Danmark

af Per Beinov, forord af Anja Wesselhoff

Forord

Mange har nok set ham – cowboyen på hesten ridende mod solnedgangen ned af Rekkendevej, eller i Mern, eller på en tur i skoven. Per Beinov hedder han. Da jeg så samtidig hørte, at han til tider træner med sine heste i Rekkende (en lørdag formiddag kan godt lyde som en westernfilm, når Per træner skydning fra hest inde ved siden af), så måtte jeg have en historie ud af ham – denne om arbejdet med at indfange kvæg fra hest.

Cowboy i Danmark

Cowboy i Danmark lyder umiddelbart ikke, som noget man kan tage alvorligt. De fleste mennesker vil med ordet cowboy få nogle associationer omhandlende en rytter, der kommer galopperende efter en kalv svingende en lasso, hvorefter han fanger kalven, vælter den i en støvsky, og sammenbinder kalvens ben.

Dette billede stammer hovedsagligt fra Hollywood film eller tv-optagelser fra et rodeoshow, men har ikke meget at gøre med det at være cowboy i USA, eller i Danmark for den sags skyld.

Hvornår kan det blive aktuelt med hjælp fra en cowboy i et moderne kvægbrug i dagens Danmark?

Kvægholdet indenfor landbruget har ændret sig kraftigt indenfor de sidste 40-50 år og forandringernes tid er

ganske givet endnu ikke overstået. Offentligheden er blevet meget opmærksom på, hvordan produktionsdyrene lever og trives, inden de ender i kølediskene. Derfor er det i disse miljørigtige tider med talen om dyrs velfærd og trivsel, blevet lidt af en balancegang mellem dyrenes naturlige adfærd, og den adfærd der ønskes i et moderne produktionsmiljø, når der skal tages hensyn til tidsforbrug, sikkerhed og rentabilitet.

Kvæg der er på græs hele året, er nok det nærmeste, kvæget kommer sin naturlige adfærd i fangenskab, og den optimale velfærd kvæget kan bydes med hensyn til sundhed og trivsel.

I forbindelse med de forskellige genopretningsprojekter af naturen bliver der oprettet flere græsningsarealer i tilknytning til, at engarealerne vender tilbage. Disse nye ”moderne” græsningsmuligheder medfører, at større kvægflokke gennem længere tidsperioder er uden tæt menneskelig kontakt. Der er naturligvis det daglige opsyn, men der er ikke den kontakt mere, hvor den enkelte landmand kan klappe eller klø sine dyr.

Kvæg som husdyr kan normalt omgås i det daglige. De fleste kvægavlere kan nærme sig egne dyr i løsdriftstalden til ca. 2-3 meters afstand, hvorefter dyret flytter sig. Denne afstand øges yderligere, hvis dyrene er født på marken eller normalt går frit hele året.

Hensyntagen til trivsel og velfærd kan være lidt svær at acceptere, hvis den medfører et kæmpe problem i forbindelse med indfangning. Et brugbart alternativ til indfangning kan være hest og rytter – altså cowboys.

Nu er indfangning nødvendigvis ikke ensidigt forbundet med, at det enkelte dyr skal fanges med lasso, men hvad er det så for situationer, hvor det vil være praktisk og rationelt med cowboys?

Når det er tid for indbinding af kvæget kan vejret være af sådan en beskaffenhed, at man vælger at lade dyrene gå lidt længere – vejret er fint, og der er fortsat tilstrækkelig med føde – så vi skubber tidspunktet lidt. Så indtræffer vejrskiftet, og det bliver koldt, og det regner kraftig og jordbunden bliver pløret – så nu er tiden inde. Mange landmænd har en fangefold - nogle bedre end andre - men alle har været fornuftige nok til at placere lidt foder i fangefoldene nogle dage før dyrene skal hentes.

Fange- eller driveproceduren starter typisk med, at nogle folk trækker ”vod”. De begynder i den fjerne ende af indhegningen og ”skubber” dyrene foran sig ned mod fangefolden og ind i den. Her slutter historien for de fleste, og for andre begynder mareridtet her.

Nogle af dyrene synes, at pladsen bliver lidt for trang, og smutter igennem ”driverne” og tilbage i folden. Mange gange koncentrerer man sig først om de dyr, der er i fangefolden,

for som bekendt er en fugl i hånden bedre end ti på taget.

Tilbage til ”udbryderne” – disse dyr er naturligvis blevet stressede af den menneskelige aktivitet, der pludselig er og den kendsgerning, at de er blevet skilt fra flokken.

Førerkoen er naturligvis med det første læs. Den bør dog altid være den sidste, der køres væk. Det betyder, at udbryderne er endnu mere stresset, fordi der nu ikke er et førerdyr.



Kvæget er her drevet sammen i fangefolden.

I denne tumult og forvirring er det ikke ualmindeligt, at dyrene presset op i en krog vælger, at bryde gennem indhegningen og udi i den store verden. Stressfaktoren stiger så yderligere, fordi nu er dyrene heller ikke i de vantede omgivelser.

Nu kan situationen blive yderligere tilspidset, fordi dyrene kan blive en trafikal trussel. Politi eller Falck, eller begge instanser, bliver kontaktet, og der forsøges en indfangning, som naturligvis er dømt til at gå op i hat og briller, fordi uniformerede folk og blå blink virker skræmmende på dyrene.

Selvom det måske lykkes at udmatte dyrene så meget, at mobilitetsniveauet falder markant, hjælper det ikke meget, fordi hverken Falck eller politifolk kan håndtere en lasso, og det kan så ende med, at ”mester” (politimesteren) beslutter, at såfremt dyrene ikke er fanget indenfor den næste time, bliver dyrene skudt.

Selv skydning med bedøvende pile kan dog være problematisk. Dels på grund af den korte skudafstand, der er nødvendig (ca. 10-20 m), og dels på grund af den rigtige dosering bedøvelsesmiddel. Her spiller dyrets vægt og stressniveau ind, og det kan være svært at vurdere i en løbsk situation.

Man kan naturligvis også ringe efter en cowboy! Hvad kan en cowboy stille op, som en professionel landmand, Falck - eller en Politimand ikke kan? Han kan ride dyrene op og vende dem, inden de kommer på motorvejen. Hvor dyrene kan gå kan en cowboy ride, og han taber ikke dyrene af syne. Han kan også fange dem med lasso. Det her beskrevne er skrækscenariet, men det er sjældent, det går så galt. Hvert år bringer pressen dog en eller flere hårrejsende eksempler på, hvor galt det kan gå.

I hvilke andre situationer kan cowboys være brugbare? En cowboy kan være brugbar i følgende situationer, hvor en kvægejer skal have fat i sine dyr:

- Kvæg der skal øremærkes.
- Kvæg der skal have taget blodprøve.

- Kvæg, der skal dyrlæge behandles.
- Kvæg, du bare skal have fat i.
- Kvæg, der er brudt ud og strejfer rundt.
- Kvæg, der skal flyttes til en anden græsgang.

Hvordan gør en dansk cowboy så rent praktisk? For det første har han en veltrænet hest, det at træne hesten er et helt andet kapitel og derfor udeladt i denne fortælling. Hesten er det vigtigste værktøj, og derudover er der en lasso og en kvægspisk.

Lassoen er et stykke reb på ca. 8-12 m. Forskellen på et blåt nylonreb og en lasso, er hovedsagelig den, at en lasso er meget hårdt slået, hvilket giver rebet stivhed og tyngde.



Per Beinov kaster lassoen

Hvad enten kvæget er inde eller ude af indhegningen, så er det nøjagtigt det samme, vi gør, når vi har visuel kontakt med kvæget. Vi stopper op og lader hestene spise lidt græs.

Herved signaleres til kvæget: Vi spiser græs, og er derfor ikke farlige.

Her er så mulighed for, at tage bestik af situationen herunder terrænforhold, grøfter, hegn m.v., og i hvilken retning vi ønsker kvæget hen, disse forhold taget i betragtning. Endvidere besluttet det, om der skal drives i en mobil fangefold, eller fanges med lasso, og i givet fald, hvilke dyr der skal fanges først. Det vil altid være den, som vi tror, er urostifteren. Kendetegnet kan være høj hovedføring eller "hårde" øjne. Kvæg har normalt bløde, varme øjne.

Det der altid tilstræbes, er at holde tempoet nede - alt skal helst foregå i skridt. Situationen kan så ændre sig, så det er nødvendigt at ride stærkt og endda meget stærkt. Vores heste kan generelt altid ride en ko op meget hurtigt. Nogle dyr kan dog være så stressede, at de bliver aggressive, hvis det er tilfældet lukker vi lidt luft ud af dem, inden de fanges med lasso.

Men selvom dyret kan rides op er det ikke altid, at kvæget vil respektere hesten (vige for hesten) – er det tilfældet? Ja, så skal dyret fanges med lasso – og herefter stop-

pes hesten op. Koen vender så front mod hesten, og forsøger at frigøre sig ved at kaste sig fra side til side, og står så til sidst stille – nogle gange vælger den, at angribe hesten. Det er dog ikke et problem for en cowboy hest - den undviger nemt en angribende ko. Når koen som følge heraf, har fået nogle kraftige ryk i hovedet af lassoen, står de gerne stille eller lægger sig ned, alt efter hvor meget luft, der er lukket ud. Under alle omstændigheder pålægges lasso nr. 2, og koen kan nu holdes i spænd mellem 2 heste og er herved fikseret.

Dyret kan nu påføres en grime med en lang snor i, og her kommer så transportvognen ind i billedet. Grime snoren fastgøres i vognen, og herefter frigøres dyret fra lassoerne, og kan så normalt læsses uden de helt store sværdslag, og falder herefter relativt hurtigt til ro.

Vil man læse mere om vores arbejde kan man se vores hjemmeside www.kofangerne.dk

En kalv fanget mellem 2 lassoer



Fra købmandsdatter til Journalist – sidste del

af *Elisabet Svane*

Mere politik

Christiansborg er et sted, hvor alle har interesser. Alle. Når politikerne taler med mig, er det jo ikke, fordi de synes jeg er sød, klog eller smuk - det er fordi jeg har adgang til spalterne. Længere er den egentlig ikke. Det er også et sted, hvor man skal kunne stole på hinanden. Når der laves forlig, skal politikerne kunne stole på hinanden, ellers holder det ikke. De kan være nok så ryggede uenige, men hvis ikke tilliden er der, fungerer det ikke.

Vi har set det med Enhedslisten og finansminister Bjarne Corydon. Det gik galt, da han i juni 2012 lavede skattereform med de borgerlige og smed Enhedslisten ud. Det er nok de færreste, der har glemt en meget vred Johanne Schmidt-Nielsen, der fortalte finansministeren, at han pissede på vælgerne. *Der røg tilliden.*

Den var der til gengæld i 00'erne mellem Dansk Folkeparti og VK-regeringen. Det blev en speciel periode i dansk politik, en parentes har jeg kaldt det, men det er måske en meget lang parentes. Det tætte samarbejde mellem regering og støtteparti, som kun blev til, fordi regeringen var klar over, at DF skulle have nogle meget synlige resultater for deres stemmer - og fordi DF var opsatte på at ville have indflydelse. Og var dygtige til at lave politik.

Regeringen kom til i et miljø, hvor udlændingepolitikken for første gang havde været med til at afgøre et dansk valg. På Ekstra Bladet havde vi haft flere kampagner i slutningen af 90'erne, her var jeg klart en af de interne modstandere. Jeg kunne slet ikke have, at vi kastede os over en befolkningsgruppe, som vi i bund og grund selv havde inviteret herop.

Mit første møde med indvandrere skete hjemme i stuen. Da far startede på Haribo, kom der en del tyrkiske gæstearbejdere, som han havde meget kontakt med som leder. Han syntes jo, at de skulle se, hvordan vi levede, så de kom hjem til Allerslev og mødte vores liv. Jeg er ikke sikker på, at mor var klar over, at de ikke spiste svinekød. Når de havde været på ferie, havde de altid gaver med hjem til far, gerne store tæpper med brølende hjorte og sultaner med krumsabel. De hang så hjemme i gangen.

I slutningen af 90'erne var det legende lette kulturmøde, som jeg havde oplevet, blevet til en forbitret kamp mellem danskere og indvandrere. En forbitret kamp internt mellem danskere. I dag kan jeg se, at selvom jeg var imod Ekstra Bladets kampagne, og selvom jeg stadig mener, at vores annoncekampagne var langt over enhver anstændigheds streg, var det nødvendigt, at debatten blev åbnet. I årevis havde den været lukket, mens der blev opbygget parallelsamfund og Danmark fik ghettoer. De der sagde noget, blev kaldt racister - det var nogen af dem også, men en del

af dem var bekymrede, fordi de kunne se deres land forandre sig, og fordi de ikke længere oplevede, at de hørte til. Når de sagde noget, fik de at vide, at de var dumme og lugtede. Det var også grimt at høre på, men pointen er jo bare, at når man lukker en debat nede, begynder den langsomt at forrådnede, og så lugter det grimt. Det var det politiske miljø, der gav en ny regering, og så det faktum, at regeringer som regel sidder de ti år som tidligere nævnt. Det var tærsklen til ti år, der gav en anden politisk tankegang, som i bund og grund er med til, at livet er svært for regeringen i dag.

2001 blev et skelsættende år, ikke bare for landet og regeringen, men også for mig personligt og for Allerslev. Det var året, hvor min mor døde. Hun var ret afklaret med det hele - som hun altid havde været - og tre uger efter hun var død, lukkede vi butikken. Det var vemodigt, det var ligesom et dobbelt tomrum. Både det, at hun ikke var der, og at butikken ikke var der. Den sidste butik i Allerslev. Butikken, som oldefar havde bygget, og mormor havde sat gang. Butikken mor nåede at have i næsten 52 år. Hun var helt på det rene med, at butikken døde med hende. Sådan var mors livssyn, altid realistisk. Den dag, vi lukkede, var der mange i butikken. Det var vemodigt, og jeg kunne mærke, at det ikke var mig, det var vemodigt for. Det var det for hele byen. For det var en epoke, der sluttede den maj-lørdag, da jeg for sidste gang drejede nøglen om.

Politisk var en epoke som sagt ved at begynde. VKO-samarbejdet ændrede ikke bare den danske udlændingepolitik; den ændrede også måden at føre politik på. Det tætte samarbejde mellem V, K og O betød ikke bare, at regeringen havde sit eget flertal og ikke skulle søge det andre steder. Det betød også, at partier som Socialdemokratiet og Radikale Venstre gik helt ned. De kunne ikke finde sig til rette i den kontraktspolitik, som Anders Fogh Rasmussen stod for. De havde også svært ved at komme til fadet, for der var jo altid et flertal, så de var unødvendige. Det gjorde ondt på S og i særdeleshed på de Radikale! Systemet, med de meget klare løfter der kunne vinges af, fungerede, for der var jo ingen problemer med økonomien. Vi var i optur i 00'erne.

Det var der også i Allerslev. Der blev sat huse i stand og byen begyndte igen at ligne sig selv. Jo, det buldrede derudaf og selvfølgelig brast det sammen i 2007-2008. Krisen begyndte først rigtigt at kradse i Danmark i 2009, og da havde vi fået ny statsminister. Med Fogh forsvandt kontraktpolitikken og så dog. For tankegangen blev hængende. "Gamle" dages politik, hvor midterpartierne var de centrale, havde svært ved at vinde indpas. Venstre-fløjen prøvede at kopiere VKO, ved at samle S-SF i et så tæt samarbejde, at det kvalte SF, og Enhedslisten havde ambitioner om at få den indflydelse, DF havde haft.



P R A E S E N T E R E R

Årets dilettantstykke
**ET SKÆR AF ET
SOMMERHUSMARERIDT**

**Lørdag den 15. november
i Allerslev Klubhus**

**Vi starter med generalprøve kl. 14:00.
Pris kun 50,- (Kaffe, thé og kage kan købes)**

**Vi starter fællesspisning kl. 18.00,
og derefter vil aktørerne gå på scenen, ca. kl. 20.**

**Efterfølgende vil der være musik indtil kl. 01
Smørrebrød, teater og musik for**

kun 150 kr.

**Bindende tilmelding kan ske på mail
auif@os.dk eller til**

Annette Grundtvig tlf. 55996180

**Der vil være café forestilling
onsdag den. 19. nov. kl. 19.30
Pris kun kr. 50,-**

Det gik så ikke, må man sige. Der er mange forklaringer - en af de helt nærliggende er, at de Radikale igen fik en rolle at spille i dansk politik, og dermed var der banet vej for de brede forlig over midten. Det er radikalt hjerteblod at undgå blokpolitik, både fordi det holder partiet uden for indflydelse, men også fordi de rent faktisk mener det.

Radikale mener, at jo flere, der er med til at bestemme, jo flere kan genkende sig selv i de forlig, der bliver lavet. At være radikal er jo ingen ideologi, det var det første parti, der gik på tværs af ideologierne socialisme, konservatisme og liberalisme. Så det ene parti i regeringen ville ikke lave et tæt samarbejde med Enhedslisten, men det ville Socialdemokraterne altså heller ikke. Det handler ikke bare om finansminister Bjarne Corydon, men også Henrik Sass og fløjen omkring ham er interesseret i at kunne lave forlig med de borgerlige.

Sidste år skrev jeg en bog med Margrethe Vestager om, hvordan hun havde genrejst De Radikale, og vi taler også om det med VKO og de faste flertal, og hvor svært det er at vende tilbage til "gamle" dage, hvor dansk politik blev samlet på midten.

Hun sagde - og jeg tror, hun har en pointe - at det tog op til fem år under VKO, før tankegangen om et fasttømret politisk flertal sad fast. Både hos politikere, men også hos journalister. Hun vurderede, at det vil tage lige så lang tid, før den tankegang slipper igen.

Hun ønsker ikke et tæt samarbejde med EL - så for hende er det måske ikke et stort problem, at tilliden mangler - og så alligevel. Der var tillid mellem Nyrup-regeringen og EL i 90'erne, selvom EL ikke stemte for finanslovene. Man var enige om at være uenige, og man var det i tillid. Det gjorde, at SR-regeringen kunne regne med Enhedslisten, når det brændte på.

Så tillid er vigtig for politikere, men den er også vigtig for journalister. Man kan ikke være politisk journalist uden at have kilder og man kan ikke have kilder uden at politikerne har tillid til en. Det er ikke nok at kunne smalltalke - politikerne skal også vide, at de kan stole på det, jeg siger. Og at jeg kan holde oplysninger fortroligt - det, kilderne fortæller mig og som er fortroligt, skal ikke kunne spores tilbage til dem. Ligesom jeg ikke måtte fortælle, hvad jeg hørte hjemme i bagbutikken, når posten var på besøg. Det tager tid at opbygge den tillid, men efterhånden har jeg også haft en del tid på Christiansborg.

16 år på Ekstra Bladet. Så tog jeg en afstikker, og blev forlagschef i tre år. Det var sjovt at lave bøger, men det er sjovere at være journalist. Så jeg vendte tilbage og var med til at starte en netavis, Avisen.dk, hvor jeg også var politisk redaktør. Det havde jeg også været på Ekstra Bladet, og jeg skrev også ledere og dækkede EU.

For tre år siden fik jeg tilbudt jobbet på Fyens Stiftstidende, da min kollega, Troels Mylenberg, skulle være

chefredaktør på Fyns Amts Avis. Vi arbejder tæt sammen, har samme ejere, men er alligevel forskellige aviser. Det er umuligt at forklare - men vi har selv forstået det.

Vi nyder godt af, at der for tiden er stor interesse for dansk politik. Der har altid været folk, der var politisk interesserede, jeg har selv været det fra helt lille og kan huske valgafterne derhjemme. Onkel var altid valgtilforordnet, så han kom ind, når de havde talt stemmerne op, og så sad vi ellers der med madder og øl og vand, og fulgte slagets gang. I dag er der mere fokus på politikerne som personer. De optræder i ugeblade og vi har efterhånden været hjemme hos dem allesammen. Det er blevet vigtigt for dem at vise sig som andet end talende cirkulærer - selvom en del af dem gør det. De er på mange måder lettere tilgængelige end før - alligevel oplever mange, at gabet mellem politikere og vælgere er større end nogensinde.

De mange brudte løfter er en væsentlig grund. S og SF havde lavet et politisk program, der var så detaljeret, at det aldrig kunne vedtages. Der skal gives og tages i forhandlinger - og da de var store i meningsmålingerne, lovede de, at sådan blev det. De talte som Anders Fogh - de havde bare ikke hans flertal.

En anden grund til den manglende tillid er groft sagt, at der er for mange halve historier, der cykler rundt på netmediernes. Popper op og forsvinder igen - de behøver ikke være rigtige, fakta har det med at forsvin-

de af og til - og så puf, så er der en ny historie, mens vi ikke har fået foldet den gamle ud. Det eneste, der hænger tilbage, er duften af, at der var da vist noget galt. Det øger ikke tilliden. Til gengæld øger det interessen, når der laves tv-serier som Borgen. Jeg tænkte godt nok, da den startede: Hmmm, er der nogen der gider sidde og se tv om lange politiske forhandlinger? Er det ikke bare for nørdet?

Efter at have set første afsnit, hvor der var så meget, der ikke havde noget med virkeligheden at gøre, tænkte jeg, at det var helt i hegnet. Men jeg blev vild med det. Meget var urealistisk, så sjovt er det heller ikke at være politisk journalist, skulle jeg hilse og sige, men konceptet holdt, og det er sjovt at være i udlandet og fortælle, at man er politisk journalist i Danmark og så høre: Nå, men så er du hende Katrine Fønsmark? Nej, det er jeg så ikke! Og det er ikke kun år og kilo, der skiller.

Jeg vil slutte med en anden tv-serie, som ikke har noget med politik at gøre, men som har en hel masse med Allerslev at gøre, nemlig Arvingerne. Jeg faldt over en artikel, hvor Arvingerne blev analyseret. Forholdet mellem Signe og hendes håndboldfamilie og så kunstnerfamilien oppe på Grønnegården. Her spiller håndboldhallen en vigtig rolle, for, som den århusianske forsker, siger i artiklen: "Det bliver ikke mere almindeligt end at gå til håndbold i provinsen."

Den slags artikler kan jeg blive meget træt af. Når noget, som i mine øjne, er uendeligt banalt, skal ophøjes til en særlig videnskab. Det er det ikke. Når vi spillede håndbold i Allerslev om sommeren - og senere i hallen i Præstø om vinteren - var det, fordi det var den fornøjelse, der var. Ligesom vi gik i søndagsskole og i børneklub, og til gymnastik og til dans.

I artiklen, som har den sigende titel "Håndbold er den nye klassemærkør" står det soleklart, at det er bonderøvene, der spiller håndbold. Vi gjorde det allesammen. I dag er håndbold på retur, dengang var det populært. En af grundene var, at håndboldhallerne skød op som paddehatte i forbindelse med kommunalreformen 1971, hvor de gamle sogneråd hellere ville bygge egen hal end give penge til den nye, store kommune.

Bare ikke i Allerslev. Vi fik aldrig den hal, vi drømte om. I stedet fik vi klubhuset, som blev bygget oven på det gamle. Det var håndværkerne fra idrætsforeningen, der gik i gang - jeg kan særligt huske røde Svend Erik, som brugte uendeligt mange timer der. Jeg blev aldrig den store håndboldspiller. Allerede da jeg skulle spille min første kamp, spurgte mor bekymret en af de lidt ældre, om de virkelig kunne bruge mig?

Ork ja, lød svaret - der er nogen, der er meget dårligere! Men jeg var med - jeg var også træner i en periode - og det liv, som var på kroen, da jeg var en helt lille pige, flyttede herover på sportspladsen, da jeg blev større.

Det var her, vi havde stævner, hvor Karlshøj sad i sin campingvogn og annoncerede kampene. Hvor kvinderne i idrætsforeningen bagte æbleskiver, og hvor der var bal om aftenen. Jeg tror, vi var flere, der fik vores første kys nede på plænen, når det var blevet mørkt. Jeg ved jo meget lidt om Allerslev i dag, men jeg har en fornemmelse af, at det fællesskab, der var i gamle dage omkring kroen - og også omkring idrætsforeningen og alt det andet, vi havde, er samlet i Klubhuset, og lever videre.

Det gør mig glad. For det er godt nok 32 år siden, jeg flyttede fra Allerslev, men jeg har stadig en eller anden mental returbillet i baglommen.

AUIF's motionshold

af Ena Skovbæk

Else Karlshøjs motionshold er kommet rigtig godt i gang med træningen, som foregår hver onsdag fra kl. 9.30 – 11:00 i Allerslev Klubhus. Der er i øjeblikket 15 gymnaster på holdet, men der kan godt være flere, så alle er velkomne, hvis man føler, man har brug for motion og socialt samvær. Onsdag d. 7. jan. 2015 kl. 9:30 starter motionsholdet op igen efter en forhåbentlig god jul og en god indgang i det nye år.

UDLEJNING AF KLUBHUS

Til private fester og lejligheder. Ønsker I at leje Allerslev klubhus til jeres fest, så skal I tage kontakt til: Inge Jensen på tlf. 55 99 60 01

Kirkens Aktiviteter

af Torben Møllenbach

Julehilsen

'Hvad koster marcipanen', spurgte jeg lige efter skolernes efterårsferie en butiksassistent, nu jeg alligevel var i en af de lokale dagligvarebutikker. Her havde man allerede nu – ligesom i de andre butikker - sat julevarerne frem. Jeg fik prisen at vide, som stort set var den samme som sidste år, det lød jo godt nok, men til gengæld var mængden nu kun det halve! Øv.

Denne indledning er kun for at gøre opmærksom på, at vi er mange, der synes, at det er for tidligt – sidst i oktober - at skulle til at tænke på jul. Men måske glemmer vi, at juleforberedelserne altid er begyndt tidligt.

Det er ikke så mange år siden, at man på gårdene slagtede julegrisen først i november. I tidligere tider var der en udbredt forestilling om, at man helst skulle slagte grisen ved novembers nymåne, og det tidspunkt kan variere lige fra først i november til omkring den 20., hvor det f.eks. i år er nymåne.

Omkring år 1800 var der en landbrugskonsulent, som skrev om tidens overtro bla. på landet, hvor man tror, at slagtingen 'bør ske i voksende og tiltagende måne, for da svinder kødet mindst ved kogning. Dog synes man i det sjællandske at være mindre smittet af denne overtro, ... i forhold til det jyske og norske!'

Oplysningen er fra Iørn Piøs glimrende 'Bogen om Julen', hvor man kan læse mere om juleskikke i gammel og moderne tid.

Julen har altså altid givet travlhed og har også altid strakt sig over lang tid. Ligesom vi således forbereder os til, og ser frem imod højtiden, skal vi også til at sige farvel og tak til det gamle år. I den gamle salme 'Herre Kristus, dig til ære', tages der en smuk afsked med det gamle år. Et af versene lyder:

”Tak, fordi du var til stede/ kirkedrot og kirkegæst/
Tak for julebud og glæde/tak for dåb og nadverfest/
tak og for langfredagsorgen/ påsken tog vor hjerteve/
himmelfart og pinsemorgen/ lod du os til glæde se’.

Vi vil også herfra os i præstegården sige tak for det gamle år, og ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.

Endelig til sidst: Ekspedienten i butikken studsede også noget over prisen på marcipanen, men han lovede, at han nok skulle sætte prisen ned, når vi kom tættere på jul. Joh, julen er de mange glæders fest.



Julen 1950

**Advents- og julemøde,
Præstegården,
ons. d. 3. dec. kl. 15.**

Stina og Torben Møllenbach byder denne dag velkommen til en eftermiddag, hvor vi skal synge nogle af alle de gode julesange og -salmer. Torben Møllenbach vil læse en julefortælling, og der er julekager og kaffe til alle.

Alle er velkomne. Kaffe/the og kager koster kr. 20,-.

**Julekoncert, Jungshoved Kirke,
tors. d. 4. dec., kl. 19**

Præstø og Skibinge kirkers ungdomskor under ledelse af Charlotte Dagnæs-Hansen.

Koret vil denne aften synge den kommende højtid ind ved at synge nogle advents- og julesatser.

Alle er velkomne og menighedsrådet er derefter vært ved et traktement i Rejsestalden.

**De 9 læsninger Allerslev Kirke,
tirs. d. 16. dec. kl. 19**

De 9 læsninger sker under medvirken af et af korene ved Herlufsholm Kirke, Næstved, der ledes af kirkens organist Karsten Gyldendorf.

Det er efterhånden en tradition, at vi her i Allerslev Kirke op mod jul holder disse musikgudstjenester efter engelsk skik, hvor menigheden læser ni stykker fra Bibelen om skabelsen og frem mod frelse og genløsning i Kristus.

Herlufsholm Kirkes Kirkekor vil synge for til fællessalmer og vil også synge kormusik fra den klassiske julemusik, herunder bl.a. engelske carols.

Efter musikgudstjenesten er menighedsrådet vært ved et traktement i Allerslev Kirkes tårncafé. Alle er velkomne.



Herlufsholm Kirkes Kirkekor

Praktiske oplysninger

af Torben Møllenbach

Siden den nye regering trådte til i 2011 er der sat fart på overgangen fra almindelig gammeldags post til elektronisk post. Således har det været planen, at al post mellem det offentlige og den enkelte fra 1. nov. 2014 er elektronisk, og således har alle myndige borgere fra denne dato af deres egen private e-boks.

For så vidt folkekirken er en offentlig myndighed, er kommunikationen mellem folkekirken og borgeren også blevet elektronisk. Det er således via folkekirkens kontorer hos kordegnen eller hos den stedlige sognepræst, at fødsel, faderskab og dødsfald skal registreres.

Ved fødsel: En fødsel skal meddeles til kordegnen/sognepræsten i det sogn, hvor moderen har bopæl. Det er jordmoderen, der sørger for at sende beskeden videre hurtigst muligt efter fødslen.

Er forældrene ikke gift, skal faderen desuden gennem borger.dk give kordegnen/sognepræsten besked via en 'Omsorgs- og ansvarserklæring' inden 14 dage efter fødslen. Har kordegn/sognepræst ikke modtaget denne erklæring inden 14 dage, bliver spørgsmålet om faderskab sendt videre til statsforvaltningen til endelig afgørelse.

Ved dåb eller navngivelse: Et barn skal have et navn, indenfor seks måneder. Det sker enten ved dåb i kirken eller ved navngivning.

Ønsker man sit barn døbt, henvender man sig til den præst, som hører til det sogn, hvor man ønsker sit barn døbt. Man behøver således ikke at få sit barn døbt dér, hvor man bor. Det vælger man selv efter nærmere aftale med den pågældende sognepræst.

Ved en dåb skal der være en gudmor eller gudfar samt mindst to og højst fire faddere. Forældrene godt kan noteres som faddere.

En 'fadder' er dels et vidne til dåben og dels ham og hende, som efter aftale med forældrene påtager sig forpligtelsen til at oplære barnet i den 'kristne børnelærdom' i tilfælde af forældrenes død. I forbindelse med dåben udleveres en 'fødsels- og dåbsattest'.

Ved navngivning retter man henvendelse til kordegn/sognepræst i sit bopælssogn om, hvilket navn man ønsker til sit barn, hvorefter man får udleveret en 'fødsels- og navneattest'.

I øvrigt: En 'fødsels- og navneattest' og en 'fødsels- og dåbsattest' udleveres på forlangende og kan fås hos nærmeste kordegne- eller præstekontor uanset, hvor man er døbt/navngivet.

Vielse: Vielse aftales med sognepræsten. Inden vielsen henvender man sig til borgerservice og udfylder en blanket med anmodning om giftemål.

Dødsfald: Besked om dødsfald retter man til kordegn/sognepræst eller man får bedemanden til at gøre det. Det skal ske til bopælsfogeden. Bisættelse eller begravelse/jordfæstelse aftaler man med sognepræsten det sted, hvor man ønsker den kirkelige handling foretaget, uanset om det er i bopælsfogeden eller et andet sted. Har afdøde skriftligt udtrykt ønske om at få sin aske spredt ud over åbent hav, skal det efterkommes. Afdødes ønske skal således skriftligt kunne dokumenteres.

Vigtigt ang. blanketter: Blanketter om faderskab/omsorgs-og ansvars-erklæring, om navngivning, om navneændring, anmodning om bisættelser/begravelse osv. kan alle findes på personregistrering.dk. Efter reglerne skal de kun bruges 'i særlige tilfælde'. 'Særlige tilfælde' er bl.a., når man ikke har en computer, hvilket stadig ikke er et lovkrav. Man kan altid få hjælp og vejledning hos kordegnen/sognepræsten.



Henvendelse:

Sognepræst Torben Møllenbach
Rekkendevej 39, Allerslev
4720 Præstø
Tlf.nr: 55996017,
e-mail: tom@km.dk

Træffetid: Alle hverdage efter aftale
Mandag: Fridag for præsten og kir-
kens øvrige personale. Kirken er der-
for lukket for kirkelige handlinger.



Præstø og Skibinge kirkers ungdomschor

Aktivitetskalender

Dato	Begivenhed	Tid	Sted
15. nov.	Dilettant: Et skær af sommerhusmareridt ²	19:00	Allerslev Klubhus
29. nov.	Julemarked ²	10-16	Allerslev Klubhus
30. nov.	Julemarked ²	10-15	Allerslev Klubhus
30. nov.	Juletræet tændes ⁴	16:00	Ugledige Brugs
03. dec.	Advents- og julemøde ³	15:00	Præstegården
04. dec.	Præstø og Skibinge kirkers ungdomskor ³	19:00	Jungshoved Kirke
05. dec.	Sang Café ¹	19:00	Allerslev gl. skole
16. dec.	De 9 læsninger m. Herlufsholm Kirke Kor ³	19:00	Allerslev kirke
06. feb.	Sang Café ¹	19:00	Allerslev gl. skole
02. mar.	Generalforsamling Beboerforeningen ¹	19:00	Allerslev gl. skole

1. Beboerforening - 2. AUIF - 3. Allerslev Kirke - 4. Andre - Med forbehold for ændringer efter bladets udgivelse.

Gudstjenester

Dato	Begivenhed	Allerslev	Jungshoved
09. nov.	21. s. e. trin.	JBB: 9.00	Ingen
16. nov.	22. s. e. trin.	Ingen	10.30
23. nov.	23. s. e. trin.	10.30	9.00
30. nov.	1. s. i adv.	9.00	10.30
07. dec.	2. s. i adv.	10.30	9.00
14. dec.	3. s. i adv.	Ingen	JBB. 9.00
21. dec.	4. s. i adv.	Ingen	10.30
24. dec.	Juleaften	16.00	14.30
25. dec.	Juledag	10.00	11.30
26. dec.	2. juledag	10.30	Ingen
28. dec.	Julesøndag	Ingen	JBB: 9.00
2015			
01. jan.	Nytårsdag	11.00	Ingen
04. jan.	Helligtrekonger	10.30	9.00
11. jan.	1. s. e. Helligtrekonger	9.00	10.30
18. jan.	2. s. e. Helligtrekonger	10.30	9.00
25. jan.	Sidste s. e. Helligtrekonger	9.00	10.30
01. feb.	Septuagesima	10.30	9.00
03. feb.	Kyndelmisse	19.00	Ingen

JB: Sognepræst Jesper Bo Blomgren, Udby-Ørslev